

**HET JAAR ELF**  
**GEMENGDE GEVOELENS**  
**(Een journaalboek)**  
**SJORS DNO**

**INTRO**

*Wordt het jaar elf een scharnierjaar in de eenentwintigste eeuw? Horen we het tandenknarsen van een nog jonge eeuw of zwaaien de poorten naar verandering gezwind en geolied open? Gemengde gevoelens overheersen: misschien vallen er lessen te trekken uit de Arabische Lente die een bloedhete zomer werd, de Japanse natuurramp die ook het menselijk falen evoceerde, de binnenlandse euforie (bij velen) van veranderend stemgedrag die in regeringloosheid verzandde, de yeswecanslogan die afgezwakt moest worden om de Verenigde Staten voor faillissement te behoeden.*

*Het getal 11 is van oudsher 'gekleurd'. Het wordt, zeker na 11 september 2001, ook als een bijzonder wrang getal gezien. Het is het eerste meestergetal binnen de Kabbala. Elf is in het dagelijkse spraakgebruik het gekkengetal. Elf overschrijdt het geheel van de tien geboden. Binnen de dertiendaagse schepingscyclus van de Maya's staat het getal elf voor tijdelijke dissonantie en chaos. Je zou daarbij kunnen denken aan de elfde september, toen de Twin Towers, die samen het cijfer elf vormden, tot verbijstering van velen instortten. Ook in de numerologie is 11 het eerste meestergetal. 11 heeft in zich de 1, maar ook de 2, omdat  $1 + 1 = 2$  is. Daarom wordt de 11 als een lastig, moeilijk getal gezien met tegengestelde tendenties in zich. Dat wijst op innerlijke strijd; 11 wordt dan ook als de strijder gezien.*

## JANUARI

Op een miezerige januarizondag betoogt een segment van de Facebookgeneratie in Brussel tegen het uitblijven van een regering voor België. Diezelfde avond sluit het Autosalon zijn deuren met een recordaantal bezoekers. Dat overtreft een aantal malen dat van de protestmanifestatie. *My kingdom for a car*. Een studente aan de KU Leuven blijkt aan een proefschrift over schaamhaar te werken. Hilariteit en sneren daaromtrent in een populair (lees: populistisch) tv-programma, anders hadden we van niks geweten. Baby Doc doemt weer in het door hem gemartelde en leeggezogen Haïti op, een jaar nadat de aarde er desastreus aan het schudden ging. Een wedergeboorte? In Vlaanderen blijken ook nonnen (de niet-mannen onder de geestelijken) zich schuldig gemaakt te hebben aan zware seksuele misdrijven op weerloze weeskinderen. Voor de commissie die dergelijke oude misdaden onderzoekt, wringen kerkelijke gezagdragers zich in de vreemdste bochten om het vel van de Kerk te redden. (Wat haat ik die hoofdletter!) En bovenal hun eigen vel. Onvoorstelbaar hoe hun hersenspinsels zich vertalen in idiote vergelijkingen, vage parabels, pontiuspilatusgedrag en wirhabenesnichtigewusstleugens. De commissie noch de goegemeente noch de man in de straat pikken die herderlijke lulkoek. En de VRT zendt tot eind februari wel nog altijd/alweer *FC De Kampioenen* uit zeker? En ... schrik niet: *Wij, Heren van Zichem*. We onderbreken even dit hamnieuws voor *a slice of reality*: in een luchthaven bij Moskou vallen meer dan dertig doden en veel gewonden bij een zelfmoordaanslag van 'een terrorist uit de Kaukasus'.

Gemengde gevoelens: het zijn net de *fiils à papa* die de betoging voor het *Belgique de papa* op poten zetten. Kunnen we zoontjes van politici vertrouwen? *No, we can't*. Neveneffect: binnenkort vieren we het wereldrecord regeringloosheid.

Gemengde gevoelens: hoe automobieler de Belg wordt, hoe immobieler hij wordt en hoe meer hij stilstaat ... in de files. Neveneffect: binnenkort vieren we de verjaardag van de langste filevorming ooit in dit druilerige driehoekje.

Gemengde gevoelens: het flairgehalte en boekskesgedoe die momenteel onze zenders en universiteiten teisteren, zijn verontrustend en vreten aan de kwaliteit. Populisme alom. Koning Kletspraat regeert.

Gemengde gevoelens: een tweede beving doet het gekwelde Haïti aan. Zo de vader, zo de zoon. *Taaltouch*: 'Haïti' zou zo vakantieachtig en paradijselijk kunnen klinken. Gemengde gevoelens: zij die hele generaties met schuld en zonde en boete belast en beladen hebben, blijken zelf zwaar in de fout te zijn gegaan. Wat je zegt, ben je zelf, valse predikant.

Gemengde gevoelens: *FC De Kampioenen*, dat is toch voor kinderen? Moeten die randdebiele Markskeshumor en dat dijenkletsende Carmengedoe bijvoorbeeld niet om 6u30 's avonds geprogrammeerd worden, wanneer het jonge volkje nog even op mag

blijven na het huiswerk? Als ontspannertje na een drukke ADHD-dag? Als dan die feuilletondraak toch uit besparingsoverwegingen voor de zoveelste keer de tv-schermen moet bezoedelen... vrijwaar dan in hemelsnaam, of nee: in naam van de goede smaak, onze volwassen avonden van die miskleun. En *Wij, Heren van Zichem*: daar zijn geen woorden voor. Of toch: cinematografische dramatische televisionele archeologie. Voor 90-plusbesjes die graag in zwart-wit kijken naar imploderende televisietoestellen, waarna hun onderdak in de fik vliegt. Zappen die handel! Gemengde gevoelens: Russische nationalistische knuppelen maar al te graag zogenaamde 'zwarten' (hun term) uit de Kaukasus en ander gespuis uit zuidelijke staten hun straatbeeld uit. Die keren echter terug als een boemerang, omgord met bommen.

Dubbel gemengd gevoel: omstreeks deze tijd koopt uitgeverij Luitingh (als eerste buitenlandse uitgeverij – het koopmanschap van de Hollanders is ongeëvenaard) de rechten voor de Nederlandse vertaling van 'O – A Presidential Novel'. Over Obama en politieke intriges. Vandaag (25 januari) verschijnt het boek in de U.S. of A. De auteur is een N.N. ofte *anonymous* uit de dichte kringen rond Obama. Daardoor zou 'O' heel onthullend heten te zijn. Of is het allemaal weer op z'n Amerikaans opgeblazen en *oversized*? De zomer zal Nederlandstalig uitsluitel brengen. Wat ons betreft: we vertrouwen noch commercieel Amerika noch commercieel Nederland. Vandaar: dubbel gemengd.

Januari is traditiegetrouw een snertmaand. Overigens valt de meest depressieve dag in die maand: de derde maandag, dixit diverse bronnen. Weet je wel: de feesten zijn voorbij, grijze, koude en donkere dagen dienen zich (nog altijd) aan, van je goede voornemens schiet al niks meer over, de 'beste wensen' verdwijnen zienderogen, er zijn weinig leuke vooruitzichten. '1 Januari' klinkt alleen hoopvol uit de mond van een kind op 1 januari.

Netnimf Justine Henin zet voor de tweede keer een punt achter haar carrière. Oorzaak: onwillige elleboog. Omstreeks 17u30 op woensdag 26 januari legt politiek onderhandelaar Johan Vande Lanotte er het bijltje bij neer. Oorzaak: onwillige Vlaamse en Waalse partijvoorzitters. België blijkt een moeilijk gedrocht te zijn. En het druilerige driehoekje is zo klein dat er zelfs niet eens een weerbericht voor gemaakt kan worden. Een bui, wolk, adelaar of vliegtuig vliegen er in een mum overheen. Wijzelf, schrijver dezes, wonende in de Guldensporenstede Kortrijk, bekijken bijvoorbeeld vaak de Noord-Franse weerberichten.

Oprising met ongemengde gevoelens: sedert een vreemde koning in 1830 voet aan wal zette op Belgische bodem in de duinen van Adinkerke/De Panne, ging het België niet zo voor de wind. Nou, A.D. 2011 geen probleem wat ons betreft: Wallonië ('opnieuw') bij Frankrijk (de wens van de rattachisten), Vlaanderen bij Nederland en de Oostkantons bij Duitsland. En Brussel dan? Nou, in Europees verband: het Vaticaanstadstatuut natuurlijk! O onbestierbaar België ...

Na de zelfverbranding van een Tunesische groenteboer (die daarmee protesteerde tegen hoge voedselprijzen en prangende werkloosheid) komen ook andere

Maghreblanden in beweging. Twitter en Facebook spelen alweer een bepalende rol. De Tunesische president vlucht het land uit. De moderne mens alias Homo sapiens zou al meer dan 100 000 jaar geleden uit Afrika geëmigreerd zijn. Niks nieuws onder de zon dus: een dikke week later stapt ook de Tunesische minister van Buitenlandse Zaken op. Egypte raakt idem dito aangestoken. Een onverwachte gang van zaken. Zelfs Jemen roert zich. Vreemd: Noord-Afrika baalt van zijn regeringen, regeringloos België snakt een verse regering.

Na de stoutekinderenworpen van sinterklaas en de kerstboomverbrandingen is het nu uitkijken naar de paaseierensmeltingen. Ondertussen wordt iedereen eind januari tegen heug en meug geconfronteerd met gedichten alom. Zijn gedichten voor mietjes? Als je de man in de straat (vooral de man) mag geloven: ja. Waarom gebruikt men vaak het smalende verkleinwoord 'gedichtje'? Interview tien willekeurige mensen over de hoge kunst van de lyriek en je sprokkelt onthutsende antwoorden. Wat deze ondervraagden wellicht meer zal interesseren: een 'gespecialiseerde' firma voorspelt een milde februari, gevolgd door een winterse maart ... en april. Hierbij wordt verwezen naar de uiterst strenge winter van vlak voor kerst 2010. Kan poëzie aan deze voldongenheid verhelpen? Terugblikkend met één vliegenschvlugge oogopslag op de afgelopen maanden, zelfs jaren, welt één woord op: overstromingen. Laat die dan stollen als gestremde blauwe wintermelk onder het bewind van een strenge vorst en alle rapen zijn gaar.

Egypte blijft kolken. Er werden zelfs twee mummies gemolesteerd. De olieprijs stijgen dus. Straffe taal van Vlaamse partijvoorzitters op hun respectieve nieuwjaarsrecepties. Het doet denken aan de gepeperde nieuwjaarsbriefjes van het piepjonge volkje. Geloofwaardigheid nul.

Plotsklaps, gezeten achter een Guinness in een stadscafé, zie ik het Sterrenmeisje passeren. Zo, nu weet de lezer(es) dezes waar schrijver dezes wel eens vertoeft. Of kent u het Sterrenmeisje niet meer? Vervaagt het sterrendom dan zo vlug? Welk jaar was dat ook alweer en over hoeveel sterretjes ging het? Raadplegen we de Michelin even?

Kim wordt Aussie Kim.

Het Bruto Nationaal Product van China wordt voor de eerste keer groter dan dat van Japan, maar de VS blijven de 'grootste'. Zeer gemengde gevoelens. Heeft de Chinese goedkoop draaiende economie het Oude Westen in zijn drakenklauwen? Hoe zit dat dan met het armoedeland van Obama? Wordt de kloof tussen rijk en arm daar nog breder en dieper? Hebben de Japanners ondertussen misschien al alle walvissen en tonijn uitgemoord?

Uit de gemengde berichten van een krant.

*'Een Spaanse non is uit het klooster gezet waar ze al vijfendertig jaar verbleef. Ze*

*bracht namelijk volgens haar oversten te veel tijd door aan haar computer en op de socialenetwerksite Facebook. Tien jaar geleden kocht het klooster van Santo Domingo el Real in het Spaanse Toledo een computer. Een prima middel om de nonnen binnen te houden, vond moeder-overste. De zusters konden nu via de computer hun bankzaken regelen. Zuster Maria Jesus Galán (54) kreeg de smaak te pakken. Ze digitaliseerde niet alleen het archief van het klooster, maar waagde zich ook op Facebook. Ze kreeg snel 600 vrienden. Maar haar enthousiasme, dat haar de bijnaam Zuster Internet opleverde, viel niet in goede aarde bij de kloosterleiding. Die verzocht haar om het klooster te verlaten. Zuster Maria woont nu weer bij haar moeder en wil nu andere horizons verkennen.'*

Apen die getraind werden om een soort computerspel te spelen, tonen zelfbewustzijn. Wanneer ze onzeker zijn over het correcte antwoord, antwoorden ze niet. In plaats daarvan passen ze. Met andere woorden: ze blijken in staat te zijn om na te denken over hun denken. Die eigenschap wordt bij mensen onderscheidend genoemd ten opzichte van andere soorten en maakt ons tot wat we tegenwoordig zijn...

Is de Mona Lisa eigenlijk gebaseerd op een man, mogelijk een minnaar van Da Vinci? Onderzoek in Italië op een hoogwaardige digitale versie van de wereldbekende mysterieuze 'dame' wees dat uit, maar het Louvre betwist dit. De Italiaanse voorzitter van de commissie die kunstmysterieën onderzoekt, beweert dat ze blind zijn in het Louvre. De initialen van (de voornaam van) die minnaar en van Leonardo zouden zelfs in de ogen te ontdekken vallen, maar in Frankrijk zeggen ze dat dit ouderdomsscheurtjes betreft.

Er lopen in België nog altijd 50.000 ongeregistreerde paarden, pony's en ezels rond. Dat blijkt uit een schatting van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). Eigenaars die worden betrappt, krijgen een boete. Hun dieren worden uitgesloten van de slacht. *Holy cow!* Dieren zonder papieren ontsnappen aan het ergste! Bij de mensen is het omgekeerd ...

De kroon op het werk: 31 januari wordt de eerste dag van het ovenwarme jaar met smogalarm. Wat een vuile feestneusmaand.

Januari: elk jaar weer wil ik je overslaan. Het spits afbijten is altijd al moeilijk geweest. 01011: bits & bytes. En is elf bovendien ook niet het narrengetal?

## **FEBRUARI**

Takken. Katten. Sprokkelmaand. Poezengedoe. Twee clichés als kathedralen met duivenstront op. Glimpen van lente achter de lijkwaden van de winter. Het grote voordeel van deze maand: hij is korter dan de andere. Gedoogmaand op een kalender vol ellende.

Een krantenbericht in verband met seksueel misbruik.

*'Terwijl bisschop Roger Vangheluwe hier nog altijd ondergedoken leeft en er van vergoedingen door de Kerk voor aangerichte schade en kosten nog geen begin is gemaakt, toont de orde van de Salesianen van Don Bosco in Nederland dat het ook anders kan. De orde zegt in een brief aan de misbruikslachtoffers te werken aan een 'ruimhartige' collectieve schadevergoeding zonder dat daarvoor juridisch gebakkeleid moet worden'.*

Nou, in vergelijking met Kikkerland is België echt wel een B-landje. Chocolade en bier moeten het verzoeten en verzachten. Frieten zetten het op de kaart. Kindermoorden, pedofilie en politieke verscheurdheid maken het wereldberucht. Gemengde gevoelens dus bij opflakkerende belgitude en oubollig koekendoosroyalisme. Maar ook bij Vlaams gewapper en Waals gekraai.

En daar komt ook Valentijn op zijn witte paard alweer zijn plek opeisen. Hij is net als Halloween nog niet zo lang geleden hier bij ons commercieel geïntroduceerd. Gedoogbeleid. Halloween, Carnaval, Valentijn: mijlpalen voor een meute die verdoving zoekt. Bloedrood, schaamrood, rozerood. Snoep, borsten, pralines.

In Egypte demonstreren ondertussen miljoenen levende zielen tegen dertig jaar uitzuiging door Hosni Moebarak. Iedereen wil hem weg. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar El Baradei gispt het Amerika van Obama, dat onlangs vroeg de dictator verder te steunen 'op weg naar democratie' via een vreedevolle overgangperiode. Gemengde gevoelens, want we citeren andermaal uit een krant:

*'Als het regime van president Hosni Mubarak in Egypte omvergeworpen wordt, zal Israël één van haar zeer schaarse vrienden in een vijandige omgeving verliezen. De president van de VS heeft hier schuld aan, zo zeggen Israëliische politieke commentators maandag. De kranten en media reclameren geschoktheid om het gemak waarmee Obama een strategische en trouwe bondgenoot van zich af schudt, puur om 'te conformeren aan de huidige ideologie van politieke correctheid'. Krantenkoppen noemden het optreden van Obama 'een kogel van Oom Sam in onze rug'.*

Zelfs Obama kan dus van op zeer verre afstand een miljoenenmars niet negeren. Hij zal stille diplomatie nodig hebben om met zachte hand bondgenoot Moebarak ervan te overtuigen dat het tijd is om op te krassen.

De gespecialiseerde Amerikaanse website RateBeer heeft dit jaar het Zweedse Närke Kaggen Stormaksporter verkozen tot beste bier van de wereld. De Belgische trappist Westvleteren 12 eindigt op de tweede plaats. België: landje van bier gebrouwen in een abdij die onderdak bood aan een pedofiele bisschop-op-de-vlucht. Zeer gemengde gevoelens.

Na drie jaar aanslepende onderhandelingen zijn de eerste Belgische peren gearriveerd in China. Ze waren vijf weken onderweg, richting 1,3 miljard aardbewoners. China

heeft echter ook peren in overvloed. Zal de Belgische peer het ginder waarmaken? De vorm boeit de Chinees alleszins. Maar per peer betaalt hij wel een halve euro.

Heer Wind laat ook weer van zich horen in zijn extreme vormen. De orkaan Yasi nadert de kusten van Queensland, Australië. Hij zou 300 km per uur halen en een groot debiet aan regen met zich brengen. Vorige maand had dat noordoosten al te kampen met zware overstromingen. Yasi valt qua catastrofeghalte te vergelijken met Katrina (classificatie 5). De weersoverlast wordt vermoedelijk veroorzaakt door klimaatverschijnsel La Niña, een zeestroming die vanuit Zuid-Amerika richting Australië en de Indische Oceaan gaat. Door La Niña, de tegenhanger van het bekendere El Niño, is het zee-water bij Australië al maanden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water dan normaal, wat leidt tot zware regenval in kustgebieden. In de USA teistert een winterstorm dertig staten. Tienduizend vluchten zijn geannuleerd. Honderd miljoen mensen krijgen met deze mammoetstorm te maken.

Terwijl deze natuurelementen op werelddelen inbeuken, zijn voor- en tegenstanders van Moebarak in Cairo en Alexandrië slaags geraakt. El Baradei vreest voor een bloedbad. Heethoofden pro-Moebarak rijden met paarden en kamelen op de massa in. Journalisten delen in de brokken. Stenen en brandbommen suizen over en weer. Hallucinant zijn de ietwat vage beelden via CNN op eenieders laptop. Molotov is een van 's werelds best verspreide producten. De wereld een gevaarlijk dorp.

Over naar Mars.

De enorme zandduinen in het noorden van Mars blijven niet onbeweeglijk, zoals men voorheen aannam. Een hogedefinitiecamera op de Amerikaanse onbemande sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) toont aan dat die plotseling maar ook traag veranderen. De donkere duinen beslaan een oppervlakte gelijk aan de Amerikaanse staat Texas. Voor een observatiecampagne door de MRO was er daar weinig verandering opgemerkt; men ging ervan uit dat die duinen zich al lang geleden hadden gevormd, toen de wind op Mars nog veel krachtiger was. Men staat nu versteld van het aantal en van de omvang van de veranderingen in de zandduinen. De observaties duurden twee Marsjaren, wat overeenkomt met vier Aardse jaren. Gemengde gevoelens: een strandvakantie op Mars zit er tijdens mijn leven op aarde niet meer in.

Troost: op familieweekend in de Uitkerkse polders (hinterland Vlaamse oostkust) een gezellige driedaagse storm meegemaakt. Onze vakantieboerderij herbergde een half dozijn kleinkinderen, twee pony's, twee nieuwgeboren kalfjes, twee struisvogels, Vlamingen uit diverse streken en een Ier. Landschapsbeschrijving: de gigakranen in de haven van Zeebrugge, de platte polderstreek, de hoeves die het heden ten dage vooral van schoolkinderen en toeristen moeten hebben. Maar ook: de combinatie van de residentiële nieuwbouw en de kleine verkrottende huizen. Kleine verdiemers worden hier weggedrongen. Boeren kunnen niet alleen meer boer zijn. 'Boerin' wordt een eretitel. De hoeves hebben nu een balie, toeristeninfo, hotspots, wellness en 'arrangementen'.

De laatste tijd tot mijn ergernis nogal wat Vlaamse zogenaamde 'stand-upcomedians' het tv-scherm zien teisteren (God verhoede dat ik betaal om die op een podium in een zaal bezig te zien!). Arm, bedroevend en hemeltergend plat. Ik voel altijd plaatsvervangende sit-downschaamte. Nog nooit heb ik ook maar één seconde gelachen of zelfs geglimlacht met een uitspraak of 'vondst' van een van die Vlaamse hoofdrollen.

De Russische president Medvedev schaft het winteruur af. Een laconiek bericht op het internet, al net zo laconiek gecommuniceerd door Dmitri himself: *'Ik heb beslist het winteruur af te schaffen, te beginnen vanaf deze herfst. Ik heb de maatregel naar de regering gezonden.'* Die Dmitri toch. Zo Russisch. Altijd gemengde gevoelens. Neem nou Poetin ... moet daar een tekeningetje bij?

Het Vlaamse onderwijs op leerlingen- en scholiereniveau blijft zich opsplitsen in witte scholen die steeds witter worden en zwarte scholen die steeds zwarter worden. De beleidsmakers zien machteloos toe op het verschijnsel 'concentratieschool'. De poging om gemengde scholen te bekomen, is mislukt. Dat wordt door iedereen (ook in Nederland) erkend. De minister van Onderwijs wil speciale pedagogie en extra faciliteiten voor leerkrachten in concentratiescholen ( ... 'die er nu eenmaal zijn' ... ) en hoopt op verdere ontwikkeling richting gemengde scholen ( ... 'want wie gescheiden opgroeit, zal later gescheiden samenleven' ... ). Gemengde gevoelens, want scholen zijn afspiegelingen (voorafbeeldingen?) van de maatschappij. Er zijn het voorbije decennium vele grote woorden in verband met diversiteit en interculturalisering gevallen. Multi ... mega ... giga ... de max ... euro ... inter ... veel ... meer ... meest ... grootst ... wereld ... globaal ...

Keigemengde gevoelens hierbij! Arme taalschatjes anno 2011. Ze voelen zich giga, maar hun taaltje is gaga. En ze zitten op witte en op zwarte en ... op gemengde scholen. Noot: het gelijkekansenbeleid in het onderwijs in Vlaanderen is nu negen jaar oud.

Dinsdag 8 februari is een dag om naar te fluiten. Het is onomwonden lente. Schrijver dezes koopt nieuwe schoenen en verse kleren. Hij eet bij da Franco op de Markt in de zuidelijke provinciestad K. biefstuk met friet, terwijl zijn vrouw zich te goed doet aan tagliatelle met pesto. Maar hij ziet ook een buurvrouw, terugkerend van chemo.

In Veurne staan enkele organisatoren van neonaziconcerten terecht. Ze zijn lid van Blood & Honour. Dat lidmaatschap betreft o.a. de Hitlergroet brengen en brullen dat Joden dood moeten. Die crimineeltjes duiken nogal vaak in de lage streken van West-Vlaanderen op. (Welke scholen voor hun kinderen? Bruine?) Het proces is een primeur voor België.

Medio sprokkelmaand legt president Moebarak van Egypte er het bijtje bij neer. Een 'Hoge Militaire Raad' neemt ad interim de touwtjes in handen. In Jemen en Algerije willen demonstranten idem dito wat de mensenmassa's in Cairo en Alexandrië verkregen hebben na drie weken actie. In Vlaanderen krijgt 'the big K' veel aandacht door de dood en begrafenis van Marie-Rose Morel (38 jaar, moeder, ex-Vlaams Belang). Ze



voerde in volle openbaarheid een moedige strijd tegen kanker. Gemengde gevoelens betreffende haar politiek engagement.

Schrijver dezes bezocht in het Romaans kerkje in Vichte (West-Vlaanderen) een tentoonstelling met beeldend werk van Luc Vandromme: 'SO FAR: YEAH!'. De Grote Oorlog blijkt als thema vaak in zijn schilderijen op te duiken. 2014 staat ook voor de deur. 'Herinneringseducatie' wordt in het onderwijs een wezenlijk gegeven, honderd jaar na datum. (Sommigen zeggen: 'herdenkingseducatie'. Klinkt zo ... katholiek).

Een streepje poëzie.

Ik veeg mijn vuile voeten aan verdomde Valentijn.

Op Valentijnsdag ontwaakt Vlaanderen met een dubbele kater. Eén: de treinramp in Buizingen werd herdacht, maar de NMBS heeft alweer blijk gegeven van bot gedrag en de nabestaanden van de slachtoffers genegeerd. En de toplui van het rollend leven blijven maar miljoenen per jaar 'verdienen'. Twee: de RTBF blijkt een zeer 'gekleurde' reportage gemaakt te hebben van de begrafenis van Marie-Rose Morel in Antwerpen. Ze noemen haar een 'ster van uiterst rechts' en beschuldigen de Vlaamse media ervan haar een forum geboden te hebben. Ze noemen haar xenofob en suggereren dat ze 'haar kanker' gebruikt heeft om haar gedachtegoed te promoten. De VRT is verantwoordigd. Gemengde gevoelens: nu krijgen de (Vlaamse) media zelf eens een koekje van eigen deeg. Het monster televisie kan maken of kraken.

Consternatie in het oude Kortrijkse gerechtsgebouw: er is een brandbom gegooid naar de deur waarachter een voorzitter en drie rechterlijke collega's vergaderden. 'De daders zijn spoorloos': een cliché die wel eens vaker de ronde doet in gerechtsgebouwen ... Enkele dagen later blijkt de dader, enkelvoud, een gefrustreerde ex-politieman te zijn. Hij had ook mee betoogd ten voordele van de gedoodverfde 'parachutemoordnares' Els Clottemans, waarbij hij op zijn rugzijde tweetalige bedreigingen aan het adres van pleiter Jef Vermassen toonde. Ja, Sire, er zijn nog Belgen.

Door een zonne-uitbarsting is een geomagnetische storm op weg naar de aarde. De geladen deeltjes die door de uitbarsting zijn uitgestoten, kunnen de ondermaanse communicatietechnologie verstoren, bijvoorbeeld het satellietnavigatiesysteem gps. Volgens het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa was op 15 februari op de zon een enorme zonnevlam te zien. Het was de grootste die in vier jaar is geobserveerd. Als de graad van bewolking het toelaat, zou er de komende dagen na het invallen van de duisternis zelfs poollicht in ons land te zien kunnen zijn, vooral noordelijk. Het poollicht ontstaat wanneer geladen deeltjes die van de zon weg gekatapulteerd zijn, botsen met het magnetische veld van de aarde. Nou, zelfs in Libië breken er roerige tijden aan, na veertig jaar bewind van de islamitische populistische socialistische Afrikaanse Arabische 'Broeder Leider' Khaddafi. Waarom dan ook niet op de zon.

Donderdag 17 februari 2011. Veel zon. Milde temperaturen. België staat andermaal op de wereldkaart met het wereldrecord regeringloosheid. We verslaan Irak.

In Bahrein roert het volk zich tegen de oude machthebbers. Er wordt met scherp geschoten op de betogers. Hoogopgeleide jongeren in China raken niet aan de bak. Deze werkloze 'mieren' hokken in erbarmelijke omstandigheden in schuilkelders en onooglijke appartementjes, waar ze binnenkort uit verjaagd zullen worden.

*'Ze kunnen niet zoals de boeren terug naar de rijstvelden,' dixit een Chinees intellectueel, 'en het zou me niet verwonderen mocht ook naar China de vlam van protest overslaan zoals we die in Tunesië, Egypte, Libië, Jemen en Bahrein reeds zagen flakkeren.'*

Moebarak (Egypte) en Ben Ali (Tunesië) zouden allebei in coma liggen ... Rust voor de dwingelanden. En in Libië gaan de 'ordetroepen' er hard tegenaan. Een krant alhier heeft het over 'protestanten' die de tweede grootste stad van Libië ingenomen zouden hebben. Grappige woordkeuze, als je 't bijvoorbeeld een Nederlander zou vragen... Nog een 'grappige' noot: Khaddafi (een recordaantal schrijfwijzen mogelijk) ontkent dat hij gevlucht is. Hij is dus gevlucht. *'Neen: ik ben niet in Venezuela.'* Hij gebruikt daartoe ten bewijze een truc zoals ook ontvoerders doen om 'echtheid' te bewijzen van hun (mis)daad: terwijl zij het met de krant van die dag in beeld hard maken dat zij iemand hebben ontvoerd, liet de Libische kolonel zich filmen met een geopende paraplu half in half uit een auto, want *'het regent momenteel in Tripoli en ik ben hier dus ook, dat zien jullie nu wel degelijk goed'*. Surrealisme à la Belgique.

Een krachtige aardbeving in Nieuw-Zeeland, de Libische luchtmacht bestookt betogers en de Belgische koning Albert II heeft een (tot nu toe onbekend gebleven) halfzus en een idem dito halfbroer. Op een saaie koude zonnige dinsdagochtend eind februari bereiken ons deze drie nieuwsfeiten. Het betreft drie bijeengesprokkelde zaken die de komende vijftig jaar nog zullen opduiken, want er is niets nieuws onder de zon, ook al verandert de wereld constant. De aarde zal nog beven. Tirannen zullen nog bloedvergieten. Anonieme 'koningskinderen' zullen nog in de openbaarheid worden gebracht. Dat gebeurde ook allemaal vroeger en lang geleden. En het zal zich blijven voordoen. Het is des mensen: leven, liefde en dood. Het onderwerp van vele gedichten. Wat schrijver dezes vandaag betreft: de zon fluit en de vogeltjes schijnen. De lijkwaden van wintermist lossen zich op. De lente staat op een kier. Dit alles weliswaar in een land met een lopendezakenregering, vluchtmisdrijven, zedenschandalen, corruptie, friet, bier en chocolade. Zo kocht de grote baas van de politie met ons belastinggeld nagelnieuwe koffers van het peperdure merk Delvaux om met zijn secretaresse plus personeel 'beroepshalve' (een sollicitatie bij Interpol waar hij zelfs niet voor slaagde) een driedaagse op het schiereilandje Qatar door te brengen. Waren zij vandaag in Christchurch, Nieuw-Zeeland geweest (ook een fraaie bestemming), dan hadden ze er het leven kunnen bij inschieten. De tweede grootste stad van dat land is namelijk voor de helft verwoest door die aardbeving. 'Dodentol' (zo'n woord dat ver van je bed weinig betekent) alsnog onbekend. Gemengde surrealistische gevoelens: twee koffers van Delvaux onder het puin ergens aan de andere kant van deze blauwe planeet. Naamkaartjes: Fernand Koekelberg, Sylvie Ricour. *Where from? Belgium. What's Belgium? It's eh ... eh ...*

Een bloedrode draad die de laatste jaren doorheen het openbaar vervoer loopt: steeds vaker worden buschauffeurs het slachtoffer van agressie. Nu alweer in de vurige stede Liège bijvoorbeeld. Een jonge kerel zonder vervoerbewijs is blijkbaar wel in het bezit van een fietsketting en een mes waarvan het lemmet 30 cm lang is. Daar is wel plaats voor in zijn zakken. Niet voor een abonnement of een ticket. Er zijn vier mensen van de veiligheid nodig om hem te neutraliseren. Verhalen van de ouwe Simenon klinken gezelliger. Lakens doen het 'm ook nog altijd: uit de gevangenis van Dendermonde (een krakkemikkig gebouw, overigens) ontsnappen twee (Albanese) gedetineerden. Ze zagen tralies en knippen stroomdraden door en knopen op een 'filmische' manier (dixit ontslagnemend minister van Justitie De Clerck) lakens aan elkaar teneinde de benen te nemen. Wie deelt hier de lakens uit? À propos: de deken van Kortrijk is al ruim een week spoorloos ... Textiele werkvormen zijn nog niet uit de mode.

Schrijver dezès bezoekt beroepshalve immersiescholen à Pecq, Tournai, Mouscron, Comines et Ploegsteert. In die biotopen voel je je dubbeltalig prima. Er heerst wederzijds begrip. Want men weet en beseft: *la plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes*. Gemengd gevoel aan weerszijden van de 'taalgrens': jammer toch, stom zelfs, dat het druilerige koninkrijkje La Belgique/België zo verscheurd raakt. En het is al zo pietepouterig klein.

Het blijft een bloederige maand: op verschillende plaatsen in Vlaanderen jaagt men dit laatste februariweekend op houtduiven, de meest voorkomende duivensoort in onze streken. Die duiven veroorzaken volgens landbouwers veel schade aan jonge gewassen. Afschrikmiddelen zoals geluiden van roofvogels of figuren uit plastic werken volgens de Boerenbond niet voldoende. Daarom mag er conform de jachtregelgeving de hele maand februari op duiven worden geschoten. Landbouwers en jagersverenigingen kiezen dit weekend uit om er zo veel mogelijk af te knallen. Vogelbescherming Vlaanderen betwijfelt het effect van die gecoördineerde jacht op houtduiven.

De Vlaamse koersen zijn daar weer. Er moet om ter rapst gereden worden. Rugnummers *en danseuse*. Snot alom.

De kortste maand zit erop. Hij druipt van het bloed.

## **MAART**

Dit is de maand waarin het drukst gestorven wordt. We houden ons hart vast.

Alvast deze intro: de olieprijsen stijgen fors en boven onze hoofden hangt loodgrijze bewolking. Actrices Janes Russell, Catherine Jourdan en Annie Girardot bevestigen mijn openingszin. Het eerste journaal van deze maand kondigt hun dood aan. In de 'werkelijkheid' van dit ondermaanse leven zijn andermaal Oscars uitgereikt. Mensen die beroepshalve doen alsof krijgen de sterrenstatus. Bestudeerde gebaartjes. Plastic glimlachjes. Geflirt met camera's. Waarom toch al dat ge-fake? Vanwaar komt de metafoor 'ster'? Het is zo vaak bewolkt. En toch beleven we een Arabische Lente.

Om *in the air* te blijven: in januari 2011 heeft Belgocontrol (het bedrijf dat instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer) 77.826 bewegingen opgetekend. Dat zijn 6.938 bewegingen meer ten opzichte van vorig jaar. In vergelijking met januari 2010 betekent dat een stijging van 9,79 procent, zo blijkt uit statistieken van de luchtverkeersleiding. 'We hopen dat we die cijfers kunnen interpreteren als een heropflakking van het luchtverkeer. Dat is ook onze indruk van de laatste maanden, al was december een slechte maand door het weer,' dixit een woordvoester van Belgocontrol.

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Libië met drie stappen verlaagd, van 'BB' naar 'BBB', oftewel naar de 'junkstatus'. De *outlook* blijft negatief, aldus Fitch, wat betekent dat de kredietwaardigheid nog verlaagd kan worden. Volgens Fitch ligt de 'almaar chaotischer wordende politieke en economische situatie' in Libië aan de basis van de ratingverlaging. Het ratingagentschap verwacht bovendien dat de situatie nog zal verslechteren voor er een oplossing wordt gevonden. Zo'n ratingverlaging betekent dat Libië een hogere rente moet betalen om geld te lenen op de internationale markten. Maar ... hoe zit het nou met België op dat vlak?

Schrijver dezes, iets nuttigend in een horecazaak in Ieper, zit net te proeven van het nieuwbakken woord 'herinneringseducatie' (2014: 100 jaar Grote Oorlog), wanneer aan het tafeltje naast hem drie mensen plaatsnemen: een bejaard koppel Aussies en een Vlaamse toeristengids die zijn Engels radbraakt tot een soortement Australisch. Zijkijkend en zijluisterend ontwaar ik (in die gids) een middelbare macho die rauwheid in zijn stem forceert en vooral zit te raaskallen over inkomens, de Belgische levensstandaard en de plaatsen op de wereld waar vooral hij geweest was. *Listen well*. Hij hoopt vooral dat de hele tearoom hem kan horen: hoe *well* hij Engels spreekt en dat hij niet *workless* is. Zijn klemtoon op 'Canberra' zit er ook totaal naast. Het aussiekoppel houdt zich wijselijk op de vlakke. Ze reageren gedeisd wanneer hij het bijvoorbeeld zelfs bestaat naar hun inkomen te informeren. Ook over hun beroep blijven ze opzettelijk vaag. Gemengde gevoelens bij schrijver dezes (picon, halve kip, drie sneden bruinbrood, witbier): Arm Vlaanderen. Moet dat hier de wereldplek worden voor de herinneringseducatie betreffende de Eerste Wereldoorlog?

Uit een internetterige krant geplukt. Na een carrière van ruim 35 jaar stopt de oudste en waarschijnlijk ook bekendste prostituee van Brussel ermee. Sonia Verstappen, 59, was jarenlang een spreekbuis voor collega's die vrijwillig voor het beroep kozen. Sonia Verstappen stapte op haar 22ste vrijwillig in de prostitutie. Naar eigen zeggen was ze jaloezers op de meisjes die wel met klanten naar boven mochten terwijl zij aan de kassa

moest blijven zitten. In de loop der jaren wierp ze zich steeds meer op als spreekbuis voor meisjes die zelf kozen voor de prostitutie. Ze ijverde ook voor een erkenning van het beroep. Tegelijk hamerde ze op het gebrek aan beleid tegen de gedwongen prostitutie en de mensenhandel, uitdrukkelijk aanwezig in de *red light district* aan het Noordstation van Brussel. Ze heeft nooit een pooier gehad en kon altijd zelf kiezen wie ze binnenliet. Onverzorgde en dronken mannen kwamen er niet in. Sinds afgelopen vrijdag zit haar carrière achter het raam erop. Haar huurcontract loopt ten einde. Nu wil ze zich toeleveren op haar studies antropologie aan de ULB. Haar masterscriptie behandelt sociaal en seksueel masochisme. Helemaal stoppen wil Sonia echter nog niet. Met haar favoriete klanten wil ze blijven afspreken, maar dan wel op hotel.

Over vrouwenwerk gesproken. Vrouwen verdienen minder dan mannen, en dat is niet eerlijk. Dat is de centrale boodschap van Equal Pay Day. Elk jaar maken leuke tv-spotjes die boodschap duidelijk. Dit jaar valt Equal Pay Day op 25 maart. Het betekent dat, om te verdienen wat mannen verdienen hebben in 2010, vrouwen niet mogen stoppen met werken op 31 december 2010. Neen, ze moet doorwerken tot 25 maart 2011.

In Teheran, Iran, land van miljoenen gesluierde onzelvevrouwen, is het al verscheidene weken zwaar onrustig. De autoriteiten ginder ontkennen dat, maar *YouTube* weet wel beter. Ook daar willen ze de dictators buiten. En voor de regeringszetel in de Bahreinse hoofdstad Manamah verzamelen duizenden mensen om het ontslag te eisen van premier Khalifa ben Salman Al Khalifa. Die is al enkele weken het doelwit van de woede van de betogers.

Als het elektriciteitsbeleid van onze overheid niet onmiddellijk verandert, moeten we de stekker er thuis misschien letterlijk uittrekken. Omdat er niet genoeg elektriciteit zal zijn voor iedereen. Ons land produceert te weinig elektriciteit om alle gezinnen en bedrijven te bevoorraden. Onze regeringen hebben te weinig centrales laten bouwen. De hoogspanningslijnen die de extra stroom moeten invoeren uit het buitenland, kunnen de groeiende vraag niet meer aan. Door dat chronische elektriciteitstekort stijgen de prijzen nu al naar recordhoogtes. Dat blijkt uit rapporten van energiewaakhond CREG en data van de gekoppelde Belgisch-Nederlands-Frans-Duitse elektriciteitsbeurzen. Tussen 2000 en 2008 is de import van elektriciteit in ons land met 149% gestegen. Nog opmerkelijker is dat de ons omringende landen steeds minder elektriciteit hebben moeten invoeren, ook al is hun elektriciteitsgebruik even snel gestegen als bij ons.

De commissaris-generaal van de federale politie, Fernand Koekelberg, stapt op. Hij fabriceert zelfs een (krakkemikkig geschreven) zondags persbericht. Hij is uiteindelijk dus toch gestruikeld over enkele Delvaux-valiezen en 'houdt de eer aan zichzelf'. Niet alleen de buitenlandse sollicitatie in Qatar op kosten van de gemeenschap doet hem de das om. (Hoewel er 'officieel' gezegd wordt: 'Daar is 'officieel' niks mis mee'. Tja??) Er komen nog andere bedenkelijke facturen aan de oppervlakte, vooral daterend van rond kerst vorig jaar. Er zijn echter ook collega's die hem met hand en tand verdedigen, vooral van vakbondswegen. Het gerucht loopt dat vooral zijn secretaresse Sylvie Ricour eens grondig doorgelicht moet worden ( ... zoals de bagage op een luchthaven). In de

'zichtbare' pers krijgen we ook telkens dezelfde beelden van de heer Koekelberg-in-uniform voorgeschoteld: glazen en hapjes van dienbladen plukkend, geflankeerd door twee secretaresses. Voeg daarbij nog zijn (*of all names*) tot de zoete verbeelding sprekende achternaam ... zelfs met een link naar een nationaal Belgisch symboolgebouw ... en andermaal parelen gemengde gevoelens op.

Zouden andere jaren in dezelfde mate gemengde gevoelens opwekken? Vandaag krijgen in een internetkrant 'watchers', 'specialisten' en 'voorspellers' ervanlangs. Ze hebben niks zien aankomen, ondanks veronderstelde deskundigheid ter zake. Wereldbazen lopen spitsroeden. Zelfs de grote pief van de CIA ontsnapt er niet aan. Moebarak bijvoorbeeld, de gevluchte en inmiddels comateuze farao van Egypte, werd door deze waarnemers volledig verkeerd ingeschat. In het Libië van Khaddafi, met zijn geflirt met het Westen, zat alles snor. En kijk nu: zie toe op een bloedige Arabische Lente. De wereldwaarnemers blijken al zo waardeloos te zijn als beursvoorspellers. De enige zekerheid is nu de onrustwekkende stijging van de olieprijsen.

Schrijver dezès bevindt zich thans te De Panne. 'Lapanny' genoemd in een oorlogsverhaal van Paul Gallico. De eerste koning der Belgen betrad hier het territorium (na een revolte à la Arabië in 1830). Dat merk je duidelijk in De Panne, op de Esplanade. En in dit Vlaamse stukje land aan zee hoor je vooral Frans. Zelfs in een Irish getinte horecazaak bedient de patron zich van deze landstaal. *So what? Et alors? Who needs a government?*

Het is begin maart. De mensen aan zee dragen handschoenen. De andere zijn aan het skiën in diverse Zwitserlanden. Ikzelf meng mijn gevoelens met wat alcohol op het eerste zonneterrasje van dit Vlaamse seizoen. *'Nu is 't goed hé, in de zon'*.

Het verhaal van de dikke en de dunne. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zal het wat de burgemeesterssjerp betreft kiezen zijn tussen de scherpe Patrick Janssens of de volslanke Bart De Wever. De televisiezender VTM gaat er nu nog een feuilleton over maken ook: een progressieve politicus neemt het op tegen een conservatieve, in metropool Antwerpen. Beiden lijken geliefd door het gepeupel. De Wever (*realtime*) haalt de mosterd uit zijn nationale koppigheid om op eigen maat (g)een regering te vormen; Janssens (*realtime*) heeft ondanks zijn zuurpruimimago veel roodstemmende aanhangers onder de sinjoren. Dat is daar een traditie. Des schrijvers opinie? Kiezen tussen Janssens of De Wever betekent hangen of wurgen. Caravansocialisme of tijlennelenationalisme.

Bespeurt schrijver dezès her en der in ons welvaartstaatje een vooroorlogs sfeertje? Bezweert hij dat middels het gebruik van verkleinwoordjes? En via het objectiverende *schrijver dezès*, desgewenst als afkootje *schr. dezès*? Ach, het ik.

Er raken steeds meer details bekend over de moeilijke samenwerking tussen McCain en *running mate* Palin, toen die anno 2008 de slag om het VS-presidentschap verloren. Palin blijkt vooral over te weinig intellectuele capaciteiten te beschikken. Zo zou ze niet geweten hebben dat Afrika een werelddeel is; ze omschreef het als een land. Het

stigmatiseert Palin nog meer als 'domme politica', iets wat haar momenteel nog steeds erg hoog zit. Ooit koos John McCain voor Sarah Palin omdat ze volgens hem 'Washington kon opschudden'. De 50-jarige Amerikaanse actrice Julianne Moore kruipt binnenkort in de huid van deze 'Tea Party-icoon' en ex-gouverneur van Alaska. Moore zou de hoofdrol vertolken in de tv-film 'Game Change'. De film gaat over die verloren presidentscampagne.

Bloemenliefhebbers reppen zich heden ten dage naar de Nationale Plantentuin in Meise, want de reuzenaronskelk zal na een rustperiode van drie jaar nog eens bloeien. De knol van de plant, die in augustus 2008 voor het eerst in ons land bloeide, is weer voldoende sterk geworden. Er is een bloem verschenen. In de komende dagen zal die opengaan en een vreselijke reuk verspreiden. Op de eerste bloeiavond is die vergelijkbaar met die van rottend vlees, ranzige kaas en bedorven vis. De geur zal stilaan draaglijker worden. De reuzenaronskelk bloeit slechts tweeënzeventig uur, daarna verwelkt hij weer helemaal. Dan zullen we opnieuw drie tot acht jaar geduld moeten oefenen vooraleer we die prachtige stank nog es mee kunnen maken. De knol is nu flink wat groter dan in 2008. Destijds kwamen achtduizend liefhebbers de bloem bekijken.

Nog wat krantenvoer.

*'Twee Britten zagen tijdens hun duikcruise voor de kust van de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh hoe een tijgerhaai het lichaam van een vrouw opat. De toeristen moesten bovendien zwijgen over het schokkende voorval om het toerisme niet te schaden. Richard King en partner Laura Hooper waren samen met vijf andere toeristen ingescheept op een duikcruise toen er zich een waar horrortafereel voor hun ogen afspeelde. "De haai dook vrij snel op tijdens onze tocht", vertelt Richard aan journalisten van The Sun. "Toen we dichterbij kwamen, zagen we dat de haai aan het eten was van een menselijk lichaam. Mijn vrouw Laura barstte in tranen uit. De crew vroeg ons om te zwijgen over het incident om toeristen niet af te schrikken. Het ergst van al was dat de boot gewoon doorvoer zonder de herkomst van dat vrouwenlichaam uit te visen," zo uitte Richard zijn ongenoegen. Uiteindelijk maakte de crew een einde aan de cruise en werden de toeristen terug aan wal gebracht. De volgende dag was het business as usual in Sharm-el-Sheikh. "De mensen zwommen weer gewoon in het water alsof er niets gebeurd was en de autoriteiten zeiden niets over haaien of een lijk in het water," aldus Richard. De maat was echter vol voor het Britse koppel en ze vlogen vroeger dan gepland weer naar huis. De plaatselijke politie heeft het lichaam ondertussen gelokaliseerd en is dan toch een onderzoek gestart. In december bevond de populaire badplaats zich reeds in het oog van de storm toen verschillende toeristen werden aangevallen door haaien vlakbij de kust. Een Duitse vrouw overleefde de aanval niet. Enkele stranden werden vervolgens gesloten, maar eind december al opnieuw vrijgegeven.'*

Khaddafi slaat inmiddels hard en bloedig terug. Hij is zijn eigen volk aan het uitmoorden. Ondertussen zijn per (apart) vliegtuig twee officiële vertegenwoordigers van de Libische oppositie in Brussel geland. Ze zoeken politieke steun en erkenning. Guy

Verhofstadt haast zich om de nobele ridder van de voorhoede te zijn wat die erkenning betreft, maar Catherine Ashton steekt daar even een politiek professioneel stokje voor: wachten op de vergadering van de echte regeringsleiders in Europa, Guy!

In het Antwerpse Diamond Exchange Building zitten ze met een probleem: de Indiase diamantairs spuwen te veel in de gangen. Wie dat nu nog doet, riskeert daarom een boete van 50 euro. Veel diamantairs die in het gebouw werken, zijn van Indiase afkomst. Ze kauwen een soort donkerrode tabak. Die spuwen ze dan uit in de richting van de vuilnisbak, met smerige vlekken op de muur tot gevolg. De beheerder van het gebouw in de Hoveniersstraat heeft besloten daar iets aan te veranderen. Er hangt nu een verbodsbord boven de vuilnisbakken. Wie nog betrapt wordt op spuwen, moet 50 euro betalen.

Glorieuze aftochten, andere valiezenkoersen. Sylvie Ricour heeft al een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige secretaresse van de opgestapte politiebaas Fernand Koekelberg gaat sleutelen aan het veiligheidsbeleid van de provincie Henegouwen. Volgens een krant van De Persgroep moet Ricour haar wagen en enkele premies wel inleveren. Anja Savonet, die andere secretaresse van Koekelberg, gaat aan de slag bij de lokale politie van Brussel. Koekelberg zelf krijgt een nieuwe topfunctie aangeboden. Hij kan verbindingsofficier worden tussen de gewesten en de federale politie, maar hij heeft die baan nog niet formeel aanvaard.

De 60-jarige albatros Wisdom is opnieuw moeder geworden. De vogel heeft een ei uitgebroed op een atol in de Stille Oceaan. Wisdom werd voor het eerst gespot in 1956 door een ornitholoog van de U.S. Geological Survey (USGS). De albatros was toen ongeveer vijf jaar en broedde vermoedelijk op haar eerste ei. In 2001 kwam de albatros opnieuw in beeld. Wisdom is daarmee de oudst bekende wilde vogel in de VS, en de oudst gedocumenteerde vrouwelijke albatros. "Ze verkeert in uitstekende conditie", zo luidt het. "Dat is misschien te verklaren door al de visolie die ze eet, want Wisdom lijkt helemaal niet oud". Albatrossen leggen slechts één ei per jaar.

De heer Fons Wuyts uit Beerse is in de bres gesprongen voor het woord *plezant*. De 63-jarige vreest dat de uitdrukking in Vlaanderen wordt verdrongen door het Nederlandse *leuk*. Hij wil *plezant* van de ondergang redden, zo melden verschillende kranten. Volgens Wuyts moeten leerlingen tegenwoordig *leuk* gebruiken in de klas. *Plezant* zou worden beschouwd als foutief of te mijden. Wuyts heeft het over een verarming van de Vlaamse taal. Hij kan het zich ook niet voorstellen dat iedereen het *leuk* vindt om voortaan *patat* te gebruiken in plaats van *friet*. Op het internet is Wuyts een actie begonnen om druk uit te oefenen op de Nederlandse Taalunie en Vlaamse beleidsmakers. *Plezant* prijkt overigens nog wel gewoon in het Groene Boekje, de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal.

'Welvaartscontinenten' Verenigde Staten en Europa blijven alsmaar minder miljardairs tellen, terwijl hun aantal in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) gestaag toeneemt. De Mexicaan Carlos Slim blijft de rijkste man op deze planeet. Dat blijkt uit het klassement 2011 van het magazine Forbes. Voor het tweede jaar op rij is de rijkste



man ter wereld de Mexicaan Carlos Slim (74 miljard dollar), gevolgd door Bill Gates (56 miljard dollar) en Warren Buffet (50 miljard dollar). De Verenigde Staten blijven met 413 miljardairs in het Forbes-klassement de nummer één, maar de rijkste natie telt nog maar 33 procent van de wereldmiljardairs, tegenover 40 procent vorig jaar en 50 procent tien jaar geleden. Europa verspeelt zijn tweede rang van 2010 en wordt overvleugeld door Pacific Azië. Op het Oude Continent telt Forbes 300 miljardairs, 52 meer dan in 2010. Maar de opmars in het Verre Oosten is nog sterker: van 234 naar 332 miljardairs. De plaats van Europa is vooral nog te danken aan de opgang van Rusland, dat 101 miljardairs telt. In de top tien bezet de Fransman Bernard Arnault (62, topman van het luxemerk LVMH) de vierde rang, met een vermogen van 41 miljard dollar. De Spanjaard Amancio Ortega (baas van kledingketen Zara) is zevende met 31 miljard dollar. In de top 500 nestelen zich twee Belgen: de genaturaliseerde ex-Oezbeek Patokh Chodiev deelt de 297ste plaats. Hij vergaarde in de mijnbouw een vermogen van 3,7 miljard dollar. Investeerder Albert Frère is 's werelds nummer 362 met 3,1 miljard dollar.

Nog gemengd economisch nieuws. In Venezuela is Barbie al enige tijd persona non grata. President Hugo Chavez beschouwt de blondine als de 'ultieme weerspiegeling van de decadentie van het Amerikaanse rijk.' Nu sluit ook Argentinië de deuren voor de blonde schoonheid. In tegenstelling tot het land van Hugo Chavez hanteert Argentinië zuivere economische criteria om het populaire speelgoed te weren. Het sluit door een reeks protectionistische maatregelen de grenzen voor onder meer Barbie en de auto's Hot Wheels en Cars en wil zo de lokale industrie beschermen.

Aan de andere kant van de wereld is het 52 jaar geleden dat de volksofstand in Lhasa, Tibet door China bloedig onderdrukt werd. 10 maart is Tibetaanse Opstandsdag. De huidige dalai lama Tenzin Gyatso kondigt nu aan zijn politieke leidersrol over te willen dragen.

In een museum in Ohio wordt een elektrische stoel tentoongesteld luisterend naar de naam Old Sparky. Tussen 1897 en 1963 werden 312 mannen en drie vrouwen geëxecuteerd op Old Sparky. De elektrische stoel werd ingevoerd in 1897 als middel om de doodstraf uit te voeren. Voorheen werden de ter dood veroordeelden in Ohio opgehangen. In 2001 schakelde de staat over op dodelijke injecties.

Op Tibetaanse Opstandsdag doet zich in Vlaanderen een vroeg lentestormpje voor. Het vormt de prelude op een wolkenweekend *sunny side up*, alweer dubbel gemengd dus. Weet u: iedere Vlaming heeft recht op twaalf zomerse dagen in de moeilijke maand maart. Dat betreft een compensatie door de weergoden voor het hoge dodentol in deze sterfmaand. Aan de noordoostelijke kust van Japan beeft ondertussen de aarde hevig en doen er zich diverse tsunami's voor.

Over stormpjes gesproken en geschreven ... Het valt schrijver dezes op dat nieuws makkelijk uitdijt tot het niets wordt en tijd het 'uitstippelt' tot een luttel stipje. *Nieuws* scheelt ook maar twee letters met *niets*. Een voorbeeld. De natuur is wereldwijd al vreselijk te keer gegaan in dit nog jonge jaar 11, maar je verneemt er vrijwel niets meer

over. Er wordt steeds nieuwer en verser nieuws geserveerd, over het oude heen. Alleen verjaardagen lopen nog kans even het nieuws 'te halen'. Maar kijken we in dat verband even naar het herademende Egypte: *'Een manifestatie op het Tahrirplein in Caïro ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag is dinsdag uitgemond in geweld, toen enkele honderden vrouwen overstemd werden door evenveel boze mannen die protesteerden tegen gelijke rechten. "Weg met de vrouwen", scandeerden verscheidene mannen. De vrouwen manifesteerden voor gelijkheid en voor een grotere rol voor vrouwen in de politiek. Het leger vuurde waarschuwingsschoten in de lucht af om mannen uiteen te drijven die met elkaar op de vuist gingen, terwijl enkele honderden vrouwen midden in het geweld vastzaten.'* Het wereldberoemde Tahrirplein komt dus wel weer in het nieuws ... jammer genoeg. Als dat geen gemengde gevoelens opwekt.

De deken van Kortrijk is nog steeds spoorloos. Er duikt wel nieuws op over de seksuele geaardheid van de man. Een bekend weekblad doet zijn voorliefde voor mannen en SM uit de doeken. De verdwenen deken bezocht privéclubs in Antwerpen en Rijsel en speelde graag het slaafje. Nou, zijn beroep speelt hem natuurlijk parten. En het feit dat hij foetsie is. Het zijn harde tijden voor Onze Moeder De Heilige Kerk. Schr. dezès ligt daar niet wakker van: hij associeert Kerk met knoet en schijn van heiligheid en haat de grote K.

Verwarring bij de ondertitelaars van de nieuwszenders: Kadafi? Khadafi? Khaddafi? Khaddaffi? Kaddafi? Kaddaffi? Kadaffi? En dan zwijgen we nog over de Arabische schrijfwijzen. Het is ook 'kolonel'. Ai, nu zitten we met een alliteratie ofte stafrijm. We moesten dat mooi vinden in de lessen literatuur in oude tijden. De reclameslogans en -merken maakten er ook druk gebruik van. Spic en Span. Rap en Rein. En bovenal: Coca Cola. Een van de woestijnzonen van de Libische kolonel, die de laatste tijd als woordvoerder optreedt, beweert smalend dat eender welk groepje van tien man ergens in een kamer een overgangsregering kan vormen. 'Dat noem ik een Mickey-Mouse-raad', dixit de zeer westerse zoon van K(h)a(d)da(f)fi. Verder poneert hij nog dat 'iedereen in Libië zeer verheugd is'. Deze (ver)heugenis betreft het terugslaan van zijn papa's troepen; de 'rebellèn' verliezen weer terrein. Amnesty International spreekt over een dramatische stijging van het aantal doden en gewonden. Libië: olie en bloed.

Het protest in de Arabische wereld bereikt nu ook Saudi-Arabië. Vandaag vrijdag 11 maart is er opgeroepen om na het vrijdaggebed te manifesteren in de hoofdstad Riyad. Gisteren vielen enkele gewonden toen de politie het vuur opende om een betoging uiteen te drijven. Die betoging vond na zonsondergang plaats. Het was de tweede dag op rij dat er mensen op straat kwamen om de vrijlating te eisen van gevangenen die al jaren vastzitten zonder proces. Veel manifestanten waren gemaskerd en gesluierd om niet herkend te worden. Het is namelijk streng verboden te betogen in Saudi-Arabië. Via Facebook is opgeroepen om vandaag ('Dag van Woede') na het vrijdaggebed te manifesteren in de hoofdstad Riyad. De eis: meer democratie in het autoritaire

koninkrijk. Het regime heeft al aangekondigd de nodige maatregelen te zullen nemen; de politie is massaal aanwezig. Koning Abdoellah kondigde onlangs economische hervormingen aan die de bevolking ten goede zouden moeten komen, zoals interestvrije leningen en bijstand bij werkloosheid. Het land is een belangrijke exporteur van olie. De wereldmarkten zouden dus andermaal fel kunnen lijden onder dat 'nieuwe' geweld.

Een van de sleutelbegrippen die bij de huidige revoltes her en der de geschiedschrijving zullen halen: Facebook. Het magazine Forbes signaleert zelfs zes miljardairs die door Facebook zijn gegenereerd.

*Revolte.* Op een Franse zender hoort schrijver dezes een politiek analist over de Arabische Lente. De man maakt een onderscheid tussen revolte (opstand) en revolutie (grondiger). Rellen en opstootjes kunnen natuurlijk tot een revolutie leiden. Zo is ook België in 1830 ontstaan door een revolte na een opzwepende operavertoning, 'De Stomme van Portici'. Die was in de negentiende eeuw bijzonder populair, maar verdween later van het repertoire. Dat het werk nog steeds een zekere bekendheid geniet, is grotendeels te danken aan het feit dat een opvoering ervan op 25 augustus 1830 in de Muntschouwburg in Brussel de gemoederen van de toeschouwers zo sterk in beweging bracht, dat er anti-Hollandse relletjes uitbraken, die tot de Belgische Opstand zouden leiden. De opera-uitvoering greep nota bene plaats ter viering van de 58ste verjaardag van koning Willem I. Het ogenblik waarop tijdens de uitvoering in 1830 de vlam in de pan sloeg, was toen er een aria werd gezongen op de volgende tekst:

*'Amour sacré de la patrie,*

*Rends-nous l'audace et la fierté;*

*A mon pays je dois la vie.*

*Il me devra sa liberté.'*

In Tunesië vormde de aanleiding tot de opstand een groenteboer die zichzelf in brand stak; in België was dat een aria. Misschien mag die Tunesische groenteboer wel de hele Arabische Lente claimen. De (letterlijke) vlam sloeg immers al heel vlug over. Maar in België zingt iedereen ondertussen een toontje lager.

Nu ik eraan denk: stappend over het brede strand van De Panne hoorde ik onlangs de nationale hymne van Frankrijk kwelen door een groepje jongelui. *L'étendard sanglant est levé*, u weet wel. Nou, aan zee wapperen wel meerdere vaandels, vlaggen en vliegers. Zouden die jolige krokusgangers zonder de Arabische Lente ook de Marseillaise hebben gezongen? Stel dat we bijvoorbeeld in het jaar 10 waren ... Ik vermoed van niet.

De zware aardbeving die de noordoostelijke kust van Japan treft, heeft een kracht van 8,9. De beving, die zelfs voelbaar is tot in Peking, is de ergste in de geschiedenis van Japan. Er zijn al meer dan 13 naschokken van meer dan 6,0 op de schaal van Richter gevoeld. Vloedgolven hebben de noordoostelijke prefectuur Miyagi bijna volledig onder

water gezet. Er is een tsunami-alarm afgekondigd van Japan tot Zuid-Amerika. Terwijl de eerste golven ook al Rusland hebben bereikt en er grootschalige evacuaties plaatsvinden in Hawaï, is de ravage in het noordoosten van Japan enorm. Gebouwen en voertuigen worden overspoeld door hoge golven en modderstromen. Er zouden al 26 doden zijn gevallen; er zijn ook tientallen gewonden en vermisten door instortende daken. In Tokio, op ongeveer 380 kilometer van het epicentrum, daveren de gebouwen op hun grondvesten. De materiële schade is enorm. Vlakbij de hoofdstad is ook brand uitgebroken in een raffinaderij. Er wordt ook gevreesd voor radioactieve lekken. Zo zou een kerncentrale in brand staan. In dat gebied is de nucleaire noodtoestand uitgeroepen. Indrukwekkende beelden op BBC World en CNN. Speciale uitzendingen via diverse kanalen. In België heerst 'radiostilte', met uitsluiting van de gebruikelijke journaals. Hier worden we alleen maar overspoeld door voetbal. Van de onderste plank dan nog.

Komt er op 21 december 2012 inderdaad een einde aan de wereld? (Cfr. de Maya's, de Bijbel, de Getuigen van Jehova, New Age, zelfs wetenschappers en statistici). HET JAAR ELF. *GEMENGDE GEVOELENS* haalt misschien niet eens de drukpersen meer.

Zoals het in de lijn der verwachtingen ligt: in de Leie ter hoogte van Wielsbeke wordt het levenloze lichaam van de vermiste deken van Kortrijk gevonden. Een 'wanhoopsdaad'. Dit veroorzaakt een kleine tsunami van gemengde gevoelens in Kortrijk. Sterven aan de vooravond van een nieuwe lente lijkt voor de nabestaanden erger te zijn dan dit te doen pakweg in de herfst of de winter. Nochtans: wanneer maart aanbreekt, is men verwittigd. Maar, alweer anderzijds: misschien is de heer deken van Kortrijk ontsnapt aan de Grote Wereld Tsunami van 2012. Hij kan een verkenner zijn. Een stille profeet. Hij is hoe dan ook 'zijn tijd vooruit'. Wie hebbe zijn ziel?

Schrijver dezes noteert thans iets wat hij nog nooit heeft gezien. Een man neemt met zijn mobieltje foto's van een paar schoenen in een winkelalage. Hier dienen zich honderd hypotheses aan. Hij is kunstenaar. Hij is inspecteur. Hij is een arm spaarder. Hij is fotograaf. Hij heeft een immobiele vrouw. Hij is fetisjist. CUT.

Wie over de Romeinse Steenweg in Wemmel rijdt, wrijft zich de ogen even uit. Het ene rijvak ligt er prima bij. Het andere zit vol putten. Het lijkt wel een Belgenmop. Het rijvak met de gloednieuwe asfaltlaag is namelijk Wemmels grondgebied. De andere zijde is Brussels grondgebied. "We hadden Brussel voorgesteld om samen te asfalteren, maar daar wilden ze niet van weten. Voor ons stuk had de Stad geen budget meer, kregen we te horen", zegt burgemeester Chris Andries. "Maar wij zorgen voor onze Wemmelse inwoners en ook voor al wie gebruikmaakt van de Romeinse Steenweg." Brussel reageert verontwaardigd. "Het was de bedoeling dat Brussel en de Vlaamse gemeenten de heraanleg samen doen en de kosten delen."

De Hongaarse regering, die de laatste tijd nogal vlotjes her en der belastingen op heft, speelt nu met de gedachte aan een hamburgertaks. De Hongaarse onderdanen eten te veel vet en zout. Dat kan de economie zowel schaden als voeden. Waarschijnlijk dat dit 'dubbel' gevoel de minister van Economie György Matolcsy op deze gedachte brengt. Gewagen we hier ook alweer van gemengde gevoelens? En er zitten wellicht nog andere producten in de Hongaarse pijplijn. À propos: over verdwenen nieuws gesproken. Hoe zit het ginder met de milieuramp die in oktober het wereldnieuws haalde? Er scheurde toen een slibreservoir van een aluminiumfabriek, waarbij bijna een miljoen kubieke meter giftig slib wegstroomde. Winstbejag en een laks veiligheidsbeleid lagen aan de basis van deze ramp

De rebellen kunnen niet op tegen de sterke luchtmacht van Kadhafi. Europa wil daarom een no-flyzone boven Libië. Rusland dwarsboomt dat, want het krijgt voordelige olie-deals van de kolonel. Olie als omkoopmiddel.

De beurs in Tokio neemt een duik na de tsunami- en kernreactoren-ramp. Ook de haven van Zeebrugge draagt de gevolgen van de Japanse vloed: via Zeebrugge worden vele Japanse auto's ingevoerd, maar de productie van die auto's krijgt nu natuurlijk een flinke deuk.

Pi-dag vandaag: de 14<sup>de</sup> van de 3<sup>de</sup> maand, ofte 14/3. Het begrip 'lange dag' krijgt vandaag een andere dimensie. Ja: je moet nog altijd kunnen lezen om getallen te begrijpen. Soms spreken ze tot de verbeelding.

Veel Finnen hamsteren jodiumpillen na de problemen in de kerncentrales in Japan. Dat meldden Finse en Zweedse media. Veel Finse apotheken waren vrijdag al door hun beperkte voorraad heen. De autoriteiten waarschuwen voor de neveneffecten van inname van de pillen. Maag- en huidproblemen kunnen zich voordoen. Jodium beschermt het lichaam tegen onder meer kankervorming in de schildklier door radioactieve straling. De pillen moeten dan wel bij een ernstige blootstelling worden ingenomen. Volgens Zweedse experts bereiken eventuele radioactieve deeltjes van de lekkages in de Japanse reactoren over tien tot veertien dagen Scandinavië. De radioactiviteit, die bijvoorbeeld met neerslag op aarde komt, zal zulke lage waarden hebben dat er volgens de experts geen gevolgen zijn voor de mens.

'26 doden' noteerde ik onlangs. Het lezen (ontcijferen?) van het volgende '(ge)tal' (nou: dodental) is hallucinant: vermoedelijk meer dan tienduizend doden in Japan. Hele dorpen en treinen zijn zomaar verdwenen. En er is wel degelijk sprake van vrijgekomen radioactiviteit. Het escaleert van uur tot uur. Buitenlanders verlaten ijlings Tokio; Japanners zoeken het zuiden van hun land op.

Een stralende lentedag. Een cliché als een kathedraal met duivenstront op. Dat bijvoeglijk naamwoord is momenteel beladen: er ontwikkelt zich een tweede Tsjernobyl in Japan. De berichten zijn onrustwekkend, ook al omzeilen sommige woordvoerders

en hun autoriteiten het probleem door nietszeggende, soms zelfs eufemistische taal te gebruiken. Waarom toch altijd dat sussen? Gevaar is gevaar. Paniek zal er toch altijd zijn, bijvoorbeeld in de vorm van hamsteren. Geen mens hecht nog geloof aan politiek geklets, holle frasen of diplomatiek gezwam. 'De minister zal ontkennen.' Zeggen waar het op staat: zo moeilijk? Ja, voor stemmenjagers wel. Hun 'dienstbetoon': verhullen, zalven, verdoezelen. De minister zal inderdaad ontkennen dat het waar is. 'Nee,' knikte hij bevestigend. 'Ja,' schudde hij ontkennend. En toch is het vandaag een stralende lentedag.

Prijzen voor burgerjournalisten. De Amerikaanse nieuwszender CNN reikt voor het eerst de CNN iReport Awards uit aan niet-professionele verslaggevers. Een team van CNN-journalisten selecteert de beste reportages die in 2010 op de CNN-website iReport werden gezet. De amateurreporters konden er videobeelden, foto's en teksten publiceren. Zo verschenen er op iReport ruim 150.000 bijdragen. CNN selecteert nu 30 reportages in zes categorieën. In de categorie 'Breaking News' worden beelden van de olieramp in de Golf van Mexico bekroond. Ze werden gemaakt door een van de eerste getuigen van de ramp. Er zijn ook prijzen voor o.a. de beste originele reportage, het beste persoonlijke verhaal en het beste interview. In die laatste categorie gaat de prijs naar een 16-jarige. Ook de bezoekers van de website kunnen hun favoriet kiezen. Een reportage over de opruiming van niet-ontploffte explosieven uit de Vietnam-oorlog kaapt de Publieksprijs weg. Noot van schrijver dezes: blijkbaar scoort slecht nieuws beter dan ander nieuws. Of is ander nieuws geen nieuws? Dus (te) goed nieuws?

Ondertussen modderen de Vlaamse televisiezenders maar aan met bloed, seks, geweld, stomme BV-toestanden, overspannen scenario's, ondermaats voetbal, verzochte realityshit, charlatangedoe en irritante reclame. De reden bijvoorbeeld waarom ene Kim Geybels nu plotseling in een kusprogramma (!) verschijnt? Ze is ex-senator, ex-N-VA'er, er is een onopgehelderd drugverhaaltje met een (alweer) ex-vriend in Thailand, ze is spoedarts, ex-journalist Siegfried Bracke nam aanstoot aan haar korte rokje. Zeg nu zelf ... zoveel ex'en, waarvan er dan nog enkele te danken (wijten?) zijn aan het monstersucces van de N-VA bij de vorige verkiezingen. Koningin Onbenul en Koning Kletspraat regeren over dit apenland.

IKEA lanceert een maaltijd biefstuk-friet. Daartegen heeft de Boerenbond bij de federale overheidsdienst Economie een formele klacht ingediend. Volgens Piet Vanthemsche zijn de acties van de Zweedse meubelketen een kaakslag voor de landbouw. De Boerenbond wijst erop dat boeren amper nog geld krijgen voor hun producten en soms met verlies moeten produceren, zoals dat wel vaker in de varkenssector het geval is. Eerder nam ook al Horeca Vlaanderen het initiatief van IKEA onder vuur. De biefstuk van 150 gram met frieten à 2,50 euro noemden ze 'stielbederf'. De klacht van de Boerenbond is nog niet bij IKEA gearriveerd. "Maar we zijn op alles

voorbereid", stelt een woordvoester. "De actie is conform het strikt wettelijke kader. We verkopen niet onder de kostprijs en betalen alle verschuldigde belastingen op de actie."

Ook in Libië gaan de slachtpartijen onverminderd door. De troepen van Khaddafi hebben zowat alle steden heroverd op de 'rebellens'. Er zijn ook bombardementen. Guy Verhofstadt reageert furieus tegen de lakse EU-houding hieromtrent. Europa raakt het namelijk niet eens over een mogelijk vliegverbod in het Libische luchtruim. Alsof de kolonel daar rekening mee zou houden ...

Ook in Bahrein wordt het volksprotest bloedig de kop ingedrukt. Oppositieleiders worden opgesloten.

Schrijver dezes bevindt zich thans beroepshalve alweer in een grensstadje. Het is muiskoud en koud. Maar is halfweg. Een tussenstand dringt zich op. De Arabische wereld staat nog altijd op stelten. Japan probeert met zijn eigen Apocalyps om te gaan. België leert leven met een regering van lopende zaken. Het wordt ondertussen duidelijk dat ook deze maand maart een dodenmaand wordt. Woestijnzand kleurt rood; een economische gigant wordt in de mast en midscheeps zwaar getroffen. Het begrip 'massale sterfte' welt onbewust in mij op. Of is het een ver-van-mijn-bed-cliché? Misschien tot ook hier de aarde splijt en de taalgrens een diepe kloof wordt omdat politieke partijen (nou: bonzen) voet bij stuk houden en koppig hun evangelietje blijven prediken?

Op naar de tweede helft met hernieuwde moed na een cafeïne-opstoot. Maar wie coacht de Wereldploeg? Wie ontmijnt het terrein?

Syrische ordediensten ontbinden een kleine betoging na het vrijdaggebed voor de grote moskee van Damascus, in het hart van de oude stad. De betogers worden uiteengedreven door veiligheidsagenten in burger die met stokken gewapend zijn. Een tegenbetoging van voorstanders van de Syrische president Bashar al-Assad brengt op een pleintje bij de moskee minstens 200 mensen op de been. Ze zwaaien met Syrische vlaggen; sommigen tonen een foto van wijlen Hafez al-Assad, ex-president en vader van Bashar. Het is de derde manifestatie voor vrijheid in een week tijd die ontbonden wordt, dit op basis van de noodwet die sinds 1963 in Syrië van kracht is.

Zeer gemengde gevoelens bij het volgende bericht.

*'Het Amerikaanse leger ontwikkelt software om Amerikaanse propaganda via valse accounts op socialenetsites als Facebook en Twitter te verspreiden. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Het US Central Command (Centcom), dat de Amerikaanse militaire operaties in het Midden-Oosten en Centraal-Azië overziet, heeft een contract toegekend om een 'online persona managementservice' te ontwikkelen waardoor een soldaat tot tien valse profielen kan voeren. Die zogenaamde 'sock puppets' moeten een overtuigende achtergrond, geschiedenis en andere details hebben. Ze moeten conversaties kunnen sturen zonder te moeten vrezen 'door gesofisticeerde vijanden te worden ontdekt'. Het Centcom moet op die manier in staat worden gesteld*

*weerwerk te bieden aan extremistische en vijandige propaganda buiten de VS, zo citeert de Britse kwaliteitskrant woordvoerder Bill Speaks van het Centcom. The Guardian stipt aan dat ook andere landen, bedrijven en ngo's op het idee kunnen komen gelijkaardige technieken uit te werken.'*

Het dodental na de verwoestende aardbeving en tsunami in het noordoosten van Japan ligt hoger dan na de aardbeving in Kobe anno 1995. Officieel zijn nu 6.539 doden geteld. In Kobe vielen 6.434 doden. Dat aantal zal ongetwijfeld nog fors oplopen, want er zijn nog meer dan 10.000 vermisten. Een week nadat het noodlot heeft toegeslagen, slinkt de hoop om nog overlevenden onder het puin terug te vinden. Het reddingswerk wordt ook bemoeilijkt door sneeuw en vrieskou. Naast de duizenden doden zijn nog een half miljoen mensen dakloos geworden niet alleen door de aardbeving, maar ook door de evacuaties rond de kerncentrales van Fukushima. Ze krijgen het hard te verduren door bittere koude en gebrek aan proper water en voedsel. In verschillende dorpen en steden langs de kustlijn schuiven lange rijen wachtenden aan voor brandstof en voedsel.

*Shoganai — literally, there is no way of doing, or nothing can be done. Shoganai is the equivalent of c'est la vie, but with an important difference: where c'est la vie and its foreign variants focus on external circumstances, shoganai focuses on the inability of the actor to change those circumstances.*

Nou, ter ontspanning wat lokaal nieuws. In Diksmuide, West-Vlaanderen, snijdt een man zijn ex-vrouw de keel over. Ze is moeder van vier kinderen. Een vrachtwagen met vee verliest op de weg ter hoogte van Rixensart een koe. Na zowat twintig minuten kan een team van de wegpolitie het rund vangen en weer op de vrachtwagen zetten. Het ongewone incident veroorzaakt lichte hinder voor het verkeer. In de omgeving van Gent staat een vrachtwagen met hooi in brand. België: B-film, bakermat van het surrealisme. Dagelijks zien wij verbijsterd toe op de gebeurtenissen en de personages. Wie regisseert dit toch allemaal? Gelukkig is deze freakshow gratis. Het regent ondertussen onverdroten – gelieve de notie 'verdriet' in dat woord erbij te denken. Of is dat etymologie op zijn kadavers? Exquis?

Bart De Wever krijgt audiëntie bij de Britse premier David Cameron en ziet zichzelf nog altijd schitterend scoren in een recente opiniepeiling. Gek hoe iemand die België stuk wil (zelfs met de Europese gedachte op de onmiddellijke achtergrond) toch wordt gewaardeerd. 'Het Europa van de regio's': een foefje om nationalisme goed te praten?

Een verhaal van een miraculeuze redding blijkt onjuist. Berichtgeving over een Japanse man die na acht dagen uit het puin is gered, blijkt niet te kloppen. De verwarde man, die niet spreekt, had na de verwoestende aardbeving een week in een



opvangcentrum gezeten en was volgens zijn familie vrijdag naar huis teruggekeerd om op te ruimen. Persbureau Kyodo helpt deze kwakkel uit de wereld.

De VPRO-Gids en Humo publiceren een nepinterview met een gepensioneerde rockstar (Lemmy van Motörhead). De betrokken journalist (Dautzenberg – de kerel verdient het tussen twee haken te staan) blijkt niet aan zijn proefstuk toe te zijn. Een internetkrant noemt hem een *pseudoloog*. Het lijkt schrijver dezes *a sign of the time*: zelfverklaarde kwaliteitsbladen die klakkeloos publiceren wat sensatiebeluste journalisten opdissen. Humo neemt het interview zomaar over uit de VPRO-Gids. De journalist in kwestie raaskalt ter verdediging van zichzelf: 'Ik wil de werkelijkheid onderzoeken door deze te duiden, manipuleren, transponeren, vermenigvuldigen en negeren'. In een interview met *HP De Tijd* geeft Dautzenberg toe dat hij het vraggesprek helemaal verzonnen heeft. 'In mijn hoofd sprak ik met Lemmy, dus in die zin is het waar', orakelt de pennenridder. 'Het maakt ook niet uit of ik hem gesproken heb of niet. Het verhaal moet goed zijn. Non-fictie bestaat naar mijn mening niet. Alles is fictie, inclusief de wetenschap.' Nou, dat belooft voor *HET JAAR ELF. GEMENGDE GEVOELENS*. Tweemaal nieuws dus dat op zeer gemengde gevoelens onthaald mag worden.

Een mooie zonnige zaterdagmiddag naar het einde van deze maand toe (nog één week wintertijd): koffie, pralines, een gezellige tv-film die in 1903 in Italië en Engeland speelt en ondertussen Milaan - San Remo ('La Primavera', de eerste en langste klassieker) waar we niet hoeven naar kijken. Ideaal. Die koers is de blikopener voor het verse seizoen. Ook de moto's op de openbare wegen kondigen grommend en brommend nieuwe tijden aan.

Simultaan met al dat fraais mag Sarkozy de wereld melden dat er vanuit Europa met de steun van veel partners militair ingegrepen wordt in Libië. Vliegtuigen zijn opgestegen in het oosten van Frankrijk. Er zijn ook al Deense F-16's in de regio. BBC World toont beelden van op luchtmachtbasis Royal Air Force Lossiemouth, Schotland. Ergens op de wereld bevindt zich ook een Belgisch vliegtuig met panne. Frankrijk en Groot-Brittannië nemen het voortouw in de uitvoering van 'UN-resolutie 1973 (2011)': actie tegen Khadafi en zijn geweld tegen burgers. Inmiddels beleeft Egypte een democratisch referendum betreffende institutionele hervormingen. Zij plukken iets meer dan een maand na hun opstand reeds de vruchten.

Op weg naar Damme zie ik in de pechstrook (nou: zwerfvuilstrook) naast de autoweg eerst een strijkplank en daarna een dode vos. Ik vraag me af of er een verband is. Schrijver dezes zou daar natuurlijk voor kunnen zorgen. Vooral omdat hij zich in hoedanigheid van schrijver naar het meest Vlaamse stadje van Vlaanderen begeeft. Heeft iemand de vos een mep gegeven met de strijkplank? Surfte de vos op de plank langsheen Vlaamse wegen en was hij onoplettend? Mocht ik als journalist voor de VPRO-Gids of Humo schrijven, dan zou dit waargemaakt kunnen worden. Nee, laat ik het waarheidsgetrouw weergeven. Een uur later zit ik met een andere oude vos een koffie verkeerd te drinken naast het Damse stadhuis. Met een uitgestreken

gezicht vertel ik hem over zijn dode soortgenoot en de strijkplank. Al net zo uitgestreken antwoordt hij:

‘Een verhaal van de bovenste plank, mijn beste. Heeft iemand plankgas gegeven en de vos platgereden? Een duidelijk geval van zwerfvuil alleszins.’

‘Verdammt gelijk,’ knik ik.

Diezelfde avond gaat de zon vossenrood onder; ze wordt afgelost door een kaaskleurige supermaan.

Moet er nog zand zijn voor Khadafi? Bijna de hele wereld zit op zijn dak. Zelfs Rik Coolsaet, professor in de internationale betrekkingen, tast in het duister wat de toekomst van Libië betreft. Hij heeft het over een lijn die tussen oost en west zou kunnen lopen, ‘eventueel met behoud van de kolonel.’

Vandaag (22 maart) is het Wereldwaterdag. Diverse organisaties beginnen naar aanleiding daarvan een campagne om zuiniger om te springen met water. Zo drinken de leerlingen en het personeel van meer dan 350 Vlaamse scholen vandaag alleen water uit de kraan. De leerlingen brengen een drinkbus mee of krijgen een drinkbeker op school met water uit de kraan. Het schijnt dat elke Belg gemiddeld 7 400 liter water of 90 badkuipen water verbruikt per dag. Daarmee nemen we volgens een rapport van het Wereldnatuurfonds (WWF) de eerste plaats op de West-Europese lijst in. Het WWF wil meer aandacht voor verborgen waterverbruik. De organisatie geeft enkele voorbeelden van producten met een groot waterverbruik. Zo heb je voor 1 glas bier uiteindelijk 75 liter water nodig. Maar vooral bereide vleesproducten slorpen veel water op. Voor 1 liter koemelk is volgens het WWF 1 000 liter water nodig; voor 1 kilo kippenvlees 3 000 liter water.

De voormalige Cubaanse leider Fidel Castro heeft in 2006 al zijn politieke functies neergelegd, ook die van partijleider van de Communistische Partij. Dat schrijft hij in een opiniestuk dat vandaag in Cuba verschijnt. Tot nu toe ging iedereen ervan uit dat Fidel Castro, inmiddels 84 jaar, nog steeds partijleider van de Communistische Partij was. Die functie oefent hij sinds 1965 uit. In 2006, toen bleek dat hij aan een ernstige darmziekte leed, droeg hij de feitelijke macht over aan zijn broer Raúl. In 2008 werd Raúl Castro ook officieel president. De ouwe taaie marathonspreker trekt zich dus definitief terug.

Elizabeth Taylor is van ons heengegaan. Acht keer geeft ze haar jawoord. Acht keer zijn haar gevoelens aanvankelijk ongemengd. *‘I have to marry.’* Een bejaard koppel in Vlaanderen ‘pleegt’ samen euthanasie. De man is terminaal ziek; de vrouw niet, maar zij ziet een leven zonder hem niet zitten. De 24-jarige zoon van een goede vriend van schr. dezès sterft na een lange strijd met de grote K; twee jaar geleden is diens jongere zus hem daarin voorgegaan. Vreselijker lot kan een moeder en een vader niet treffen. Ondertussen sleept dodenmaand maart zich naar het einde. Schr. dezès wordt geveld

door een hardnekkige griep. Hij ziet tien dagen van het jaar elf aan zijn lede ogen voorbijtrekken, werkeloos. Voorwaar: maart trekt graag een rode kaart.

Voorjaarskoersen slingeren zich als serpentines naar hun eindmeten toe. Commentaren van journalisten staan weer bol van bombast en holle retoriek. De Ronde (van Vlaanderen) is ook fictie geworden op de Vlaamse televisie. Het houdt maar niet op met brood en spelen op onze schermen. En, o ja: de Rode Duivels (ook al zo'n overspannen metafoor) winnen weer eens een wedstrijd van belang. Men verwijst naar 2001 als vergelijkingspunt in de tijd. Wat is het? Tien jaar non-talent? Tien jaar krak-kemikkig beleid? Tien jaar trainersonkunde? Tien jaar van dat alles samen? Of gewoon een off-decennium?

In de nadagen van mijn griep de onsterfelijke (en nu even onvermijdelijke) Cleopatra gezien. De film. *The old skool* van de cinema levert bijwijlen zielenzalf. Sommige films helpen genezen: *The Sound of Music*, *Lawrence of Arabia*, *The Shop around the Corner*, *The Guns of Navarone*, *Cleopatra*. Grieperig, verkouden, koortsig, moedeloos? Zet 'm op, die ouwe film.

Zeer gemengde gevoelens bij het volgende bericht over een milkshakemoord. *'De Amerikaanse vrouw die ervan beschuldigd werd haar man te hebben gedood door hem een milkshake vol verdovingsmiddelen te hebben gegeven, is vandaag in Hongkong in hoger beroep opnieuw tot levenslang veroordeeld. Nancy Kissel, een 46-jarige moeder van drie kinderen, werd in 2005 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op haar man, een bankier bij Merrill Lynch. De veroordeling werd vernietigd in februari 2010, toen het hof van beroep oordeelde dat in het eerste proces nagelaten werd te onderzoeken of de vrouw handelde uit zelfverdediging of met voorbedachten rade. "Het hof besliste Kissel te veroordelen tot levenslange opsluiting, zoals het vonnis van 2005 al stelde, nadat de 9-koppige jury haar unaniem schuldig had bevonden aan moord", zei rechter Andrew Macrae. Kissel werd ervan beschuldigd in 2003 haar man een aardbeienmilkshake met verdovende middelen te hebben aangeboden, alvorens zijn hoofd in te slaan met een metalen beeldje.'*

Schudden voor gebruik.

De autofabrikanten en hun toeleveringsbedrijven in Japan zijn ook getroffen door de aardbeving en tsunami. Dat heeft ondertussen effect op de productie van 600 000 wagens wereldwijd, terwijl in Japan zelf de productie 200 000 auto's in het gedrang komt. Vooral de bestelling van rode en zwarte auto's wordt geannuleerd: het glanspigment dat men voor die kleuren nodig heeft, wordt slechts in één fabriek ter wereld gemaakt. En die ligt in Fukushima, de prefectuur van de huidige kerncrisis. De fabriek zelf (op amper 40 kilometer van Fukushima) werd zwaar getroffen door de aardbeving

en tsunami. Het is onduidelijk wanneer de productie er zal heropstarten. De ingenieurs mogen de gebouwen voorlopig niet in. Dat kan nog weken duren.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de deelstaatverkiezingen verloren. Ze omschrijft het verkiezingsdebacle van haar christendemocratische partij CDU als 'zeer pijnlijk'. Ze ziet een verband met de crisis in de Japanse kerncentrale in Fukushima. "Het debat rond de Japanse kerncentrale Fukushima verklaart duidelijk deze verkiezingsnederlaag", aldus Merkel. "Als voorstander van het vreedzame gebruik van kernenergie is mijn kijk daarop na de gebeurtenissen in Japan wel veranderd." De hond, de stok?

Bedenking: is de kernramp in Japan een natuurramp of een ramp die door mensen is veroorzaakt? De mens heeft hier toch geprobeerd om op de natuur in te grijpen? Volgens meer en meer bewoners van de getroffen streek moet de ramp op de kerfstok van de mensen gegrift worden.

Op naar het Frietplein!

Na 289 dagen regeringsonderhandelen trekken jongeren in diverse Belgische steden nog eens de straat op. 'Op naar het Frietplein!'. De actie moet de eenheid en solidariteit van ons land ondersteunen. Jongeren bezetten overal verschillende pleinen omdat vandaag weer een wereldrecord wordt gebroken: 289 dagen zonder ingezworen regering. In navolging van het Tahrirplein in Egypte worden in België overal pleinen omgedoopt tot 'Frietplein'. Dat gebeurt o.a. in Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel en ook in de Waalse steden Namen, Luik, Louvain-La-Neuve en Bergen. Het jongerenplatform 'Niet in onze naam jong' wil hiermee vooral een mogelijke scheiding van het land aan de kaak stellen. De jongeren willen daar niets mee te maken hebben. Verder pleit het platform onder meer voor een sterke nationale sociale zekerheid, de oprichting van een federale kieskring en de herfinanciering van het onderwijs. Op 17 februari werd ook al het wereldrecord regeringsonderhandelingen 'gevierd'.

Peru krijgt enkele honderden archeologische stukken van de Incastad Machu Picchu terug. Die werden bijna een eeuw lang op de universiteit van Yale bewaard. De Amerikaanse universiteit stemde ermee in de stukken terug te geven voor de honderdste verjaardag van de ontdekking van de site. In totaal moet Yale tegen 2012 bijna

45 000 stukken teruggeven aan Peru, volgens een akkoord dat de universiteit en de Peruaanse regering eind 2010 sloten. De 15de-eeuwse Incastad werd door de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Hiram Bingham ontdekt.

## **APRIL**

Het is met een zucht van opluchting dat schrijver dezes de maand april aansnijdt. Die klinkt 'beter', oogt 'mooier' en leunt 'dichter' tegen lente en zomer aan. En toch: in mijn

vaderland stijgen de prijzen van de benzine en de energie onrustwekkend. De economie trekt zogezegd wel aan, ja ja, maar ...

Prins Laurent laat ook weer van zich horen. Hij onderneemt op eigen houtje een reis naar Congo en dat kan natuurlijk niet. Hij wil zogezegd de gevolgen van de ontbossing gaan bestuderen. Is dat zo, monseigneur? Kabila betaalt wel zijn hotel. Een en ander zet kwaad bloed bij alle politieke partijen, en eigenlijk bij iedereen. De koninklijke dotaties komen daardoor ook weer onder vuur te liggen. Afschaffen dan maar, die zwaar betoelaagde poppenkast?

In Libië heeft de minister van Buitenlandse Zaken de benen genomen. 'Moussa Koussa is op diplomatieke missie', zo probeert het Libische regime het nog te verbloemen, maar de rechterhand van Khaddafi is al foetsie richting Londen. De waarheid valt moeilijk te verteren voor de Khaddafi-clan. Koussa was jarenlang de centrale steunpiloot voor het regime van de leider. Dat hij hem nu de rug toekeert en vlucht naar 'de vijand', is een slag in het gezicht. En misschien zelfs een voorbeeld voor anderen in de getrouwenkring van Khaddafi, die uitzichtloosheid ruiken. Rebellenleiders hopen alvast dat de steun voor de kolonel verder afbrokkelt en zo het begin van het einde inluidt. Khaddafi zelf maakt ondertussen meer en meer gebruik van menselijke schilden tegen luchtaanvallen. Zijn soldaten en aanhangers mengen zich onder de bevolking. Heroïek en lafheid zijn burens.

Vrijdag. Valavond. De stad. Een aprilse bries. Geur van zeep. Zon. Het leven is drie uur per week bijzonder draaglijk. Straks beginnen dan weer de horrorverhalen, de detectives, de thrillers, de misdaden, de verdomde werkelijkheid op tv, kortom. En dan heb ik het nog niet eens over de journaals gehad.

Een (onvolkomen, want herinnerd) citaat uit 'Wishes, Lies and Dreams', het boek van de New Yorker Kenneth Koch over creatief schrijven met kinderen: *Als ik een vlag was/zou ik me voelen als april/met blauwe, witte en rode kleuren/hoog wapperend aan een staak/iedereen diep beneden mij/zou me moeten groeten/ik zou me heel goed voelen//*

Het aprilgevoel dus. Het moet blauw zijn. Bleu. Blue. Blau als de Donau, simpelweg rijmend.

De Ronde van Vlaanderen – Vlaanderens Mooiste – veroorzaakt overspannen toestanden. Her en der moet je betalen om bij het parcours te geraken. VIP-tenten met traiteurdiensten voor de gegadigden schieten als zwammen uit de grond en belemmeren mobiliteit, bereikbaarheid, uitzicht en democratisch volkssportgevoel. Dat volk mort dus. Na een uitbundige zaterdagse lentedag hangt er vandaag dan ook nog es boven Vlaanderens Fietshoogdag muisgrijze bewolking waaruit hemelpis zal komen te vallen. Nee: ook hier overheersen gemengde gevoelens.

Elk jaar, wanneer Pasen nadert, hou ik de tv-programmering op diverse zenders in de gaten. Ik ben immers verslingerd aan passiefilms. Ik bedoel hiermee: films die het

passieverhaal uit het Nieuwe Testament evoceren. Bij voorkeur van Italiaanse of Franse makelij. Je hoeft er de hele mikmak niet voor te geloven; het blijft toch een boeiende universele materie: liefde, vriendschap, verraad, zwakheid, politiek, geweld, bloed, dood, mysterie. Dit alles rond en op Golgotha, die molshoop van de mensheid, knekelheuvel waarop neurosen bloeien en een man met een encefalogram op zijn hoofd aan een dwarshout hangt, gekruld als een vraagteken van pijn. (Of hoe ik hier alweer 'schrijver dezes' word ... )

Vrolijke lentekleuren voor mengsels in het huishouden? Nou, dimmen hoor, die vreugde. Fabrikanten van huishoudelijke chemicaliën in Nederland maken de komende jaren de verpakkingen van hun producten minder kleurrijk. Op deze manier hopen de makers de flessen met bleekmiddel, gootsteenontstopper, verf of thinner minder aantrekkelijk te maken voor jonge kinderen. Een woordvoerder van Consument en Veiligheid heeft een bericht daarover in de krant Algemeen Dagblad bevestigd. Per jaar raken er in Nederland zeventuizend kinderen tussen de 0 en de 4 jaar gewond door het innemen van gevaarlijke huishoudelijke chemicaliën. Van deze groep belanden er ruim vijfhonderd in een ziekenhuis. De kinderen nemen vaak op een onbewaakt moment een slok uit de fles, omdat die er dankzij de kleuren zo vrolijk en verleidelijk uitziet.

Begin april zendt VRT-Klara (de klassieke zender in Vlaanderen) zijn top 100 van de klassieke muziek uit, gespreid over twee dagen. Dit is de top 10.

1. Bach, Johann Sebastian - Suite voor cello solo BWV 1007 - Prelude
2. Bach, Johann Sebastian - Mattheuspassie BWV 244 - Erbarme dich
3. Bach, Johann Sebastian - Mattheuspassie BWV 244 - Wir setzen uns mit Tränen nieder
4. Mozart, Wolfgang Amadeus - Klarinetconcerto - Adagio
5. Allegri, Gregorio - Miserere
6. Pergolesi, Giovanni Battista - Stabat mater
7. Mozart, Wolfgang Amadeus - Requiem - Lacrimosa
8. Purcell, Henry - Dido and Aeneas - When I am laid in earth
9. Rachmaninov, Sergei - Pianoconcerto nr. 3 - Allegro ma non tanto
10. Bach, Johann Sebastian - Toccata en fuga in d BWV 565

Noot: Bach-Werke-Verzeichnis (of afgekort BWV) is het nummeringssysteem waarin de composities van Johann Sebastian Bach zijn geordend.

Na diverse mislukte pogingen is het eindelijk gelukt de beroemdste reuzenschildpad van Vietnam te vangen. Honderden kijkers die zich langs het Ho Hoan Kiem-

meer in het centrum van de hoofdstad Hanoi verzamelen, zijn er getuige van hoe een vijftigtal reddingswerkers een net rond het dier leggen om het aan land te brengen en aan onderzoeken te onderwerpen. Eerdere pogingen zijn mislukt. De autoriteiten komen in actie nadat getuigen wonden in de hals van het dier zien. Volgens de Vietnamezen is de schildpad een van de laatste vier in zijn soort. Ze vereren het dier omdat volgens een legende een reusachtige schildpad in het Ho Hoan Kiemmeer in de vijftiende eeuw het zwaard opeiste waarmee koning Le Loi de beslissende slag tegen de Chinezen had geleverd. Toen de schildpad het magische wapen had ontvangen, verdween hij ermee onder water.

In de Waalse pers fulmineert prins Laurent tegen de Vlaamse pers ('stupid', 'stom'), nog altijd in verband met zijn gehekelde reis naar Congo enkele weken geleden. Hij vindt ook dat het Paleis hem voortdurend afblokt via tussenpersonen (de pers, de CD&V) en wenst niet verder als een idioot beschouwd te worden. Vandaar dat hij op reis vertrok, zonder 'toestemming'.. Die reis was 'wetenschappelijk', en dat Kabila een deel van zijn hotelkosten betaalde, was te wijten aan het feit dat het gezelschap niet van zijn VISA-kaarten gebruik kon maken. Wat zegt 'tussenpersoon' premier Leterme hierover? 'De reis van prins Laurent was een onvoorzichtigheid die ik hem vooraf had afgeraden'.

De Azeri's komen op straat als protest tegen hun dictatoriale regime. Ze slikken het autoritaire bewind niet zomaar meer. Zoiets gebeurt eerder uitzonderlijk in een dergelijk land, dat een voormalige Sovjetrepubliek is. Ook de Ivorianen roeren zich tegen elkaar, in twee kampen. Een oude leider wil van geen wijken weten, een nieuwe eist zijn verkiezingsoverwinning op. De ouwe vindt van zichzelf dat hij zo geliefd is dat hij oproept om een menselijk schild om zijn residentie op te trekken. Waar hebben we dat onlangs nog gezien?

April blijft dus alom onrustig. De Japanners kiepen noodgedwongen vele tonnen naar eigen zeggen 'licht besmet' radioactief water in zee, vergezeld van excuses. Andere bronnen hebben het over 'hoogradioactief' water. Voetballers blijven elkaar verrot schoppen. Er is een recordverlies aan ozon geconstateerd boven de Noordpool. De energieprijzen blijven de pan uit swingen. Blijkt dat de Vlaamse zonnepanelen een veel te grote hap uit het voorziene budget betekenen, zodat (! begrijpe wie kan !) iedereen een hogere elektriciteitsfactuur krijgt (stante pede 6€ per maand meer of 72€ per jaar extra). Het begrip 'doorverrekenen aan de klant' neemt gevaarlijke proporties aan. Een geval van pure discriminatie, daarenboven: wie zich geen zonnepanelen kan veroorloven (of wiens woning daar niet voor geschikt is), betaalt dus wel mee voor de 'groene' gegadigden. Huizenhoog protest hiertegen a.u.b. Hoe klakkelozer en onbeschaamder kan het nog?

De Franse gemeenschap doopt zichzelf om en noemt zich 'Federatie Wallonië-Brussel' (Fédération Wallonie-Bruxelles). Dat maakt minister-president Rudy Demotte bekend, gesteund door vertegenwoordigers van de vier Franstalige partijen uit de betrokken parlementen. De aankondiging komt er daags nadat Vlaams

minister-president Kris Peeters zegt dat Brussel nooit een volwaardig gewest zal worden. En nu op naar verdere uitzichtloze onderhandelingen ...

Schrijver dezes krijgt meer en meer het gevoel dat hij bij leven en welzijn nog het einde van het koninkrijkje België mee zal maken. Een nukkige prins en de politieke impasse vormen meer dan tekenen aan de wand. Nou, goed, dat kan er ook nog wel bij, kunnen we hebben hoor, naast de spellinghervormingen, de computeropmars, de invoering van de euro, de gsm/facebook/twitter-omwentelingen, 9/11, de economische crisissen, de Val van de Kerk, de Arabische Lente en het Nieuwe Europa.

De paus blijkt graag Fanta te drinken. Fanta is daar blij om, maar zegt dat dit geen weerslag heeft op de verkoopscijfers.

De Bende van Nijvel blijft al decennialang een Belgisch begrip, zelfs metafoor voor 'onopgeloste zaak'. Zo zijn deze maand nieuwe zoekwerkzaamheden begonnen in Sint-Pieters-Leeuw, die twee dagen zouden duren. Enkele maanden geleden werd in deze Vlaams-Brabantse gemeente al zoekwerk verricht, dat geen afdoende resultaat gaf. De speurders die op de zaak zitten, zouden nieuwe inlichtingen gekregen hebben. Het gaat er nu vooral om 'deuren te sluiten' in een zoektocht naar verdachte wapens, zo zegt men in Charleroi, de plaats waar het dossier onderzocht wordt. Dat fameuze dossier gaat over feiten uit de jaren 80, voornamelijk overvallen op warenhuizen, waarbij 28 doden vielen.

Nog een Belgisch 'gemengd' nieuwtje. De oerconservatieve aartsbisschop André-Joseph Léonard krijgt op een studentenconferentie in Louvain-la-Neuve maar liefst vier taarten in het gezicht. Monseigneur Léonard incasseert ondanks de aanwezigheid van veiligheidsdiensten viermaal de lekkernijen in volle gelaat: eentje bij aankomst en drie tijdens de conferentie. "Hij verdient het, voor alle homoseksuelen die het niet durven te zeggen aan hun ouders, en voor alle jonge meisjes die abortus willen plegen", verklaart een van de taartengooiers. Hij voegt eraan toe dat de aartsbisschop eender wanneer opnieuw het doelwit kan zijn van een taartenworp. De aartsbisschop van Mechelen-Brussel was eerder al het slachtoffer van een taartenaanslag tijdens een gebedsdienst op Allerheiligen in de kathedraal van Brussel. Hij staat bekend om zijn conservatieve kijk op het priesterschap, celibaat en seksualiteit en zijn pontiuspilatushouding wanneer het gaat over seksueel misbruik door de Kerkdienaars. Nog een staaltje van typische krantenpraat: in een andere gazet wordt geschreven dat het niet om taarten gaat, maar om 'pizza's bespoten met room'.

Na de zoveelste mislukte klimaattop in 2010 in Cancun beginnen wetenschappers aan een noodplan te denken om de opwarming van de aarde te 'behandelen'. Als we global warming niet kunnen omkeren, zullen we manieren moeten vinden om de temperatuur op onze planeet onder controle te houden. De meest drastische oplossing is het blokkeren van de zon. Dat zou gebeuren via partikels in de lucht die de warmte van de zon kunnen weerkaatsen. Nu klinkt dat nog als sciencefiction,



maar wanneer de grootste breinen ter wereld ermee bezig zijn, kan dit weldra realiteit worden. "Er is altijd een risico om met dit soort onderzoek te beginnen. Je gaat ermee akkoord om over dingen na te denken waarover je niet zou mogen nadenken." (Steve Rayner - Universiteit Oxford). "Als we de gevolgen niet onder ogen zien en een crisispunt bereiken, mogen we niet onvoorbereid ingrijpen. Dan spelen we Russische roulette." (Steven Hamburg). Kunnen we ermee leven als de Verenigde Staten als eerste zou handelen, terwijl het land het minste gedaan heeft in de strijd tegen global warming? Mogelijk zouden de Amerikanen verkiezen om meteen alles op zo'n plan B te zetten en andere oplossingen bij voorbaat op te geven.

Wetenschappers uit alle mogelijke disciplines sluiten zich drie dagen op in een Engels landhuis in Chicheley. Bedoeling: samen nadenken over de toekomst van onze planeet en over manieren om onze atmosfeer af te koelen als de opwarming uit de hand zou lopen. Plan B, zeg maar, want de talloze VN-discussies over een klimaatplan brengen niet meteen schot in de zaak. Toch staat niet iedereen te springen om een wetenschappelijke oplossing voor dit probleem te zoeken. "Als we mogen experimenteren met de atmosfeer en letterlijk God kunnen spelen, dan is dat erg aantrekkelijk voor een wetenschapper", zegt onderzoeker Richard Odingo. "Maar ik ben bezorgd."

Nog iets om bezorgd over te zijn, real time: uit Japan komen opnieuw bijzonder verontrustende cijfers over de straling (en zijn ook weer een aantal nieuwe leugens aan het licht gekomen). Zo blijkt het zeewater niet 4 tot 5 000 keer radioactiever dan toegelaten te zijn, maar meer dan 7 miljoen keer. Er belandt ook nog gestaag radioactieve straling in de lucht. In Ibaraki meet men nog altijd waarden die al drie weken omzeggens dezelfde zijn en meer dan twintig keer boven de normale waarden liggen. Vanuit Fukushima, net buiten de dertigkilometerzone, komen berichten dat daar straling wordt gemeten die tien keer hoger is dan veilig wordt geacht. Bovendien blijkt dat de Japanse overheid stralingscijfers heeft achtergehouden die aangeven dat minstens twaalf dagen lang mensen buiten de 'veilige zone' van dertig kilometer in één etmaal blootgesteld werden aan een dosis die 100 keer hoger ligt dan wat veilig wordt geacht voor een heel jaar.

Eind april gaan wetenschappers in Firenze op zoek naar het graf van Lisa Gherardini del Giocondo (1479-1542), die mogelijk model stond voor de 'Mona Lisa' van Leonardo da Vinci. Is de 'Mona Lisa' dan toch geen man?

Over geslachtsloze wezens gesproken: de verdediging van de dokter die verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van King of Pop Michael Jackson voert nu aan dat moonwalker MJ zelfmoord pleegde omwille van een gigantische schuldenberg. Michael Jackson overleed op 25 juni 2009 op 50-jarige leeftijd in zijn woning in Los Angeles aan een overdosis propofol. Dat krachtige anesthesiemiddel gebruikte hij om beter te slapen. Het parket wrijft dokter Murray aan dat hij zijn patiënt niet verder had gevolgd nadat hij hem propofol had toegediend. De arts heeft

tijdens het onderzoek al de stelling van zelfdoding naar voren geschoven, zonder echter redenen voor die wanhoopsdaad te formuleren.

Besparingen in ongediertebestrijding veroorzaken een rattenplaag in New York. De knaagdieren nemen er zelfs de metro om slapende reizigers te besnuffelen. Ook bedwantsen zijn er in groten getale actief, tot in de bekendste hotels. Nu ik het toch over ongedierte heb: hoe Larry David zich toch telkens weer zo grondig in nesten werkt in de televisieserie *Curb your Enthusiasm*. Het is momenteel mijn dagelijkse injectie humor. Ik bekijk alles voor de tweede keer en ik lach er nog altijd duchtig op los. Larry is hemelsgoed hilarisch. Een etter van de bovenste plank. Een ware *pain in the ass*. Een kerel die je met plezier zou willen aflossen en vervolgens langzaam wurgen. En toch heeft hij ook een teddybeergehalte. Leuk ook om af en toe andere bekende acteurs even in de serie te zien opdraven, o.a. uit het succesverhaal *Seinfeld*. *'Pretty pretty pretty pretty pretty good.'*

Bimbambeierentijd. Kinderen veren weer op-en-neer op hun trampolines in de tuinen. Etalages kleuren geel en chocoladebruin. Geronk van moto's op zaterdag en zondag. Een *luftwaffe* van merels en eksters. Een groene waas in boomkruinen; kandelaarpopulieren ontvlammen in groen. Het weerbericht voor een landje dat te klein is om een weerbericht te hebben: soms zon, soms bewolking, soms fris, soms warm. 'Voor de tijd van het jaar'.

Een 'topman' van Dexia incasseert naast zijn gigantische wedde nog eens een duizelingwekkende bonus. En dat terwijl Dexia nog niet eens de staatssteun die het ontving, terugbetaald heeft. 'Alles is in orde en volgens de regels verlopen,' beweert zonder verpinken dat andere zwaargewicht van Dexia, de heer Jean-Luc Dehaene, bij vorig leven en welzijn politicus.

Een windmolenpark is iets moois, vooral wanneer het in beweging is. Het heeft iets futuristisch, iets kosmopolitisch, iets van het land, iets van de stad, iets boers, iets ouderwets en iets spitstechnologisch. De wind levert al het werk, opgevangen in het molenwieken van drie armen. Wind verkopen, dat kan de mens heden ten dage goed. Beaufort weze geprezen. Een ouderwetse molen kruiste vier armen. Associaties met 'brood' en 'molenaar' zijn er nu niet meer. Ach, molens malen er niet meer om.

'*Vital flux*'. Ooit nam ik kennis van dat begrip aan de universiteit, in het kader van een lange lessenreeks over de roman *Mrs Dalloway* van Virginia Woolf. Vandaag is het een dag waarop de notie '*vital flux*' van toepassing zou kunnen zijn. Schrijver dezes bedoelt de eb en vloed (*'flux and reflux'*) van een stad, de goede trillingen, de aangename stadsdreun, de stadsvloei, bij voorkeur onder een zon. Voortdurende verandering, zeg maar. Ik herinner me het begrip uit de mond van een

professor die schabouwelijk Engels sprak. *'I speak European English,'* placht hij soms verontschuldigend te poneren. Blijkbaar had hij besef van zijn mishandeling van de taal van Shakespeare en Dickens. Laat ik zelf nou net wat moeite hebben met de vertaling van *'vital flux'* in het Nederlands. *'Stadsvloei'* lijkt me geschikt, maar ongewoon. Het is voor de goede verstaander. Maar nee, niet alles moet perse vertaald kunnen worden.

Schrijver dezes heeft het gewoon over leuke vrijdagvalavondruktes in een middelgrote provinciestad in de vroege lente aan de vooravond van een veertiendaagse paasvakantie. Nu nog duiven, zon, een briesje in het stadslover, wereldvrede en het plaatje is compleet. Het is zo'n ogenblik waarop je zelfs zonder gedachten aan kanker en dood enkele sigaretten zou durven op te steken, omdat ze ongevaarlijk lijken te zijn. Dankzij de *vital flux*, begrip ooit geradbraakt door een prof die be-weerde vasteland-Engels te spreken.

Een stad kan echter ook overspannen raken. Bij een schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in het Nederlandse Alphen aan den Rijn zijn zes doden en elf gewonden gevallen, waaronder mogelijk een kind. De dader, een blanke midtwintiger in bomberjack en legerbroek, pleegde zelfmoord na de schietpartij.

Vangheluwe (meer dan zijn achternaam komt er bij schr. dezes niet meer uit), de ex-bisschop van Brugge die kinderen uit zijn eigen familiekring seksueel misbruikte, krijgt een flutstraf van 'Rome': hij moet België uit en hij moet zich laten behandelen. Een woordvoerder van het bisdom: 'Wij kunnen daar mee leven.' En de slachtoffers dan?! Krijgen die ook een reis naar het buitenland annex therapie? In Vlaanderen blijven op zondag de torenklokken dwingend luiden om de mensen naar kille kerken te lokken teneinde hun zonden te belijden. Vlaanderen: een lage streek.

Bob Dylan, in de jaren 60 een van de vaandeldragers van het protest tegen de oorlog in Vietnam, geeft voor het eerst in zijn carrière een concert in Vietnam. Dat gebeurt in Ho Chi Minh. Dylan (69 jaar) zingt er onder meer 'A Hard Rain's A-Gonna Fall' en 'Highway 61 Revisited'. Het concert in RMIT University is niet uitverkocht. Ongeveer de helft van de 8 000 tickets zijn de deur uit. De meeste Vietnamezen zijn niet vertrouwd met de muziek van Bob Dylan. De helft van de 87 miljoen inwoners van Vietnam is jonger dan 30 jaar.

In deze bimbambeierentijd duikt steeds vaker slecht nieuws op over de toestand van de Belgische wegen. Door een put in de weg is er zelfs al een dodelijk ongeval gebeurd, waarvoor – in sommige kranten althans – de bevoegde minister verantwoordelijk wordt gesteld. (*'Celstraf voor minister Crevits?'*) Het is een publiek geheim dat er in België decennialang door aannemers gesjoemeld werd bij de aanleg van wegen. Gevolg: de bekende groteske scènes waarbij vijf wegenwerkers met

een emmertje, een schopje en wat asfalt voor de zoveelste keer put nummer 2 487 proberen te dempen. Om daarna twee weken later terug te keren naar diezelfde rotplek. De automobiele bevolking pikt dat lapwerk niet langer. Het valt ook op dat je plotseling op niet-geïnfekteerde wegen rijdt wanneer je de grenzen met onze buurlanden oversteekt. Wat is dat toch met dat apenlandje hier? Is België ook een bananenrepubliek? Wanneer binnenkort de klokken van Rome hun paaseieren hier gaan droppen, dan zal ons nationaal wegdek geperforeerd worden. Misschien bedoelen politici dat met 'transparantie'. Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men putten en doofpotten tegen.

Op 11 april 1905 zendt Albert Einstein (dan 26 jaar) het resultaat van zijn jarenlange geestelijke arbeid naar het wetenschappelijke tijdschrift *Annalen der Physik* in Leipzig. Het artikel heeft als titel 'Zur Elektrodynamik bewegter Körper' ('Over de elektrodynamica van bewegende lichamen'). Het tijdschrift publiceert het artikel. Een maand later ontploft het als een bom in de wetenschappelijke wereld. Het werk, waarop de hedendaagse natuurkunde is gebaseerd, wordt onsterfelijk als de 'Speciale Relativiteitstheorie'.

Op deze heuglijke dag van de relativiteit (omfloeerste zon; 20°C) trek ik er toch op uit langs Vlaamse wegen. Inderdaad: diverse keren vrees ik voor een lekke band. Vooral ter hoogte van Lombardsijde-Westende aan de Noordzeekust is het hotsebotsen geblazen. Ik meng mijn gevoelens hieromtrent met zeelucht en jodium bij de IJzermonding. Daar word ik gewaarschuwd voor eventuele schietoefeningen, maar de rode vlag wappert niet.

Nog enkele oefeningen in relativiteit. Laurent Gbagbo, de uittredend president van Ivoorkust, is opgepakt door troepen van zijn rivaal en winnaar van de presidentsverkiezingen Alassane Ouattara. De weggestemde president is met zijn echtgenote naar het Golf Hotel in Abidjan gebracht, dat dienstdoet als hoofdkwartier van Ouattara. En in Libië weigeren de rebellen eender welk voorstel of plan dat Khadaffi en zijn zonen vrijgeleide zou geven. Ze willen hem, dood of levend. Het Japanse Fukushima krijgt ondertussen dezelfde klassering als Tsjernobil. Maskers af. En de door het Vaticaan 'gestrafte' pedofiel Vangheluwe zit in een kasteel aan de Loire. Oesters en muscadet en een rustige oude dag in het zonnetje. De hypocrisie van de Kerk is huizenhoog en ijzingwekkend. Zo hoog als een kathedraal met duivenstront op.

Wie elfenoortjes wil (denk aan Star Trek en Lord of the Rings), kan dat heden ten dage plastisch-chirurgisch laten doen in de Verenigde Staten. Het is zelfs niet eens peperduur. De puntige oren zijn echter niet zonder gevaar. Er kan infectie optreden, en de ingreep is onomkeerbaar.

Bij een aanslag in de metro van de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn minstens twaalf mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 149 gewonden, van wie er zich 22 in kritieke toestand bevinden. Dat laat de geheime dienst KGB van de autoritair geregeerde ex-Sovjetrepubliek weten. De explosie doet zich voor in volle avondspits in het centraal gelegen metrostation Oktjabrskaja, vlakbij de residentie van de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko. Die beveelt de autoriteiten het hele land 'overhoop te halen' om opheldering te verschaffen over de zaak en de daders te vinden. Het openbaar ministerie gaat uit van een terreuraanslag. Wit-Rusland geldt niet als een terreurdoelwit, maar wordt wel 'de laatste dictatuur' van Europa genoemd. Waarschijnlijk zal Loekasjenko, die Wit-Rusland sedert 1994 met ijzeren hand regeert, de duimschroeven nog harder aandraaien.

Een krantenbericht uit verhitte gebieden.

*'Israëlische bewindslieden geven vaak thuis commentaar voor de radio. Zo ook minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman. Hij heeft het over het oploeiende geweld tussen Palestijnse militanten in de Gazastrook en de Israëlische strijdkrachten. Niets bijzonders, ware het niet dat hij gedurende het interview op zijn toilet vertoeft. Voor luisteraars die zich afvragen waar de minister zich in zijn huis bevindt, brengt een vertrouwd klinkend geruis en gekletter van water uitsluitel. Nadat Lieberman strijdvaardig zijn mening verkondigd heeft, horen de radioluisteraars prompt hoe de man het spoelmechanisme van zijn toilet bedient. Het komt de reputatie van Lieberman alvast niet ten goede. De buitenlandminister haalt vaak de media door zijn ondiplomatische uitspraken. Daarnaast loopt er ook nog een onderzoek naar corruptie tegen zijn persoon.'*

In de VS zorgt een nieuw geval van dierenmishandeling voor flink wat ophef: een Texaanse politieagent vindt er niet beter op dan een babyeekhoorn op een schoolplein te liquideren met peperspray. Het gebeurt aan de Kimbrough Middle School in Mesquite, Texas. Het politiedepartement verdedigt de acties van de agent. Volgens een officiële reactie 'dacht de agent dat het dier rabiës had' en *'the officer used his pepper spray on it to protect the welfare of the students'*. Een van die studenten filmt echter het incident met haar gsm. Op het filmpje is te horen hoe leerlingen tegen de agent roepen om op te houden met spuiten. De agent besluit echter in actie te komen omdat het diertje in de buurt van leerlingen rondloopt en zich maar niet weg laat jagen. De babyeekhoorn krijgt flink wat peperspray over zich heen, heeft heel wat pijn, maar overleeft de aanval. Hij wordt verpleegd in een opvang voor dieren en weer losgelaten in de natuur. Het diertje blijkt overigens helemaal geen rabiës te hebben. En de rust keert weer op het schoolplein.

12 april: Dag van de Kosmonauten in Moskou. Een krans op het graf van Joeri Gagarin, officieel de eerste mens in de ruimte, vijftig jaar geleden. Klopt het dat er voorheen al een paar onfortuinlijke Russen de ruimte in waren geschoten maar zwaargewond of dood terugkeerden? Dat zullen we wellicht nooit te weten komen.

De Belg is de luiestik onder de OESO-burgers. De Belg werkt dagelijks het minste aantal uren binnen de landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Dat blijkt uit een rapport van de organisatie. De Belgen nemen ook meer ontspanning dan gemiddeld en besteden relatief weinig tijd aan hun kinderen. De Belg werkt elke dag gemiddeld 227 minuten tegen betaling en 200 minuten onbetaald (het gaat dan om onder meer huishoudelijk werk en inkopen). In totaal maakt dat dus iets meer dan 7 uur. Het OESO-gemiddelde bedraagt 8 uur al dan niet betaalde arbeid per dag. De Mexicanen spannen de kroon: ze werken gemiddeld 10 uur per dag. Elke dag voeren ze gemiddeld 342 minuten betaalde arbeid uit en besteden ze 253 minuten aan huishoudelijke taken. En toch hebben wij, Belgen, zo'n siëstaclichébeeld van de Mexicanen ... Opvallend is nog dat de Belgen weinig tijd besteden aan hun kinderen. Volgens het rapport is dat 2,9 uur per dag. Het gemiddelde binnen de OESO-landen is 4 uur.

La Esterella, Vlaamse zangeres geboren als Esther Lambrechts, overlijdt op 91-jarige leeftijd. Ze is vooral bekend van haar klassieker 'O Lieve-Vrouwetoren' uit 1953. Kenmerkend is haar zware stem, waardoor ze ook wel eens de Belgische Zarah Leander wordt genoemd.

J.K. Rowling, de auteur van de populaire Harry Potter-boeken, helpt de moeder van het verdwenen Britse meisje Madeleine McCann. Kate McCann is een boek aan het schrijven over haar dochter, die vier jaar geleden verdween in Portugal. Het werk verschijnt in mei onder de titel 'Madeleine'. Maddie zou deze maand acht jaar geworden zijn. In het boek wil mama Kate McCann de verdwijning van haar dochter, het opsporingswerk van de Portugese politie en de beschuldigingen waarmee het gezin te maken kreeg verder toelichten. J.K. Rowling staat van tijd tot tijd klaar met 'hulp en advies'. De Portugese autoriteiten gaan ervan uit dat Madeleine al in de vakantiewoning van haar ouders stierf en dat ze niet ontvoerd werd. Die stelling verscheen eerder al in een boek van Gonçalo Amaral, voormalig hoofdinspecteur in de verdwijningszaak.

De *splendid isolation* van Bart De Wever en zijn N-VA begint ze parten te spelen. Geen enkele andere politieke partij hecht nog geloof aan hun bereidheid om mee te werken of aan hun uitspraken. Daarenboven heeft iedereen het gevoel – en het is met lede ogen dat men dit aanziet – dat de grootste partij in Vlaanderen een ondermijningspolitiek aan het voeren is, om passief te bewijzen dat België als staatsstructuur niet leefbaar is. Zo hoef je nooit je stellingen echt te verlaten. En kun je roepen: 'Zie je wel!'. Je kunt het slim spelen, en zelfs van de prins geen kwaad weten, en de zaken hun beloop laten. Maar dat zint alleen de nationalistische Vlamingen op hun kleine schortje grond. Het kantoorvolk in Brussel mort; vooral topambtenaren laten zich harder en harder horen tegen de politieke onbeveeglijkheid. 'Camping 16' (virtuele actiegroep van o.a. academici in beweging voor een oplossing uit de politieke impasse: 'de derde weg') telt al 161 000 virtuele kampeerders aan de deur van Wetstraat 16, protesterend tegen het uitblijven van een regering.

Paasgekte slaat weer toe. Een Israëlich-Canadese filmmaker beweert dat hij na 2,5 jaar zoeken in een laboratorium van de universiteit in Jeruzalem twee nagels heeft ontdekt waarmee Jezus Christus gekruisigd werd. 'We hebben er bewijzen voor, maar zekerheid voor honderd procent kunnen we niet bieden. Er is ook nog een derde nagel ergens.' Nou, hopelijk is de film net zo goed als het boek ... En het is in afwachting alvast uitkijken naar de paasspijkersessies op de Filip(p)ijnen, waar ze zich plaatsvervangend laten kruisigen.

Een Rus leeft gemiddeld 13 jaar minder dan een Duitser door alcoholmisbruik. Gemengde gevoelens: zijn braadworsten dan zoveel gezonder dan wodka?

Waarnemers voorspellen oorlogswolken boven Gaza. Bereidt Israël een nieuwe oorlog voor? Een raket uit Gaza treft een Israëliche schoolbus. Gevolg: een zwaargewonde leerling. Die Palestijnse aanval komt er dan weer na de moord op drie bevelhebbers van Hamas, die ervan beschuldigd worden plannen beraamd te hebben om Israëli's in Sinaï te ontvoeren. (Poging tot) ontvoering wordt door Israël vaak als reden tot vergeldingsacties opgegeven. De voorlopige balans bedraagt negentien Palestijnse doden (strijders en burgers) en een Israëliche zwaargewonde. 'Hamas is al twee jaar druk bezig met de wederopbouw van zijn troepen. Dat kan alleen maar betekenen dat we afstevenen op een oorlog,' dixit een Israelisch officier (al dan niet ook van op een toilet, zoals buitenlandminister Lieberman).

De financiële crisis bracht IJsland een fikse knauw toe. Het land ging vrijwel failliet. IJsland begint nu deze zomer met het terugbetalen van de schade door het faillissement van internetbank Icesave. Premier Johanna Sigurdardottir belooft dit in de Nederlandse Volkskrant. De uitbetalingen zullen volgens de minister-president 'ruimschoots genoeg zijn om alle spaarders voor minstens negentig procent te compenseren'. Daar vallen ook de gemeenten en provincies onder. Zij hadden tientallen miljoenen bij Icesave ondergebracht. 'De zaak zal nu geregeld worden door tussenkomst van de bevoegde rechters', schrijft Sigurdardottir. Maar mogelijk zal dit niet nodig zijn. 'Ongeacht de uitkomst van welke rechtsgang ook zal Nederland geld ontvangen uit de Landsbanki-boedel'. Nederland en het Verenigd Koninkrijk schoten miljarden voor om gedupeerden van het failliete IJslandse Icesave te compenseren. Voor Nederland gaat het om 1,3 miljard euro.

Archeologie ligt her en der onder vuur. Burgemeesters en andere autoriteiten vinden het niet kunnen dat bouwwerken uitgesteld of afgebroken worden doordat er eerst nog opgravingen moeten gebeuren die misschien maar een potscherf aan de oppervlakte brengen. Een voorbeeld. De verbouwing van het OCMW-gebouw in Sint-Truiden kost minstens 170 000 euro meer dan gepland door een verplicht archeologisch onderzoek. Het OCMW wil het sociaal huis uitbreiden, maar moet van de Vlaamse overheid eerst de ondergrond door archeologen laten onderzoeken. De voorzitter vindt het onaanvaardbaar dat het OCMW ook nog eens zelf de kosten daarvan moet betalen. Het onderzoek levert ook nog niet veel op. 'Er zijn een pijpje

en een paar prullen gevonden, maar een OCMW heeft zijn geld nodig voor mensen die in nood zijn. Nu splitsen ze hier nog eens 170 000 euro extra kosten in onze maag. Wij willen het geld van de belastingbetaler niet op die manier spenderen.' Door het archeologische onderzoek heeft de verbouwing van het sociaal huis intussen al een half jaar vertraging opgelopen.

De Amerikaanse vicepresident Joe Biden is duidelijk maar matig onder de indruk van de speech van Barack Obama over de begrotingstekorten. In Washington University doet de president zijn besparingsplan uit de doeken, maar blijkbaar werkt dat voor Biden slaapverwekkend: hij blijft niet bij de zaak en dommelt rustig in. Big Brother heeft dat natuurlijk in de mot; de beelden gaan de wereld rond.

Berichten uit de voedselketen. In Vlaanderen woedt een aspergeoorlog. Het aspergeseizoen is officieel gestart. De Boerenbond roept de Limburgse gemeente Kinrooi uit tot de Vlaamse 'aspergegemeente'. Daar zijn ze in het Antwerpse Puurs niet gelukkig mee, want zij claimen die titel al jaren. Armenië vreest een tekort aan eieren tegen Pasen, legt de uitvoer aan banden en voert daarenboven extra eieren uit Oekraïne in. Neen, geen luttel nieuwtje of moment op deze blauwe planeet blijft nog onbesproken of onbewaakt.

China blijft de kroon spannen waar het bemoeizucht van de overheid betreft. Het Chinese ministerie voor Radio, Film en Televisie verbiedt nu tijdreizen. Meer specifiek: er wordt een verbod uitgevaardigd tegen films en tv-programma's die over het reizen van/naar de toekomst of het verleden gaan. Volgens het ministerie is tijdreizen onzin; het hoort daarom niet thuis op het grote of kleine scherm. Waarnemers zien achter de beslissing een iets fundamentele gedachte. Volgens hen houdt de Chinese overheid er niet van dat kijkers de notie wordt gepresenteerd dat je de loop van de geschiedenis zou kunnen veranderen.

In een dorp in de buurt van de zwaar beschadigde Japanse kerncentrale van Fukushima pleegt een man van 102 jaar zelfmoord. De gedachte aan evacuatie kan hij niet aan, zelfs niet na overleg met zijn familie. Hij kan het niet over zijn hart krijgen zijn huis te moeten verlaten en kiest voor iets wat wij Westerlingen wel vaker met Japanners associëren: zelfdoding. Ondertussen is de hele wereld er mondjesmaat van op de hoogte gebracht dat de Japanse kernramp van zorgwekkend allood is. Onheilstijdingen splitst men nu in schuifjes in onze maag. Zo werkt nu eenmaal de sluipmoord van geloof en ongelooft.

'*Mrs. Henderson presents*', film met de heerlijke Judi Dench in de hoofdrol (en Bob Hoskins eindelijk eens in een ernstige bijrol): ideaal kijkvoer voor een kouwelijke lenteavond. De zeventigjarige weduwe Laura Henderson (Judi Dench) koopt ter vermaak het Windmill Theatre in Londen en stelt Vivian Van Damm (Bob Hoskins) aan als manager. Daarin beginnen ze in 1937 met het variétéprogramma 'Revueville'. Zodra echter andere theaters dit idee overnemen, lopen de inkomsten van het Windmill Theatre terug. Henderson komt daarom op het idee de shows te



voorzien van vrouwelijk naakt, naar het voorbeeld van de Moulin Rouge in Parijs. Voor de Britten betekent dit niettemin een cultuurschok.

'*De Windhandel*', literaire thriller van David Liss over een historische zwendelaffaire in het achttiende-eeuwse Londen: ideaal leesvoer voor een maand die nog aan het opwarmen is. Literatuur heeft iets met Londen. Londen heeft iets met theater. Londen is stank, achterbuurten, paleizen, bordelen, salons, theaters, bankgebouwen, gevangenis, roofovervallen, avant-garde, bombardementen, gin, opium, en *guinness is good for you*.

En dat maakt nou onder andere het verschil tussen beeld en woord: een film neemt de helft van een avond in beslag, een boek hapt ettelijke brokken leestijd weg, gespreid over een periode. Kortademigheid versus langere adem.

Tijd ook voor het Thaise Nieuwjaar. De traditie wil dat Thailanders elkaar met Nieuwjaar, ook wel 'Songkran' of 'Feest van het Water' genoemd, nat maken met waterpistolen, tuinslangen en emmers water. Tijdens het feest wordt een poging ondernomen om een Guinness World Record te vestigen. En dat lukt de feestvierders. Met 3 471 deelnemers aan een waterpistolengevecht van tien minuten sneuvelt het Spaanse record uit 2007. Daar vochten toen 2 671 deelnemers een watergevecht van vijf minuten uit.

Nemen we thans een duik onder water. Mannelijke bulrugwalvissen zingen elk jaar een ander liedje om de vrouwtjes te imponeren. Dat stellen enkele Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift *Current Biology*. De dieren 'componeren' hun onderwaterliedjes voor de kust van Australië. Hetzelfde liedje verspreidt zich dan langzaam naar de Grote Oceaan. Zo komt dat tijdens het paarseizoen alle mannetjes dezelfde hit laten weerklinken. Elf jaar lang bestudeerde men dit fenomeen. De wetenschappers stellen zich nu wel de vraag waarom alle walvissen krek hetzelfde liedje zingen. Met een ander deuntje zou er toch diversiteit zijn en zouden ze zich toch net onderscheiden? Is dat niet heel erg belangrijk in de liefde?

De pedofiele ex-bisschop Vangheluwe geeft een jaar (vanuit een hotel in de Loire-streek) na zijn ontmaskering een interview dat op de Vlaamse zenders te zien is. Vlaanderen walgt collectief van wat hij, bijwijlen licht monkelend, te zeggen heeft. *The day after* wordt het een bijzonder Kwade Vrijdag voor de Kerk. De kerel is ziek en moet duidelijk als pedofiel worden behandeld. Het is onvoorstelbaar hoe hij zeemzoeterig zijn daden probeert goed te praten, met dat typische omfloerste taalgebruik van de 'Dienaars van het Woord'. Over de miljoenen Belgische franken zwijggeld die hij zijn misbruikte neven betaalde: 'O, ik gaf ze af en toe wat geld, soms grote bedragen, ja, maar dat was geen zwijggeld, nee nee'. 'Ja, het gaat over enkele miljoenen Belgische franken.' En nog, een korte bloemlezing uit het onthutsende degoutante interview: 'Het gebeurde voornamelijk op hoogdagen dat mijn neef bij mij sliep.' (Lachje) 'Nee, ze hebben me nooit naakt gezien.' 'Het betrof eigenlijk intimiteit.' 'Met mijn andere neef duurde het geen jaar lang.' 'Ik heb geen

bruut geweld gebruikt.' 'Ja, ik streeelde hun geslachtsdelen, maar dat was geen seksualiteit.' 'Ik krijg honderden brieven en e-mails om me te steunen. Er waren maar vijf negatieve en ook twee pornografische.' (Lachje) 'Mijn misdaden brengen de gelovigen weer dichterbij de Kerk.'

De verontwaardiging in Vlaanderen is unaniem; de media staan er bol van op Kwade Vrijdag 15 april 2011.

En, monseigneur: vanavond een goed glas Franse wijn?

De Franse kloosterorde waar de gevallen bisschop V. 'verblijft', is helemaal niet opgezet met diens aanwezigheid daar. De media-aandacht staat natuurlijk haaks op de regel van stilte en gebed. Daarenboven snappen de Franse geestelijken in den beginne niet goed wie V. is en wat hij op zijn kerfstok heeft. Misschien kan hij het ze in literair omfloerst Frans uitleggen: dat hij met zijn eigen neven sliep en ze zwijggeld toestopte, maar dat hij ook bisschop van Brugge is geweest, en dat hij zich altijd 'priester' zal voelen. Nee, hij moet er weg. Wordt vervolgd.

*Het kleppen van klokjes, het rinkelen van bellen, het luiden van kerkklokken: ik kan het niet meer horen. Laat de woede der Noormannen over kerken en kloosters nederdalen. Laat geen steen van de 'heilige huisjes' op een andere staan.* Dit is een oprisping van schrijver dezès, ooit misdienaar in de dekanale kerk Sint-Pieters-Banden in het slaperige stadje T.

Trekt de Noordzeekust honden en hondjes aan? Waar men gaat langs Vlaamse kustwegen, daar komt men baasjes tegen, aan de lijn met hun huisdier, de trouwe viervoeter. Annex de onvermijdelijke waarschuwborden betreffende poep. In een duinenlandschap kun je je makkelijk aan het zicht onttrekken. Ja hoor: de Noordzeekust trekt bazen en baasjes aan. De hoofdrollen.

In een stadskaffaat midden de provincie luister ik op een valavond het gesprek af tussen twee besjes van 70-plus; *I couldn't help overhearing their conversation*. De vrouwtjes hijsen streekbier van hoog allooi. Hun *small talk* verloopt dan ook navenant. Ze formuleren de gewoonste zaken op een dusdanige manier dat het onbedoelde hilarische humor wordt. Zelf blijven ze er doodserieus bij. Het tellen der aanwezige klanten (waarbij de wijsvingertjes worden gebruikt) vormt het hoogtepunt van de praatshow. Het zijn voorwaar twee sit-downcomediennes. Schrijver dezès amuseert zich rot. Mocht dit een tv-serie zijn, dan zou ik geen enkele aflevering willen missen.

Winkelmuziek blijkt bepalend te zijn voor koopgedrag. Trage herkenbare songs stimuleren de (impuls)aankoop. 'Yesterday' van The Beatles werkt voor winkeliers beter dan 'She Loves You' van diezelfde Fab Four. In warenhuizen is aan de kran-ten- en tijdschriftenstand (waar vaak kooploos geslenterd of gratis gebladerd wordt) uptempo muziek aangewezen. Dan maken potentiële klanten vlugger hun keuze en stappen ze sneller door. Idem dito wat winkeltoiletten betreft.

Een professor uit Louvain-la-Neuve onderzoekt dat allemaal, via zijn marketingbedrijf Mind Insight. Hij experimenteert ook concreet en proefondervindelijk in een Waals warenhuis. Een en ander heeft volgens de professor ook te maken met de Westerse perceptie van stilte: bij ons wordt stilte vaak als negatief ervaren. In winkels waar geen muziek te horen is, vragen klanten bijna nooit uitleg, en daardoor kopen ze ook minder. Dus: herkenbare muziek is aangewezen om de (impuls)aanloop te stimuleren. De wachtmuziek aan de telefoon (een van 's mensen grootste ergernissen) is dan weer bij voorkeur uptempo: men schat de wachttijd hierdoor korter in en legt dan iets meer geduld aan de dag. Hier hoeft niet 'gekalmeerd' te worden met rustige muziek. Vijf minuten 'slow' lijkt namelijk langer te duren dan vijf minuten 'uptempo', zo wijst een experiment uit.

Zweden is ongerust: in buurland Finland verovert de anti-Europese partij Perussuomalaiset ('Echte Finnen') bij de parlementsverkiezingen 39 van de 200 zetels. Vooral voor de positie van de Zweedse minderheid in Finland wordt gevreesd. Van de 5,3 miljoen Finnen zijn ongeveer 291 500 etnisch Zweeds. Dat is 5,5 procent. Begin 1900 bedroeg dat nog 15 procent. Zweden verloor Finland in 1809 door een oorlog aan Rusland. In 1917 werd Finland zelfstandig.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt is bezorgd. "Niet in het minst over de toonzetting tegen het Zweeds als minderheidstaal," laat hij weten. De leider van de grootste Zweedse politieke partij, Hakan Juholt (Socialisten), vindt het "zorgwekkend dat een partij zonder sociale verantwoordelijkheid zo'n grote verkiezingswinst boekt". De 'Echte Finnen' zijn de derde politieke partij in het Finse parlement geworden. De Finse nationale omroep Yle meldt dat minstens de helft van de nieuwe volksvertegenwoordiging voor het afschaffen is van Zweeds als verplichte taal in het Finse onderwijs. De ruk naar rechts in het noorden wordt met gemengde gevoelens onthaald.

Het tornadogeweld slaat weer toe in een aantal zuidelijke staten van de VS. In North Carolina tellen ze er al meer dan 62. De tornado's hebben al voor tientallen doden gezorgd. In Japan komt het gevaar vanuit de oceaan of vanonder de grond; in de zuidelijke VS loert het vanuit de lucht. Tijd voor tornadojagers om hun cameramateriaal om te gorden, hun jeeps te bestijgen en de sporen te geven. Gemengde gevoelens hierbij? Ze jagen alleen maar wind na.

De Arabische Lente lijkt in een hete bloederige zomer te verzanden. In Libië vallen nog steeds duizenden (burger)doden en gewonden. Er worden clusterbommen gebruikt. De Syrische politie opent het vuur op een begrafenisstoet, maar de doden van de afgelopen weken worden (ook) door de regering wel als 'martelaren' beschouwd. Egypte blijft onrustig; het leger sluit kritische bloggers op en foltert ze.

Een beduidende quote van Midden-Oosten-correspondent Geert Van Langendonck (in Caïro, voor De Morgen en NRC Handelsblad).

*'Nu de Arabische lente stilaan plaatsmaakt voor wat zeker een lange hete zomer wordt, vragen steeds meer mensen - hier en in het Westen - zich af of die opstanden eigenlijk wel zo'n goed idee waren. De eerste beelden van sympathieke betogers in Tunesië en Egypte die met Facebook en Twitter dweepten, hebben plaatsgemaakt voor Libische rebellen met kalasjnikovs en bloed in de straten van Syrië, Bahrein en Jemen. Maar een paar conclusies dringen zich nu al op. Als journalist heb ik nooit eerder een grotere kloof vastgesteld tussen wat westerse 'experts' vertellen op televisie en de realiteit op het terrein. Tijdens de opstanden in Tunesië en Egypte was er geen enkel spoor van religieus fanatisme, maar dat weerhield de experts er niet van om te pas en te onpas het doembeeld van een machtsgreep door de moslimfundamentalisten op te roepen. Om Libië te begrijpen, zo zeiden de experts, moesten we weten dat het een tribale maatschappij is en dat een opstand daar onvermijdelijk tot een wrede stammenoorlog zal leiden. Ik heb het in Libië aan iedereen gevraagd die ik tegenkwam, en iedereen ontkende categoriek dat stammen een rol van betekenis spelen in de opstand tegen Kadhafi of in hun eigen leven. Het is mogelijk dat de Libiërs onder mekaar hebben afgesproken wat ze tegen buitenlandse journalisten moeten zeggen, maar als ze zo goed georganiseerd waren, dan stonden ze nu wellicht niet voor de vierde keer op een maand tijd 'op het punt' om de oliestad Brega te heroveren.*

*De wereld verlangt nu van de Libische rebellen dat ze democratische geloofsbrieven afleggen. Want als we hen wapens gaan geven, willen we wel eerst horen dat het vrije Libië straks een modeldemocratie wordt waarin de islam hooguit een decoratieve rol speelt. Dat democratie of godsdienstvrijheid nooit een rol speelden toen het Westen wapens verkocht aan Kadhafi, Ben Ali, Moebarak of nog steeds aan Saoedi-Arabië, wordt daarbij over het hoofd gezien.'*

Tijd voor een verfrissing: in Kaapstad bouwt Coca Cola een gigantische paashaas met 42 000 drankkratten. Wat doet Fanta in Rome?

'Waar er in mijn naam ('Mijn Naam') twee of meer mensen samen zijn, daar ben ik ('Ik') in hun midden.' Of zoiets. Kleine trosjes slenteraars gewapend met handtassen op de 'raarste' uren van de dag ... driemaal raden ... en even later gaat de deurbel dwingend en indringend ... en ze hebben blijkbaar veel wachttijd. Nadat de eerste moto's en grotere pelotons wielertoeristen in het landschap zijn verschenen, doemen nu ook – frequenter dan in de barre seizoenen – de Getuigen van Jehova op. Kleurloos als grijze muizen werken ze hun huizen en straten af. Ze zien er sereen en zelfverzekerd uit, verlangend naar hun einde van de wereld.

Maar eerst moet het einde van België nog komen. Dat zal niet zo lang meer duren. Een koppel Nederlandse filmmakers kondigt aan zich hier even als ramptoerist te settelen teneinde de ondergang van onze staat te filmen. Schrijver dezes heeft het voorheen in zijn letterkundige geschriften wel vaker gehad over 'België, een B-film.' Met het begrip 'B-film' bedoelt men een lowbudgetproductie – soms gedraaid terwijl

een belangrijker film in de steigers staat –, en er is ook de onmiskenbare connotatie 'slechte film'. 'Zie toe hoe fictie feit wordt.

Een van de hoogtepunten van passieve sportbeleving van op de sofa is jaarlijks weer het World Snooker Championship. Het dagenlang durende evenement wordt door de BBC uitgestraald vanuit The Crucible Theatre in Sheffield. Snookeren gaat niet alleen over 'potten' (de ballen in het gat schieten), maar ook over, nou: 'snookeren': de tegenstander in nesten werken door onbereikbare ballen te versieren. Een heerlijk spel om naar te kijken, glas whisky in de aanslag. Dit jaar is er op BBC ook een documentaire over de Noord-Ierse Alex 'Hurricane' Higgins, flamboyante snookerlegende uit de jaren '70 en '80, overleden aan keelkanker in 2010. De wervelende, vaak dronken en sigarettenrokende Alex is de George Best van het stoffige snookerspel. Overigens is Best een stadsgenoot van Higgins: beiden zijn afkomstig uit Belfast. 'The Hurricane' blaast de stijve bedoeining rond de sport nieuw leven in en is mee de oorzaak van de heldenstatus van de huidige *kings of snooker*. Simultaan met Higgins' capriolen komt (gelukkig) ook de kleurentelevisie op, die deze wervelwind aan de snookertafel kleurrijker dan vroeger voor de eeuwigheid vast kan leggen. Tempo is zijn handelsmerk, gecombineerd met fratsen, onverwachte reacties die haaks op het flegmatieke biljartwereldje staan en wangedrag, waardoor hij her en der *persona non grata* wordt. De rokende zuipschuit wordt dan ook *The People's Champion* genoemd. Het volk heeft graag imperfecte helden. Dubbele wereldkampioen Hurricane Higgins, verslaafd aan nicotine, alcohol, gokken, cocaïne en marihuana, beantwoordt daaraan.

Een duik in de subatomaire wereld. Er is alweer een ontdekking gedaan die de kwantumfysica op de helling zet. Het is hier niet de plek om erover uit te weiden, maar heeft de lezer(es) dezes zich ooit afgevraagd hoe het komt dat materie vastheid heeft en licht niet? Hou dat proton maar in de gaten.

Het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen had niet plaats op Witte Donderdag, maar een dag eerder. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door professor Colin Humphreys van de Universiteit van Cambridge. Is er dan niets heiligs meer op deze wereld? Hebben we het nu over Witte Woensdag? Ai, een alliteratie.

In een biografie van Charlotte Chandler zegt Douglas Fairbanks Jr. dat Marlene Dietrich een plan had om Hitler uit de weg ruimen. Ze wou de dictator naakt verleiden. Ze wist alleen niet waar ze dan het moordwapen zou verstoppen. Daarom speelde ze met de gedachte een vergiftigde haarspeld te gebruiken. Het is echter bij een plan gebleven. "Ze was een dapper meisje en ik ben er zeker van dat ze haar leven had willen riskeren", getuigt haar ex-geliefde Fairbanks.

Hoe een computervirus (of althans iets wat zich in die gedaante manifesteert) bepalend kan zijn, ook voor *HET JAAR ELF – GEMENGDE GEVOELENS*. Een week lang is schrijver dezes weer overgeleverd aan pen en papier, telefoon, radio, televisie en kranten. Ik kan niet naar behoren mailen, bankieren, beroepshalve documenten opslaan en opvolgen, informatie opzoeken of digitaal publiceren. Het voelt

aan alsof de vensters van mijn huis dicht zijn en de rolluiken neergelaten. Toch neem ik daardoor weer even de tijd om op een 'onbewaakt moment' een blik door het raam te werpen. Ik merk dat de laatste vollemaan voor Pasen van oranje kaas is gemaakt.

Cuba viert de teugels. De broer van Fidel Castro kondigt een minder strikte plan-economie af. De staat zal onopvallender leiden en meer ruimte laten voor privé-initiatief en decentralisatie. Ja: de wereld krijgt echt wel een zwik in het jaar elf. Wat denkt de Fidel van dit alles? Of is hij allang dood en hebben we te maken met de ouderwetse dubbelgangertruc? (Ik herinner me een film waarin een dubbelganger van Winston Churchill ten tonele wordt gevoerd in verband met een geplande aanslag op Mr. Cigar).

Gewoonlijk ontwaakt de Belgische kust elk jaar in slow motion. Tijdens de 'Goede Week' van het jaar elf is dat even anders. Het is effenaf zomerweer. Tientallen horecatoeleveranciers en tuinmeubelengiganten verschijnen met hun busjes in het straatbeeld, bijna ijlings. Borden waarop de mededeling 'barbecue' op diverse manieren verkeerd wordt gespeld, schieten als paddenstoelen uit trottoirs. Van dit nieuwe warme woeden van de wereld ben ik getuige, in de eerder onopvallende Vlaamse badplaats Middelkerke.

Waarom hebben de kommetjes waar soep uit gelepeld wordt vaak twee leeuwenkopjes aan weerszijden? Je krijgt er ook nooit – met je lepel – het onderste uit de kan uit. Noodgedwongen moet je zo'n kommetje aan je mond zetten en aldus het grondsop van de soep naar je keelgat overhevelen. Terwijl ik dat voltrek aan mezelf, valt mijn blik op een prima reclamevondst: *'De fijnste kant van Brugge/Brugse Tripel'*. Een vol glas plus volle fles (dopje erop ietsepietsie scheef?) staan op een sokkel die met kant is bekleed. Het is jammer van de ontsierende voetnootslogan onderaan in beeld: *'Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.'*

Een Waalse arts getuigt in het tv-journaal dat er in België wel degelijk gevallen van kanker zijn te wijten aan de ramp in Tsjernobyl. Hij heeft een aantal kinderen met schildklieraandoeningen behandeld, wat zeer uitzonderlijk is, en zelfs met uitzaaiingen, wat nog uitzonderlijker is. De regering wou en wil er niets van horen, dixit de arts. Maar de koeien moesten toen wel op stal, terwijl ouders afgeraden werd hun kinderen in zandbakken te laten spelen. Een geheim rapport van het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) toont echter aan dat er op bepaalde tijdstippen onrustwekkende becquerelpieken waren. De arts beklagt er zich over dat hij volstrekt geen gehoor vindt bij de regering.

Een paar dinosaurussen van de CD&V (Martens en Eyskens, de oude garde dus) roeren hun staart en laten weten dat er nu eindelijk eens een regering voor België moet komen, maar dan wel zonder de lastpakken van de N-VA. Er valt toch geen land te bezeilen met De Wever, vinden ze. Door hun eigen partijgenoten worden ze massaal teruggefloten. Minister Vervotte poneert onomwonden dat de beide éminences grises door hun verklaringen in de kaart spelen van de Franstaligen en

van de nationalistische vleugel binnen de CD&V. Vice versa: ruzie in het andere kamp is immers altijd goed voor de eigen positie. Vlaanderen schiet zich keer op keer in de eigen voet.

Het begint weer te rommelen in de financiële cenakels. Portugal vraagt miljarden hulp aan Europa, maar of de eurosceptische Finse nationalistische partij (de verse overwinnaar van de verkiezingen aldaar) dat mee zal helpen goedkeuren? De beursbellen klinken andermaal niet zo hoopgevend meer. Eerder *titanical*. De op-tater van een paar jaar geleden blijft nog nazinderen. Er zijn heftige naschokken.

Vleermuizen. Kikkers. Uitbundige tulpen. Watervallen van blauwereggen. Mensen-vlees op stranden. Hoogmissen voor de heilige Terrasmus. Niet te geloven dat dit medio april is. Leerlingen en scholieren worden een dag later dan gewoonlijk aan hun schooltas vastgebonden: het paasweekend valt op het einde van de schoolvakantie en ze krijgen er dus paasmaandag bij. Een hemelsblauwe maandag.

Op weg naar halfweg het jaar elf zijn we wat België betreft in Beuland terechtgekomen. We zijn het beu over de hypocriete zondaar en ex-bisschop Vangheluwe te horen en te lezen. We zijn het beu elke dag met onze neus op de politieke impasse gedrukt te worden. We zijn het beu dat om de haverklap energie- en benzineprijzen stijgen. We zijn het beu te constateren dat we met z'n allen alweer in de zak gezet zijn door onze eigen 'overheid' en elkaars subsidies zelf blijken te betalen. (Het zonnepanelenverhaal is hier het hilarische voorbeeld van). We zijn het beu dat er een grote kloof gaapt tussen recht(spraak), gerechtigheid en rechtvaardigheid. We zijn de betutteling beu. Dit is de bastoon van de B-film over België: beu.

Gemengde gevoelens (be)treffen ook jammer genoeg de wereldzeeën. Olie en plastic belagen die van boven en van onderen. De laatste tijd signaleert men met de regelmaat van een klok gevallen van massale vissterfte. Zogenaamd onverklaarbaar. Grote olierampen en permanente bezoedeling oefenen decennialang impact uit op het blauw van deze planeet. En straks is de maan aan de beurt. Twaalf mensen hebben al voet op de maanbodem gezet. Die huppelpasjes vormen de prelude op wat er onze sympathieke buur Janneke te wachten staat: ontginning, gebruik, kolonisatie. Bijvoorbeeld als stortplaats voor alles wat de Aarde kwijt wil. Schiet het naar de maan wanneer het je hindert. De mens is nietig. Zijn veelvoud vernietigt. De mensheid gaat naar de haaien.

België telt 7 miljoen fietsen, de kindervehikeltjes niet meegerekend. Vlaanderen is goed voor 5 341 miljoen, Wallonië scoort 1 409 miljoen en in Brussel zijn er 337 101. En o, die knotsgekke statistiekjes: Vlaanderen telt gemiddeld per gezin 2 fietsen; voor Wallonië is dat iets minder dan 1 fiets.

Obama geeft groen licht voor het gebruik van 'drones' boven Libië. Dat is de huidige oorlogvoering: onbemande vliegtuigen bombarderen (bemande) doelwitten. In datzelfde Libië zijn twee (bekroonde) bekende oorlogsfotografen gesneuveld. Khadafi moet dit 'collateral damage' noemen. Zijn troepen hebben hen 'vereeuwigd'.

Het is een jaar geleden dat de regering-Leterme struikelt na een fikse duw van Open VLD'er Alexander Decroo. Alleen de topambtenaren en de administratie-dier-toe-doet vinden dat momenteel een groot probleem. Ze gebruiken het woord 'onwerkbaar'. Zo moet bijvoorbeeld elk bedrag hoger dan 31 000 € passeren via (en eventueel goedgekeurd worden door) 'politieke' commissies. Nu lukt dat niet. 'Lopende zaken' lijden dus ook aan amechtigheid.

Alom weerklinken jubelende adjectieven in verband met een onverwachte paaszomer. Momenteel is België het warmste land van Europa, terwijl het klassieke zuiden gebukt gaat onder koude en regen. De Noordzeekust wordt overspoeld door honderdduizenden zonnekloppers. De tv-journaals hebben het weer over hoogdagen voor de horeca. Pootjebaden mag wel, zwemmen echter niet: er zijn nog geen reders voorzien in deze prenatale zomer en het zeewater is nog te koud.

In Syrië is het bloedlink aan het worden. De politie, die zogezegd de betogers beschermt, schiet er duchtig op los. Er vallen alweer tientallen doden. Op amateurbeelden (de officiële internationale pers geraakt Syrië bijna niet binnen) is te zien hoe vijf politieagenten één betoger ongenadig aftuigen. In Jemen komen na het vrijdaggebed niet minder dan één miljoen 'protestanten' op straat.

In het Antwerpse (Borgerhout) transformeren jonge allochtone voetbalsupporters in hooligans en vallen een lijnbus aan. Gek dat men zo graag zijn collectieve frustratie en woede koelt op auto's en bussen. Vooral bussen moeten het ontgelden de laatste tijd. Binnenkort wordt het beroep van buschauffeur een knelpuntberoep. Hangjongeren in De Panne worden dan weer door enkele VIP's (Very Irritated Police) permanent in de gaten gehouden en aangesproken. Jongeren zelf en hun verenigingen (en zelfs een horecabaas op het journaal) merken op dat De Panne (en nog andere plaatsen in dit land) geleidelijk herschapen zijn tot oorden van rust en derdeleeftijdbiotopen waar voor hun niks te beleven valt. Vandaar dat ze voor pleinen en straten kiezen. In De Panne merkt een schepen dan weer op dat het vooral gaat over jongeren die komen afgezakt uit Noord-Frankrijk en de *faubourgs* rond Waalse steden. Volksverhuizingen: altijd knarsende periodes geweest in de loop van de historie.

Op een snoeihete paaszaterdag van het jaar elf passeert in het grieksblauwe Vlaamse zwerk een vliegtuigje met een reclamespandoek achter zich aan. Het is jaren geleden dat schrijver dezes dit nog waarnam. Vreemd genoeg komt het over als iets uit een vroegere epoëe, toen roken nog gezond was voor sportmannen.

De krant De Zondag (bij de wakkere bakker) publiceert een schitterend opiniestuk van professor Marc de Vos (UGent en directeur van de denktank Itinera) over de energiechaos. Zijn slotzin kegelt de Belgische 'overheid' omver met een *strike*: 'In plaats van beleid hebben we belangenvermenging tussen politiek en energiespelers. Overheden liggen aan de baxter van energiewinsten en worden zo afhankelijk van het systeem dat ze zouden moeten hervormen. Een maffieuze bananenrepubliek kan het niet beter bedenken.'



Een 'bescheiden' unicum: de kleuterwereld in staking. Verse kleuters zorgen opnieuw voor overbevolkte en te grote klassen, terwijl daar van staatswege nog altijd niets beduidends aan is gedaan. Dus zullen de kleuterjuffen en –leiders begin volgend schooljaar er wellicht even het bijltje bij neerleggen. Dat is nog nooit gebeurd. Twee andere grote problemen in dit verband: men wil de afschaffing van de maximumfactuur en men wil kinderverzorgsters inschakelen. Het aantal 'pamperkindjes' stijgt immers elk jaar. Dit ongenoegen manifesteert zich over de onderwijsnetten heen.

*'Wat is een theorie? Het geknars van een kruiwagen, het ruisen van de wind in de bomen. Als de kruiwagen niet knarst, blijft het toch precies dezelfde kruiwagen en als er geen wind is, ritselen de blaadjes van de bomen niet. Maar het blijven dezelfde bomen, die bestaan zoals ze nu eenmaal bestaan.'* Dit is een citaat uit de roman *Au pair* van Willem Frederik Hermans uit 1989. Ik bots erop omdat ik ter voorbereiding van een trip naar Parijs iets fictiefs wil lezen dat me meevoert in straten en over pleinen van de Lichtstad, liever dan stadsplannen te bestuderen. Een theorie, dus. Ook anno 2011 zijn het niet de tijden die veranderen, maar de mensen. Die zijn wel zo ijdel te denken dat ze de tijd beheersen door die om hun polsen vast te binden of aan wanden op te hangen. Het enige wat ze echter doen, is verouderen. Sommigen veranderen ook daadwerkelijk. Of doen veranderen. Maar de tijden, die blijven.

Het rommelt weer wat verbaal in de Balkan, ter hoogte van Kosovo. Er groeit onenigheid over een eventuele opdeling van Kosovo.

Verhitte tijden in dit tijdelijk warmste landje van Europa. Er woedt een hevige kilometerlange brand op de Hoge Venen, te wijten aan de droogte. Ook in het Antwerpse is er een vuurhaard.

We blijven in de natuur. Nou. Dat zou toch moeten. Terreinvagens – de zg. SUV's, ofte Sports Utility Vehicle: auto's met een hoog laadvermogen en de capaciteit om passagiers te vervoeren, zoals een stationwagon, in de meeste gevallen gecombineerd met off-road-techniek in de vorm van vierwielaandrijving (4WD) – worden in Antwerpen lek gezet door 'De Volgende Generatie', bekommerd om het milieu. De actievoerders laten hierbij weten: *'Uw band is niet stuk, de lucht is er enkel toevallig uit ontsnapt'*. Op het briefje dat ze onder de ruitenwissers stoppen, valt verder nog te lezen: *'Eventjes uw band oppompen en u kan weer rondscheuren in uw slorpemde vierwieler. Het is ons volkomen onduidelijk dat u niet gedacht heeft aan de consequenties die deze wagen met zich meebrengt. Niet elke mens is even blind voor de wereld- en klimaatproblematiek als u. U zal zonder deze koolstofdioxide producerende vierwieler bijdragen aan een leefbare wereld zonder oververhitte paasdagen en stijgende zeeën'*.

De leden van de actiegroep doen de banden leeglopen door het afdekdopje te verwijderen en een steentje in het ventiel te duwen, zodat de band het geleidelijk begeeft. Wie achter de actiegroep 'De Volgende Generatie' schuilgaat, is nog niet

duidelijk, maar dat wordt onderzocht. De lokale politie in Antwerpen krijgt verschillende klachten van SUV'ers. 'De actie is misschien goed bedoeld,' klinkt het daar, 'maar het opzettelijk laten leeglopen van autobanden is strafbaar.'

In Libië, Jemen en Syrië heerst dan weer oververhitting. Daar weigeren de machtshebbers koppig op te stappen. De burgers, de betogers en het verzet vormen de schietschijven voor wat men dan 'het leger' noemt. De helft van de Maghreb is een schietkraam geworden.

Een amendement (om verhitte discussies te vermijden): België heeft de bedenkelijke eer om wereldkampioen regeringsvorming te zijn nog niet in handen. In het Aziatische land Cambodja zat men ooit 353 dagen zonder regering. Bart De Wever (N-VA), Elio Di Rupo (PS) en co zitten 'nog maar' aan dag 290. De Cambodjanen trokken op 27 juli 2003 naar de stembus. Op 30 juni 2004 ondertekenden ze een akkoord voor de vorming van een regering. Op 15 juli pas volgde de goedkeuring door het parlement. België heeft het wereldrecord dus niet overgenomen van Irak. Gezien de politieke impasse is het niet uitgesloten dat ons land ook Cambodja nog zal verslaan. Dan staat dit vooralsnog verhitte koninkrijkje (dat echter doorgaans druilerig is) op de kaart.

(PS Bekend België? Ooit hoorde kijker dezen in een Amerikaanse film op televisie een personage zeggen: *'It's as bad as Belgian justice.'*) En *'big in Belgium'*: wat moeten we met deze mededeling?

Het woord 'sarcofaag' krijgt (ook heel letterlijk) een nieuwe 'inhoud', sedert medio jaren '80 al. Oorspronkelijk betekent het zoveel als 'stenen doods-kist'. De kernreactor die in 1986 in Tsjernobyl een meltdown kende, zal nu een nieuwe stalen sarcofaag moeten krijgen. De oude vertoont gaten en lekt. Kostprijs: 740 miljoen euro. De hedendaagse sarcofaag meet 160 op 250 meter en wordt 100 meter hoog. Oekraïne hoopt op die manier de nucleaire straling voor de komende honderd jaar in te dammen.

Gewapend met pakweg vier maanden van 'Het Jaar Elf' in mijn hoofd ga ik met 'Gemengde Gevoelens' in op een verzoek om bij te springen in een vast quizgezelschap. Die verdomde rotvragen over sport en muziek gispden de *esprit* van ons intellectuele groepje. *I've been there before*. Hoe encyclopedisch moet je kennis heden ten dage nog zijn als eender wie eender wanneer eender waar op zijn mobieltje alles *googelen* kan? Verbanden leggen ... oplossingen bedenken ... vondsten doen ... Zal het ooit 'gezien worden', 'niet onopgemerkt blijven'? (Weet de lezer(es) dezen op welke roman ik hier zinspeel?)

*Intermezzo.*

*Misschien schrijf ik 'Het Jaar Elf' omdat ikzelf 'Gemengde Gevoelens' heb ten aanzien van de tijd. (Ik moet vaak de neiging onderdrukken Tijd met een hoofdletter te bedenken). Hoe ouder ik word (al klinkt dat comparatiefje vreselijk: ouder dan wie? Wat? Eigenlijk is het: hoe meer jaren ik tel), hoe meer ik de indruk heb dat er aan*

*het andere uiteinde van mijn aardse leven op deze planeet harder en harder aan mijn lijn getrokken wordt, zodat ik steeds vlugger nader wat men 'het einde' of 'de dood' noemt. Dagen, nachten, weken, maanden, jaren lijken veel sneller voorbij te vliegen dan vroeger. Misschien verlang ik minder. Voor wie verlangt naar iets, is elke seconde een eeuwigheid, elke nacht een hel. Maar mijn huidige gelijkmoedigheid moet nu niet afgestraft worden met een acceleratie van de (nou: mijn) tijd. Misschien wil ik in 'Het Jaar Elf' de tijd even stil doen staan. Een nobel doel. Laat mij maar rustig betijen.*

Recycleren: een schoolvoorbeeld. Twee studenten uit Halle ontvangen in Brussel de Odissea Prijs 2010 in aanwezigheid van astronauten Dirk Frimout en Frank De Winne. De prijs wordt uitgereikt door de Senaat en beloont jaarlijks een student van een Belgische universiteit die een eindwerk over de ruimte gemaakt heeft. De jury besluit dit jaar de prijs toe te kennen aan Stijn van Autreve (UGent) en Stijn Lemmens (KU Leuven) voor hun gemeenschappelijk werk rond ruimteschroot. De prijs bedraagt 8 000 euro. De laureaten kunnen daarmee een verblijf in het buitenland in een ruimtevaartorganisatie of -bedrijf bekostigen.

Na de Britse neemt nu ook de Amerikaanse financiële pers ons land in het vizier. 'Er staat geen B in PIIGS (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje), maar België kan de eurozone hoofdpijn bezorgen als de langdurige politieke strijd het land verhindert zijn begrotingstekort aan te pakken', wordt op de financiële website MarketWatch gemeld. Nou: staan we op de wereldkaart of niet?

Meer dan duizend Belgen besloten zich niet meer te scheren tot er een nieuwe regering zou komen. Vier maanden later schieten er niet veel protestbaarden meer over. En een regering hebben we nog altijd niet. Dat baardenprotest tegen het uitblijven van een regering in België lijkt dus een stille dood te sterven. Boegbeeld Benoît Poelvoorde (acteur, regisseur, comediën) heeft zich na vier maanden uiteindelijk toch geschoren. Ook andere actievoerders halen hun scheermes boven. Excuses zijn er altijd: "te warm", "te veel commentaar", of "geen hoop meer". Eén uitzondering: radiomaker Koen Fillet. Hij is een van de weinige volhouders die zijn baard wel laat staan. "Ik wist al een tijdje dat Poelvoorde zijn baard had afgeschoren. Naar verluidt voor een rol in een nieuwe film. Maar zijn beslissing heeft geen invloed op mij. Zolang er geen regering is of er geen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, haal ik het scheermes niet boven", zegt de radioman vastberaden. Toch zou Fillet dat wel willen doen. "Die baard 'ambetteert' toch stilaan. Hij is te lang en te warm", zegt hij. "Eten of drinken vraagt speciale aandacht. De kinderen moeten me af en toe op een sliertje spaghetti wijzen. En ook slapen gaat wat moeilijker. Als ik me 's nachts verleg, dan voel ik die baard telkens meeplooien tussen mijn gezicht en het kussen. Bovendien is hij zowat het enige onderwerp geworden in sociale praatjes. Maar goed, ik heb mezelf veroordeeld tot het baarddragerschap. Deze belofte kan ik niet breken."

Het jaar 11 zou wel eens een doemjaar kunnen worden. De Australische fysicus en dokter Helen Caldicott bestudeert al meer dan dertig jaar de gevolgen van kern-energie en vindt er geen doekjes om: "Wat in Japan is gebeurd, is vele keren erger dan Tsjernobyl en volgens nieuwe gegevens stierven al bijna een miljoen mensen door de ramp in Rusland in 1986. Veertig procent van Europa is nog altijd radioactief besmet. Eet geen voedsel uit Europa". En nog: "In Irak voeren de Amerikanen een kernoorlog, in Falujah is 80 procent van de baby's misvormd". Aldus Caldicott ter gelegenheid van een lezing in Montréal. Het filmpje daarvan wordt op YouTube begeleid door de melding 'Dit zal je niet horen op de gevestigde nieuwskanalen'.

Haalt de aarde ('Moeder Aarde') het jaar 2050? 3000?

En de wereld dan?

Zal de mens zichzelf te gronde richten?

En de mensheid dan?

Zijn fauna en flora eenzelfde lot beschoren?

En de natuur dan?

Worden 'atoom' en 'kern' de meest gehate woorden?

Is het begrip 'kernegezond' een paradox?

Krijgt binnenkort een pasgeboren baby een dubbele familienaam met de naam van de moeder als eerste? Gewoon doorgaan met het huidige systeem (het kind krijgt de naam van de vader) is voorbijgestreefd, want de man is niet langer de onbetwiste heer en meester en bovendien zijn er steeds meer 'mozaïekgezinnen' (nieuw samengestelde gezinnen na een scheiding). De enkelvoudige familienaam om een familie aan te duiden zou hooguit nog één generatie meegaan, net door die gemengd samengestelde gezinnen. Zinnvolle gemengde gevoelens?

Ken uzelf. Schrijver dezes laat via een citaat uit de krant de (zelfverkleerde) beste voetballer aller tijden aan het woord.

*'Pelé vindt zichzelf de beste voetballer aller tijden. Dat liet hij weten in een gesprek met de Amerikaanse televisiezender CNN. "Niemand kan tippen aan mijn prestaties", vertelde de legendarische Braziliaan. Pelé groeide in de jaren 60 uit tot een legende van het voetbal. De Braziliaan werd driemaal wereldkampioen en liet geweldige dingen zien in het shirt van Santos. "Ik was op zeventienjarige leeftijd al wereldkampioen, won in totaal drie WK's en maakte in mijn carrière 1208 goals. Tot op heden heeft niemand hetzelfde kunnen presteren. Franz Beckenbauer, Michel Platini, Eric Cantona, Bobby Charlton, George Best zijn tien jaar actief geweest op topniveau en waren allemaal geweldige spelers. Dan komen Diego Maradona en Zico, maar ook zij kunnen niet tippen aan mijn prestaties", aldus Pelé.'*

Obama's staf zit bijzonder verveeld met de kwestie van het *birthism*, het geloof dat Obama ten onrechte president is omdat hij in Kenia geboren zou zijn en dus geen Amerikaans staatsburger is. De president legt daarom een verklaring af over zijn geboortebewijs. Hij wil daarmee bewijzen dat hij in de Verenigde Staten geboren is en niet in Kenia, zoals zijn politieke tegenstanders beweren. Hij laat weten

'verbaasd' te zijn over de commotie die het geboortebewijs maar blijft oproepen. "Ik wil met deze verklaring een breder punt maken: wij staan voor enorme uitdagingen en een reeks van moeilijke beslissingen, waar deze 'sideshow' alleen maar van afleidt. Iedere functionaris op Hawaï, Democraat of Republikein, bevestigt dat ik inderdaad op Hawaï geboren ben. We hebben geen tijd voor dit gezever", aldus de president in de korte verklaring. Het Witte Huis heeft het geboortebewijs van Obama online geplaatst. Vastgoedmiljardair en potentieel Republikeins presidentskandidaat Donald Trump beweert na de publicatie van het certificaat 'vereerd en trots' te zijn op de 'grote rol' die hij naar eigen zeggen in de kwestie speelde. Over Obama's geboortecertificaat ontstond de afgelopen dagen weer discussie toen tycoon Trump erop zinspeelde dat Obama eigenlijk geen Amerikaan, maar een Keniaan is.

Prins William en Kate Middleton trouwen. Na hun huwelijk zal Kate bekendstaan als Hare Koninklijke Hoogheid Prinses William van Wales. Dat is het gebruik voor vrouwen die zelf niet de titel van prinses hebben: ze nemen de naam, titel en stijl van hun man aan. Als William in de toekomst Prins van Wales wordt, zal haar titel The Princess of Wales zijn, zoals het bij Charles en Diana het geval was. Prins William en Kate Middleton zijn verre familie van elkaar: ze zijn vijftiendegraads neef/nicht van elkaar, met Sir Thomas Fairfax als gemeenschappelijke voorouder - Middleton via de familie Lupton en William via de familie Spencer.

Nog een huwelijk, maar dan tussen oude vijanden. De Palestijnse beweging Fatah van president Mahmoud Abbas en rivaal Hamas zijn het eens geworden over de vorming van een interim-regering. Dat maken beide partijen in Caïro bekend. Binnen een jaar volgen verkiezingen. Een woordvoerder van Hamas zegt dat er volledige overeenstemming is bereikt over alle geschilpunten. De gesprekken in de Egyptische hoofdstad hebben plaats onder leiding van Murad Muwafi, de nieuwe chef van de Egyptische inlichtingendienst. Egypte bemiddelt al jaren tussen Hamas en Fatah, maar tot dusver zonder resultaat. Hamas en Fatah liggen sinds de jaren negentig met elkaar overhoop. De zaak escaleerde in 2007, toen Hamas met geweld Fatah uit Gaza verdreef. Sindsdien regeert Hamas in de Gazastrook en bestuurt Abbas delen van de Westelijke Jordaanoever.

Niet alleen de Kerk ligt onder vuur wat seksueel misbruik betreft. De voormalige Zweedse wereldkampioen hoogspringen Patrik Sjöberg (46) getuigt in een boek over jarenlang seksueel misbruik door zijn gewezen coach en stiefvader, Viljo Nousiainen. Het nieuws zorgt in Zweden voor grote beroering omdat Nousiainen (in 1999 overleden) een klinkende naam is in de Zweedse atletiek. Patrik Sjöberg onthult in zijn autobiografie 'Det du inte sag' ('Wat je niet kon zien') hoe het seksueel misbruik begon op zijn elfde en vier jaar duurde. Toen Sjöberg 15 werd, hield het misbruik op nadat hij ermee had gedreigd naar de politie te stappen. Volgens de ex-atleet was hij ook niet het enige slachtoffer. Verschillende andere jonge kinderen zouden door Nousiainen zijn misbruikt. Sjöberg, die ook drie Olympische medailles op zijn palmares heeft (2x zilver, 1x brons), hoopt met zijn onthullingen het taboe

over seksueel misbruik in de sport te doorbreken. "Er moet een debat over pedofilie in de sport komen. We moeten jonge atleten beschermen", aldus Sjöberg.

Er wonen zo'n 1,34 miljard mensen in China, een stijging van 73,9 miljoen mensen. De stijging is iets minder sterk dan de voorbije decennia. Dat blijkt uit de nationale telling die eind vorig jaar is gestart. De gegevens tonen ook aan dat de bevolking snel aan het verouderen is. Toch wil de overheid het eenkindbeleid behouden. De tragere groei van de bevolking bewijst het succes van dat eenkindbeleid, dat de Chinese overheid heeft opgelegd om een bevolkingsexplosie te voorkomen. Koppels die in steden wonen, mogen maar één kind krijgen; voor koppels op het platteland is dat op twee kinderen bepaald. De cijfers tonen aan dat de fertiliteitsgraad in China nu ligt op anderhalf kind per koppel. "Dit is een alarmerend laag cijfer", zegt Wang Feng, een bevolkingsspecialist en directeur van het Brookings-Tsinghua Center for Public Policy in Beijing. De vraag rijst of de Chinese bevolking zelf nog kan instaan voor de snelle economische groei die het land de laatste jaren kent. Door dat lage fertiliteitscijfer zal de vergrijzing van de bevolking in de toekomst nog economische en sociale problemen veroorzaken.

Labour windt zich hevig op over de uitlatingen van de Britse premier David Cameron. Cameron wimpelt in het Lagerhuis een opmerking van een vrouwelijk parlamentslid weg met de woorden "Calm down, dear. Calm down and listen to the doctor". De verhitte discussie betreft lange wachttijden in ziekenhuizen. De woordvoerder van de premier sust de gemoederen met de opmerking dat Cameron het als grap bedoelt, en dat hij zich daarenboven laat inspireren door een reclamespot voor autoverzekeringen. Een bloemlezing uit de opgehitste reacties van de beide kampen: 'politiek correcte gekken', 'op wat voor planeet leven ze?', 'seksistisch', 'ongepast', 'beledigend', 'premier-onwaardig', 'arrogant'.

Nog wereldnieuws uit het Nabije Eiland, eind april.

Heel Londen volgt nauwlettend de weersvoorspellingen in de hoop dat William en Kates huwelijk niet te veel te lijden heeft van de regen. Voor de toeristen die speciaal voor de ceremonie naar de Britse hoofdstad afreisden, zal een bui de pret niet bederven. Het hoort bij Engels weer. Bookmakers slaan intussen munt uit de onzekere weersverwachtingen tijdens de drie belangrijkste buitenmomenten van het Koninklijke gebeuren. Er wordt duchtig gegokt en gewed (per 'fase' of 'movement' van de gebeurtenis: 5/2, 1/2, 6/4, 6/1 – bij dat laatste noteert de bookmaker op tv '*balcony umbrella*'). Het woord *umbrella* valt om de haverklap.

Een anoniem schilderij dat op een Brusselse veiling 9 500 euro opracht, is in maart op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht voor 856 000 euro verkocht als een vroege Rubens (1577-1640). Veel kunstkenner twijfelen echter aan de echtheid van het werk, maar minstens één Rubenskenner schrijft het schilderij 'Keizer Commodus als Herkules' (gedateerd tussen 1597 en 1599) toe aan de jonge Rubens. Er zijn *believers* en *non-believers*.

Het PlayStation Network is eind april enkele dagen offline. Sony reageert na verloop van tijd nogal vaag over de oorzaak hiervan. Uiteindelijk kunnen ze niet anders dan bevestigen dat het PlayStation Network gehackt is en om verdere schade te voorkomen offline is gehaald. De *downtime* is een ramp, maar Sony moet naderhand ook toegeven dat er tussen 17 en 19 april 2011 gebruikersgegevens gestolen zijn. Het zou gaan over persoonlijke informatie zoals woonplaats, adres, telefoonnummer, paswoord ... Sony stuurt naar alle gebruikers een bericht, dat ook online te raadplegen is. De situatie is heel ernstig, zoveel is duidelijk.

"Terwijl er momenteel geen bewijs is dat kredietkaartgegevens gestolen zijn, kunnen we de mogelijkheid niet uitsluiten," zo luidt het. "Indien je je kredietkaartgegevens hebt ingevoerd via het PlayStation Network of Qriocity, laten we je uit een overvloed aan voorzichtigheid (*"out of an abundance of caution"*) weten dat jouw kredietkaartnummer (exclusief veiligheidscode) en vervaldatum bemachtigd kunnen zijn."

Externen zijn aan het onderzoeken wat er juist gebeurd is. Ze schatten de kansen in dat ook de kredietkaartgegevens van de gebruikers gelekt zijn. Sony kan alvast niet uitsluiten dat dit het geval is. Ondertussen werkt hun team de klok rond om het PlayStation Network weer online te krijgen. Hierbij zou een volledig nieuwe vanaf de grond opgebouwde netwerkstructuur opgezet worden voor verbeterde beveiliging. Een magere troost voor de getroffen gebruikers, die ook bijzonder boos zijn over de laattijdige kennisgeving door Sony.

In Europa beperken problemen rond Google-applicaties zich nog tot een aantal privacykwesties, maar in Midden-Amerika heeft een foutje in Google Maps tot een ernstig grensconflict geleid. Nicaragua nam een verkeerde kaart als aanleiding om buurland Costa Rica binnen te vallen. "De waardigheid van onze natie wordt door de modder gesleurd," zegt presidente Laura Chinchilla, staatshoofd van Costa Rica. Ze zoekt internationale steun. Verantwoordelijken voor internetreus Google hebben zich al uitgebreid geëxcuseerd voor de lapsus in hun kaarten die tot de Midden-Amerikaanse territoriumtwisten leidde, meldt de Amerikaanse site New York News. Een Nicaraguaanse legeraanvoerder gebruikte de foute kaart van Google als rechtvaardiging om onlangs een grensgebied van Costa Rica in te palmen.

In het Oost-Vlaamse Machelen staat een fout op een monument voor de Nederlandse schrijver Gerard Reve. Het gedicht 'Credo' bevat in de tweede regel een woord dat niet in het origineel staat: *'er rest mij niets anders dan duisternis en Dood'*.

De correcte versie van het gedicht 'Credo' luidt:

*Niets te verwachten, niets te hopen:  
er rest mij niets dan duisternis en Dood.  
Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt,  
U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn Bloed.*

Dichter André Degen (NI) signaleert de fout. Hij vergelijkt de regel met het gedicht uit de bundels 'Het zingend hart' en 'De verzamelde gedichten'. Het gemeentebestuur van Machelen zoekt uit hoe dat is kunnen gebeuren. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich begin volgende week over de kwestie. Gerard Reve woonde jarenlang in het Vlaamse dorp. Hij overleed in 2006 en heeft er ook zijn graf.

Een record in het jaar 11: in de Belgische gevangenissen is de kaap gerond van 11 100 gedetineerden. Anno 2010 ontsnapten er 10 gevangenen. Gaan we voor 11 in 2011? Verder dan deze kalme numerologie wil schrijver dezès het niet drijven.

Het is weer tornadoseizoen in de zuidelijke staten van de USA. Het zijn de krachtigste tornado's sedert twintig jaar. Tweehonderd dodelijke slachtoffers is de tol tot nu toe, eind april. Hallucinant (op een bewakingscamera te zien) hoe het dak van een warenhuis opgelicht wordt en door de lucht zeilt.

Een andere tornado, de Belgische beroepsrenner Philippe Gilbert, wint vier grote wielervedstrijden op rij. Hij blijkt nog andere lauwerplannen te hebben: geel en regenboog.

In Caltech, het Californisch Instituut voor Technologie, analyseren enkele wetenschappers de data die de ruimtesonde Voyager 1 ons zendt vanuit een uithoek van ons zonnestelsel. Binnen afzienbare tijd zal de sonde, als eerste object door de mens gemaakt, ons zonnestelsel verlaten. Ed Stone, 75 en geestelijke vader van het project, hoopt dat moment nog mee te maken. Voyager 1 werd meer dan dertig jaar geleden de ruimte in geschoten. Sindsdien zet hij koers richting uiteinde van ons zonnestelsel. Ondertussen wordt er ongeduldig gewacht tot de sonde aan de invloed van onze zon zal ontsnappen, en als eerste aards object op een plaats in het universum komt waar wetenschappers tot nu toe alleen over kunnen speculeren: de 'deep space'.

Het dodental van een (zelfmoord)aanslag in het centrum van Marrakech bedraagt vijftien. Het merendeel van de slachtoffers zou uit Fransen bestaan. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat een Nederlandse man de aanslag in een café op het populaire Djemma el-Fna-plein niet overleefde. Een Nederlandse man en vrouw raakten gewond. Volgens een Marokkaanse televisiezender zijn er zes Fransen en vijf Marokkanen bij de dodelijke slachtoffers. Ook de dader zou zich onder de doden bevinden. Ruim twintig anderen raakten gewond. Een aantal van hen is er zeer slecht aan toe. De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist. De internationale politieorganisatie Interpol zegt wel te weten dat het zeer waarschijnlijk om een zelfmoord gaat. Vorige week circuleerde een filmpje op YouTube waarin mannen die zich voorstelden als leden van Al-Qaeda dreigden met aanslagen in Marokko om te protesteren tegen de aanhouding van islamistische militanten. Of er een verband is met de explosie in Marrakech weet men nog



niet. Het is de dodelijkste aanslag in Marokko sinds 2003. Toen werden bij een aanslag in Casablanca 45 mensen gedood.

De ooievaar zal over afzienbare tijd over de Elyzese Velden wieken. Carla Bruni (42) en de Franse president Nicolas Sarkozy (56) verwachten hun eerste kindje samen. Sarkozy heeft al drie zonen uit zijn vorige huwelijken. Bruni heeft een tienjarige zoon uit haar relatie met Raphaël Enthoven.

Organisaties van slachtoffers van misbruik hebben kort voor de zaligverklaring van Johannes Paulus II (zondag 1 mei) uiten zware verwijten aan het adres van de in 2005 overleden paus. "Niet alleen voor mij, maar ook voor de vele slachtoffers die tijdens de ambtstermijn van paus Johannes Paulus II misbruikt werden, is deze zaligverklaring een slag in het gezicht", zegt Norbert Denef, voorzitter van het netwerk van slachtoffers van seksueel geweld (netwerkB.org) in de Duitse krant *Die Zeit*. "In plaats van een dode paus zalig te verklaren, zou de kerk beter de slachtoffers helpen." Ook Barbara Blaine, oprichter/voorzitter van SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests, in 1988 in Amerika opgericht) laat zich horen. Ze schiet met scherp: "Seksueel geweld zit diep in de cultuur en praktijk van de katholieke priesters en bisschoppen geworteld, omdat Johannes Paulus II decennialang mishandelingen heeft getolereerd."

Vrijdag 29 april voltrekt zich voor het aanschijn van de wereld wat 'het huwelijk van het jaar' wordt genoemd. De gebeurtenis heeft zelfs zijn weerslag op diertuinen overal ter wereld. Dieren worden massaal Kate of William genoemd. Zo zijn er twee Bengaalse tijgers in de zoo van Rio de Janeiro die omgedoopt worden. En er is een piepjonge Londense pinguïn die nog even op een naam moet wachten. Momenteel wordt de pasgeboren pinguïn in de Londense Zoo nog Egg genoemd, maar binnenkort zal het beestje een nieuwe naam krijgen. Ofwel Kate, ofwel William. Het is afwachten welke van de twee het wordt. Bij pinguïns duurt het namelijk twee maanden voor het geslacht duidelijk wordt. Egg is onlangs op paaszondag geboren.

April ligt op apegapen. De vierde maand van het jaar 11 blijft weerkundig een aangename herinnering in het collectief geheugen. De prenatale zomer kleurt de paasvakantie zonnegeel en hemelsblauw. De Arabische Lente in de Maghreb daarentegen kleurt bloedrood. Gemengde gevoelens.

Op de laatste dag van april (ook Koninginnedag in Nederland) – alweer zonovergoten – begraven we een buurvrouw, andermaal een slachtoffer van de grote K. Schrijver dezes ziet op korte tijd driemaal een kerk van de binnenkant, telkens in het kader van een teraardebestelling. C. viel tijdens haar leven op deze aarde zo op door gewoonheid dat een buitengewone vrouw was.

Ik sluit de maand af in De Panne aan de Vlaamse kust, waar het muzikfestival 'Dranouter-aan-zee' in volle gang is. Ik spot niet minder dan acht clochards in het straatbeeld. Na zestien kilometer strandstappen en dijkflaneren duik ik een horecabedrijf in. In het restaurant tref ik een mopshond en een uitermate eerlijke

waardin aan: ze raadt me de mosselen ten stelligste af. Het is het seizoen niet om de lekkere dingen te eten. Ze zijn te schraal. Ik ga voor een heerlijke bouillabaisse, terwijl ik overal om mij heen Frans hoor spreken. De waardin staat er echter op dat de jonge ober me in het Nederlands aanspreekt. 'Hij moet het leren'.

Hoe anders dan in het rood beëindigen we deze maand?

In het centrum van Antwerpen komen twee mensen om. Twee gewonden zijn in levensgevaar. Mogelijk gaat het om een afrekening tussen Albanese bendes. Een getuige: "We hoorden schoten. Daarna was het even stil, we zagen toen een auto weggrijden en enkele mensen snel weglopen en op dat ogenblik klonken er opnieuw schoten. Aan deze kant van de straat lag een dame die zwaargewond was, aan de overkant lag een man. Dat was enorm beangstigend, in deze buurt en op dat tijdstip, iets voor 20 uur 's avonds."

De volksverhuizingen lopen niet van een leien dakje.

## MEI

Mei wordt niet anders dan de voorgaande maanden: een twintigjarige Nederlander pleegt zelfmoord door van de Toren van Pisa te springen en een jongen van twaalf blaast zichzelf op een marktplein in Afghanistan op.

Barcelona verbiedt bikini's in het straatbeeld. China verbiedt het roken in openbare gebouwen. Wat niet langer verboden is: een Amerikaans Hof van Beroep geeft groen licht voor de regering-Obama om het stamcelonderzoek weer te financieren. Een lagere rechtbank had dit in augustus verboden. Embryonale stamcellen zijn afkomstig uit een menselijk embryo in de eerste dagen na zijn conceptie. Die gelden als 'stam' omdat zij de oorsprong zijn van alle andere cellen. Wetenschappers hopen er gelijk welke andere cellen te kunnen uitpuren, om talrijke ziektes te kunnen overwinnen. Onder het achtjarig bewind van de Republikeinse president George Bush was publieke financiering van het stamcelonderzoek uit morele en religieuze redenen verboden. Tijdens die periode boekte alleen het privéonderzoek vooruitgang.

*'Breaking news': 'Osama bin Laden, de meestgezochte terrorist ter wereld, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 9/11, is dood. Een speciaal team van het Amerikaanse leger heeft hem doodgeschoten in Pakistan, meldt de Amerikaanse president Barack Obama.'*

*'Aan de hekken van het Witte Huis staan inmiddels al duizenden mensen hun vreugde uit te schreeuwen. Ze roepen "USA, USA". Ook in Los Angeles gaan juichende mensen de straat op met vlaggen. In New York hebben de mensen zich verzameld op Times Square en op Ground Zero, de plek waar de Twin Towers op*

*11 september 2001 ineenstortten. De politie doet mee aan de vieringen en poseert voor foto's. Her en der wordt het volkslied gezongen. De voormalige Amerikaanse president George W. Bush noemt de dood van Osama een "gedenkwaardige prestatie". "Het gevecht tegen terrorisme gaat door, maar vanavond heeft Amerika een niet mis te verstane boodschap uitgezonden: het maakt niet uit hoelang het duurt, het recht zal zegevieren."*

Het jaar 11 wordt echt het jaar van de gemengde gevoelens: hoe zal bijvoorbeeld de islamitische wereld reageren?

De bekende journalist Robert Fisk, Midden-Oostenexpert bij uitstek, zegt in een reactie dat bin Laden "erg populair" is, zelfs bij de gezagsdragers. "Hij zei dingen over het Westen die de dictators elders in de wereld niet durfden of konden zeggen. En hij zei het vanuit een grot. Hij is een figuur waar nog veel over gezegd zal worden", aldus Fisk.

Diverse binnenlandse sportcompetities zijn in hun laatste fase beland. Er wordt gevierd en gevloekt, gekocht en verkocht. Managers delen de lakens uit; gladde jongens zwanzen om de kern van de zaak heen. Heden ten dage wordt een echte supporter die trouw zijn ploeg volgt in goede en in kwade dagen zwaar op de proef gesteld. Die ploeg wordt elk seizoen weer vertimmerd: talenten worden verkocht of uitgeleend; het economische aspect overheerst het sportieve. Sta dan daar maar te kleumen in de tribune, schrale wind trotserend, terwijl je alweer het volgende lijstje buitenlandse namen vanbuiten probeert te leren. En wees gerust: het grootste talent dat jouw ploeg ooit kende, zal er in het buitenland niks van bakken. Ook niet in het binnenland, bij de ploegen waar 'het grote geld' zit. Sport? Hm. Voortdurend in beweging dan maar zeker? Immer in beweging wellicht? Flexibiliteit alom? Clichés als kathedralen met duivenstront op.

Begin mei wordt België op de VN-hoofdzetel in Genève meermaals op de schouders geklopt voor zijn inzet voor de mensenrechten, maar het krijgt toch ook een aantal werkpunten voorgeschoteld. Zo moet ons land een tandje bijsteken inzake asiel en migratie, de gelijkheid tussen man en vrouw, de strijd tegen racisme, de bescherming van de jeugd en de situatie in zijn gevangenissen. Elk land moet die procedure (een 'mondeling examen') om de vier jaar doorlopen. Concreet onderwerpen vertegenwoordigers van een vijftigtal landen minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere gedurende drie uur over de mensenrechten in ons land. Onze minpunten: de Belgische pedofilieschandalen en vragen over de bescherming van het kind in misbruikzaken. Ook het gebrek aan een duidelijk verbod op lijfstraffen (de pedagogische tik) doet wenkbrauwen fronsen. Dan is er ook nog de overbevolking in de gevangenissen, net als de toename van racistische incidenten, de behandeling van asielzoekers en het gebrek aan een nationale instelling ter bescherming van de mensenrechten. Daar wordt nu werk van gemaakt.

De Koninklijke Munt van België brengt op 3 mei een nieuw muntstuk van 2 euro in omloop. Op de kop van de munt prijken voor het eerst twee vrouwen. Het muntstuk

is geslagen naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Internationale Vrouwendag. Het gaat om twee boegbeelden van de Belgische vrouwenbeweging uit het begin van de 20ste eeuw: Isala Van Diest, de eerste vrouwelijke arts in België, en Marie Popelin, de eerste Belgische vrouw met een rechtendiploma. Het is niet alleen een primeur dat er twee vrouwen op een Belgisch muntstuk staan, het is ook de eerste keer dat er een beeltenis wordt gebruikt van vrouwen die niet tot de dynastie behoren. In het najaar komt er nog een muntstuk met een vrouw in de hoofdrol: Hélène Dutrieu, de eerste Belgische vliegtuigpilote.

Op de dag dat het einde van Osama bin Laden werkelijkheid wordt (de kerel eindigt met enkele kogels in het hoofd in de oceaan), valt in The Crucible in Sheffield ook het doek over het World Snooker Championship. In een adembenemende finale wint oudere rot 'The Wizard of Wishaw' John Higgins het nipt van de jonge Judd Trump.

De onberispelijke heer Jacques Rogge, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, wordt flink de mantel uitgeveegd door een journalist in de Chicago Tribune. Aanleiding is het antwoord van Rogge op de vraag naar een reactie op de dood van bin Laden door die Amerikaanse journalist: 'Geen commentaar, het is een politieke kwestie waar het bij de heer bin Laden om gaat'. Dat gebeurt op een persconferentie ter gelegenheid van de Negende Wereldconferentie van Sport. Jacques Rogge krijgt vervolgens lik op stuk in de krant: de journalist geeft enkele trefende klinkende voorbeelden van politiek gekleurde beslissingen door het IOC, of niet-beslissingen. En dan volgt de doodsteek: 'Geen commentaar, Jacques, maar jij zegt eerbiedig 'de heer' bin Laden? Discretie is één ding, de morele dubbelzinnigheid van 'geen commentaar' een ander. Wellicht bewijst dit de ware aard van het IOC: het is een hoogdravende, futloze groep.'

Schrijver dezes vermoedt dat de smetteloze Belg hier even niet van terug heeft.

De 'parachutemoord' die anno 2010 België in zijn greep hield, krijgt alsnog geen vervolg. Het Hof van Cassatie in Brussel wijst het beroep van Els Clottemans af. Volgens het Hof zijn er dus geen procedurefouten gemaakt tijdens het proces. De verdediging van Clottemans (die op 21 oktober 2010 tot 30 jaar cel veroordeeld werd voor de moord op haar liefdesrivale Els Van Doren) had daar nochtans op aangestuurd. Tot nu toe zijn er geregeld kleinere manifestaties pro-Clottemans geweest.

Het proces op de vermoorde Zuid-Afrikaanse extremist Eugène Terre'Blanche begint. Twee zwarte ex-werknemers vermoordden hem vorig jaar tijdens zijn middagdutje op paaszaterdag omdat ze niet werden uitbetaald. Bij het lijk werden een kapes en een jachtstok-met-knop ('knopkirie') gevonden. Terre'Blanche is de oprichter van de AWB (Afrikaner Weerstandsbeweging), die ijvert voor een blanke staat: de 'Boerestaat'.

In Canada verwerven bij de verkiezingen de conservatieven ruim de meerderheid. Ook een kleine linkse (oppositie)partij verdrievoudigt zijn zetelaantal. Van de liberalen, die vele jaren aan de macht waren, schiet niet veel meer over. Ze scoren hun slechtste resultaat ooit. Ook de separatisten (bijvoorbeeld in Québec) mogen al helemaal opdoeken.

Een ruk naar links: Erik De Bruyn, de dissidente donkerrode stem bij de Vlaamse socialisten, geeft aan de vooravond van 1 mei zijn partijkaart terug. "SP.A mist elke kans op een scherp profiel, al jaren. De top luistert niet naar de basis. Ik wilde het tij doen keren met SP.A-Rood. Maar met de huidige partijtop lukt dat niet. SP.A ligt allang in coma." Met Rood! wil hij aan een nieuwe weg timmeren. Tegen 2014 mikt hij op een nieuwe, grote linkse partij in Vlaanderen. In 2007 haalde De Bruyn bij de voorzittersverkiezingen van de SP.A een derde van de stemmen. Caroline Gennez (van wie kranten in een vuile concurrentieslag beweren dat ze op zal stappen) haalde het toen.

Portugal, dat zwaar in het rood staat, krijgt gespreid over drie jaar een kleine tachtig miljard euro steun van Europa. Een Antwerpse studente zal het met minder moeten doen. 'Noëlle' (onherkenbaar op de wervende foto's) verkoopt via een Nederlands escortbureau haar maagdelijkheid. De uiteindelijke som waarvoor ze geveild wordt: 50 000 euro. Er gaat een stukje van de opbrengst naar de stichting 'War Child', maar bedoeling zou ook zijn 'het huis van haar moeder te redden'. Gemengde gevoelens alom hierbij. Er worden ethische vragen gesteld bij dit geldgewin. Dat 'Noëlle' zich spiegelt aan een Amerikaans 'voorbeeld', dat haar maagdenvlies voor een veel hoger bedrag geveild zag, is geen argument.

De FOD (Federale Overheidsdienst) Economie maakt bekend dat België op 1 januari 1 057 666 inwoners telt die niet de Belgische nationaliteit hebben, het wachtregister niet meegerekend. Een op de tien inwoners is dus geen Belg. In de leeftijdsgroep van 30 tot en met 34 jaar stijgt dat cijfer tot een op de zes. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 30 procent van de bevolking van buitenlandse afkomst, in het Waals Gewest bedraagt dat 9,5 procent en in het Vlaams Gewest 6,4 procent.

Loretta Tuell, topfiguur van het Amerikaanse Senaatscomité voor Indiaanse Belangen, vindt het ongepast dat 'Geronimo' het codewoord was tijdens de aanval tegen Osama bin Laden. Dat is respectloos tegenover een van de grootste indiaanse helden, klinkt het. Ze noemt het 'ongepast' om Geronimo, die ze een indiaanse held noemt, te linken aan een van de meest gehate vijanden van de VS. "Dit soort van ongepast gebruik van iconen van de indiaanse cultuur komt maar al te vaak voor in onze samenleving en de impact ervan op de Amerikaanse kinderen – al dan niet van indiaanse afkomst – is verwoestend, aldus Tuell, die zelf opgroeide in een reservaat in Idaho. 'Geronimo' was het codewoord dat gebruikt werd tijdens de raid op het ogenblik dat bin Laden zelf gespot werd. Nadat die gedood was, werd dat ook gemeld aan president Barack Obama, met de woorden 'Geronimo EKIA

(Enemy killed in action)'. Daardoor lijkt het alsof indianen als terroristen worden beschouwd. De Amerikaanse regering heeft nog niet uitgelegd waarom ze deze (ongelukkige) keuze maakte.

In de puree? Op proefvelden van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Wetteren start een veldproef met genetisch gewijzigde (GG) aardappelen. Die zijn bestand tegen aardappelziekte. Omdat niet iedereen is opgezet met dat project zal een veiligheidsagent het veld maandenlang bewaken. Er zijn hevige tegenstanders van genetisch gemodificeerde planten. Zo plant het burgerinitiatief 'Belgian Field Liberation Movement' op zaterdag 7 mei een 'GeneSpotting' naar het ggo-aardappelveld; op zondag 29 mei wil het een deel van het veld vernietigen tijdens een 'nationale veldbevrijdingsdag'. Daarom bewaakt een veiligheidsagent nu elke dag het veld tijdens de maandenlange proef. Er komt ook een hek rond de plantjes.

De Amerikaanse regering weet nog altijd niet of het opportuun is het hoofd van Osama bin Laden à la Johannes de Doper aan de wereld te presenteren. Er wordt getwijfeld over het vrijgeven van dé foto. Die ziet er volgens woordvoerders te gruwelijk uit. Na tien jaar jacht is het nu omzichtig uitkijken: de trofee tonen of niet? Osama mag geen martelaar, heilige of held worden. Er kan nog bijna letterlijk een lijk uit de kast vallen. Het is al welletjes dat er door deze ontknoping wellicht weer aanslagen op til zijn. Misschien hebben de Amerikanen hun aartsvijand wel de eeuwigheid van het heldendom in geschoten. Het symbool Osama is nog helemaal niet overwonnen. De terrorist was zelf ongewapend toen hij werd gevat, maar hij gebruikte wel vrouwen als menselijk schild. Hij kreeg ook een 'islamitische' begrafenis op zee, al is daar protest tegen: moslims moeten ter aarde worden besteld; water is een noodoplossing. Ook hier is het dus heel voorzichtig omspringen met gemengde gevoelens.

Goed weer betekent blijkbaar slecht nieuws voor de Belgische boer en tuinder. Er is overaanbod; een deel van de oogst zal zelfs vernietigd moeten worden. De prijzen van de groenten nemen een duik omlaag; de consument betaalt een stuk minder voor zijn komkommer en zijn krop sla. Daarenboven zijn de groenten ook van heel goede kwaliteit, net door dat weer. Dat heeft ook te maken met het voorbije slechte lenteweer in het zuiden van Europa. Uitleg door Philippe Appeltans van het Verbond van Vlaamse Tuinbouwveilingen: "Dit hebben we nog niet vaak meegeemaakt. Doorgaans kennen we in deze periode van het jaar redelijke prijzen. De aanvoer van groenten verloopt in het voorjaar namelijk mooi gespreid. Eerst krijgen we groentjes uit het zuiden, daarna belanden onze teelten op de borden. Maar niet zo dit jaar. De twee vallen nu samen. In het zuiden heeft de groei vertraging opgelopen door slecht weer. En hier is het zeer warm, waardoor onze oogsten niet alleen rijk zijn, maar ook nog eens enkele weken te vroeg op de markt komen. Het gevolg is een gigantisch aanbod, zodat de prijzen al weken kelderden."

Alken-Maes brengt het hippe bier Desperados op de Belgische markt. De brouwer

ziet het bier met tequilasmaak als een mooie aanvulling op de bestaande merkenportefeuille. De operatie sluit aan bij de ambitie van het Nederlandse Heineken, moederhuis van Alken-Maes en eigenaar van Desperados, om het merk te doen groeien. "Desperados is er voor *partyminded* mannen en vrouwen van 18 tot 25 jaar", zegt de marketingmanager van Alken-Maes.

In Antwerpen is het langverwachte Museum aan de Stroom (MAS) voorgesteld aan de pers, in aanwezigheid van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V). De 60 meter hoge toren op het Eilandje zal zowel allerlei tijdelijke en permanente tentoonstellingen als een 'verticale stadswandeling' aanbieden. Het is het eerste nieuwe stadsmuseum in Antwerpen in de tijdspanne van een eeuw.

De QS World University Rankings stelt elk jaar een toplijst van universiteiten op. De Katholieke Universiteit Leuven is de enige Belgische universiteit in de top 100. De KULeuven prijkt op de 86ste plaats. Koploper is de universiteit van Cambridge in Groot-Brittannië. De QS World University Rankings hanteert criteria zoals de wetenschappelijke kwaliteit van de universiteiten, het aantal citaten van onderzoekers in wetenschappelijke publicaties en de verhouding van het aantal academici ten opzichte van het aantal studenten.

De top vijf:

1. University of Cambridge (Groot-Brittannië)
2. Harvard University (VS)
3. Yale University (VS)
4. UCL (University College London) (Groot-Brittannië)
5. Massachusetts Institute of Technology (MIT) (VS)

Noot: schrijver dezes is een 'product' van KULeuven (exit 1975, faculteit Wijsbegeerte & Letteren, Germaanse Filologie).

Een oude kunstschilder en een oervogel tot leven gewekt.

De (uitgestorven) dodo is de pechvogel onder de gevleugelde dieren. Hij wekt mededogen op. De dodo (*Raphus cucullatus*) was een loopvogel die leefde in de bossen op het eiland Mauritius. Het dier was ongeveer een meter hoog. Hij kon venijnig van zich af bijten met zijn grote snavel. Verder zou hij vrijwel hulpeloos geweest zijn. Hij leefde van zaden en vruchten. De dodo kon niet vliegen. Tot de komst van Nederlandse kolonisten had hij geen natuurlijke vijanden. Het lijkt erop alsof de vogel was voorbestemd niet om te leven, maar om uit te sterven. En dat gebeurde relatief snel.

Waarom verschijnt er een dodo ten tonele in Het Jaar Elf? In het werk van de 17de-eeuwse (dieren)schilder Roelandt Savery (geboren in Kortrijk, tevens woonstad

van schr. dezès) komt de dodo voor. Het doet zich niet vaak voor dat we de dodo in het 'bijna-echt' afgebeeld zien. Wetenschappers moeten zich vaak tevredenstellen met enkele beenderen of fossielen. Biologen en kunsthistorici baseren zich o.a. op dat schilderwerk voor hun onderzoek naar de arme vreemde vogel, die zowat symbool staat voor de destructieve invloed van de mens op de natuur. En misschien is ook de dodo die in 'Alice in Wonderland' opduikt, gebaseerd op een schilderij van Roelandt Savery.

Anno 2011 zijn meer dan veertig topstukken van Savery uit Europese collecties verzameld. Het Broelmuseum in Kortrijk en de Národní-galerie in Praag (Savery was er hofschilder, nadat hij met zijn ouders om religieuze redenen de Zuidelijke Nederlanden ontvlucht was richting noorden) zetten de schilder weer op de kaart. Savery (Kortrijk 1576 – Utrecht 1639) geldt als een van de sterren aan het firmament van het toenmalige culturele leven. Hij is een van de meest geliefde schilders van zijn tijd.

Misschien vaart de uitgestorven dodo er nog wel bij, maar 'terugfokken' zit er voornog niet in. Uit piëteit volgt hier nog een summiere appreciatie van de onfortuinlijke vogel, geplukt uit het boek 'Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geotroyeerde Oost-Indische Compagnie' (1646): *'Men vinter ... sekeren vogel, die van sommige Dodaersen genaemt wort, van andere Dronten, de eerste die hier arriveerden hietense walgh-voghels om datse andere genoech konden krijgen.'*

Hier wordt duidelijk dat het vlees van de dodo taai was om te eten, en dat men eigenlijk liever andere pechvogels verorberde dan die 'walgvogel' ... die er uiteindelijk toch de snavel bij neer moest leggen.

De Vlaamse regering zal het Minderhedenverdrag niet bekrachtigen zolang er (voor Vlaanderen) geen aanvaardbare definitie komt van het begrip 'nationale minderheid'. Dat antwoordt Vlaams minister-president Kris Peeters nog maar eens in het Vlaams Parlement. Het Minderhedenverdrag, een tien jaar oude tekst van de Raad van Europa, is al jarenlang voorwerp van discussie tussen Vlaamse en Franstalige politici. Die laatste eisen dat ons land de tekst goedkeurt. Aan Vlaamse kant echter vrezen politici dat die de Franstaligen in Vlaanderen extra rechten zal geven. De Franstaligen brengen de goedkeuring van dat verdrag ook steeds ter sprake in discussies over B(russel)-H(alle)-V(ilvoorde). De Vlaamse minister-president vindt alvast dat er in België maar één minderheid is, met name de Duitstalige Gemeenschap. Voer voor een eensluidende definitie?

Naar jaarlijkse gewoonte onderneemt schrijver dezès met een zeventigtal hogeschoolstudenten (lerarenopleiding) de Battlefield Tour van De Grote Oorlog in Ieper, Poperinge, Langemark en Passendale. Startpunt (na de busreis door de provincie, waar her en der studenten aanmonsteren) is altijd de wereldbekende Menenpoort in Ieper, waar ongeveer 55 000 vermiste Britse soldaten worden gememoreerd. We zouden eigenlijk net zo goed daar 's avonds op het appel kunnen



verschijnen, voor de Last Post, die je tijdens je leven op aarde toch een paar keren meegemaakt moet hebben. Maar, West-Vlaming zijnde, hebben we dat al vaker gedaan ( ... en het blijft je naar de keel grijpen ... ).

Het Talbot House in Poperinge en het Deutscher Soldatenfriedhof (ofte Studentenfriedhof) in Langemark maken gewoonlijk het meest indruk. Het zijn twee uitersten van oorlog. In Poperinge (in 1917 een grootstad met 250 000 soldaten!) zochten Britse soldaten van De Grote Oorlog vertier en ontspanning; in Langemark liggen de Duitse gesneuvelden (waaronder veel studenten die zich als oorlogsvrijwilliger meldden) groepsgewijs onder horizontale grijze stenen begraven. Uiteraard spreekt ook het indrukwekkende Tyne Cot(tage) Cemetery in Passendale sterk tot de verbeelding. Daar doet zich gewoonlijk de klassieke queeste voor naar exotische namen en de bekende keitjes op de Joodse zerkjes (De steentjes op Joodse graven zijn een tastbaar symbool voor de liefde tot de afgestorvene. Het verwijderen van steentjes is dan ook een schending van het graf. Er worden geen bloemen gebracht naar een Joods graf.) Tyne Cot Cemetery is de grootste Britse begraafplaats op het Europese vasteland. Er staan bijna 12 000 witte verticale grafstenen. Op de muur prijken de namen van 35 000 vermiste soldaten: een vervolg op de dodenlijst in de Menenpoort.

Het zijn de 'klassiekers' van zo'n Battlefield Tour, maar er zijn nog tientallen 'stemmige' (nou) plekjes waar ooit vlees en bloed naar bodem en aarde smachtten. Het blijft hallucinant, elk jaar opnieuw. En dat verdrag in die treinwagon in het bos van Compiègne heeft niet lang en niet veel geholpen. De wagon waarin de Wapenstilstand op 11 november 1918 om 11 uur werd ondertekend, werd trouwens in 1945 op bevel van Hitler door de SS in brand gestoken, nadat die in 1940 al naar Duitsland was overgebracht.

Alan Shepard is vijftig jaar geleden de eerste Amerikaan in de ruimte, drieëntwintig dagen na de Sovjetrus Joeri Gagarin. De vlucht duurt amper een kwartier. Hij beweert jaren later schertsend dat hij uitgekozen was omdat een proefaap geweigerd had om een ruimtepak aan te trekken en omdat hij op de dag van het verzoek (een feestdag) als enige te bereiken was.

De minister van Onderwijs Pascal Smet gispt in het parlement op strenge toon de kleuterschool van Pittem in West-Vlaanderen. Daar zitten maar liefst vijftig kinderen in één klas, met één juf. Er zijn echter volgens de minister voldoende middelen om daar iets aan te doen. De directie zit fout. Een en ander kadert in de dreiging van de Werkgroep Kleuterscholen om in september in staking te gaan en alzo te protesteren tegen het gebrek aan middelen. Feit is hoe dan ook dat de kleuterklassen (men gebruikt vaak de term 'kleuterklasjes', omwille van de lengte van de ukken) vaak in de loop van het jaar 'aanzwellen' en overbevolkt raken. 'Pedagogische projecten' en 'opvolgend papierwerk' allerhande zijn in zulke omstandigheden onmogelijk tot een zinvol einde te brengen. Het verwondert schrijver dezès echter niet dat het oproerbrandje in West-Vlaanderen wordt gestookt, waar men op een

bepaalde manier heel ijverig knoeiend bespaart met centen terwijl men gelijk trots verkondigt: 'Kijk eens wat wij ondergaan en zie eens hoe wij dat toch aankunnen!' Een soortement corporatisme, zeg maar. Nee, hier heersen wederom gemengde gevoelens, hoor.

Moet er nog zout zijn? *Salt is good for you!* Jarenlang schrijven mompelende dokters zoutarme diëten aan hun patiënten. (Mompelend, omdat ze zelf tegen hun zin weinig zout op hun eten strooien of dat al helemaal niet meer doen). Het hart, niet-waar. De aderen, hé. Nu geeft ernstig onderzoek (aan de KULeuven) een verrassend resultaat. De verrassing zit 'm hierin dat de mensen die het minste zout eten, de grootste kans hebben om te overlijden aan hart- of vaatziekten. Weinig zout eten is voor gezonde mensen niet goed voor het hart en de vaten. Het onderzoek wordt fel gecontesteerd, ook in het buitenland. Maar men houdt voet bij stuk.

De Brit Claude Choules, de laatst gekende veteraan die gevochten heeft in de Eerste Wereldoorlog, is overleden. Hij sterft 110 jaar oud rustig in zijn slaap in een rusthuis nabij Perth, aan de Australische westkust. Choules ligt over zijn echte leeftijd wanneer hij zich als 14-jarige aanmeldt bij de marine. Hij wijkt in 1926 uit naar Australië en dient ook daar als militair. "Hij haatte oorlog", getuigt zijn zoon Adrian. "Hij was niet geïnteresseerd in oorlog. Oorlog was voor hem een verschrikkelijke zaak. Hij bezag dat puur als een opdracht, een manier om geld te verdienen." In 2009 werd een autobiografie gepubliceerd over zijn leven. Hij was de laatste soldaat van de zowat 70 miljoen soldaten die vochten tijdens WOI. In februari nog overleed Franck Buckles, de laatste Amerikaanse oud-strijder. Ook hij werd 110 jaar. De Britse Florence Green zou nu de laatste overlevende veteraan van WOI zijn. Ze werd 110 jaar in februari en was serveerster bij de Royal Air Force.

Het is deze maand negen jaar geleden dat politicus Pim Fortuyn, lijsttrekker van de LPF, in Hilversum vermoord wordt door een linkse milieuactivist. Tussen 1992 en 2001 schrijft Fortuyn columns voor het weekblad Elsevier. Hij bevestigt daarin zijn rechtse imago. In 1997 publiceert hij het boek 'Tegen de islamisering van onze cultuur'. Fortuyn zegt daarin dat hij tegen vreemdelingenhaat is, maar dat islamieten een bedreiging vormen voor de Nederlandse identiteit, doordat ze de scheiding van kerk en staat niet erkennen.

Schotland zet een stap dichterbij een stemming over onafhankelijkheid. De Schotse Nationale Partij (SNP) belooft binnen vier jaar een referendum te houden over afsplitsing van Groot-Brittannië. De SNP boekt namelijk een grote overwinning bij verkiezingen. De partij behaalt hierbij ongeveer de helft van de zetels in het Schotse parlement. "Net zoals de mensen vertrouwen hebben in ons, moeten wij ook de mensen vertrouwen", zei partijleider en Schots premier Alex Salmond. "Daarom zullen we in de nieuwe zittingstermijn van het parlement een referendum houden en het volk laten beslissen over onze eigen grondwettelijke toekomst." Schotland is sedert 1707 samen met Engeland, Noord-Ierland en Wales in het Verenigd Koninkrijk. Het telt ruim vijf miljoen inwoners. Het heeft een eigen vlag, die

de oudste nationale vlag ter wereld zou zijn (daterend uit de negende eeuw). Schotland heeft ook eigen bankbiljetten en een nationale voetbalploeg.

Een 75-jarige boer in de Noord-Duitse deelstaat Nedersaksen schiet tijdens het ploegen een ooievaar dood en ploegt het dier onder. Wanneer de politie arriveert, doet de kerel alsof zijn neus bloedt; hij ploegt doodgemoedereerd verder. Volgens de politie mikte de man vanaf zijn tractor op meeuwen, maar raakte hij de ooievaar. Getuigen meldden dat de boer daarna bewust verscheidene keren op de onfortuinlijke gewonde vogel vuurde.

Absint, ofte de Groene Fee, wordt nu weer vrij en onder de naam 'absint' verkocht in Frankrijk. Het was er sedert 1915 verboden (ook in andere Europese landen) omwille van de hallucinogene werking. De vroegere absint was wel veel sterker dan de huidige. Hij werd toen met graagte genuttigd door o.a. Edouard Manet, Guy de Maupassant, Paul Verlaine en Charles Baudelaire.

Osama in den hoge. Was het een goed idee om Osama bin Laden af te knallen? Her en der zijn er pro-Osama manifestaties en betogingen. Vooral in Pakistan, het grootste islamland, waar de kerel zich overigens schuilhield. Al Qaeda laat op diverse sites ook weten dat ze wraak zullen nemen op Amerika en zijn bondgenoten. In Bahrein lijkt het oproer stil te vallen, maar in Jemen betogen wekelijks pro- en anti-regeringsgezinden. Elke vrijdag doen er zich twee massabetogingen voor. Jemen, traditiegetrouw een 'belangrijke' haard van onrust waar het islam en terrorisme betreft, is misschien aan een ware revolutie bezig. In Syrië schiet de politie bijna elke dag zonder pardon tientallen manifestanten dood. Het land is ook verboden terrein voor de internationale pers. Tunesië en Egypte hebben het al zo'n beetje gehad. Ze zijn ietwat uit beeld verdwenen. Toch lijkt in Egypte niet alles koek en ei. De manier waarop het leger optreedt en niet wijkt, zaait twijfel en bezorgdheid.

In België slaat de jaarlijkse koorts van openschooldagen weer toe. Spandoeken, affiches, flyers en sites bazuinen schoolfeesten en wijdopendeurdagen rond. Ze moeten de potentiële klanten naar die speciale toffe school lokken, die uitermate geschikt blijkt te zijn voor hun wonderkind of prachtscholier. Werven geblazen, met toeters en bellen, terwijl in de grote steden bepaalde scholen angstvallig hun numerus clausus bewaken. En de kleuterscholen dan ...

Natuurlijk valt er in deze hevige lente op ruraal gebied alweer te klagen. Landbouwers en tuinders moeten eens per jaar hun droevig zegje kunnen doen over de noodlottigheid van hun stiel. Waar de vijand van de tuinder momenteel 'goed weer annex overproductie' heet, daar is het zwarte beest voor de boer alweer 'droogte'. Met uitzondering van enkele voorspelde regenzwangere onweersbuien (waarbij je het geluk moet hebben dat die krek op jouw veld of akker neersaust) is er sprake van maandenlange droogte. En het is al wekenlang van dat. De voorbije weken is België zelfs al een paar keer de warmste plek in Europa geweest. Goed weer past

bij een boer als een tang op een varken. En de tuinder zweet zich een ongeluk in zijn serres. Het broeikas-effect. Wat een moord van een woord.

De 'vijfde smaak' is nu ook in tubes te koop in een warenhuis. Het betreft umami-pasta, gemaakt van producten met een hoog umamigehalte: tomaten, Parmezaanse kaas en eekhoorntjesbrood. Begin vorige eeuw ontdekten Japanners de vijfde smaak: umami, wat 'lekker' betekent. In het Westen hielden we lang vast aan ons vertrouwde klavertjevier van zoet, zuur, zout en bitter. Umami zit in vlees, vis, groenten en zuivel. De Britse Royal Society of Chemistry canoniseerde umami als vijfde smaak door te lokaliseren waar precies in de mond de umamismaakpapillen zich bevinden: vooraan op de tong, tussen de zoetpapillen. Ook de pure scheikunde van umami werd geregistreerd. Chefs en koks aller tv-zenders: aan de slag!

Alweer stapt een pedopriester uit het leven. Het is de derde zelfdoding van dien aard in eenzelfde streek. De Dienaar van het Woord wordt na het opdragen van een mis van straat geplukt en aangehouden omdat er een klacht over seksueel misbruik tegen hem is ingediend. Er blijkt geen verjaring van de feiten ingeroepen te kunnen worden. Nadat hij weer is vrijgelaten, beneemt hij zich enige tijd later het leven in zijn moederklooster, ver van de drie polderkerken waar hij God diende.

België is inderdaad te klein voor een weerbericht. Eén wolk en het verdwijnt van de radars. Vandaar dat men het in weerbulletins en journaals momenteel heeft over de Benelux als warmste plek in Europa. De Benelux: een ietwat stoffig begrip. Ja, we zijn er gloeiend bij.

Dat warmte- en droogterecord zorgt ervoor dat op de Limburgse heide ter hoogte van Meeuwen-Gruitrode de brandweer stand-by blijft in verband met heropflakkingen. Ook in Wallonië zijn er hier en daar brandjes. Op de Hoge Venen is de brand geblust. De Vlaming duikelt weer het woord 'laf' op, om aan te geven dat het heet zwoel zweterig weer is.

Terwijl een Cubaan de langste sigaar ooit rolt (81,80 meter), onderneemt men in een voetbalstadion in de Filipijnse hoofdstad Manila een poging om het Guinness Book of World Records te halen door zoveel mogelijk jongens te laten besnijden. Volgens de autoriteiten is het gratis 'besnijdenisfeest' vooral gericht op jongeren uit de armere buurten. In de Filipijnse ziekenhuizen kost een besnijdenis al snel 50 dollar. Er dagen al vlug zo'n 1 500 jongens op die het overgangsritueel ondergaan.

66 jaar geleden komt er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. De oud-strijders betreuren het dat men daar in ons land bijna geen aandacht meer aan geeft. De opperbevelhebber van het Duitse leger ondertekende op 8 mei 1945 de capitulatie. In Nederland en Frankrijk is Bevrijdingsdag of V-dag een officiële feestdag, maar bij ons niet. Daarbij komt dat de meeste organisaties die werken rond herdenkingsplechtigheden volop in de sfeer zitten van de grote herdenking van de Eerste Wereldoorlog, van 2014 tot 2018. Philippe Haeyaert, voorzitter van de Vlaamse oud-strijdersvereniging, zegt het jammer te vinden dat 8 mei meer en meer wordt

vergeten. "We hebben onze vrijheid en welvaart aan het einde van die oorlog te danken. Veel mensen weten niet meer dat dit een feit is uit de vorige eeuw, en niet uit de middeleeuwen."

Mijn woorden over Egypte zijn nog niet koud, of daar heb je het al: de Egyptische premier Essam Sharaf houdt met zijn regering een spoedberaad naar aanleiding van gevechten tussen moslims en christenen, waarbij doden vallen. In Egypte is er altijd spanning geweest tussen moslims en christenen. De laatste weken stijgt de koorts, en wel hierom: twee echtgenotes van een christelijk priester willen zich bekeren tot de islam. Het gerucht doet de ronde dat ze echter vastgehouden worden in de kerk van hun man. De koptische kerk ontkent dat de vrouwen zich willen bekeren, maar geen van beide vrouwen is al in de openbaarheid verschenen om dat te bevestigen of te ontkennen. In Egypte behoort een kleine tien percent van de 80 miljoen mensen tot die koptische kerk. Gemengd blijven de gevoelens over de Arabische Lente vast en zeker...

Een natje en een droogje. In deze tijden van droogte even een bericht over een natje. De Vlaamse stad Lier heeft een chronisch tekort aan openbare toiletten. Het zijn er voorlopig maar drie. De plezierige stad lijdt aan een plaag van wildplasserij. In 2010 had bijna de helft van alle overlastboetes met wildplassen te maken. Wat hierbij opmerkelijk is: het gaat niet alleen om mannen, maar steeds meer om vrouwen die hun plas niet meer kunnen ophouden. Voor vrouwen is het in Lier niet altijd gemakkelijk om een openbaar toilet te vinden. In cafés moet je vaak betalen of een drankje consumeren vooraleer je ter plekke mag lekken.

Het WWF (World Wildlife Fund, later World Wide Fund for Nature, in België Wereldnatuurfonds) bestaat een halve eeuw. Vier Engelse natuurvrienden besluiten in 1961 om in actie te komen en richten het WWF op. Medeoprichter Peter Scott ontwerpt het logo van de reuzenpanda, dat tot op vandaag symbool staat voor de organisatie. Op 11 september wordt in Zwitserland officieel het WWF geboren. Vijf decennia later zijn vijf miljoen mensen actief in de organisatie op vijf continenten. De tak in België start in 1966 en telt inmiddels 81 000 sympathisanten. De Belgische afdeling helpt vooral de internationale WWF-projecten in het Congobekken, de zogenaamde 'tweede long van de wereld'.

In Thailand krijgen de roodhemden hun vervroegde verkiezingen. De positie van de premier is niet meer houdbaar. Een jaar geleden escaleerden de protesten. De roodhemden bezetten toen enkele wijken in het hart van de hoofdstad Bangkok. De regering liet de ordediensten een einde maken aan de bezetting. Zeker 90 roodhemden kwamen om bij de confrontatie. De roodhemden, momenteel dus een oppositiebeweging, zijn aanhangers van de in 2006 verdreven premier Thaksin Sinawatra. Thailand blijft zich echter in een diepe impasse bevinden. Gevreesd wordt dat vervroegde verkiezingen evenmin iets zullen oplossen.

Trein- en busnieuws. In de trein Kortrijk-Gent sterft een oudere vrouw een natuurlijke dood; in een bus in Beveren dienen drie jongeren (waarvan één minderjarig)

een man verschillende messteken toe. Er scheelt wat de laatste tijd met het openbaar vervoer, dat gevaarlijke openbare vervoering aan het worden is, in de slechte zin dan. En dat is niet eens de schuld van dat openbaar vervoer zelf...

Een mix van krantenberichten die op z'n minst gemengde gevoelens opwekken. *'Michelle Martin (51), de ex-vrouw van Marc Dutroux, kan vanaf morgen na 15 jaar worden vrijgelaten. De strafuitvoeringsrechtbank heeft beslist dat er geen bezwaren meer zijn tegen haar vrijlating. Het parket kan wel nog in cassatie gaan tegen die beslissing. Michelle Martin werd in 2004 veroordeeld tot 30 jaar cel voor haar betrokkenheid in de zaak-Dutroux. Ze zit vast sedert 1996. Ronny Baudewyn, de advocaat van Marc Dutroux, snapt de reactie van de ouders van de slachtoffers op de mogelijke vrijlating van Michelle Martin, "maar de wet is voor iedereen gelijk." Hij maakt zelfs duidelijk dat ook Dutroux zelf ooit op die manier vrij kan komen. Baudewyn benadrukt wel dat hij begrijpt dat het voor de ouders van de slachtoffers hard moet zijn, "maar we leven in een rechtstaat. Als iemand aan de voorwaarden voor voortijdige vrijlating voldoet, moet dat gerespecteerd worden." Hij voegt daar nog aan toe: "Daarom is het voor mij ook pijnlijk om te zien dat iemand als Freddy Horion al jaren aan de voorwaarden voldoet, maar dat voor hem die voorwaardelijke vrijlating niet zou gelden." Baudewyn vraagt zich af of in dat dossier andere criteria gelden. Freddy Horion werd in 1980 veroordeeld voor zesvoudige moord. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit.*

De Belgische beroepsrenner Wouter Weylandt (26) overlijdt na een zware val bij een afdaling in de derde rit van de Giro. Het drama gebeurt op zo'n 25 kilometer van de eindmeet. De eerste beelden zijn meteen zeer onrustwekkend. Weylandt ligt bewegingloos en met zwaargehavend gezicht tegen het asfalt. De hulpdiensten komen meteen ter plekke. De renner wordt nog gereanimeerd, maar in de valavond meldt de Italiaanse zender RAI dat Weylandt er het leven heeft bij ingeschoten.

'Old Man River' Mississippi zoekt zich ook een plaats in het verhaal van het jaar elf. Het waterpeil stijgt onrustwekkend. Oevergebieden en steden langsheen de rivier worden ontruimd. Men vreest de ergste overstromingen sedert jaren. De weersvoorspellers vrezen dat de overstromingen erger zullen zijn dan de beruchte 'floods' van 1927 en 1937. Als zo'n slagader zwelt ... Moeder Aarde wordt oud, ofwel voelt ze zich stiefmoederlijk behandeld. Ze toont alleszins dat er wat loos is met de mensheid die haar bewoont en bevolkt. Ze heeft een lelijke hoest, puisten, koorts, waterzucht en haaruitval.

In Napels helpt het leger momenteel bij het opruimen van bergen vuilnis. Het is er weer zover: vuilniscrisis. Jarenlang wanbeleid, corruptie en bovenal invloed van de georganiseerde misdaad zorgen ervoor dat de uitdrukking 'Napels zien en dan sterfen' wel eens werkelijkheid kan worden.

De Belgische liberale politicus Guy Verhofstadt is al jaren – vaak op een boogschot of een steenworp van het gewoel in zijn thuisland – aan een Europese carrière bezig. Hij is fractieleider van ALDE, de Europese Liberalen. Op 9 mei, Europadag,

citeren we hem in dit Jaar Elf, zonder gemengde gevoelens: “De politieke leiders moeten wakker geschud worden. Ik wil het idee opnieuw lanceren van de Europese integratie als een tegengif voor het opkomende nationalisme en populisme in Europa. Als een olievlek overspoelen die fenomenen de Europese publieke opinie. Extreemrechts in Zweden, de PVV van Wilders in Nederland, de Ware Finnen in Finland, de Hongaarse grondwet. (Noot van schr. dezes: de nationalistische partij in Schotland?). Het beangstigt me dat politieke leiders als Angela Merkel of Nicolas Sarkozy, of wie dan ook, niet in staat zijn om een alternatief te formuleren. In plaats van de weg voorwaarts te tonen, lopen ze dat nationalisme en populisme achterna door bijvoorbeeld de multiculturele samenleving dood te verklaren. Er is iets gevaarlijks aan de hand, iets dat heel diep zit.”

De paradoxale woorden ‘religieus geweld’ verschijnen vaak en vaker in deze combinatie in kranten en journaals. Het scheelt nooit veel of ik moet er meewarig om grimlachen. Broeders en zusters van liefde en verdraagzaamheid die elkaar in de haren vliegen omdat ze niet hetzelfde geloof delen! Er worden oorlogen voor uitgevochten. Landen kennen decennialange terreur erdoor. Begrippen als ‘katholieke wijk’, ‘protestantse militie’, ‘religieuze leider’, ‘fundamentalistische groepering’, ‘soennitische meerderheid’ of ‘sjiitisch bolwerk’ gaan er bij schrijver dezes niet in. Aan religie lijkt altijd bloed te kleven. De Bijbel bewijst het ook.

Vlamingen vallen in de prijzen. De fotograaf Stephan Vanfleteren wint de Henri Nannenprijs, een van de meest prestigieuze fotografieprijzen van Duitsland. Hij wordt bekroond voor zijn zwart-witreportage in een Zwitsers cultuurmagazine. Voor zijn foto's volgt hij vier dagen lang de Zwitserse kunstenaar-illustrator Tomi Ungerer in diens atelier in Zuid-Ierland. De prijs levert Vanfleteren 5 000 euro op. In zijn dankwoord draagt hij de prijs op aan Tim Hetherington, de fotograaf die onlangs omkwam in Libië. De Limburgse auteur Yves Petry heeft in Amsterdam de prestigieuze Libris Literatuurprijs in ontvangst genomen. Dat is de prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Petry wint met zijn boek 'De maagd Marino'. Petry is als enige Vlaming genomineerd voor de cheque van 50 000 euro. De vakjury onder leiding van Philip Freriks noemt de roman ‘een trefzeker, intrigerend meesterwerk’. 'De maagd Marino' vertelt het schokkende verhaal van een kannibaal en zijn vrijwillige slachtoffer; het is gebaseerd op een waargebeurde feiten.

Een bericht uit het bijwijlen kneuterige culturele Kikkerland.

In het jaar 1962 creëert kunstenaar Wim T. Schippers een pindakaasvloer. De vloer meet 4 bij 14 meter en bevat 1 100 liter van het broodbeleg. Anno het jaar 11 stapt een bezoeker van het museum per ongeluk in dat weergaloze kunstwerk. Nu staan er twee voetafdrukken in. De toerist moet de schade betalen. “Hoe groot de herstelkosten zullen zijn, is momenteel moeilijk te zeggen. Het vernielde deel wordt door onze technische dienst weer vlak gemaakt”, zegt voorlichtster Sharon Cohen van het museum. “Het is een normale procedure dat mensen betalen voor de kunst

die ze beschadigen.” Sinds het kunstwerk begin maart zijn plaats in het Boijmans Van Beuningen museum in Rotterdam heeft ingenomen, zijn al drie mensen in de pindakaas terechtgekomen. Een hek rond het kunstwerk zou veel oplossen, maar “dat zou ten koste gaan van het werk”. Tja, dat is nou weer keurig en netjes geregeld, toch?

De retrospectieve van 70 werken van de Belgische kunstschilder Luc Tuymans (die ook in het buitenland plaatsvond) heeft in totaal 70 000 bezoekers naar Bozar gelokt. "Een uitzonderlijk resultaat, zeker voor moderne kunst", zeggen ze bij het kunstencentrum in het centrum van Brussel. De expo verkeert volgens de organisatoren in het gezelschap van andere populaire exposities, zoals die van Frida Kahlo (118 000 bezoekers), Europalia.China (110 000), El Greco (103 000), Théo Van Rysselberghe (92 000) Cranach (85 000) en Paul Klee (64 000).

De mensheid is noodgedwongen in beweging. Meer dan 27 miljoen mensen zijn hun land ontvlucht door politieke conflicten of natuurrampen. Dat is het hoogste cijfer sedert tien jaar. Momenteel zijn duizenden Ivoriaanse burgers op de vlucht. Sedert de politieke crisis in december vorig jaar in Ivoorkust uitbrak, werden er al 500 000 mensen ontheemd. Op wereldschaal bekeken komt 40 procent van de vluchtelingen uit Afrika, hoewel globaal gezien het aantal ontheemden op het continent daalt. In Soedan verlieten 4,5 tot 5,2 miljoen inwoners het land. In het Midden-Oosten is het aantal vluchtelingen verdrievoudigd, voornamelijk in Irak, Jemen, Syrië, de Palestijnse gebieden en Libië. Azië kent ook een sterke stijging, door de aanhoudende conflicten in Pakistan en Afghanistan. En als het blijft rommelen in de zuidelijke Russische deelstaten en Noord-Kaukasus zullen ook daar volksverhuizingen plaatsvinden.

Ex-bisschop Roger Vangheluwe en nu ook Michelle Martin, ex-vrouw en medeplichtige van Dutroux, trekken zich kort na elkaar terug in een (Frans) klooster. Dat is kennelijk het plan wanneer Martin binnenkort vrijkomt. Het gaat hier momenteel wel om een uitzonderlijk gegeven, vindt Bert Claerhout, hoofdredacteur van Kerk & Leven. “Voor Vangheluwe was - gezien de omstandigheden - een ander leven moeilijk en hij komt natuurlijk in een bekende omgeving terecht. Wat zich de laatste tien jaar in de ziel van Martin heeft afgespeeld, weet ik niet, maar ik vermoed dat er wel een eigen vraag is om naar het klooster te gaan. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ze een contemplatief leven wil leiden of boete wil doen.” Gaat het hier echter niet om een vlucht naar bescherming en veiligheid binnen een ander soort muren? Gemengde gevoelens: wie neemt ze ons kwalijk?

Een dag na de dood van de verongelukte renner Wouter Weylandt in de Giro rijdt onder luid applaus zijn team, samen met Tyler Farrar, diens boezemvriend, op één rij over de streep in Livorno. Een aangrijpend eerbetoon aan een goed renner. Het team van Weylandt mag als eerste de eindstreep overschrijden van de vierde rit in de Ronde van Italië. Het peloton neutraliseert die rit over 208 kilometer en rijdt aan een laag gemiddelde. De dag erna wordt er wel weer gewoon gekoerst in de Giro.



Wat is er toch met botsende vrachtwagens op maandagen en brandende rusthuizen op dinsdagen? Ja, kijk er de statistieken van de laatste decennia maar op na. Of bestaan die niet? Niet op een rustdag, zegt u?

Klokkenluider Julian Assange, de Australische oprichter van WikiLeaks, krijgt in eigen land een van de hoogste onderscheidingen op het vlak van de mensenrechten. WikiLeaks 'openbaarde' onlangs duizenden diplomatieke documenten en berichten. De Sydney Peace Foundation geeft Assange haar gouden medaille voor zijn 'uitzonderlijke moed in de bescherming van de rechten van de mens'. Die prijs werd tot nu toe slechts aan drie mensen toegekend: de dalai lama, de gewezen Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela en de Japanner Daisaku Ikeda van de boeddhistische vereniging Soka Gakkai. De stichting bekroont hiermee de inzet van Assange (39) om meer transparantie van regeringen te bekomen door 'eeuwen van geheimhoudingspraktijken' in vraag te stellen.

Op een jaarlijkse conferentie voor mensen uit de wereld van de informatica en sociale media in New York staat uit het publiek plotseling een man op. Hij heft een lied aan. Al snel wordt hij gevolgd door andere mensen uit het publiek, tot groot jolijt van de rest van de aanwezigen. Het blijkt een actie te zijn van improvisatiegroep 'Improv Everywhere'. Die staan erom bekend dat ze op tijd en stond op grote bijeenkomsten gezamenlijk in gezang ontsteken. Het lied dat de acteurs van 'Improv Everywhere' aanheffen, is 'Gotta Share', een nummer over sociale media. Dat valt bij alle aanwezigen natuurlijk zeer in de smaak.

Ook dit is een item op Wikipedia, de vrije encyclopedie: Hans Van Themsche. Vijf jaar geleden vermoordt deze achttienjarige racist tijdens een dodelijke raid op straat in Antwerpen de zwangere Malinese vrouw Oulematou Niangadou en het tweejarige Belgisch meisje Luna Drowart dat zij oppast. Vlak daarvoor verwondt Van Themsche ook Songül Koç, die op een bankje in de buurt een boek zit te lezen. De feiten vinden plaats in de Minderbroedersruï en in de Zwartzustersstraat. Na de schietpartijen wordt Van Themsche door een agent, Marcel Van Peel, tegengehouden en driemaal gemaand zijn geweer neer te leggen. Wanneer die dat niet doet – hij roept terug: "Schiet me maar dood" – schiet de agent hem in de buik. Tijdens het proces op 10 oktober 2007 wordt Hans Van Themsche op alle punten schuldig bevonden door de assisenjury. Een gevolg van de schietpartij is dat de goedkeuring voor de nieuwe Belgische Wapenwet in een versnelling komt, zodat een legale 'impulsaankoop' van wapens onmogelijk wordt. 11 mei 2011: vijf jaar na de sinistere feiten blijft het eerder stil in de media. Een krant publiceert acht foto's van familie die bloemen neer komt leggen; een magazine heeft het over een geschil voor de arbeidsrechtbank: Wie moet de schadevergoeding betalen die door de moeder en het dochtertje van de vermoorde oppas gevraagd wordt? ( ... Oppas die kennelijk 'in het zwart' werkte ... ). Kan hier sprake zijn van een arbeidsongeval? Een wrange 'verjaardag', niet lang na Moederdag.

De Franse kloosterdroom van Michelle Martin moet even in het vriesvak. De Franse Justitie is niet bijster gastvrij voor haar. Wordt vervolgd over enkele weken, wanneer ze effectief vrijkomt. Voor foute priesters en bisschoppen wordt blijkbaar beter gezorgd. Terwijl schrijver dezes dit aan de laptop toevertrouwt, zit ex-monseigneur (zelfs met dat 'ex' ervoor klinkt het nog wrang) Roger Vangheluwe wellicht aan een *appellation contrôlée* met mooie afdrank te nippen, als een godje in Frankrijk.

'Datgene waarvoor we decennialang voor gevochten hebben, pakken ze ons nu stuk voor stuk weer af': de Grieken komen andermaal op straat als protest tegen de verscherpte besparingsmaatregelen en privatiseringen door de (socialistische) regering. Die besparingen gebeuren onder Europese druk. Griekenland krijgt immers Europese centen omdat het zo diep in de knoei zit. Het rijke(re) Europa wil niet de rol van '*collateral damaged*' spelen en besmet raken: het leent Griekenland geld. Maar de gevolgen dalen natuurlijk weer rijkelijk over de hoofden van de gewone man neer. En Ierland ... En Portugal ... En ligt Spanje in dit verschiep? En wordt ook België niet genoemd? Dat zou pas een ramp zijn.

Spanje wordt geschokt door een dubbele aardbeving in het zuiden (Lorca). Er vallen acht doden en er raken meer dan honderd mensen gewond. Duizenden zijn dakloos. Op het Spaanse vakantie-eiland Tenerife onthoofdt een dakloze Bulgaar een vrouw met een mes. Veiligheidsagenten overmeesteren de man wanneer hij met het bloederige hoofd in zijn handen een supermarkt uitrent. Buiten laat hij het hoofd op het trottoir vallen. "Ik parkeerde mijn auto en zag een man naar buiten rennen met iets bloederigs in zijn handen en een beveiligder die hem achterna zat. Hij gooide het op de grond, het raakte me bijna en het bleek een vrouwenhoofd", zei een getuige in een radio-interview. Het lijkt erop dat het om een willekeurige aanval gaat.

In Zaventem landt het eerste vliegtuig dat op zonnewarmte werkt: de Solar Impulse. Het betreft zijn eerste internationale vlucht. Het stijgt op in Zwitserland en vliegt aan 70 km/u rustig naar België. De vlucht duurt natuurlijk behoorlijk lang: 13 uren. Het tuig ziet eruit als een 30 m lange lat met vleugels en schroeven. Het is nog vrij gevoelig voor luchtschommelingen. Piloot Bertrand Piccard, initiatiefnemer van het project, is de euforisch gelukkige die deze primeur mag realiseren. „Dit is fantastisch”, zegt hij. „Met deze vlucht willen we de politieke beleidsmakers aanmoedigen een ambitieuzere energiepolitiek te voeren.” De Solar Impulse combineert de spanwijdte van een commercieel verkeersvliegtuig met het gewicht van een personenauto. De vleugels zijn volgebouwd met zonnecellen die het toestel van energie voorzien. De gebeurtenis doet denken aan de pionierdagen van de luchtvaart.

Financieel nieuws dat op zeer gemengde gevoelens onthaald moet worden: in de Verenigde Staten is het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Dominique Strauss-Kahn, opgepakt. De Fransman wordt beschuldigd van aanranding, poging tot verkrachting en onwettig vasthouden van een dienstster in een hotel. Dat heeft de politie van New York bevestigd.

Voor de eerste keer wijdt Amnesty International in zijn jaarrapport een apart hoofdstuk aan het Vaticaan. Dat heeft zijn internationale verplichtingen niet nageleefd inzake kindbescherming in de affaires van kindermisbruik door priesters. Amnesty International heeft het over 'het groeiende aantal bewijzen de afgelopen decennia van seksueel misbruik van kinderen door geestelijken en het aanhoudende onvermogen van de katholieke Kerk om op een gepaste manier om te gaan met die misdrijven.' Tijdens bezoeken aan Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk erkende de paus de misbruiken en betuigde hij zijn spijt, aldus Amnesty, maar waar blijft de verplichting van de kerkelijke autoriteiten om de burgerlijke autoriteiten te informeren met het oog op gerechtelijk onderzoek?

In de loop van vandaag (16 mei 2011) bereikt de Amerikaanse overheidsschuld de wettelijke limiet. Die bedraagt 14 294 miljard dollar. Meer mag dat niet worden. Er zijn dringend nieuwe noodmaatregelen nodig. De overheid stopt met het spijzen van de pensioenkassen van ambtenaren. Er wordt nu een buffer ingebouwd tot 2 augustus. Als de schuld tegen dan niet is afgenomen, kan de overheid niet meer verder in het rood gaan. Obama en zijn minister van Financiën Timothy Geithner vragen het Congres nu om opnieuw het schuldplafond te verhogen. Zo hopen ze de burgers te beschermen tegen desastreuze gevolgen en het vertrouwen in de Verenigde Staten op te krikken.

Een bericht dat in hoge mate hilarisch over kan komen wanneer je geen donder van literatuur snapt. Maar het is je reinste werkelijkheid. Het gaat over het overbodige woord 'anders' in het gedicht op het monument voor de Nederlandse schrijver Gerard Reve. Schrijver dezes verwijst hierbij naar een eerder hoofdstukje in dit journaalboek. Als het aan het gemeentebestuur van Machelen-aan-de-Leie ligt (waar het grafmonument zich bevindt), zal dat woord worden weggehakt. In hun ijver om de dode schrijver te eren, gebruikten de ontwerpers dat extra woord, dat niet eens in het gedicht staat.

Het woord weghakken lijkt de beste optie. "Het gat dat zal ontstaan, symboliseert de leegte en de duisternis van het gedicht", zegt burgemeester Henk Heyerick. "Vooraf 's nachts wanneer de muur verlicht is, wordt de symboliek van het gedicht versterkt." Joop Schafthuizen, de laatste partner van Reve, moet de knoop doorhakken. Hij stelde zelf voor om het woord gewoon te doorschrappen. "Maar dan worden we altijd opnieuw op onze fout gewezen, terwijl we er nu iets positiefs van maken", stelt burgervader Heyerick. Als Schafthuizen groen licht geeft, wordt het gat binnenkort gerealiseerd ... door de firma Grontmij, die ook verantwoordelijk was voor het oorspronkelijke ontwerp. Zij betalen de kosten.

België ... *The soap goes on* ...

De Senaat beslist een wetsvoorstel van het Vlaams Belang rond amnestie in overweging te nemen. De zaak veroorzaakt verdeeldheid tussen Vlamingen en Franstaligen. De Franstalige partijen verzetten zich al langer tegen de bespreking van eender welk amnestievoorstel. In het verleden kregen ze daarbij steeds de steun

van de Vlaamse socialisten en groenen. Nu is Groen! nog de enige Vlaamse partij die tegen de bespreking van het VB-voorstel stemt.

Naar aanleiding daarvan begaat minister van Justitie Stefaan De Clerck een van de grootste flaters uit zijn politieke carrière. Hij vindt dat we misschien ook bereid moeten zijn om de collaboratie te vergeten, want dat het om het verleden gaat. Het debat over amnestie voor collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog moet op een volwassen manier gevoerd worden.

"Op een gegeven moment moet men zich volwassen opstellen en bereid zijn erover te praten. En misschien ook om te vergeten, want het gaat om het verleden", aldus de CD&V-minister op de (nota bene!) RTBF. "We moeten hierover in het parlement op een serene en transparante manier kunnen discussiëren. Er is nood aan een debat zonder nationalisme en los van het emotionele. We moeten het verleden proberen te begrijpen en werken aan onze toekomst."

Gechanteerd door de nationalistische partijen? Bang de verkiezingen alweer te verliezen? Vlaams gereutel in de hoek waar helemaal geen slagen meer vallen en niets te beleven valt? Charmeoffensief gericht op Vlaamsvoelende kiezers? Eén iets staat vast: de bakken kritiek die De Clerck over zich heen krijgt, zijn verdiend. Wellicht had hij het omgekeerde effect verhoopt. Maar wie amnestie in Vlaanderen gerealiseerd krijgt, is God. En wie het probleem B(russel)-H(alle)-V(ilvoorde) en Wallonië-Vlaanderen opgelost krijgt, is God de Vader. België heeft momenteel meer dan een mirakel nodig om België te blijven. Mocht er geen regering van lopende zaken aan het werk zijn, maar een 'echte', dan zou wellicht het ontslag van deze minister geëist worden. Waar zitten overigens – uitgerekend in deze tijden – zijn gedachten wanneer hij dit alles openbaar oppert? Tiens: dat anno 2011 een minister nog kan struikelen over amnestie ...

De Mississippi houdt de lagergelegen gebieden van de Amerikaanse staat Louisiana in de greep met nooit eerder geziene overstromingen. Politici waarschuwen de bewoners ondertussen om ver van de overstromingen te blijven, om zo gevaarlijke dieren te vermijden. Het Louisiana Department of Health and Hospitals vraagt oeverbewoners om op de uitkijk te staan voor gevaarlijke wilde dieren als slangen, ratten, krokodillen of andere angstige dieren. Officieel dreigt er overstromingsgevaar voor zo'n 1 300 huizen. De Mississippi-rivier stond sinds 1937 niet meer zo hoog. Door zware regenval zijn er al overstromingen in Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee en in Arkansas. In de staat Louisiana kijken dorpsbewoners nu wanhopig toe hoe het water van de Mississippi hun huizen overspoelt. Zij wonen in het gebied dat onder water komt te staan door gecontroleerde overstromingen. Die moeten de steden New Orleans en Baton Rouge behoeden voor schade door het hoge waterpeil. Casino's en hotels uit de omgeving kunnen problemen krijgen met slangen en krokodillen.

Schrijver dezes meldt de lezer(es) dezes met droefheid in het hart het overlijden op 81-jarige leeftijd van meneer Wallace McCain, een van de pioniers en koningen

van de diepvriesfrietjes. De andere pionier en koning is zijn broer Harrison, met wie hij in de jaren negentig van de vorige eeuw een broederstrijd à la Kaïn en Abel leverde, zonder doodslag evenwel. Wallace kwam als (weliswaar steenrijke) verliezer uit die strijd.

Alweer mag een icoontje uit de Wikipedia even bijgesteld worden. Tot voor kort luidde het: 'Dominique Gaston André Strauss-Kahn (Neuilly-sur-Seine, 25 april 1949) is de huidige directeur-generaal van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In Frankrijk wordt hij vaak kortweg DSK genoemd.'

DSK (inmiddels wereldbekende initialen) wordt beschuldigd van aanranding, poging tot verkrachting en onwettige opsluiting. Hij riskeert tot 70 jaar cel. Er duiken nog onsmakelijke verhalen over deze dure rokkenjager op. En er is natuurlijk ook alweer de complottheorie: hij zou erin geluisd zijn door lui die hem ongenegen zijn. Voorlopig zit DSK in eenzame opsluiting in een New Yorkse cel.

Slecht nieuws voor wie 'gelooft' in een of andere god of God. Het is al een tijdje geleden dat we nog eens iets vernamen van de god-op-aarde. Ik citeer letterlijk. *'Dat de hemel zou bestaan of dat er een hiernamaals zou zijn, dat is een 'sprookje' uitgevonden door mensen die bang zijn voor de dood. Er zijn er wel meer met die mening, maar als topgeleerde Stephen Hawking ze verkondigt in een interview met The Guardian, dan is dat nieuws. Groot-Brittannië's meest eminente wetenschapper wijst in de krant elke vorm van religie af en beweert dat er niks meer is nadat het licht in ons brein definitief uitgaat. U kent hem ongetwijfeld, Stephen Hawking, die op zijn 21ste al werd gediagnosticeerd met ALS, een ongeneeslijke motorische zenuwaandoening. Daardoor was hij voorbestemd om jong te sterven, maar Hawking is nog altijd onder ons en is 69 intussen. "Dagelijks de afgelopen 49 jaar met dat vooruitzicht te leven heeft gemaakt dat ik niet bang ben van de dood, al wil ik nog niet gaan", zegt hij in The Guardian. "Ik heb nog zoveel te doen hier." Voor Hawking is het brein een soort computer die stopt met werken als de onderdelen het begeven. "En er is geen hemel of hiernamaals voor kapotte computers. Dat is een sprookje voor wie bang is van het donker."*

Einde bericht en citaten. Gemengde gevoelens? Ongeloof? U moet het weten.

En de wereld draait door, soms vierkant in het rond. Carla Bruni is echt zwanger. DSK zit echt in de bajes. De Belgische voetbalcompetitie kent op dinsdag 17 mei 2011 via de play-offs echt een ontknoping. Jos de schildpad van de Hasseltse dierenzaak Kameleon voorspelt in dat verband de uitkomst van Genk-Standard middels twee appels en geplastificeerde logo's. Meer heeft deze Jos niet nodig om een winnaar uit te kiezen: Genk. Is Jos zo slim als de WK-octopus-zaliger?

Elio Di Rupo (PS) is door de koning aangesteld als formateur, meer dan elf maanden na de schijnval van België. Er heerst 'tevredenheid' bij de politieke partijen, zo luidt het in de pers. Alleen de N-VA zwijgt. Die neemt het eigenlijk niet dat de Vlamingen alweer via de pers moeten vernemen wat de volgende stap van de koning

is. Wie tussen de regels leest van de reacties van de andere politieke partijen, ontdekt echter ook de moeheid en de slijtage. De oprisping 'blablabla' duikt niet alleen in de wandelgangen (van een nationalistische partij) op, maar valt ook even op een internetkrant te lezen. De meesten willen echter ook niet 'overzomeren', want dan moet er alweer rekening gehouden worden met nakende Belgische gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden plaats op 14 oktober 2012.

*Et voilà*, als klein België het zelf niet doet of durft te doen: het Simon Wiesenthal Center eist dat minister van Justitie Stefaan De Clerck opstapt. Aanleiding vormen diens uitspraken medio mei over amnestie. In een brief aan eerste minister Yves Leterme schrijft het Centrum dat De Clerck snel afstand moet doen van zijn positie en zich terug moet trekken uit de politiek. (Cfr. een eerder hoofdstuk in dit boek: De Clerck zei onlangs in een televisiedebat over de collaboratie dat men misschien wel het verleden moet vergeten). Nu 'verduidelijkt' de minister dat hij er niet voor pleit om de geschiedenis van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog te 'vergeten'. Wel wil hij dat er in het debat hierover ook plaats is voor 'verzoening', zonder daarbij de feiten te minimaliseren. Volgens het Wiesenthal Center is het niet verwonderlijk dat het antisemitisme in ons land stijgt wanneer de minister van Justitie ervoor pleit om de nazimisdaden te vergeten. Daarom vraagt het Centrum dat de regering de uitlatingen van De Clerck scherp veroordeelt. .

*Intermezzo.*

*Wat voor beeld van België moet de wereld ondertussen al niet gevormd hebben? Zal ik in een buitenland ooit nog bekennen dat ik Belg ben?*

Nieuws van de Noordpool. Het smelten van het pakijns plus nieuwe technologieën wakkeren de hebzucht aan in het gebied dat makkelijker toegankelijk is geworden en dat barst van de fossiele brandstoffen. In het noordelijke poolgebied zou een vijfde van de nog niet ontdekte brandstoffen ter wereld zitten, gelijk aan 13 % van de petroleum en 30 % van het gas. Nu wil Denemarken de Noordpool en een aantal gebieden in de buurt opeisen, want door het smeltende ijs ontstaan er nieuwe scheepvaartroutes, visgronden en kansen om naar olie en gas te boren. Dat blijkt uit een gelekt document van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het plan kan tot spanningen leiden met andere aan de pool grenzende landen zoals Rusland, de VS, Canada en Noorwegen. Een Russische duikboot legde onlangs symbolisch een Russische vlag op de zeebodem onder de geografische Noordpool. De landen die aan de Noordpool grenzen, beschikken momenteel over een economische zone van 200 mijl langs hun kusten. Bijkomende eisen moeten worden onderzocht onder het gezag van de VN-Conventie omtrent het Zeerecht. Kopenhagen ratificeerde die in 2004.

Het kan niet ontkend worden dat België een land van beelden is. Het verbazingwekkende Atomium is in de hele wereld gekend. De grafische kunsten voelen zich hier thuis. We hadden en hebben wereldberoemde Vlaamse schilders. We hebben wereldbekende Waalse en Vlaamse strips. De Vlaamse kinderboekillustratoren

kopen internationale prijzen weg. Op het vlak van animatiefilm en zelfs film spelen we wereldwijd mee. De mode wordt mee door Belgen bepaald. Met architectuur komen we aardig weg, vroeger en nu. Onze fotografen en cartoonisten vinden gehoor (nou: gezicht) in het buitenland. En er zijn natuurlijk ook de designers. Zo wordt de Belg Dirk van Braeckel de nieuwe designer van superautofabrikant Bugatti. Hij zal werken aan de nieuwe vierdeurs sportsedan, die over enkele jaren op de markt moet komen. Het cv van de Belgische ontwerper vertoont een indrukwekkende reeks grote merken, hoofdzakelijk labels van Volkswagen. Begin jaren tachtig startte de Belg bij Ford. Na drie jaar verkaste hij naar Audi. Na het ontwerpen van de A3 en A8 ging Van Braeckel naar Skoda, waar hij de basis legde voor het hedendaagse modellengamma. Sinds 2000 werkt hij voor Bentley. Zowel de eerste als tweede generatie Continental GT alsook de fonkelnieuwe Mulsanne zijn van zijn hand. En nu dus Bugatti.

Sedert het begin van de opstand in Libië hebben al een heel aantal medestanders Khaddafi in de steek gelaten. De meest prominente is minister van Buitenlandse Zaken Moussa Koussa. Hij vertoeft momenteel in Groot-Brittannië. Nu is de volgende aan de beurt. De Libische minister van Olie, Shukri Ghanem, is gevlucht naar Tunesië. Het regime van kolonel Moe'ammam al-Khaddafi verliest daarmee opnieuw een van zijn topfiguren. Ghanem is een van de hoogste figuren uit Khaddafi's entourage die tot nu toe de benen heeft genomen. Volgens een woordvoerder van de Libische rebellen is hij op weg naar een Europees land. De Libische regering meldt dat de minister op officiële missie was in Tunesië, maar geeft toe dat er geen contact meer is met hem. Nog volgens de woordvoerder van het regime "is de strijd tegen de rebellen niet afhankelijk van individuen, zelfs al zijn het hooggeplaatste personen".

Terwijl het personage Dr. Lisa Cuddy (actrice Lisa Edelstein) het voor bekeken houdt in de Amerikaanse serie 'House M.D.', wil de Britse acteur Hugh Laurie (51, de norske en geniale Dr. Gregory House) er al helemaal mee stoppen. De Brit neemt nog een laatste (achtste) seizoen op. Laurie stort zich daarna op zijn zangcarrière, met zijn eerste cd 'Let them talk'. Voor zijn rol als House kreeg Laurie twee Golden Globe Awards. Hij was de bestbetaalde televisieacteur. Binnenkort speelt hij ook de hoofdrol in de verfilming van het succesvolle boek 'Mr. Pip' van Lloyd Jones. Laurie kruipt in de huid van een leerkracht die aan de slag is op Bougainville, een eiland in de Stille Oceaan waar een oorlog woedt. 'Mr. Watts' heeft een grote voorliefde voor het werk van Charles Dickens. Het boek 'Mr. Pip' werd genomineerd voor de Booker Prize. De opnames gebeuren in Nieuw-Zeeland. Mister Pip is een personage uit de Dickens-roman 'Grote verwachtingen'. Watts leest geregeld voor uit het boek. Zijn leerlingen zijn gefascineerd door het weesje dat door Londen reist.

We hebben graag lijstjes. Vooral voorkeurlijstjes. Hieronder volgt een puur feitelijk lijstje voor 18 mei. De enige voorkeur die schrijver dezes hierbij kan laten gelden: sommige gebeurtenissen of namen zijn weggelaten.

### *Feiten en gebeurtenissen*

1302 - Brugse metten

1804 - Napoleon Bonaparte wordt tot keizer gekroond.

1912 - George L. Horine springt in Stanford als eerste mens 2 meter hoog.

1916 - Begin regeerperiode Vietnamese keizer Khai Dinh.

1940 - De Belgische Oostkantons worden weer ingelijfd door Duitsland.

1952 - In Tremelo wordt het Pater Damiaanmuseum geopend.

1958 - Bij Casablanca stort een Sabenavliegtuig neer. Er zijn geen overlevenden.

1960 - Het N.I.R. verandert zijn naam in B.R.T.

1969 - Apollo 10 wordt gelanceerd.

1990 - TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km/h en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van de ICE (InterCity Express).

1997 - De soldaten van de Alliantie van Democratische Krachten onder leiding van Laurent-Desiré Kabila trekken de Zairese hoofdstad Kinshasa binnen.

2003 - De bevolking van Slowakije stemt voor toetreding tot de Europese Unie.

### *Geboren*

1872 - Bertrand Russell, Brits filosoof en wiskundige.

1912 - Perry Como, Amerikaans zanger

1912 - Walter Sisulu, Zuid-Afrikaans antiapartheidsactivist

1919 - Margot Fonteyn, balletdanser

1920 - Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II)

1943 - Genna Sosonko, Russisch schaakgrootmeester

1943 - Albert Hammond, Amerikaans zanger

1947 - John Bruton, Iers politicus

1960 - Yannick Noah, Frans tennisser

### *Overleden*

1911 - Gustav Mahler, Oostenrijks componist en dirigent

1929 - Patrick J. Kennedy, Amerikaans politicus



1980 - Ian Curtis, zanger van Joy Division

1998 - Roel D'Haese, Belgisch beeldhouwer

2004 - Tony Randall, Amerikaans acteur

Amerika op z'n smalst en z'n kleinst. Maar hier grijpt de staat toch in, met name de Amerikaanse Commissie voor Gelijke Arbeidskansen, die er een rechtszaak van maakt. De Commissie vervolgt namelijk de koffieketen Starbucks omdat die een vrouw met dwerggroei ontslaat. In haar eerste werkweek al wordt de werkneemster de laan uitgestuurd, nadat ze om een krukje gevraagd heeft. Ze zou ze een gevaar kunnen vormen voor de klanten en de andere medewerkers. Volgens een woordvoerder van Starbucks is de vrouw alleen aangenomen op proef en heeft de zaakvoerder na drie dagen beslist dat de baan fysiek te zwaar was voor haar. "Een kruk gebruiken in die omgeving is onmogelijk", luidt het ook. "Hulpmiddelen weigeren om aan iets te verhelpen, is niet wettelijk", zeggen ze bij de Commissie.

Meestal word je op natuurlijke wijze de oudste mens ter wereld, nadat een concurrent is heengegaan. Nu loopt het even anders. De Braziliaanse overovergrootmoeder Maria Gomes Valentin is met haar 114 jaar en 313 dagen volgens het Guinness Book of World Records de oudste nog levende persoon ter wereld. Ze stoot hiermee de Amerikaanse Besse Cooper van de troon. Onderzoekers die haar aanvraag behandelen, constateren dat Valentin 48 dagen vroeger dan Cooper geboren is, op 9 juli 1896. "Een claim ontvangen van iemand uit het Victoriaanse tijdperk is heel opmerkelijk", zegt de hoofdredacteur van Guinness World Records. "En dat de vrouw uit Brazilië komt, is ook uitzonderlijk. Nog nooit kregen we een (succesvolle) Braziliaanse aanvraag voor langstlevende persoon. Tot nu."

18 mei 2011 is in Vlaanderen op sportief vlak een dag van uitersten. In Gent wordt de verongelukte beroepsrenner Wouter Weylandt begraven. Een paar duizend rouwende mensen volgen buiten en binnen de kerk het afscheid. Weylandt was een talentvolle joviale renner met vele vrienden. In Genk vierden tienduizenden supporters de kersverse kampioenstitel van voetbalploeg Racing Genk. Een nacht, een dag en nog een nacht lang kleurt Genk helemaal blauw en wit: de clubkleuren van Racing. Pas tien minuten voor het affluiten van de beslissende match tegen Standard is Racing Genk zeker van de titel. De ontlading is dan ook groot, en duurt lang.

Vervolg van de *soap* op het kerkhof van Machelen-aan-de-Leie. Er mag geen gat worden gemaakt in het Belgisch monument voor Gerard Reve (1923-2006) om daarmee een fout te herstellen. Gerard Reves ex-partner Joop Schafthuizen is pertinent tegen. Hij bestempelt het idee als de grootste nonsens: "Een uitgever gaat toch ook niet een boek verminken als op een pagina een woord te veel staat". Schafthuizen reageert hiermee op een voorstel van de Vlaamse gemeente Zulte. Het gat zou komen op de plaats waar nu in de tekst op de gedenkmuur het woord 'anders' staat. Dat woord werd per abuis toegevoegd aan een regel uit het gedicht 'Credo' van Reve.

Oxmul, Polok Ceh, Nichak, Cuzam, Chan Much, Tzakan, Chankiuk: zeven namen van nog onbekende Mayasteden die nu door archeologen op het Mexicaanse schiereiland Yucatan zijn ontdekt. Men vindt er resten van bouwwerken, keramiek en menselijke beenderen. De steden bevinden zich in de buurt van Merida, de hoofdstad van de staat Yucatan, in het noorden van het gelijknamige schiereiland. Volgens het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) toont de ontdekking aan dat het gebied al sedert 400 voor Christus bewoond werd.

Even wat *small talk* in Het Jaar Elf.

Pechvogels aan de Vlaamse kust. De brandweer van Oostende prikt zoveel mogelijk eieren in meeuwnesten door. Er zijn namelijk te veel meeuwen in de Koningin der Badsteden. Er broeden honderden paren. Als die zich massaal gaan voortplanten, wordt de overlast te groot.

De kleine westelijke buur van Oostende, Middelkerke, heeft een bekend casino. En poken zit al enkele jaren in de lift. Er is sprake van een pokerhype in de Belgische casino's. Het legale poken, waarbij sommige spelers grote bedragen winnen, valt meer en meer in tv-programma's te zien. En 'gezien op tv' is vaak synoniem met 'ook doen'. Tv is het nieuwe evangelie. Kansspelen blijken ook immuun te zijn voor de economisch-financiële crisis.

Een derde 'kustbericht': Sotheby's Amsterdam veilt 'Les musiciens', een tekening uit 1892 van de Belgische schilder James Ensor. Het werk wordt voor 132 750 euro verkocht. Dat bedrag ligt ruim tien keer hoger dan het verwachte bedrag. Er zijn meer dan tien bidders.

In december 2009 werd het ijzerwerk met de spreuk 'Arbeit macht frei' dat boven de toegangspoort tot het voormalige vernietigingskamp Auschwitz hing, gestolen. Minder dan drie dagen later al werd het teruggevonden, in drie stukken gezaagd. De vijf Poolse dieven werden toen meteen gearresteerd. Na een jaar renovatiewerk is het opschrift nu hersteld. De kans is echter klein dat het opnieuw boven de ingang komt te hangen, zegt de directeur van het Auschwitz-Birkenau museum. Het werk zal waarschijnlijk op een veilige plaats opgeborgen worden. Het valt namelijk moeilijk te beschermen tegen mensen die door de eerdere diefstal op ideeën zouden komen of slechte bedoelingen zouden hebben.

Roken. Anno 11 is dit een van de frequentste thema's van (café)gesprekken, forums en discussies. Het woord 'vrijheid' valt hierbij vaak. Tientallen trucs en achterpoortjes zijn al uitgeprobeerd om toch maar aan het rookverbod op bepaalde plaatsen te ontsnappen. Maar wat volgt, slaat alles. En het komt natuurlijk weer uit het paradoxale tolerante calvinistische Nederland.

Michiel Eijsbouts, alias de 'rookpaus' of de 'asbisschop', raadt de horecabazen aan hun zaak om te dopen tot rokerskerk. Onder het mom van godsdienstvrijheid kunnen de rokers er onbekommerd blijven paffen. De rook klimt omhoog, en daar vindt

men God. Roken is dan wat het Onzevader is voor de katholieken. Ondertussen heeft Eijsbouts België als missiegebied uitgeroepen. Twee cafés hebben al hun rokerscertificaat gekregen: Den Beer in Antwerpen en 't Voske in Mechelen. De overheid gaat uiteraard niet akkoord. Het Europees Hof duldt geen uitzonderingen. En niemand kan zomaar een Kerk oprichten. De Kamer beslist over zo'n erkenning.

Een computer uit karton? Moet kunnen. Een Texaan ontwerpt een desktop waarvan het moederbord en de harde schijf in karton is ingebouwd. Hij geeft daarover een voordracht in het Gentse Museum voor Industriële Archeologie en Textiel. De Hij noemt zijn groene desktopcomputer de 'Recompute'. Die is voortaan te bezichtigen in de permanente collectie van het museum. De 'uitvinding' van de student Industrieel Design aan de Universiteit van Houston eindigde in de top tien van de Greener Gadgets Competition 2009. Sedert 2010 is hij op de markt verkrijgbaar.

Het mannenblad Playboy biedt een digitale versie van het hele archief aan, inclusief iPad-applicatie. Het abonnementsgeld bedraagt 5,5 euro per maand, of 42 euro om het hele jaar door toegang te krijgen. Het preutse Apple weigerde eerder al eens de iPad-applicatie. Nu zijn de foto's (bijvoorbeeld onlangs van de dochter van Mick Jagger) toch te bewonderen op de tablet, zij het via een omweg. De foto's worden niet bij de applicatie meegeleverd, maar staan alleen op de servers van Playboy. Mannen kunnen weer onrustig op hun beide oren slapen.

In de speldenprik die Vlaanderen op de wereldkaart is, wemelt het in de lente van het jaar elf van de wegenwerken. Harde vrieswinters en decennialang aannemersgesjoemel op z'n Belgisch maken daar een noodzaak van. Er zijn alom versmalde rijstroken, omleidingen, extra verkeerslichten, versperringen en files. Het komt zover dat schrijver dezes tot tweemaal toe ziet hoe een automobilist driftig vloekend uit zijn wagen stapt en woedend tekeergaat tegen een uitdagend grijnslachend omleidingsbord – waarschijnlijk betreft het telkens een geval van vicieuzecirkelachtigheid. In het ene geval is er in geen velden of wegen iemand te bespeuren; het verdwaalde 'verkeersslachtoffer' staat moederziel alleen te fulmineren tegen een verbodsteken. In het andere geval staat er wel wat publiek op de scheldtirade toe te kijken. Hilde Crevits; minister van putten en bulten in en op de wegen, heeft er een doolhof van gemaakt. Te veel van het goede veroorzaakt aanslibbing en stadsinfarcten.

Jemen, Jordanië, Syrië, Egypte: het blijft of het wordt er opnieuw onrustig. Ook Jordanië duikt na een pauze weer in dat rijtje op. We moeten hier naar het einde van deze maand toe nog een Europees land bij vermelden: Spanje. Spaanse jongeren protesteren al dagenlang (ook aan de ambassade in Brussel) tegen de politieke cultuur in hun land. De crisis heeft er hard toegeslagen; de werkloosheid bedraagt er bijna 20 %, waarbij vooral de jeugdwerkloosheid hoog is. De jongeren beschuldigen de twee grootste politieke partijen van corruptie en favoritisme door het kiessysteem aldaar. Kleinere partijen komen er niet aan de bak. De schuld van de crisis ligt volgens de manifestanten bij de banken en de politici. Het zijn dus niet

de werknemers die ervoor moeten opdraaien. Spanje wordt overigens ook geregeld genoemd als een volgende kandidaat voor een financieel debacle, na Ierland, Griekenland en Portugal. In het kader van lokale verkiezingen roepen de Spaanse jongeren nu op om niet voor de twee klassieke partijen te stemmen. Slaan de vonken van de Arabische Lente naar Zuid-Europa over?

Er heersen ook gemengde gevoelens in verband met de weerkundig fantastische Belgische lente van het jaar elf. Op 22 mei staan we reeds op plaats 7 van de zonnigste lentes ooit. Het heeft echter al minder geregend dan in de lente van het fameuze hittejaar 1976. Bijgevolg teistert droogte de landbouwgewassen; de oogst is in gevaar. Andermaal zien we op het journaal het beeld van een droevige boer die een kurkdroge homp aarde in zijn vuist verbrokkelt.

Herinnering aan een aswolk die een tijdlang het leven op een stukje van deze planeet beïnvloedde: onder de grootste gletsjer van IJsland begint de vulkaan Grimsvötn nu uit te barsten. Een grote rookpluim hangt boven de krater. Er is een vliegverbod afgekondigd in een straal van 200 kilometer. Door een aswolk uit de IJslandse vulkaan Eyjafjöll in april 2010 moest het luchtruim in verschillende landen tijdelijk gesloten worden. Meer dan honderdduizend vluchten werden geannuleerd en meer dan acht miljoen passagiers kwamen vast te zitten.

Een halfjaar na zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen is Alassane Ouattara (69) nu beëdigd als staatshoofd van Ivoorkust. Dat gebeurt in de hoofdstad Yamoussoukro, geboorteplaats van de eerste president van het West-Afrikaanse land, Félix Houphouët-Boigny, die in 1993 overleed.

Een summiere schets van de 'Ivoriaanse Winterlente': de internationale gemeenschap erkent de econoom en oud-premier Alassane Ouattara als winnaar van de presidentsverkiezingen. De zittende president Laurent Gbagbo weigert echter voor hem plaats te maken en trekt zich in zijn versterkte vesting terug. Dat leidt tot veel geweld in het etnisch verdeelde land. Na twee weken van hevige strijd tussen het regeringsleger (dat Gbagbo steunt) en aanhangers van Ouattara, wordt Gbagbo gearresteerd. Op 5 mei roept de president van het Constitutioneel Gerechtshof Ouattara uit tot president. Ivoorkust is tot aan zijn onafhankelijkheid in 1960 een Franse kolonie.

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is het eerste Belgische museum dat tot Europees Museum van het Jaar is uitgeroepen. De onderscheiding bestaat sinds 1977 en gaat voor het eerst naar een Belgisch museum. De jaarlijkse prijs is bestemd voor musea die de afgelopen twee jaar zijn gebouwd of vernieuwd. Er is geen geldprijs verbonden aan deze zogenaamde museum-Oscar. Voor deze editie heeft ons land twee kandidaten: het Magrittemuseum in Brussel en het Gallo-Romeins Museum. Het bekroonde museum evoceert de geschiedenis van het leven van de mens vanaf de prehistorie tot de middeleeuwen. In 1994 opent het museum in een nieuwbouw van de architect Alfredo De Gregorio. Wegens de grote

publieksbelangstelling is er al snel nood aan uitbreiding. Daartoe worden het bestaande gebouw en de uitbreiding vernuftig in elkaar geïntegreerd.

De Belgische tenor Thomas Blondelle eindigt tweede in de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang. Laureaat wordt de Zuid-Koreaanse sopraan Hong Haeran. De Russische sopraan Elena Galitskaia verovert de derde plaats. De Franse mezzosopraan Anaïk Morel behaalt de vierde plaats, de Russische bariton Konstantin Shushakov wordt vijfde en de Franse mezzosopraan Clémentine Margaine zesde. De zes andere finalisten zijn niet gerangschikt. Onder hen is de Belgische bariton Sébastien Parotte. Met zijn tweede plaats is Bruggeling Blondelle (28) de beste Belg ooit in de zangwedstrijd van de Koningin Elisabethwedstrijd. Hij werkt in de opera van Berlijn.

Duizenden leden van de grootste vrouwenvereniging in Vlaanderen, de KVLV, vieren hun eeuwfeest in Leuven. Honderd jaar geleden wordt een vrouwenafdeling opgericht bij de Belgische Boerenbond: de Belgische Boerinnenbond. In 1975 wordt dat 'Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen', ofte KVLV. Nu staat de afkorting voor 'Vrouwen met vaart'. De vereniging telt meer dan 107 000 leden. En wie kent niet 'Ons kookboek', die Vlaamse keukenklassieker bij uitstek?

Er gebeurt deze maand ook een en ander buiten deze bekende wereld. Astronauten van het onlangs gelanceerde ruimteveer Endeavour bevestigen met succes de ambitieuze Europese Alpha Magnetische Spectrometer (AMS) aan de buitenzijde van de spacemeccano. Andrew Feustel en Roberto Vittori halen het instrument van zeven ton met de robotarm uit de vrachtruimte van de Endeavour en dragen de AMS over aan de robotarm van het ISS. Die robotarm bevestigt het experiment (kostprijs: 1,37 miljard euro) aan de stuurboordzijde van het gebinte van het ISS. De AMS moet op zoek gaan naar sporen van antimaterie en donkere materie.

*Ondertussen is deze maand op aarde in volle bloei. Mei – een luftwaffe van gevogelte ... mitrailletegeketter in hagen en heggen ... een reiger op de loer in een randgemeente waar tuinvijvertjes welig tieren ... grieksblauwe luchten en hagelwitte bloemkoolbewolking ... een mengelmoes van warm en koud en warmer en kouder ... een lentestormpje in het gebladerte ... tornado's in de Verenigde Staten ...*

In Spanje blijven de jongerenprotesten aanhouden, ook na de verpletterende nederlaag in lokale en regionale verkiezingen van de heersende socialistische partij van Zapatero, die belangrijke steden uit handen moet geven aan de rechtse partij. De jonge demonstranten, die het betogingsverbod aan hun laars lappen, uiten met tienduizenden tegelijk hun ongenoegen over zowel de traditionele linkse als rechtse partij. De Spaanse pleinen lopen telkens vol. Eén op de twee Spaanse jongeren is werkloos. Bij die generaties gaat het niet meer om de ouderwetse tegenstellingen tussen rechts en links. Ze willen werk. Ze willen ook een andere politieke cultuur. De huidige Spaanse Furie zou wel eens de voorbode kunnen zijn van een nieuw soort opstand: die van jong(er) versus oud(er).

Spanje uit het rood, maar de beurzen in het rood: na Azië is ook Europa vertrokken voor een rode beursdag vlak na het voorlaatste weekend van mei. De verliezen lopen al vlug op tot bijna twee procent. Nou, als dat pijn doet, dan is er alweer een beetje nieuws in de goede richting: je armen voor de borst kruisen nadat je je hand verbrand hebt of een andere verwonding hebt opgelopen, kan de pijn verminderen. Het kruisen van de armen verwart de hersenen over de plaats waar het pijn doet. Dat blijkt uit onderzoek van het University College London.

Een mooi staaltje uitleg.

*'In het dagelijks leven wordt de linkerhand vooral gebruikt om dingen aan de linkerzijde aan te raken en rechts voor dingen aan de rechterzijde. De hersenen ontwerpen een 'kaart' van het lichaam en van de 'externe ruimte', die vaak samen worden geactiveerd. "Dit betekent dat in de hersenen het gebied voor een linkerlichaamsdeel tegelijk wordt geactiveerd met een gebied voor de linkerkant van de omgeving", zegt onderzoeker Giandomenico Iannetti. Door deze koppeling is er sprake van zeer effectieve verwerking van zintuiglijke waarneming. Dit proces wordt minder effectief als de armen gekruist worden: de twee hersengebieden worden dan niet meer gelijktijdig geactiveerd. Hierdoor wordt minder pijn ervaren.'*

In het verlengde van dit hoopgevende bericht bezorgt schrijver dezes nog een lijstje. Wat maakt het leven op aarde draaglijker?

- huiskamersloffen die goed zitten;
- een duidelijk gps-toestel;
- internet dat beschikbaar is en blijft;
- zuidenwind;
- eenvoudige verpakkingen;
- korte wachttijden;
- een parkeerplaats;
- een glas water;
- een altijddurend flapje van 50 €.

Was (het) nieuws vroeger seksloos? Kon en mocht men er niet over spreken en schrijven? Werd het als vies beschouwd? Wist men er geen raad mee? Er gaat nu geen dag voorbij of het is weer van dattum. En het kan uit twee sferen komen. Een bloemlezing dat amper enkele dagen *covert*, uit de donkere zones:

- een man heeft seks met een ooi;

- er is meer en meer seksmisbruik met paarden;
- serieverkrachter gebruikt tape en mes;
- tienermeisje betraapt met vijf jongens;
- 'ik heb een kind verkracht, wel 100 keer';
- één op de twee kinderen komt in aanraking met seks;
- aanrander sleurt 13-jarige jongen de struiken in;
- Italiaans pedopriester wou alleen 10-jarige jongens.

Als we aannemen dat dit vroeger ook gebeurde (en wellicht nog meer), maar nooit verder raakte dan de velden van vergeten en verdringen en de interne keukens van de doofpotten, dan moeten er decennialang veel mensen ongelukkig geweest zijn. En nu nog altijd. De dubbelzinnige houding in de jaren '70 en '80 ten overstaan van pedofilie draagt daar voor een flink stuk de schuld van. Ontstellend hoe naïef ze zijn ... de libertijnse vrije geesten van toen, die alleen met zichzelf en hun 'vernieuwende inzichten' rekening houden en zich niet eens afvragen hoe het met de andere partij is gesteld: de kinderen, 'met name'.

Klap op de vuurpijl, anno 2011, ovenwarm uit een internetkrant geplukt:

*'De congregatie van de salesianen van Don Bosco heeft afstand genomen van de verklaringen en de houding van één van haar confraters in Nederland inzake pedofilie. Het centrale bestuur van de congregatie heeft vandaag aangekondigd disciplinaire maatregelen te zullen nemen tegen pater B. Deze Nederlandse pater had verklaard lid te zijn van de pedofielenvereniging Martijn. Het hoofdbestuur van de congregatie heeft ook kritiek geuit op de verklaringen van Herman Spronck, de verantwoordelijke van de salesianen in Nederland, die begrip had getoond voor pater B. Ook Spronck is nu de laan uitgestuurd.'*

Noot hierbij: het is weer vooral Nederland dat hierbij de kroon spande en spant. Dat lage landje aan de zee is er vaak als de kippen bij als het gaat om controversiële standpunten of aangebrande gedoogzones. Maar is er ook geen ander Nederland, van kneuterigheid en preutsheid?

In Duitsland belanden tientallen mensen in het ziekenhuis nadat ze besmet raken met de EHEC-bacterie. Het gaat vooral om vrouwen. De infectie gaat gepaard met hevige diarree, braken en buikpijn en kan ernstige schade aan de nieren veroorzaken. Veel patiënten hebben intensieve zorgen nodig. Twee van ze worden zelfs kunstmatig beademd. Besmetting met de EHEC (Enterohemorragische E.coli)-bacterie gebeurt door het eten van onvoldoende verhit rundvlees of ongewassen groente. Ook rauwe melk kan gevaarlijk zijn. Dat vooral vrouwen zijn getroffen, zou kunnen komen doordat net zij het vaakst levensmiddelen bereiden. Er zijn al meer dan 130 gevallen gesignaleerd.

De Belgische broers Jean-Pierre en Luc Dardenne kunnen voor de derde keer de Gouden Palm winnen op het Filmfestival van Cannes, maar grijpen er net naast. De hoogste eer is in 2011 voor de Amerikaanse regisseur Terrence Malick. De broers Dardenne winnen wel de Grand Prix voor hun film 'Le gamin au vélo'. Ze delen de Grand Prix met de Turkse regisseur Nuri Bilge Ceylan. De Gouden Palm gaat naar 'The tree of life' van Malick. Dat is een familiekroniek die zich afspeelt in het Texas van de jaren 50, met Brad Pitt en Sean Penn in de hoofdrollen. Wanneer de Dardennes de Grand Prix in ontvangst nemen, danken ze niet alleen de jury, die wordt voorgezeten door Robert De Niro. "Bedankt dat u van de jongen op de fiets gehouden heeft. Die zit daar in de zaal: Thomas Doret. Bedankt, Thomas."

Zal de aswolk van de uitgebarsten IJslandse vulkaan Grimsvötn vasteland Europa bereiken en roet in het eten (van de reis) van Obama gooien? "Mijn naam is Barack Obama, een van de O'Bama's uit Moneygall. Ik ben gekomen om de verloren apostrof in mijn naam te vinden." Dat zegt de Amerikaanse president tijdens een toespraak in Dublin. Uit het Ierse Moneygall emigreerde ooit een verre voorouder van zijn moeder naar Amerika.

Maak ook kennis met 'The Beast': de 'dienstwagen' van Barack Obama, die in Ierland moeite heeft met het nemen van een verhoogd drempeltje aan een poort en daar even blijft steken.

Speciaal voor de zesdaagse rondreis door Europa van de president is 'The Beast' overgevlogen uit de Verenigde Staten. 'De Cadillac die denkt dat hij een tank is' vervoert Obama dezer dagen in Ierland, Engeland, Frankrijk en Polen. Terroristen die snode plannen smeden, lijken volstrekt kansloos. The Beast is een gigantische bomvrije Cadillac. De bestuurder is getraind door de Amerikaanse geheime dienst in vlucht- en ontwijkstrategieën. Hij kan onder andere een J-turn maken. Bij een voltreffer zal het vehikel nooit ontploffen, want de brandstoftank is gevuld met een speciaal soort schuim. De limousine is aan de zijkant uitgerust met nachtkijkers, shotguns en traangaskanonnen. De banden zijn versterkt met kevlar, een aramidevezel die ook gebruikt wordt voor kogelwerende vesten. De Cadillac biedt onderdak aan zeven mensen. De vier zitplaatsen naast die van de president kunnen worden gescheiden door middel van een glaswand. Alleen de president heeft de bediening hiervoor. Naast Obama is een paniekknop geïnstalleerd; daar bevindt zich een satelliettelefoon. Obama kan hiermee rechtstreeks en onmiddellijk contact opnemen met de vicepresident en het Pentagon. De deuren van de auto hebben een 8 centimeter dikke bepantsering. Die wegen evenveel als de deuren van een Boeing 757. De carrosserie is 12 centimeter dik en gemaakt van een combinatie van staal, aluminium en titanium. Alleen het raampje naast de chauffeur kan open: slechts 7,5 cm, dit om te overleggen met de geheimagent die in sommige gevallen naast de wagen rent. In de kofferbak liggen brandblussers en extra zuurstof. Er zijn ook flessen met bloed voorzien, ingeval Obama een bloedtransfusie nodig heeft.



En nu de 'saaie' gegevens betreffende 'The Beast':

- prijs: meer dan een miljoen dollar;
- lengte: 5,5 meter;
- hoogte: 1,78 meter;
- brandstof: diesel;
- topsnelheid: 97 km/u;
- verbruik: 3,83 km per liter.

Homeopathie ligt onder vuur. Het KCE (Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg) maakt er brandhout van in een rapport. Robert Verstraeten van LHC, een beroepsvereniging voor homeopaten die niet erkend zijn als arts, reageert. Volgens hem zijn er wel bewijzen van de werking van homeopathie. "Dit rapport is een grote leugen. Er bestaan op wereldniveau enorm veel bewijzen van de werking van homeopathie. Maar als men die onderzoeken gewoon van de kaart veegt door te zeggen dat het om mensen gaat die niet goed bij hun verstand zijn, dan denk ik dat we nog altijd op het niveau staan van de middeleeuwen", zegt Verstraeten.

Europees commissaris voor Handel, Karel De Gucht, krijgt in Brussel de 'AmCham Transatlantic Award'. De Amerikaanse Kamer van Koophandel onderscheidt onze landgenoot hiermee voor zijn engagement als ondervoorzitter binnen de Transatlantische Economische Raad (TEC) voor de relaties tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. De prijs bestaat uit een kristallen kunstwerk en een som van 7 500 euro. Die mag hij aan een goed werk besteden. Hij kiest voor de Oost-Vlaamse vzw Schoonderhage, die werkt rond de opvang en omkadering van mensen met een mentale handicap.

Wie gingen hem vooraf? De voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank Ben Bernanke en die van de Europese Centrale Bank Jean-Claude Trichet (beiden in 2010), de Franse minister van Financiën Christine Lagarde in 2009 (momenteel gedoodverfde kandidate voor de opvolging van de gevallen DSK in het IMF) en de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso in 2008. Tijdens de laatste vergadering van de TEC (december 2010) beloven de VS en de EU de onderlinge barrières inzake regelgeving te beperken, onder andere wat douane betreft. Ze engageren zich eveneens om de violen wat gelijk(er) te stemmen. De Amerikanen en Europeanen hebben ook afgesproken om gezamenlijke standaarden uit te werken voor de nieuwe technologieën, intelligente elektriciteitsnetwerken en bijvoorbeeld ook elektrische voertuigen.

Nederland evalueert zichzelf. Een onderzoek bij 9 000 Nederlanders brengt de volgende zaken aan het licht. Limburg blijkt van alle provincies de sympathiekste te zijn. Er is vooral waardering voor de gezellige horeca, de goede sfeer en de mooie natuur. Flevoland valt dan weer op om een minder positieve reden. De Veluwe scoort vooral op de fiets- en wandelmogelijkheden. Een klassieker is dat. Het Kröller-Müller Museum in Otterlo vormt ook een belangrijk onderdeel van de reputatie van de Veluwe. Amsterdam staat van alle Nederlandse steden voor 'het sterkste

merk'. Zowel jongeren als ouderen waarderen Amsterdam vanwege het winkelaanbod, de horeca en de mogelijkheden wat cultuur betreft. Als het op sfeer aankomt, scoort Maastricht het best. Daarna volgen Den Bosch, Utrecht en, alweer, Amsterdam. Onder de eigen inwoners wordt Groningen het meest gewaardeerd. De binding met de eigen stad is er erg groot. Mensen in Almere hebben het minst met hun eigen woonplaats op. Ook Tilburg en Zoetermeer scoren maar matig. Nou, daar heb je Nederland in een notendop.

De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege wint de Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk. Hij helpt duizenden slachtoffers van verkrachtingen en oorlogsmisdaden in Congo. Aan de onderscheiding is een bedrag van 150 000 euro verbonden. De Koning Boudewijnstichting brengt in herinnering dat het aantal verkrachtingen in Congo bij de hoogste ter wereld ligt. Seksueel geweld wordt er gebruikt als een wapen door de rebellengroepen. "Het werk van dokter Mukwege is een bron van hoop en inspiratie voor heel Afrika", zegt Peter Piot, voorzitter van de Stichting. Dokter Mukwege krijgt de prijs uit handen van koning Albert en koningin Paola.

Kiwi's, de nationale trots van Nieuw-Zeeland, zijn normaal gesproken bruin of grijs van kleur. Geheel witte exemplaren komen maar heel zelden voor; die hebben geen schutkleur en vormen dus een makkelijke prooi voor roofdieren. Kiwi's kunnen namelijk niet vliegen. In het jaar elf kruipt in een wildpark in Nieuw-Zeeland een uiterst zeldzaam wit kiwikuiken uit het ei. Het is voor zover bekend de eerste witte kiwi die in gevangenschap is geboren. Het pasgeboren loopvogeltje krijgt de naam Manakura. In de inheemse Maori-taal betekent dat zoveel als: met de status van een stamhoofd. De geboorte is het hoogtepunt van het toch al zeer geslaagde broedseizoen in het park.

Een icoon wordt zeventig jaar. *The Times They Are A-Changin'; Hurricane; Under The Red Sky; Blowin' In The Wind; Like A Rolling Stone; Sara; Pat Garrett And Billy The Kid; Blood On The Tracks; Desire; Hard Rain; Just Like A Woman; Lay Lady Lay; I Want You; Subterranean Homesick Blues ...*

How does it feel ... to be on your own ... and who's Bob tonight?

Op woensdag 25 mei 2011 is het een feit: we beleven de zonnigste lente ooit sedert de metingen. Onbeschrijfelijk. Het is zoals iemand gevraagd zou worden om de kleur 'blauw' te beschrijven. Het enige zinvolle dat hij hieromtrent kan doen, is naar buiten wijzen, naar de lucht (die dan hopelijk blauw is), en antwoorden: daar zie je momenteel je reinste blauw. De lente van het jaar elf valt evenmin te beschrijven. Je kunt er maar naar kijken, erin rondlopen en die beleven. Superlatieven zijn ook altijd verborgen vergelijkend. Ze verwijzen stiekem naar iets uit het verleden. 'Mooist' is bijvoorbeeld nog (veel) mooier dan 'mooi' (geweest is). Uitzonderlijkheid ontsnapt vaak aan woorden. En toch, een poging: de lente 2011 is adembeneemd. Schrijver dezès ondervindt het elke dag hooikoortsig aan den lijve.

De meerderheid van de Leuvense academici is gewonnen voor een meer open identiteit van de KULeuven, tot nader order de 'Katholieke Universiteit Leuven'. De visie die de universiteit wil uitdragen, verschilt van de definitie die de Kerk een katholieke universiteit oplegt, zo blijkt uit enkele debatten. Het is zeer de vraag of de K in KULeuven behouden blijft. Zo wordt de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de katholieke kerk in bestuursorganen van de universiteit in vraag gesteld. De toenemende secularisering, interculturaliteit, participatiegraad aan de universiteit en internationalisering nopen tot een herziening hieromtrent. "Indien die strekking het haalt, zal dit ongetwijfeld leiden tot een lossere band met het kerkelijk instituut", zo zegt rector Mark Waer.

Nou nou nou, kijk eens aan! Onderzoekers hebben ontdekt dat de grote watersnip bijna 6 500 kilometer aan één stuk kan vliegen, zonder te stoppen om te bunkeren of te drinken. Bovendien haalt de vogel snelheden tot 96 kilometer per uur. *In your face, kiwi!*

Iets over het vruchtgebruik, van Eva met name, uit het Aards Paradijs, weet je wel. De vrucht die Eva in haar rechterhand vasthoudt op het schilderij Lam Gods is geen appel (zoals we met onze Westerse ijdelheid zomaar aannemen), maar een citrusvrucht. Jan Van Eycks knobbelige vrucht is allang het voorwerp van fascinatie voor onderzoekers. De vrucht verwijst naar de zondeval. Maar wat is het echt? Appel? Vijg? Men oppert zelfs: olijf? Een uitgestorven citroenappel? Diverse vruchten passeren in de loop der jaren de fruitige revue. Nu lijkt de citrusversie het toch te halen.

Op die ene dag in mei dat het voorwaar stormt, dat het af en toe wat regent en dat het zwerk muisgrijs kleurt, loop ik in Brugge rond, de Werelderfgoedstad. Net een filmdecor. Japanners met een smoeltje voor hun mond gebonden. Paarden en koetsen. Een frietkeet uit de jaren zestig. Mensen in allerlei kleren en kleuren. Ik denk dat het er pakweg dertig jaar geleden minder schilderachtig uitgezien heeft. Mochten sommige voorbijgangers in hun huidige gedaante teruggeflitst worden naar de jaren zeventig van de vorige eeuw, dan zou ik toen waarschijnlijk gedacht hebben: dit zijn personages, hier wordt gefilmd, ergens hangen camera's. Nu niet. Het leven is een schouwtoneel. Iedereen speelt de hoofdrol. Het jaar elf is boeiend.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) noemt de heidebrand die 600 hectare natuurgebied in Kalmthout verwoest heeft de grootste ecologische ramp die Vlaanderen ooit trof. De brand is intensiever dan die uit 1996; de heide is daar nog niet hersteld. Bij de vorige grote brand in 1996 bleef het centrale deel van de heide nog gevrijwaard. Nu is ook daar een groot deel van afgebrand. Dieptebranden hebben op verschillende plaatsen ook de wortels en zaden in de bodem aangetast. Het herstel van de droge en natte heide zal volgens de ANB jaren duren. De kans is klein dat de heide nu weer helemaal wordt zoals voorheen. "We zien een andere soort heide terugkomen", zegt Dirk Bogaert van ANB.

De Spaanse furie is weer daar, in uniform. Agenten met gummiknuppels kloppen in Barcelona betogers uiteen. De politie wil een tentenkamp op het Plaza de

Catalunya schoonvegen, maar stoot op verzet van de actievoerders. Bij de schermselingen raken verschillende mensen gewond: 84 betogers en 37 agenten. Er worden luchtpistolen en rubberkogels gebruikt. Nadat het plein is schoongemaakt, vertrekt de politie weer, maar de actievoerders keren terug. Ook in andere Spaanse steden zijn tentenkampen opgericht. Overwegend jonge betogers bivakkeren op pleinen om te demonstreren onder andere tegen de politieke cultuur en de hoge werkloosheid in Spanje. De beelden gaan ondertussen via Youtube de wereld rond en lokken veel verontwaardiging uit.

Een nieuw probleem steekt de kop op in Japan. Eind mei wordt de taifoen Songdai verwacht, in de nacht van zondag op maandag. Tepco, de uitbater van de beschadigde kerncentrale van Fukushima, maakt zich zorgen. De kerncentrale, die zwaar beschadigd werd door de aardbeving en tsunami in maart, is wellicht nog niet bestand tegen de hevige regenval en sterke wind. De voorbije maand is er een soort bindmiddel gestrooid rond reactoren 1 en 4 om te voorkomen dat radioactief stof in de lucht terecht komt. Andere reactorgebouwen zijn nog niet beschermd en zouden pas in juni over een bindmiddel beschikken. 'We hebben ons uiterste best gedaan, maar we hebben de beschadigde gebouwen nog niet helemaal kunnen beschermen. We excuseren ons voor het tekort aan afdoende maatregelen tegen wind en regen', luidt het bij Tepco.

Ratko Mladic, de militaire leider van de Bosnische Serviërs tijdens het conflict in de Balkan in de jaren 90, is opgepakt. Hij wordt verdacht van genocide en oorlogsmisdaden, vooral in verband met de slachtpartij in de Bosnische enclave Srebrenica, waarbij 8 000 mannen en jongens werden omgebracht. Hij wordt uitgeleverd aan het oorlogstribunaal in Den Haag en in afwachting in de gevangenis van Scheveningen opgeborgen. Het Servische gerecht opent nu een onderzoek naar wie de opgepakte generaal Ratko Mladic 16 jaar lang heeft geholpen om een arrestatie te vermijden. Mladic was voortvluchtig en kon zich bijna 16 jaar schuilhouden, tot hij donderdag werd opgepakt in het stadje Lazarevo. Daar zijn ze bijzonder zwijgzaam, en vooral vijandig tegenover de pers. Ratko Mladic is ondertussen helemaal de man niet meer die hij vroeger was: beroertes hebben hem getroffen.

Julien Lahaut was voorzitter van de Belgische Communistische Partij. Hij raakte vooral bekend omdat hij op de eedaflegging van koning Boudewijn op 11 augustus 1950 'Vive la république' zou hebben geroepen. Een week later, op 18 augustus 1950, werd hij vermoord. Nu opent het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) het geschiedkundig onderzoek naar de moord op Julien Lahaut officieel. In een eerste fase wordt het verloop van de feiten en het juridische onderzoek grondig geanalyseerd. Gebrek aan financiële middelen beletten in het verleden dat dit gebeurde. Waals minister van Onderzoek Jean-Marc Nollet (Ecolo) beslist daarop om een som van 150 000 euro vrij te maken.

Nog een personage uit het verleden. Edward Teach (in sommige bronnen Edward Drummond) is de echte naam van piratenkapitein Zwartbaard. Van 1716 tot 1718

zeilt hij onder zeeroversvlag in het Caribische zeegebied, tussen en langs de oostkust van Noord-Amerika. Tijdens een rooftocht van achttien maanden kaapt hij minstens twintig schepen. Volgens de overlevering is Zwartbaard een angstaanjagende verschijning met een lange zwarte baard. In 1717 krijgt hij het bevel over de Queen Anne's Revenge. Het anker van dat vlaggenschip is nu boven water gehaald. Het schip loopt in 1718, vijf maanden voor de dood van de kapitein, voor de kust van North Carolina op een zandbank vast. Ideaal tijdstip voor het opvissen van dat anker: volgende maand start een grote tentoonstelling over het schip, dat overigens net zoals zijn beruchte kapitein een rol speelt in de nieuwste 'Pirates of the Caribbean': 'On Stranger Times'. *What a coincidence!*

De Filipijnen en Malta zijn nog de enige landen ter wereld die echtscheidingswetten verbieden. Daar komt nu wellicht verandering in, althans wat Malta betreft. Daar wordt een referendum opgezet over de invoering van de echtscheiding. Dat referendum is niet bindend, maar de verwachting is dat het parlement de kiezers zal volgen. Het referendum wordt doorgedrukt door Jeffrey Pullicino Orlando, parlamentslid van de Christendemocratische Nationalistische Partij. Premier Lawrence Gonzi verzet zich hevig tegen het voorstel. Pullicino Orlando is tevreden over de 'ja'-campagne van de voorbije weken, die gesteund wordt door leden uit alle politieke partijen. De 'nee'-campagne heeft ook grote reclamepanelen opgezet; die aanhangers verdelen propagandamateriaal dat waarschuwt voor de kwalen van echtscheiding. 'We hopen echt dat de rede zal zegevieren, ondanks het spirituele terrorisme van de Kerk. We moeten een duidelijke scheidslijn trekken tussen Kerk en staat, iets wat in andere landen eeuwen geleden al gebeurde', zegt Pullicino Orlando.

Gemengde gevoelens? Het is veiliger dat de belangen van twee motorbendes niet gemengd worden, en zeker al niet de gevoelens. In België leven de Outlaws en de Hells Angels momenteel op gespannen voet, al beloven eerstgenoemden zich geëid te houden en geen wraak te nemen. Drie 'brothers' van ze (feitelijk twee, plus een 'stagiair') zijn namelijk doodgeschoten door de rivalen. Ze worden daarna in een Limburgs kanaal gedumpt in de auto van Freddy Put, een van de drie slachtoffers. *Wrong place to be*: de drie waren naar een openingsreceptie van een bandencentrale in Maasmechelen afgezakt, waarvan de zaakvoerder banden heeft met de rivaliserende Hells Angels. Op de begrafenis en crematie (op drie verschillende plaatsen) verschijnen honderden Outlaws, uit heel Europa. De advocaat van de Belgische bende zegt 'onder de indruk te zijn'. Ondertussen zijn al diverse Hells Angels ondervraagd. Freddy Put is van de drie vermoorde mannen het enige volwaardige lid van de Outlaws. De twee anderen zijn de 28-jarige Michaël Gereken, een sympathisant van de motorbende, en cafébaas Jef Banken, die omschreven wordt als een 'hangaround' van de Outlaws.

Over naar een andere oorlog. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) voorziet vijf miljoen euro extra voor de herdenking van honderd jaar Wereldoorlog I. De minister richt daarvoor in september een

tweede impulsfonds op. "Vlaanderen investeert nu volop in de infrastructuur voor die herdenking. De Vlaamse overheid heeft daarvoor met het impulsfonds 15 miljoen euro vrijgemaakt. Ik kan nu in primeur meegeven dat we in september een tweede fonds starten van 5 miljoen euro. De centen worden verdeeld over evenementen, tentoonstellingen, films, concerten enz...", aldus de minister.

Een drink op het jarige Amnesty International (50), net zoals twee Portugese studenten dat ooit deden: klinken op de vrijheid nadat ze in een restaurant kritiek hadden geuit op het bewind van de toenmalige dictator Salazar. Ze verdwenen achter de tralies. De Engelse advocaat Peter Benenson reageerde en kwam op 28 mei 1961 met het artikel 'De vergeten gevangenen' in *The Observer*. Amnesty International was geboren.

De vijftigste verjaardag van Amnesty wordt in een zestigtal landen wereldwijd gevierd. Ook in het Brusselse Warandepark zijn zo'n 500 mensen bijeengekomen. Daar staat een grote tafel gedekt voor alle mensen die onterecht gevangen zitten. Na vijftig jaar heeft de organisatie nog steeds een bestaansreden door te vechten voor de vrijlating van politieke gevangenen en voor de vrijheid van meningsuiting in alle landen ter wereld, zo luidt het in het Warandepark.

De Amerikaanse muzikant en dichter Gil Scott-Heron overlijdt. Hij is 62 geworden. Hij inspireert de hedendaagse rapmuziek en krijgt zo de bijnaam 'Godfather of Rap'. Scott-Heron beoefent verschillende genres, zoals soul, jazz en blues. Politieke statements zijn ook in zijn teksten terug te vinden. Zo is de bekende hit 'The revolution will not be televised' tegen de massamedia gericht. In zijn werk als schrijver en dichter heeft Gil Scott-Heron het vooral over zijn strijd tegen alcohol en drugs. In 2010 brengt de 'Godfather of Rap' voor het eerst in 16 jaar een nieuw album uit. Een breed publiek weet 'I'm new here' te waarderen. Scott-Heron sterft na een reis in Europa.

Griekenland zinkt dieper en dieper weg in een economisch moeras. Met alle gevolgen van dien, financieel en sociaal. Het water staat de Grieken aan de lippen. Een Vlaming die er vijf jaar gewoond heeft, getuigt in *De Zevende Dag* op de VRT: om er te overleven, heb je twee, drie jobs nodig, maar er is geen werk meer. Sommige veertigers, zelfs vijftigers gaan met hun gezin noodgedwongen weer bij hun ouders wonen. Er zijn natuurlijk ook de bekende clichés over de Grieken. Ze zouden lui en leugenachtig zijn; zakendoen met ze is moeilijk; de regering is corrupt en int amper belastingen. Spanje en Portugal (waar toch iets minder negatieve gevoelens of vooroordelen over bestaan) kunnen hier een voorafbeelding van hun eigen lot in zien.

Is het Westers kapitalisme ten dode opgeschreven? Kan een Europese strategie hieraan verhelpen? Nederland en Duitsland zijn alvast niet van plan nog maar eens (Europees) geld te pompen in het ooit zo mythische Hellas.

Op de voet gevolgd: in het Oost-Vlaamse Wetteren zijn op de laatste zondag van mei nog geen incidenten gesignaleerd aan het veld met genetisch gemodificeerde aardappelen. Actievoerders van de 'Veldbevrijdersbeweging' ('Field Liberation Movement') hadden aangekondigd dat ze de veldproef willen vernietigen en de ggo-aardappelen willen vervangen door gewone pootaardappelen. De politie is nadrukkelijk aanwezig. Het proefveld wordt overigens al een hele tijd de klok rond bewaakt.

Inmiddels ... even later ... Enkele actievoerders proberen toch om actie te voeren. Ze klimmen over de hekken en kunnen een paar plantjes rooien, vooraleer ze door de politie opgepakt worden. We kennen het begrip 'stropen', maar er bestaat ook zoiets als 'moeskoppen'. Een encyclopedisch citaatje: 'Moeskoppen of moeskopperij is een vorm van groentediefstal. De Belgische strafwetgever heeft geoordeeld dat het wegnemen van groenten van het veld, het plukken van appels of druiven, niet bestraft moet worden als een wanbedrijf, maar als een overtreding. Artikel 557 heeft het over: *Zij die veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem die nog niet los van de grond zijn, roven.*'

En nog wat later ... In Wetteren bestormen ongeveer vierhonderd actievoerders van het Field Liberation Movement het veld met genetisch gemodificeerde aardappelen. Ze doorbreken het politiecordoon van ongeveer tachtig agenten en vernietigen het proefveld. Directeur Jo Bury van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie: "De actievoerders wilden niet met ons in debat gaan. Met een paar honderden mensen hebben ze de hekken omvergeduwd en het veld vernietigd. Wetenschappelijk is dit een ramp en hebben we een jaar achterstand opgelopen. We moeten vaststellen dat het democratisch proces niet werkt en dat zelfs de politie de vernielers niet kon tegenhouden. Mogelijk gaan we juridische stappen ondernemen." *"Op 29 mei 2011 werd een succesvolle poging ondernomen om op een publieke en vreedzame manier de genetische gemanipuleerde aardappelen te vervangen door natuurlijke varianten op het proefveld van Wetteren. In georganiseerde chaos slaagden de actievoerders erin de veldproef volledig handmatig te vernietigen."* Zo begint het persbericht waarmee de actievoerders hun succes bekendmaken. Het Field Liberation Movement stelt verder dat het wil vermijden dat ggo's (genetisch gemodificeerde organismen) ondoordacht geïntroduceerd worden in ons ecosysteem. Wetenschappers reageren geschokt en ontgoocheld op de vernieling van het proefveld in Wetteren. Ze spreken van een 'wetenschappelijke ramp' en een 'zwarte dag voor de wetenschap'. Ook Vlaams minister-president Kris Peeters betreurt het voorval.

Bedenking van schrijver dezes. Waar zendt de politie dan de factuur voor de extra bewaking op zondag van dit aardappelveldje en de ingezette manschappen? Wie zit er wat dat betreft binnenkort in de financiële puree door deze patattenuoorlog: de wetenschappers die het experiment opzetten of de landbouwguerrillero's die het proefproject naar de haaien helpen? Zondag 29 mei wordt voor een of andere organisatie een dure dag. Wij houden het simpel vanmiddag: kroketten.

En nu over naar komkommers, maar dat is een ander paar mouwen. De gevaarlijke EHEC-bacterie is al in tien Europese landen vastgesteld. De bron van het kwaad ligt bij in Spanje gekweekte komkommers. Ook tomaten en aubergines worden nauwlettend in de gaten gehouden. De groenten grondig wassen is de boodschap. De EHEC-bacterie is niet onbekend. In de jaren 80 dook die in de VS en Canada op. Nu dus pas in Europa, waar bij 300 mensen de ziekte met zekerheid reeds is vastgesteld. Er zijn 1 000 vermoedelijke gevallen; de incubatietijd bedraagt tien dagen. In Duitsland heeft de bacterie al tien doden gemaakt.

Jemen blijft ook op de dodenkaart staan. Daar vallen eind mei niet minder dan twintig doden ineens, bij het uiteenslaan van een permanente *sit-in* van tegenstanders van de Jemenitische president Ali Abdallah Saleh. Er zijn ook tientallen gewonden, en sommigen zijn er erg aan toe. Tanks en pantserwagens van het regeringsleger verschijnen in het holst van de nacht op het 'Plein van de Vrijheid' in Taëz, ten zuiden van de hoofdstad Sanaa. Daar kamperen sedert januari al manifestanten die het ontslag van de president eisen. Soldaten steken tenten in brand en ontruimen het plein gewelddadig. Honderden mensen die aan de aanval proberen te ontkomen, worden in de belendende straten achtervolgd en aangehouden. In een hotel vlakbij zijn ook journalisten gearresteerd.

De twee laatste meidagen vormen elkaars tegengestelde. Meng deze twee dagen en je krijgt een typisch Belgische dag. Op maandag bestraalt een blakende zon het land en veroorzaakt temperaturen tot 30° Celsius. Onweersneigingen in de avond preluderen dan op een dinsdag waarbij de temperaturen gehalveerd zijn en regen onverdroten neersaust. Hoe dan ook belandt de lente van het jaar elf in de annalen van de weerkundigen. Het lijkt een van de leuke onbevangen positieve nieuwsfeiten van het huidige jaar, maar er is een keerzijde aan verbonden. Droogte zal ook craquelé in de portemonnee veroorzaken.

In Duitsland wordt de afgelopen weken verschillende malen betoogd tegen kernenergie. De manifestanten eisen een versnelde uitstap uit de kernenergie. Duitsland telt in totaal zeventien kernreactoren. Na de ramp in Fukushima is men zich over kernenergie opnieuw gaan bezinnen. Eind mei, na een bijna twaalf uur durende onderhandelingsmarathon, besluit de regeringscoalitie dat de zeventien Duitse kerncentrales ten laatste in 2022 moeten sluiten. De meeste kernreactors moeten al in 2021 dicht. De drie laatste reactors worden beschouwd als een soort van veiligheidsbuffer en blijven iets langer werken voor het geval er zich problemen zouden voordoen met de energievoorziening. Maar ook die gaan ten laatste in 2022 dicht. De Bondsregering besluit anno 2010 nog de nucleaire reactors langer open te houden, maar komt op deze beslissing terug na de ramp met de Japanse kerncentrale Fukushima.

Wie is de bekendste Franssprekende Belg in het buitenland? Hercule Poirot, *oui*. Hij wordt heden ten dage weer ten tonele gevoerd middels een BBC-serie op een



van de Vlaamse televisiezenders. David Suchet geeft hem gestalte. Hoewel het strookt met wat schrijfster Agatha Christie van het personage maakt, is het toch jammer dat men er in de Suchet-versie zo'n verwaande fat van maakt. Het inktzwarte krulsnorretje is erover; de nicherige pasjes nog meer. De zwartgeverfde karige haren ('Ik geef mijn haar zijn natuurlijke kleur terug', dixit het personage) en de lakschoentjes doen aan decadente commedia dell'arte denken, of aan de professor in Dood in Venetië. Nu, de Belgische detective draaft dan ook op in scenario's die als een poppenkast in elkaar gezet worden. De intriges en de moordpartijtjes gebeuren tussen dienbladen met sherry op en in *lounges* van hotels en pensions. De slachtoffers vallen gewoonlijk nogal bloedloos te gronde. Er zijn weinig sporen van geweld, want bovenal houdt Poirot van orde en netheid. Hij handelt zoals elke televisiedetective: hij maakt zijn handen niet vuil, duikt in en uit taxi's, auto's en treinen, luistert goed naar slager, bakker, butler en kamermeisje en forceert op die manier via zijn zelfverklaarde geniaal werkende *cellules grises* dat beetje geluk dat ook een goede keeper moet hebben. Morse, Barnaby, Taggart, Frost, Lynley, Dalziel, Rebus, Lewis, Holmes: illustere linksrijders, sommigen onder ze stevig op drank, koffie of vast voedsel gefocust. Niet zo Hercule Poirot: hij nipt zuinigjes van crème de menthe of warme chocolade en neemt treinen en taxi's.

Acteurs die Hercule Poirot vertolkten:

- David Suchet
- Albert Finney
- Peter Ustinov
- Austin Trevor
- Alfred Molina
- Konstantin Rajkin
- Anatloi Ravikovich
- Rene Alexandre
- Ian Holm
- Tony Randall
- Hugh Laurie
- Andrew Sachs
- Dudley Jones

Het internet een zegen? De Amerikaan Mark Bauerlein lanceert in zijn boek 'The Dumbest Generation' een provocerende stelling. 'Maakt het internet tieners

dommer? Ja. Het is een provocerende stelling, maar ik denk dat het klopt. Kinderen verdrinken in informatie'. Het internet heeft volgens hem zeer negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van tieners. 'Ze verdrinken in informatie, vooral in visuele stimuli met tienerboodschappen. Volwassen, ernstige informatie ontgaat ze volledig', aldus Bauerlein. Ook de tegenwerping dat internet veel meer informatie beschikbaar stelt en dat jongeren ook weten waar ze deugdelijke informatie moeten vinden, wordt gepareerd: 'Dat geldt maar voor een klein percentage van de jongeren. Statistieken tonen dit ook aan: 9 van de 10 meest populaire sites zijn netwerksites voor jongeren'. Het internet een vloek?

Nieuws *from out there*: pensioen in de ruimte. De Amerikaanse spaceshuttle Endeavour is voor de laatste keer losgekoppeld van het internationale ruimtestation ISS. Dat gebeurt op ruim 350 kilometer boven La Paz in Bolivia. Na een loopbaan van bijna twintig jaar gaat het toestel met pensioen. De Endeavour begon medio mei aan zijn 25ste en laatste reis met zes bemanningsleden: vijf Amerikanen en een Italiaan. Na terugkeer op aarde wordt de spaceshuttle in een wetenschapsmuseum in Los Angeles tentoongesteld. Onlangs bracht de Endeavour ook een geavanceerd wetenschappelijk apparaat naar de ruimte: de Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) – deels in Nederland ontwikkeld. Daarmee moet onder meer worden aangetoond dat donkere materie en antimaterie bestaan.

Een persbericht van op dit ondermaanse, met de katholieke hoogdag Pinksteren in het verschiet. Schrijver dezes citeert letterlijk.

Bisschoppen bereid tot schadevergoeding voor seksueel misbruik

*De bisschoppen en religieuze oversten hebben heel aandachtig het verslag doorgenomen dat unaniem werd goedgekeurd door de Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk. Ze houden eraan hun waardering uit te drukken voor het belangrijke werk van de parlementaire commissie voorgezeten door mevrouw Karine Lalieux.*

*Zij zijn diep geraakt en drukken hun ontzetting uit over de zware feiten die door geestelijken of leden van religieuze gemeenschappen werden gepleegd. Deze feiten hebben bij de slachtoffers groot lijden verwekt en trauma's nagelaten, vaak gedurende lange jaren. Dat betreuren ze zeer oprecht. Ze waarderen ook de moed die de slachtoffers opbrachten om de pijnlijke feiten te melden. Zonder omwegen erkennen de bisschoppen en religieuze oversten dat vele daders van deze feiten leden van de Kerk zijn, bekleed met een bijzonder moreel gezag, dat ze, uit respect voor het vertrouwen dat hun werd verleend, voorbeeldig hadden moeten uitoefenen. De bisschoppen en religieuze oversten zijn zich bewust van hun morele verantwoordelijkheid en van de verwachting van de gehele samenleving naar hen toe. Daarom willen ze zich inzetten voor de erkenning van de slachtoffers en het herstel van hun leed. Zo willen zij de slachtoffers in hun waardigheid herstellen en hen, volgens hun noden, ook financieel tegemoetkomen.*

*In deze geest en in dit perspectief stemmen de bisschoppen en religieuze oversten ermee in om, volgens het voorstel van de parlementaire commissie voorgezeten door mevrouw Lalieux, samen te werken met de deskundigen van de Opvolgingscommissie aan de organisatie van een pluridisciplinaire vorm van arbitrageprocedure voor de reeds verjaarde feiten, waarover hoven en rechtbanken geen uitspraak meer kunnen doen. Bovendien lijkt het wenselijk te zijn dat de arbiters ook de bevoegdheid zouden hebben om de partijen te oriënteren naar bemiddeling. De bisschoppen en religieuze oversten zijn unaniem en vastberaden om al het mogelijke in het werk te stellen opdat de zware feiten die heel onze samenleving terecht betreurt, zich nooit meer kunnen herhalen.*

Vermoeidheid en gebrek aan organisatie spelen de Spaanse jongeren die al meer dan twee weken het plein Puerta del Sol in Madrid bezetten, parten. Ze hopen er wel zo lang mogelijk te kunnen blijven betogen. Daartoe organiseren ze nu beurtrollen. Ook het tentenkamp is aan een reorganisatie toe. Steun uit Griekenland en Frankrijk steekt ze een hart onder de riem. De kans bestaat intussen wel dat de politie het plein schoonveegt. De demonstraties in Spanje beginnen medio mei, een week voor de regionale verkiezingen in het land. De betogers – vooral jongeren – willen met de bezetting van verschillende pleinen in Spaanse steden onder meer de hoge werkloosheid en het falende beleid van de overheid aan de kaak stellen. Hoewel er op lokaal vlak weinig te verhelpen valt aan de verzuchtingen van de betogers, vormen die gemeenteraads- en regionale verkiezingen wel de aanleiding om met de acties te beginnen. Het resultaat is een nederlaag voor de nationale regeringspartij, de socialistische PSOE van premier José Luis Rodríguez Zapatero en heel wat winst voor de rechtse PP. ¿Y ahora?

De Zweedse koning maakt het bont. Vorige herfst publiceerde een biograaf berichten over 'herenavondjes' van de koning en zijn vrienden, waarbij betaalde damesescortes en bezoeken aan stripbars schering en inslag waren. Nu zijn er vermoedelijk compromitterende foto's van Carl XVI Gustaf opgedoken, waarop de vorst te zien is in het gezelschap van een eigenaar van een nachtclub van twijfelachtig alloo in Stockholm. Een telefoongesprek tussen beiden is openbaar gemaakt. De aanhoudende stroom schandaalberichten krijgt een parlementair naspel. De sociaaldemocratische voorzitter van het grondwettelijk comité in de Riksdag, Sven-Erik Österberg, eist juridische consequenties. Rode draad in de berichtgeving zijn veronderstelde contacten van de 65-jarige vorst met mensen met een 'maffia-imago'. Österberg wil dat uitgespit wordt wat waar en onwaar is in de mediaberichten. Ook de oppositionele Linkse Partij wil officieel rekenschap van de koning vragen. Over alle aantijgingen houdt de echtgenoot van koningin Silvia (67) tot dusver de lippen op elkaar.

Er is iets in dit jaar elf dat me zegt: er zullen nieuwe woorden moeten worden uitgevonden voor nieuwe zaken. Het gevoel dat niets meer als voorheen is, rechtvaardigt de noodzaak aan een verse woordenschat (of aan een opknapbeurt van de oude). Waarom denk ik hierbij aan Benjamin Franklin? *Google* er even deze

kerel op na en u zult begrijpen waarom. Indrukwekkende man in indrukwekkende tijden, meer waard dan de associatie met 'bliksemafleider'. (Ik herontdek hem eigenlijk naar aanleiding van een recent televisiefeuilleton over John Adams, de tweede president (en eerste vice-president) van de (toenmalige) Verenigde Staten, en een van de bedenkers van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Na het eerste decennium in dit nieuwe millennium lijkt 2011 een scharnierjaar te worden. Was dat honderd jaar geleden ook zo?

Een selectieve lijst: wat gebeurt er in 1911?

- Monaco krijgt een grondwet.
- Eerste geslaagde landing van een vliegtuig op het dek van een schip.
- De Mexicaanse dictator Porfirio Diaz treedt af na 30 jaar heerschappij en vlucht het land uit.
- De Titanic wordt te water gelaten.
- Stichting van de universiteit van IJsland.
- Kroning van koning George V van het Verenigd Koninkrijk.
- 200 000 betogers in Brussel voor algemeen enkelvoudig stemrecht.
- De Mona Lisa wordt uit het Louvre gestolen.
- Eerste luchtpost in New York.
- Xinhai-revolutie in China tegen het Qing keizerrijk.
- Eerste wereldrecord op de tienkamp (Hugo Wieslander met 5516 punten).
- Kreta sluit zich bij Griekenland aan.
- Maurice Maeterlinck krijgt de Nobelprijs voor Literatuur.
- Marie Curie krijgt de Nobelprijs voor Scheikunde.
- Roald Amundsen bereikt als eerste de Zuidpool.
- In China wordt de arts Sun Yat-sen de eerste president van de republiek.
- Hiram Bingham ontdekt de ruïnes van de Incastad Machu Picchu.
- Ernest Rutherford stelt het eerste model van het atoom op.
- Debuut van de Nederlandse schrijver Nescio met de novelle De uitvreter in het literair tijdschrift De Gids.
- Gustav Mahler sterft.
- Joseph Pulitzer sterft.
- Annie M.G. Schmidt wordt geboren.
- Ronald Reagan wordt geboren.

Aan de vooravond van De Grote Oorlog is er nog tijd en ruimte voor exploraties en ontdekkingen. Honderd jaar geleden is het een hete zomer met weinig neerslag en bosbranden in de Hoge Venen. Honderd jaar later speelt het atoom de wereld parten.

Komkommer wordt kwamkwammer. Ook de verkoop van Belgische komkommers valt stil door de dreiging van de EHEC-bacterie. Ondertussen zijn er in Europa al veertien doden. Het is heel moeilijk om plaats en oorzaak van het kwaad te detecteren. Zelfs bij het inpakken kan de besmetting zich voorgedaan hebben. Duitse

onderzoekers betwijfelen het zelfs of de 'Spaanse' komkommers wel de echte dragers van de bacterie zijn. Hopelijk volgen nu de augurken en de tomaten niet. Tomaten zijn immers in de keukens wereldwijd zoveel 'populairder'.

Gevaarlijke *mystery shoppers* aan het werk? In IKEA-vestigingen in Gent, Rijsel en Eindhoven doen er zich 'onschadelijke' bommeldingen en kleine ontploffingen voor. In Gent bijvoorbeeld ontploft een wekker, door iemand in het warenhuis gedropt. In Eindhoven gebeurt dat in een prullenbak op de parking. De voorbije jaren zijn er tegen de winkelketen IKEA in Nederland al een paar keer bedreigingen geweest. Een vrouw en twee mannen zijn daarna veroordeeld tot celstraffen van enkele jaren. Het gerecht en de politie geven vooralsnog weinig prijs over de explosie en het bomalarm in Gent. Men wacht op het resultaat van de onderzoeken van de politie en van DOVO, de ontmijningsdienst. Het coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse in België, het OCAD, wacht ook op die resultaten om vergelijkingen te kunnen trekken met de incidenten in Eindhoven en Rijsel. Voorlopig wordt het alarmpeil in ons land evenwel nog niet verhoogd.

Tot nu toe zijn er zes Belgische trappistenbieren: Chimay, Westvleteren, Westmalle, Orval, Achel en Rochefort. Nederland heeft er één: La Trappe. Mont des Cats wordt binnenkort het achtste trappistenbier, in het noorden van Frankrijk. Nog dit jaar komt de abdij op de Catsberg namelijk met een bier op de markt. Mont des Cats wordt dan de achtste trappist, maar voor Frankrijk betekent het een primeur. De Catsberg ligt net over de grens met Frankrijk en grenst aan de West-Vlaamse gemeente Heuvelland. De broeders in Catsberg krijgen de hulp van de trappistenbrouwers van Chimay om de eerste Franse trappist te brouwen. De productie verhuist dan dit jaar nog van Chimay naar de Catsberg zelf. Om zich 'trappist' te mogen noemen, moet een product aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het geproduceerd worden binnen de muren of in de nabijheid van een trappistenabdij. Daarnaast moet het grootste deel van de winst naar caritatieve doeleinden gaan. Het is nog niet bekend of Mont des Cats een witbier of een bruinbier of een blond bier wordt. Wellicht zal men met varianten werken, zoals bij andere trappisten.

De energiedrankenproducent Red Bull zou geïnteresseerd zijn om zich in te kopen in de Waalse voetbalclub Standard. Het Oostenrijkse bedrijf zou de aandelen willen kopen van hoofdaandeelhoudster Margarita Louis-Dreyfus. Dat beweren enkele Waalse media.

## **JUNI**

Over naar ... melk. Op 1 juni viert Dierenartsen Zonder Grenzen Wereldmelkdag. Daarom plast Manneken Pis in Brussel vandaag de hele dag melk, verkleed als Afrikaanse veehouder. Zo wil DZG de aandacht vestigen op de slechte gezondheid

van het Afrikaanse melkvee en het rechtstreekse effect daarvan op de slechte levensomstandigheden van de veeboeren. Een Belgische koe produceert makkelijk zo'n 30 liter melk per dag, terwijl de productie bij haar Afrikaanse soortgenoten maximum 3 liter melk per dag bedraagt. Oorzaken: een tekort aan water en voeding, slechte hygiëne tijdens de verwerking en het transport van de melk en een gebrek aan dierengezondheidszorg.

Wordt 2011 ook het jaar van de renovaties? De stad Gent opent de eerste hondenzwembad in België. Een deel van de kanovijver aan de watersportbaan wordt voorbehouden aan trouwe viervoeters. De dieren krijgen ook een weide waar ze zich na de zwempartij droog kunnen schudden. Volgens schepen van Welzijn Guy Reynebeau is de vijver nodig omdat te veel baasjes hun hond laten zwemmen in de vijver in het recreatiedomein Blaarmeersen.

De kogel is door de kerk. De Reve-gedenkmuur in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) wordt – op kosten van de betrokken firma – weer afgebroken en (met het correcte aantal woorden van het gedicht: 37) weer opgebouwd. Reve's vroegere partner, Joop Schafthuizen, stelde voor om het woord door te strepen en in de kantlijn een correctieteken te zetten. Een klassiek doorhaling dus. Volgens Schafthuizen is dat in de geest van Reve, omdat die correcties in manuscripten ook altijd zo aanbracht. De gemeente wilde een gat maken op de plaats van het extra woord, maar daar verzette Schafthuizen zich tegen. Het gemeentebestuur vindt nu dat het hele monument moet worden vervangen. Schafthuizen gaat akkoord, maar vindt het een beetje zonde van het geld. Dat de dichter in vrede ruste...

Komkommer en kwel. Moeten Spaanse komkommers worden aangewezen als de dragers van de EHEC-bacterie of gaat het maar om een ongevaarlijke variant ervan? Twijfel alom, na de bacteriehysterie van de voorbije dagen. Toch zijn er ondertussen al zestien doden. De sluipmoordenaar moet misschien ergens anders gezocht worden. Of is hier politiek en economisch gemanoeuvree aan de hand?

De eerste junidag ziet er al zo stralend uit als de meeste dagen van de voorbije recordlente. De zon ketst oogverblindend op het koetswerk van de auto's af. Die rijden alsmaar trager. Vaak staan ze ook geruime tijd stil. Een paradox: hoe mobieler de Belg wordt, hoe immobieler hij wordt. Het koninkrijk barst namelijk van de wegenwerken. Om de haverklap zijn er ook ongevallen, waardoor vaak nationale aanslibbing en stadsinfarcten ontstaan. Dat is allemaal niet zo gezond voor de economie.

De Wereldvoetbalbond (FIFA) zowel als het IOC (Internationaal Olympisch Comité) zijn eigenlijk superregeringen. Ze overstijgen de landsgrenzen. Ze hebben heel veel macht. Naar aanleiding van de opvolging van Sepp Blatter (die zichzelf als voorzitter van de FIFA wil opvolgen voor een nieuwe ambtstermijn van vier jaar) worden andermaal een aantal beerputten opengetrokken, waarbij de begrippen 'sport' en 'ethiek' verbleken en smelten als parels in azijn. Hoe hoger aan de top, hoe meer modder.

Leonard Cohen (76) krijgt in Spanje de Asturias-prijs: de belangrijkste Spaanse literaire prijs voor auteurs die niet in het Spaans schrijven. De jury vindt de Canadese singer-songwriter 'een van de meest invloedrijke hedendaagse schrijvers'. Hij wordt bekroond voor zijn liedjesteksten en zijn gedichten. "Het is een literair oeuvre dat wereldwijd 3 generaties beïnvloed heeft", zegt de jury. "Hij heeft een gevoelige beeldspraak gecreëerd waarin poëzie en muziek samensmelten."

Een groep van 70 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk dient een vordering in bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de Heilige Stoel in Rome, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten van de Belgische religieuzen. Ze willen een schadevergoeding krijgen. De klacht wordt in september door één slachtoffer ingediend, in naam van alle anderen, bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Op een persconferentie geven de advocaten van de groep, Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche, meer toelichting bij de vordering. Een aantal slachtoffers neemt ook het woord. De bedoeling is om het principe van de aansprakelijkheid te laten vaststellen in een tussenvonnis, waarbij de rechtbank ook gevraagd zal worden zich uit te spreken over een provisionele schadevergoeding voor de geleden schade. "Drie dagen nadat bekend was geraakt dat een groepsvordering wordt ingediend, zeggen de bisschoppen dat ze zullen meewerken en slachtoffers vergoeden. We zijn waakzaam positief", aldus Mussche. Ze wijst erop dat de kerk de afgelopen dertien maanden telkens nieuwe excuses gebruikte om onderhandelingen uit te stellen. Volgens theologieprofessor Rik Torfs maken de slachtoffers en hun advocaten geen enkele kans. Dat bewijst meteen nog maar een keer hoe verwaand, hautain, elitair, wereldvreemd, immuun, ongevoelig en misprijzend Onze Moeder De Heilige Kerk zich gedraagt. Dumpen, die handel. De paus voorop.

Is sla de schuldige? Volgens de Duitse autoriteiten hebben de meeste EHEC-patiënten sla gegeten. De Duitse autoriteiten sporen de bevolking aan om bloed te geven omdat het aantal mensen dat besmet is geraakt met de enterohemorragische E-coli blijft toenemen. In Hamburg, het epicentrum van de uitbraak, delen de medische diensten nog eens 200 bevestigde of verdachte gevallen mee. Tientallen patiënten in kritieke toestand hebben massaal bloedplasma nodig. In Hamburg beschikken de ziekenhuizen volgens de autoriteiten over voldoende plasma voor onmiddellijk gebruik, maar een herbevoorrading zal nodig zijn.

En wat al een tijdje wordt vermoed, bevestigt nu ook de Europese Commissie: Spaanse komkommers zijn niet verantwoordelijk voor de golf van besmettingen met de dodelijke EHEC-bacterie ( ... die ondertussen de grote plas is overgestoken en ook al in de VS is geconstateerd ... ). De bacterie, die begin juni al aan 19 mensen het leven kost, is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een nieuwe, zeldzame variant van de E.coli-bacterie. De variant zou heel agressief en giftig zijn. Tot nu toe zijn al ruim tweeduizend Europeanen ziek geworden door de EHEC-bacterie. De WHO meldt niet alleen dat het om een zeldzame variant van

de E.coli-bacterie gaat, maar ook dat de gemuteerde bacterie kwaadaardiger is en meer gif produceert. Eerder bleek EHEC-bacterie al heel resistent tegen antibiotica te zijn.

Schrijvers sterven nooit. De Chileense autoriteiten stellen een justitieel onderzoek in naar de dood van de schrijver en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Hij overlijdt twaalf dagen na de militaire staatsgreep van 11 september 1973, die de regering van de linkse president Salvador Allende ten val brengt. Tijdens die staatsgreep komt ook Allende om. Men heeft lang aangenomen dat de 69-jarige Neruda aan kanker is gestorven. Getuigen, zoals zijn vroegere secretaris en chauffeur Manuel Araya, zeggen echter dat de dichter op bevel van de Chileense dictatuur is vermoord om te vermijden dat de schrijver-diplomaat in ballingschap een krachtige tegenstem met internationale weerklank zou worden. Neruda is vooral bekend door *Canto General* (1950). In 1971 krijgt hij de Nobelprijs voor Literatuur. Onlangs is ook het lijk van Allende (die een goede vriend was van Neruda) opgegraven. De autoriteiten willen uitsluitsel over de vraag of hij werd vermoord of zelfmoord pleegde.

Een nieuwsfeitje dat als zalf op de ziel gestreken kan worden en waar iedereen deugd aan kan beleven. Op de Filipijnen wint een straatarme 60-jarige timmerman de op een na grootste lottojackpot in de geschiedenis van het land. De vader van zes kinderen scoort zo'n 5,7 miljoen euro. De winnaar woont in een voorstad van Manilla. Hij is van plan om grond en een huis te kopen en om zijn kinderen naar school te sturen. De kinderen moesten allemaal de school vroegtijdig verlaten wegens geldgebrek. Het winnende lottobiljet bevat de cijfers van zijn trouwdag en die van de verjaardagen van zijn kinderen.

180 jaar geleden wordt prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha verkozen tot eerste koning van het nieuwe koninkrijk België. Het Nationaal Congres kiest hem op 4 juni 1831 met 152 stemmen op 196. De prins accepteert de Belgische kroon, maar stelt daar enkele voorwaarden bij. Hij vraagt dat het nieuwe België de voorgestelde grensregeling met Nederland aanvaardt. Dat gebeurt vooral dankzij Jean-Baptiste Nothomb. Die slaagt erin de regeling op een voor België gunstige wijze te interpreteren en te doen aanvaarden door de grote mogendheden.

Voetbal is dan toch oorlog. In Gent zijn er tijdens en na de match tussen België en Turkije incidenten met heethoofden aan beide kanten. Elk van de twee doelpunten doet de vlam in de pan slaan. Ze trekken een spoor van vernieling door een deel van de stad. Een dag later, na de voetbalwedstrijd Marokko-Algerije, breken er onlusten uit op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Dertig hooligans worden opgepakt. Ook op het Antwerpse Kiel is het onrustig.

In het Bloso-recreatiedomein van Hofstade lijkt de rust dan weer teruggekeerd te zijn, na het plaatsen van een omheining en het invoeren van toegangsprijzen en identiteitscontrole. De allochtone probleemjongeren blijven er nu weg.



Letterlijk afkoelen is het geblazen op de eerste zondag van juni: het regent eindelijk nog eens, bijwijlen dapper.

Een 'schoon' verhaal – met een hoog 'gemengd' gehalte.

Een milieuvriendelijke elektriciteitscentrale in Duitsland draait al vijf jaar op weggegooide luiers van incontinentie rusthuisbewoners. Die vijfde verjaardag wordt gevierd, want de centrale maakt in 2010 voor het eerst winst: 1,2 miljoen euro. "Windel-Willi produceert 1 240 kilowatt", verduidelijkt Marco Nauertz van de Liebenau Foundation in Meckenbeuren. Daarmee kan een wasserette dagelijks acht ton kleren wassen; een keuken kan er elke dag 3 000 maaltijden mee klaarmaken. Windel-Willi kan jaarlijks tot 4 200 ton luiers verwerken, maar draait momenteel op 3 800 ton. Nog dit gedenkwaardige jaar 11 zal het volle potentieel gehaald worden.

Zo'n vijfhonderd 'sletten' betogen in Amsterdam voor seksuele vrijheid. De deelnemers aan de zogeheten SlutWalk willen dat slachtoffers van seksueel geweld niet meer worden beschuldigd van uitlokking en ook niet meer worden bestempeld als sletten. Eerder waren er SlutWalks in Canada, de Verenigde Staten en Australië. De SlutWalks zijn ontstaan naar aanleiding van uitlatingen van een agent in Toronto eind 2011. Die zei dat vrouwen zich netter moeten kleden, anders zijn ze zelf schuldig aan aanranding of verkrachting. De SlutWalk in Amsterdam is de eerste in Europa. Flamboyant ('uitdagerend' kan hier dus in het verkeerde keelgat schieten) uitgedoste mannen en vrouwen stappen vanaf het homomonument bij de Westerkerk naar het Spui. Initiatiefneemster is de Amerikaanse activiste Anna Justine Weick, die gender en seksualiteit studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Demonstranten in korte rokjes, jurken, pruiken en netkousen tonen spandoeken waarop teksten staan als 'Sluts are hot' en 'Slut power'. Volgens woordvoerster Mirjam van Heugten kunnen veel mensen in Nederland niet zichzelf zijn. "Als mannen zich te vrouwelijk gedragen, krijgen ze het homolabel. Als vrouwen zich te mannelijk voordoen, worden ze potten genoemd. En als vrouwen zich te sexy kleden, worden ze bestempeld als hoeren".

Dertig jaar geleden worden de eerste gevallen van aids geregistreerd. Het aantal nieuwe infecties daalt de laatste jaren, maar de toegang tot goede behandeling is nog steeds heel ongelijk verdeeld. Volgens het rapport 'AIDS at 30: Nations at the Crossroads', dat de VN publiceert, zijn er eind vorig jaar 6,6 miljoen mensen in landen met lage en middeninkomens die een behandeling met aidsremmers krijgen. Maar 9 miljoen mensen die ook voor die behandeling in aanmerking komen, vallen uit de boot.

Aan de grens tussen Israël en Syrië vallen bij gevechten zes doden en honderden gewonden. Israëlische troepen beschieten pro-Palestijnse manifestanten die vanuit Syrië komen betogen tegen de bezetting van de Golan-hoogvlakte. De demonstranten, Palestijnen en Syriërs, herdenken het begin van de Zesdaagse Oorlog van 1967, 44 jaar geleden. Israël wordt dan aangevallen door zijn Arabische buurlanden. Die verliezen de strijd. Israël neemt dan onder meer de Golanhoogte af van

Syrië en bezet die nog altijd. Er zijn onlangs al grensincidenten geweest. Medio mei heeft het Israelische leger al eens tientallen mensen doodgeschoten bij gelijkaardige manifestaties aan de grens met Syrië en Libanon. Dan slagen verschillende honderden betogers erin om op de Golanhoogte te geraken, om de Naqba of 'catastrofe' te herdenken, zoals de Palestijnen de stichting van Israël noemen.

Kunst, nou niet per se de kampioen van rede en realisme, laat de politiek een poepje ruiken. Op het dak van het Belgisch paviljoen van de Biënnale van Venetië wappert een vlag die de Waalse haan met de Vlaamse leeuw verenigt. Toch is het gebouw dit jaar voorbestemd voor de Franse gemeenschap, nadat bij de vorige editie de Vlaamse Gemeenschap er onderdak vond. Kunstenaar Angel Vergara en curator Luc Tuymans verzamelen voor hun bijdrage ook beelden uit de actualiteit, die aantonen hoe de conflicten tussen de taalgemeenschappen een gevolg zijn van de zeven hoofdzonden. 'De dubbele vlag bewijst dat de politieke impasse kan worden doorbroken als de woordvoerders van beide taalgroepen zich niet meer schuldig zouden maken aan nijd, gramschap, jaloezie, hebzucht, hoogmoed, traagheid en lust', luidt het. En dat is nou net eens een mooi voorbeeld van positieve gemengde gevoelens. Althans: die vlag.

Een nieuwe vrucht van de velden ligt onder vuur; het is de volgende in de rij verdachten. In Duitsland deelt het ministerie van Landbouw en Consumenten ter bescherming van de Duitse deelstaat Nedersaksen nu mee dat 'lokaal gekweekte sojascheuten allicht de oorzaak zijn van de EHEC-besmettingen'. Het ministerie in Nedersaksen vraagt de bevolking van de deelstaat met aandrang om voorlopig geen sojascheuten te eten die afkomstig zijn uit de streek. De sojascheuten worden vaak gebruikt in salades en zijn heel populair in de streek. De vorige verdachten in de EHEC-hysterie zijn komkommers, sla, tomaten en een restaurant in Hamburg. Intussen stijgt het dodental tot 22 mensen.

*'A man can be destroyed, but not defeated'*. Na zijn nederlaag in Waterloo in 1815 wordt Napoleon verbannen naar Sint-Helena, een eilandje in het midden van de Atlantische Oceaan. Aan boord van het Engelse schip, op weg naar zijn definitieve bestemming, besluit Napoleon de taal van de vijand te leren. Een van zijn getrouwen, de graaf Las Cases, geeft tijdens een tussenstop in Madera Napoleons eerste les Engels. Die brengt verder de dagen in ballingschap op het eiland aldus 'nuttig' door. Zijn lesnotities zijn nu geveild voor meer dan 90 000 euro. De koper is het Parijse Museum van Letteren en Manuscripten. Een kleine bloemlezing uit de krabbels: 'Comment se portoient-ils - How do they do?'. 'Qu'es qui étoit arrive - What was it arrived'. 'Combien étoit-ils - How many were they?' en 'To run - Courir'. Napoleon sterft in 1821 op 51-jarige leeftijd in Sint-Helena.

... Maar wanneer je gepersonaliseerde onderbroeken openbaar geveild worden, ben je toch wel echt laag gevallen ... Dat is het lot van de Amerikaanse miljardenfraudeur Bernard Madoff. Zijn ondergoed gaat voor krap 140 euro onder de hamer op een veiling in Florida. In totaal brengen de persoonlijke eigendommen van de

oplichter meer dan 400 000 dollar op. Geïnteresseerden kunnen bieden op onder andere een collectie schoenen van de fraudeur, een antieke golfclub en een aantal kunstwerken. Meer dan 6 000 onlinebieders doen mee aan de veiling. De opbrengst gaat naar de slachtoffers van Madoff, die voor zijn miljardenfraude levenslang bromt. Madoff wordt in 2008 opgepakt omdat zijn beroemde beleggingsfonds nep blijkt te zijn: tientallen miljarden dollars van bedrijven en personen zijn door hem verkwanseld.

Een wereldbekende Belg die in België niet zo bekend is, het komt wel vaker voor. Francis De Smedt aka Francis Alÿs is in 1959 in Antwerpen geboren. Hij krijgt zijn opleiding in Doornik en Venetië, maar woont en werkt al enkele decennia in Mexico-Stad. In 2008 neemt hij deel aan de prestigieuze Europese wedstrijd The Vincent Award en wint de publieksprijs. Zijn werk bestaat uit tekeningen, video's, performances, schilderijen en sculpturen. Momenteel is dat te zien op een overzichtstentoonstelling in het MoMA (Museum of Modern Art) in New York. Francis Alÿs baseert zich op wandelingen door steden voor zijn werk: New York, Londen, Lima, Jeruzalem... Hij beschrijft de context waarin hij als kunstenaar werkt als 'politiek', in de Griekse betekenis van het woord *polis*: de stad als plaats van gewaarwordingen en conflicten. Met simpele, ironische en veelzeggende acties onderzoekt hij de invloed van kunst op het leven in de stad. Nu is Alÿs door het Amerikaanse magazine Newsweek uitgeroepen tot een van de tien meest invloedrijke kunstenaars van de wereld.

Schrijver dezes ontdekt tijdens een weekje Parijs bij Beaubourg dezelfde straatzwerfer met dezelfde lucifertrucjes als een jaar geleden, alsook twee vechtende oude straatmussen die elkaars territorium betwisten. Terug thuis hoort hij op het journaal over hangouderen in Bredene aan de Vlaamse kust: in het openbaar drinkende pre-bejaarden die door hun alcoholisch gedrag voorbijgangers en toeristen hinderen. De burgemeester grijpt in.

Twintig mediabedrijven in de Verenigde Staten dwingen in naam van openbaarheid van bestuur de publicatie af van meer dan 24 000 pagina's met e-mails van de voormalige vicepresidentskandidaat Sarah Palin. De e-mails – zowel ontvangen als verzonden – dateren uit de tijd van Sarah Palin als gouverneur van Alaska. Die zouden een goed beeld geven van haar dagelijkse werk als gouverneur en de manier waarop ze met de toenemende druk van haar carrièreverloop omgaat: eerst van burgemeester van een kleine stad tot gouverneur; later als nationaal bekende figuur door de presidentscampagne. De behoefte om de omstreden Palin te screenen, is blijkbaar groot. Tussen al die mailberichten zitten ook doodsbedreigingen, onder andere van iemand uit Antwerpen.

Nog een toegeving aan de lijstjeshonger.

België bezet de zestiende rang op de lijst met dieronvriendelijke landen van de Nederlandse Stichting Dierenleed. Ons land stijgt drie plaatsen ten opzichte van 2009. Dat we toch maar op de zestiende plaats staan, heeft te maken met de

malafide broedfok en het aanbod van dieren uit voormalige Oostbloklanden via websites. Daarnaast is er nog de erbarmelijke situatie rond kippen en vleeskonijnen, plus de vele meldingen via onder andere GAIA, artsen en collega-organisaties. Griekenland voert ook dit jaar weer de zwarte lijst aan, gevolgd door Spanje en de Nederlandse Antillen. De slechte economische situatie in Griekenland speelt hier een grote rol in. Volgens deze lijst zijn dieren het beste af in Zweden. De lijst wordt samengesteld op basis van meldingen van toeristen, dierenartsen, rapporten, mediaberichten, dierenorganisaties en eigen waarneming. Nederland bezet de vierde plaats in de lijst van dit jaar. Bulgarije, Japan en Egypte stijgen opvallend. De grootste daler (12 plaatsen) is Cuba, dat nu nummer 24 wordt.

Sommige zaken lukken niet, al ziet een en ander er veelbelovend of fraai uit. België zit al een jaar zonder regering. De populariteit van Bart De Wever en zijdelings (of in zijn kielzog) die van de N-VA stijgen nog. De flaminganten kunnen nu zelfs onverdacht een oproep naar alle andere Vlaamse partijen lanceren om front te vormen teneinde de Franstalige Belgen te doen inzien dat het menens is. En kijk wat er in het vaarwater van een ander idool gebeurt: de lancering van een parfum ter nagedachtenis aan King of Pop Michael Jackson draait op een sisser uit. Er duiken allerlei zakelijke problemen op, waarbij vader Joseph (Joe) Jackson een grote rol speelt (of niet kan spelen ...). Zakenman Franck Rouas tekent in januari een contract met Joe Jackson over de creatie van een reeks parfums als hommage aan de overleden popster. 'Jackson's Tribute' (voor mannen) en 'Jackson's Legend' (voor vrouwen) is nu voorgesteld in Las Vegas, in aanwezigheid van Paris Hilton en verschillende leden van de Jackson-familie. Een en ander loopt echter in het honderd: Joe Jackson wil niet gezien worden met Rouas. Er is een kink in de kabel. Wanneer de parfums op de markt komen, is niet bekend. Extra probleem: Bravado (dat over de rechten van commerciële producten onder de merknaam Michael Jackson beschikt) trekt naar de rechtbank. Pa Jackson en Franck Rouas zouden namelijk geen commerciële licentie hebben en dus illegaal gebruikmaken van het merk.

Een clash van twee controversiële figuren in een kantoorgebouw in de Libische hoofdstad: de Libische televisie toont beelden van kolonel Kadhaffi die een partijje schaak speelt met de voorzitter van de Wereldschaakbond, de Rus Kirsan Iljoemtsjinov. Iljoemtsjinov zelf is overigens ook niet meteen een grijs figuur. Hij beweert dat hij in het verleden al ruimtewezens heeft gezien en aan boord van hun ruimteschip is geweest. Als voorzitter van een wereldbond van de edelste der verstandsspelen kan dat tellen. Aan de pers verklaart Iljoemtsjinov na de twee uur durende schaakpartij dat Kadhaffi heeft gezegd dat hij "noch premier, noch president, noch koning is, dat hij geen officieel ambt bekleedt en bijgevolg ook nergens afstand van kan doen".

In Jemen wordt al sedert eind januari betoogd voor het vertrek van president Ali Abdallah Saleh. Die is al 33 jaar aan de macht. Op 3 juni raakt hij zwaargewond bij een aanslag; hij wordt voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in het Saoedische Riyad. De 'Jongeren van de Revolutie' in Jemen willen nu profiteren

van die hospitalisatie om zo vlug mogelijk een voorlopige raad op te richten in de hoop zo de terugkomst van de president te verhinderen. De leden van de raad worden gekozen uit politici, opposanten, stammenleiders en parlementsleden.

Meer dan 50 miljoen Turken brengen hun stem uit ter gelegenheid van parlementaire verkiezingen. Het land op de grens van Europa en Azië telt ongeveer 73 miljoen inwoners. De partij van premier Recep Tayyip Erdogan (AKP) haalt het beste resultaat ooit en wint voor de derde keer op rij. In 2007 krijgt de AKP (aan de macht sedert 2002) 46,5 procent van de stemmen. Nu kunnen Erdogan en zijn AKP rekenen op 50 procent van de stemmen. De premier is zeer populair, mede door zijn succesvolle economische beleid in de afgelopen jaren. In 2010 bedroeg de economische groei in Turkije 8,9 procent. Er was al gespeculeerd over een monsteroverwinning, die de premier een tweederdemeerderheid zou kunnen opleveren, waardoor hij de grondwet zou kunnen wijzigen zonder steun van andere partijen. De AKP komt echter niet in de buurt van een dergelijk resultaat. Op ruime afstand van de AKP eindigt de conservatieve Republikeinse Volkspartij (CHP) met 25,9 procent als tweede. De CHP boekt percentueel nog meer winst dan de AKP. De rechtse Nationalistische Actiepartij (MHP) behaalt 13,3 procent van de stemmen en overschrijdt daarmee ook de kiesdrempel. Die ligt in Turkije op 10 procent. Het jaar elf ziet er voor de Turken fraai uit. Wellicht kijkt de wereld over een half decennium verbaasd op naar Turkije.

Ook goed nieuws ietsje meer naar het westen toe. Silvio Berlusconi is opnieuw een zware politieke klap toegediend. In diverse volksraadplegingen heeft de Italiaanse bevolking laten weten niets te voelen voor herinvoering van kernenergie, de privatisering van het waternet en de afschaffing van een wet die de Italiaanse premier beschermt tegen rechtsvervolging. Het gaat zienderogen bergaf met het Italiaanse baasje. In lokale verkiezingen in mei verliest hij Napels en Milaan. Bij de referenda in juni brengt 57 procent van de kiezers zijn stem uit: dat is ruim boven de 51 procent die nodig is om die referenda te bekrachtigen. Het is voor het eerst sinds 1995 dat de kiesdrempel is bereikt. En dat zegt wat over de houding en opinie van de Italianen ten opzichte van Silvio B.

Mooi Griekenland is virtueel failliet. Het quoteringsbureau Standard & Poor's (S&P's) verlaagt de kredietwaardigheid van het land tot CCC. Dat is nog net één miniscuul trapje boven de status D, wat voor default of failliet staat. De enige uitweg is het verlaten van de eurozone en dus de herinvoering van een nieuwe drachme. Hoe dan ook is Griekenland in een compleet uitzichtloze situatie beland. De ministers van Financiën van de zeventien eurolanden bespreken in Brussel pistes om te vermijden dat het armlastige Griekenland niet langer zijn schulden terug zou kunnen betalen. Zo'n scenario zou zware gevolgen kunnen hebben voor de Europese muntunie. De ministers buigen zich over de maatregelen die Griekenland heeft genomen om zijn openbare financiën te saneren. Ze bespreken ook een nieuw hulpplan. In 2010 zegden de eurolanden en het Internationaal Muntfonds (IMF) het land 110 miljard euro leningen toe.

Het jaar elf is goed voor ongeveer 200 ton Belgica-mosselen. De lancering van de nieuwe mosseloogst gebeurt in Ichtegem, West-Vlaanderen. De mosselen komen uit het grensgebied van België en Frankrijk. Ze zijn dit jaar iets kleiner, maar het vleesgehalte zit heel goed. "2011 moet het jaar van de waarheid worden", zegt initiatiefnemer Willy Versluys. "Ik hoop dat het product gewaardeerd zal worden en dat tegenslagen uitblijven. Want er wachten opnieuw zware investeringen." De mosseloogst is deze zomer volledig afkomstig van Franse collega's van Versluys. Die kweken op dezelfde manier in quasi hetzelfde gebied. De consument zal van de tegenslagen (zware storm annex schade aan de pontons bijvoorbeeld) en investeringskosten weinig merken. Alleen de aanvoer is wat minder. De Belgica-mossel blijft een delicatessen die op open zee is gekweekt, daardoor minder zand bevat en lichtere schelpen heeft. De smaak is zeer zilt: ideaal om te combineren met een biertje. Laat dat nou eens een smaakvol voorbeeld zijn van een gemengd gevoel.

President Barack Obama is door een tiental leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de rechter gedaagd vanwege de Amerikaanse deelname aan de militaire missie in Libië. De tien volksvertegenwoordigers (zowel Republikeinen als Democraten) menen dat de Amerikaanse deelname aan de strijd in Noord-Afrika illegaal is omdat het Congres er geen toestemming voor heeft gegeven. Volgens een partijgenoot van Obama uit Ohio 'gebruikt de regering internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de NAVO om de inzet van militair geweld in het buitenland te autoriseren, in strijd met de grondwet'. Door het proces het Amerikaanse volk moeten worden beschermd tegen die vermeende illegale praktijken.

Terwijl de binnenlandse politieke wereld nu al meer dan een jaar kwakkelt en vrijwel op apegapen ligt, bolt de Belgische economie gestaag vooruit. De vraag dringt zich dus op: hebben wij die praatvaren en verkozenen des volks eigenlijk wel nodig? Een kleine groep deskundigen en technocraten ware toch voldoende om dit landje gaande te houden? Noot: schrijver dezes gebruikt bewust het woord 'praatvaren'. Diverse keren al is door verschillende mensen opgemerkt dat de politici immer dezelfde nietszeggende zinnen produceren. Het geloof erin is door slijtage volledig verdwenen. Ook Yves Leterme heeft het over de 'metaalmoetheid' in zijn regering van lopende zaken. Tja, de gemengde gevoelens blijven na een halfjaar elf echt wel bovendrijven. We wonen en werken momenteel in een stuurloos land met een sterke economie. Ik heb zin in een metafoer: terwijl de motoren van het vrachtschip op volle toeren draaien, liggen de kapitein en zijn bemanning groggy in hun stuurhut. Hun vaartuig wordt ondertussen door anderen in veilige wateren geloodst.

Extreme meteorologische omstandigheden beginnen in het jaar elf tot de orde van de dag te behoren in Europa. Paradoxaal mengelingen van weertypes houden lelijk huis in het anders eerder rustige Westen. In Duitsland en Frankrijk heeft het nog nooit zo weinig geregend in mei als dit jaar, terwijl juni met stortbuien en overstromingen is ingezet. Experts waarschuwen dat Europa steeds meer rekening moet gaan houden met zware schade en economische verliezen als gevolg van de

klimaatwijziging. Een deel van Hamburg loopt onder, tot het station toe, waardoor het regionale treinverkeer in de knoop raakt en stilvalt. Ook de luchthaven moet enkele uren dicht door hevige regen, wind en bliksem. In Bonn komt een dertienjarig meisje om het leven wanneer een muur het begeeft als gevolg van de felle regen. In een dierentuin in Messernich worden dertig herten neergebliksemd. In de deelstaat Hessen valt meer dan 100 liter per vierkante meter, bijna het dubbele van het maandgemiddelde. Ook in Frankrijk slaat het noodweer toe. In het zuidwestelijke departement Vaucluse vernielt hagel grote oppervlaktes landbouwgewassen. De verliezen lopen in de honderden miljoenen euro's. De droogte treft 54 van de 96 departementen. De Franse landbouwers zeggen dat de droogte een voorbode is van nog zwaardere rampen. Zij zien dezelfde klimaatsignalen als in het desastreuze jaar 2003, toen minstens twintigduizend mensen omkwamen als gevolg van extreme lente- en zomertemperaturen.

In de Chinese stad Hangzhou woedt een ander soort plaag, maar daar is nu werk van gemaakt. De politie rolt er een merkwaardige bende op van 46 zwangere vrouwen. De dievenbende, waarvan de leden tussen twintig en veertig jaar zijn, heeft ruim 400 inbraken op haar kerfstok. Ze gingen er van uit dat de politie hen niet zou arresteren omdat ze zwanger zijn of borstvoeding geven. Eén van de leden was de voorbije tien jaar zelfs acht keer in blijde verwachting. Sinds de bende is ontmaskerd, is het aantal inbraken in de stad beduidend gedaald.

De koning wordt bang; de koning bezweert. De Marokkaanse koning Mohammed VI probeert tegemoet te komen aan de roep om democratie. Hij spreekt het Marokkaanse volk toe over de in maart beloofde hervormingen, die het land moeten kneden tot een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie. Volgens de nieuwe Marokkaanse grondwet zal de Marokkaanse premier voortaan meer macht hebben. Hij zal ook door de grootste verkozen partij geleverd worden. Tot nu toe wees de koning de regeringsleider aan. De bevolking kan zich hierover uitspreken in een referendum op 1 juli. Voortaan zal de Marokkaanse eerste minister over de macht beschikken om de Kamer van volksvertegenwoordigers te ontbinden. Voorheen was dat een exclusieve bevoegdheid van de koning. Hij staat echter niet al zijn macht af. Hij blijft hoofd van het leger en behoudt zijn onschendbaarheid, zo zegt hij in de toespraak. Hij regelt ook zelf de benoeming van ambassadeurs en diplomaten. Verder garandeert Mohammed VI 'de vrije godsdienstbeleving', terwijl hij wel 'bevelhebber van de gelovigen' blijft. De nieuwe grondwet voorziet ook dat de islam de staatsgodsdienst blijft. Volgens de koning garandeert het hervormingsproject ook de scheiding van de machten. Tot slot doet hij nog een geste ten opzichte van het Berbers, dat (naast het Arabisch) erkend wordt als officiële taal. Een groot deel van de 32 miljoen Marokkanen spreekt een van de drie Berberse dialecten. Majesteit: vliegt het land nu niet in brand? Heeft u zichzelf preventief uit een matsituatie weten te redden?

We blijven het surrealistische landje dat overal ter wereld gemengde gevoelens oproept. Een zogenaamd Amerikaans 'kinderboek' roept op om alle Belgen te

vermoorden. Het gaat echter om een satirische strip die als blog verschijnt. Daarin wordt eigenlijk de Amerikaanse oorlogsretoriek aan de kaak gesteld. Velen zijn er ingetuind, maar toch ... Het is alweer het kleine koninkrijkje aan de Noordzee dat op de korrel wordt genomen. Iets ernstiger is de perceptie die van België wordt geschapen als reisbestemming, alweer in de Verenigde Staten. Het reisadvies van Uncle Sam doet wenkbrauwen fronsen: in België lapt iedereen de snelheidsbeperkingen aan zijn laars, doe geen beroep op Waalse ziekenhuizen, want daar ontbreekt kennis van het Engels, Brusselse straten zijn onveilig, vermijd stationsbuurten, gauwdieven met scheerschuur gewapend vormen er een plaag, laat dus juwelen en dure horloges thuis, draag je bagage in je handen, rolstoelgebruikers geraakt ondanks voorzieningen moeilijk binnen in openbare gebouwen. Amerikanen die zich al verheugen op een partijtje hardracen op Belgisch grondgebied krijgen nog deze reisbedenking mee: wie toch gepakt wordt voor overdreven snelheid en zich van den domme houdt, heeft pech, want de Belgische agenten schrijven altijd een boete.

Een weetje: in 2010 waren er meer dan 560 000 overnachtingen van Amerikanen in Vlaanderen en Brussel. Dat betekent een toename van meer dan 10 procent. Is België dan 'gevaarlijk'? Belanden we straks op de lijst van de schurkenstaten? Ach, wafels ... chocolade ... bier ... Ensor ... Magritte ... Kuifje ...

Een jurk als een icoon. De witte jurk die Marilyn Monroe draagt in de film 'The seven year itch' is wellicht een van de beroemdste textieletjes ter wereld. Die wordt nu anno 11 geveild voor 3,2 miljoen euro. Hij komt uit de collectie van actrice Debbie Reynolds. Een halve eeuw lang al koopt zij kostuums op uit bekende Hollywoodfilms. De kosten voor het onderhoud van al dat fraais lopen echter hoog op. Daarom wil Reynolds de collectie onderbrengen in een museum, maar daar krijgt ze de financiering niet voor rond. Dus moet de collectie onder de hamer. Twee andere door Monroe gedragen kostuums leveren nog eens 1,4 miljoen euro op. Het vorige record voor een jurk van Monroe dateert van 1999. Dan wordt 888 000 euro geboden op de jurk die ze draagt wanneer ze in mei 1962 'Happy birthday' zingt voor John F. Kennedy. Duikt binnenkort diens onderbroek op een veiling op?

Wat eerder al door de Afghaanse president Hamid Karzai is gezegd, bevestigt nu de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates: de Verenigde Staten onderhandelen met de taliban over vrede. Het gaat om voorbereidende contacten. Deze zomer begint Washington troepen weg te halen uit Afghanistan. Dat kan het land nog meer in een spiraal van geweld doen belanden. Daarom probeert de VS nu via onderhandelingen over vrede meer garanties te verkrijgen. Er moet nog eerst zekerheid zijn over wie er in naam van de taliban kan spreken. Die hebben vele lokale leiders. Er zouden ook voorwaarden gesteld worden aan de taliban-leiders om te kunnen deelnemen aan de gesprekken. Zo moeten ze de Afghaanse grondwet erkennen en hun banden met Al Qaeda verbreken. *Americans don't beat around the bush.*



Twee oude vriendvijanden die zich onlangs met elkaar verzoenden, zijn weer even uit elkaar. De rivaliserende Palestijnse organisaties Hamas en Fatah stellen het vormen van een regering waaraan ze beiden deelnemen voor onbepaalde tijd uit. Het geplande treffen in Kaïro tussen de Palestijnse president Mahmoed Abbas (Fatah) en de in ballingschap levende Hamasleider Chaled Meschaal is afgezegd. Ondanks de beslissing de plooiën weer glad te strijken en de broedertwisten op te bergen, rijst er onenigheid over de post van premier in een regering van nationale eenheid. Voor de radicale Hamas is de kandidaat van Fatah, huidig premier Salam Fajjad, onaanvaardbaar.

In Liverpool opent eind juni in Tate Liverpool een grote tentoonstelling met werken van de Belgische surrealist René Magritte. Er vallen een honderdtal schilderijen, foto's, filmproducties en wat commerciële werken te bewonderen. De expositie loopt onder de vlag 'The Pleasure Principle' en brengt werken samen van de jaren twintig tot 1967.

In de Verenigde Staten overlijdt Clarence Clemons. De saxofonist van Bruce Springsteens E Street Band is 69 jaar oud geworden. Een beroerte wordt de muzikant fataal. The Boss is in rouw.

Geld maakt niet gelukkig, vooral als er geen meer is. En het is daarenboven een epidemische aandoening. Indien Griekenland niet langer zijn schulden kan betalen, dreigt volgens de Belgische minister van Financiën Didier Reynders binnen de eurozone allicht ook besmettingsgevaar voor België en Frankrijk. "Wanneer Griekenland als eerste land zijn schulden niet meer kan betalen, zal de blik ook op landen als Ierland, Portugal, Spanje, Italië en allicht ook België en Frankrijk gericht worden", verklaart hij in La Tribune. Een manier om de druk op Griekenland te verhogen, volgens sommigen. Tegen eind juni moet het Griekse parlement een nieuw besparingsprogramma van 28 miljard euro en een privatiseringsplan van 50 miljard euro goedkeuren. Het is de eerste keer sinds het losbarsten van de schuldencrisis in de eurozone dat Frankrijk wordt genoemd als een kwetsbaar land. Frankrijk wordt door de kredietbeoordelaars immers tot de meest kredietwaardige landen van de eurozone gerekend.

In België neemt het aantal betogers in tien jaar tijd met liefst 60 procent toe. Dat blijkt uit een onderzoek aan de Universiteit Antwerpen. Zo'n 630 000 Belgen trekken jaarlijks de straat op. Een decennium geleden bedraagt dat 400 000. Brussel wordt elke dag twee tot drie keer door 'protestanten' bezocht. De thema's waarover ongenoegen geuit wordt, zijn even divers als de deelnemers aan de evenementen. Woede en verdriet, maar ook de aanwezigheid van vrienden of familie blijken belangrijke factoren te zijn. Manifestaties zijn een alternatief geworden voor lobbywerk bij politieke partijen, nu de zuilen niet langer overeind staan. De trend is echter niet antidemocratisch. "Dat zag je heel duidelijk op de SHAME-betoging. De deelnemers keerden zich af van de huidige politieke elite, maar ze hoopten wel nog op een werkbare democratie", aldus een onderzoeker.

Er hoeft niet per se Koude Oorlog te heersen om gezellig ouderwets aan spionage te doen. België blijkt een drukke biotoop te zijn wat dat betreft. Reporter Kristof Clerix duikt in de spionagearchieven van het voormalige Oostblok en ontdekt dat België al decennialang een broeinest van internationale spionage is. Mata Hari's in Evere, 'dode brievenbussen' langs de E40 waarin geheime boodschappen gedropt kunnen worden en Oost-Europese spionnen die het onder meer op journalisten van de krant De Morgen en magazine Knack gemunt hebben. 'Tussen de derde tafel en tweede bank bevindt zich in de berm een rioolpijp van 60 centimeter doorsnede. Daarin kun je objecten verbergen. Vervolgens moet je ze afdekken met zand en afval.' Een parkeerterrein langs de E40 op 17 kilometer van Brussel is voor de Tsjecho-Slowaakse geheime dienst de perfecte plek om gevoelige documenten achter te laten, zodat die later makkelijk opgepikt kunnen worden. Clerix (die eerder al een boek schreef over de geheime diensten in België) onderzoekt voor Knack Wereldtijdschrift zes maanden lang de archieven van de Oost-Duitse Stasi, de Roemeense Securitate en de Tsjecho-Slowaakse en Bulgaarse staatsveiligheid. Wat hij daar ontdekt, is indrukwekkend: tienduizenden bladzijden aan spionagerapporten over ons land. De Tsjecho-Slowaken gebruikten de codenaam 'Palouk' voor Brussel, de Stasi had het over 'Residentur 211'.

*'De spionnen overtuigden hun informanten op verschillende manieren. "Er waren natuurlijk mensen die uit ideologie meewerkten", vertelt Clerix. "Anderen werden omgekocht of gehanteerd, maar ook de liefde speelde. Vooral de Stasi had enkele Duitse loverboys in dienst die het onder meer gemunt hadden op secretaresses bij de NAVO. Ze slaagden erin om minstens drie vrouwen aan hun kant te krijgen. Imelda Verrept, Ursel Lorenzen en Ingrid Garbe werden bekend als de Mata Hari's van Evere.'* (Citaat uit De Morgen)

Nog iets wat blijkbaar niet van deze aardbol verdwenen is. Wereldwijd wordt er massaal ingezet op de strijd tegen ziektes als aids, malaria en tuberculose. Hoog tijd om in één beweging ook minder bekende aandoeningen als schistosomiasis en mijnworm aan te pakken, vindt onderzoeker Peter Hotez. Hij noemt ze de 'ziektes van de armen'. Verwaarloosde tropische ziektes komen in dezelfde gebieden voor als aids, malaria en tuberculose. Het lijkt hem opportuun om deze aandoeningen samen aan te pakken. Zijn werk krijgt weinig aandacht, vooral omdat de 'vergeten' ziektes de onderste laag van de wereldbevolking treffen. Deze demografische groep van ongeveer een miljard mensen kan duur, innovatief onderzoek niet betalen. "We ontwikkelen vaccins die de industrie niet kan of wil maken omdat ze voor de armste mensen zijn bestemd", verklaart Hotez.

Is de wereld dan zo ijdel geworden dat in de vaart der volken grote groepen in de steek gelaten worden? Doen de industrie en het grote geld niet constant aan heiligschennis? Zo er een god bestaat: dat die ons dan daarop afrekent. In hemelsnaam.

Maria Gomes Valentim uit Brazilië (eerder al in dit boek even ten tonele gevoerd, met gereede twijfels over de schrijfwijze, gezien de 'oudheid' van een en ander:

Valentim? Valentin?) is 114 jaar en 347 dagen oud geworden. Ze is, nou: was daarmee de oudste levende mens op aarde. Haar hele leven woont ze in Carangola, waar ze ook is geboren. Ze trouwt in 1913 met Joao, die in 1946 sterft. Ze heeft 4 kleinkinderen, 7 achterkleinkinderen en 5 achterachterkleinkinderen. Twee mogelijkheden. 1: het jaar elf is haar fataal geworden. 2: het jaar elf is haar genadig geweest.

Google's Street View botst op weerwerk. Bangalore, de derde grootste stad van India, is voorlopig niet op Google's Street View te zien. De politie verbiedt er de camera-auto's die de stadsfoto's maken. Bangalore vreest dat terroristen de beelden kunnen misbruiken, verklaart de commissaris van de plaatselijke politie. "We zijn er huiverig voor dat de straten en buurten worden gefotografeerd en openbaar worden gemaakt." Over Street View ontstaat herhaaldelijk ophef wegens privacyschendingen. Zo verzamelen de Google-auto's gevoelige informatie die via onbeveiligde wifi-netwerken van internetgebruikers zijn verzonden. Google moet ook honderden foto's verwijderen. Daarop zijn onder meer een brakende persoon en een man die een seksshop verlaat te zien.

Over een oude koe en zuur opbreken. De nabestaanden van Patrice Lumumba dienen een klacht in tegen een tiental Belgen voor hun rol in de moord op de eerste premier van Congo. Etienne Davignon is er een van. De gewezen baas van de Generale Maatschappij van België maakt ten tijde van de onafhankelijkheid van Congo deel uit van het kabinet Buitenlandse Zaken van Paul-Henri Spaak. Even terug in de tijd, dat fantastische koloniale verleden van België: in mei 1960, vlak voor de onafhankelijkheid van Congo, wint Patrice Lumumba de eerste verkiezingen. Hij moet zich echter tevreden stellen met de post van eerste minister. Joseph Kasavubu wordt de eerste president. Op 14 september 1960 pleegt Joseph Mobutu een staatsgreep en neutraliseert de beide heren, zowel president als premier. Hij laat Lumumba aanhouden. Op 17 januari 1961 wordt die uit de gevangenis gehaald en aan zijn vijanden overgeleverd, die hem folteren en doodschieten. Pas in 2002 geeft de Belgische overheid toe dat zij 'een verantwoordelijkheid had in de gebeurtenissen die tot de dood van Lumumba leidden'. Maar de nabestaanden van de vermoorde premier vinden dat niet voldoende. 'Wij willen dat er een einde komt aan de straffeloosheid van enkele mensen die betrokken waren bij de moord op mijn vader', zegt François Lumumba.

'De langste dag' van het jaar elf breekt ook de Belgische premier Yves Leterme en zijn (ex-)minnares zuur op.

*'Ik ben boos', zegt Marijke V. uit Brasschaat. 'Ik voel mij aan de kant geschoven door Yves Leterme, met wie ik een jaar lang een relatie had.' Daarom stapte de vrouw met een hele verzameling veelzeggende sms-berichten van de premier naar het weekblad Story. Leterme reageerde gisteren geschokt en ontkennend. Maar nu zijn privéleven op de straatstenen ligt, is hij zwaar in verlegenheid gebracht. En de politieke gevolgen zijn nog niet in te schatten.*

Het schandaalblad Story hapt hier gretig toe. 'Omdat de man waarvan wij denken dat hij het land aan het redden is, vooral met zijn hoofd bij zijn minnares zit'. Komt Letermé er met een '*Et alors?*' van af?

De nieuwe zomerexpositie in het Van Gogh Museum in Amsterdam ('Van Gogh in Antwerpen en Parijs: Nieuwe inzichten') brengt primeurs. Tot nu toe nam men aan dat Vincent zijn broer en mecenas nooit heeft geschilderd. "Maar na onderzoek blijkt dat een bepaald portret helemaal klopt met foto's van Theo. Dat merken we aan de baard - met geschoren wangen en geen wilde baardgroei zoals bij Vincent - en het mooie ronde oor - terwijl Vincent een lange oorlel had", aldus deskundige ter zake Louis van Tilborgh over een 'nieuw ontdekt' portret. De voorbije jaren verrichtte het Van Gogh Museum onderzoek naar 93 schilderijen die Van Gogh schilderde in Antwerpen en Parijs. Naast de ontdekking van de afbeelding van Theo van Gogh tonen de onderzoekers ook aan dat op het bekende doek 'Korenveld met leeuwerik' uit 1887 geen leeuwerik is afgebeeld, maar een patrijs.

Voormalige studiegenoten van oprichter van Facebook Mark Zuckerberg, de tweeling Cameron en Tyler Winklevoss, beweerden dat hij het idee voor Facebook van hen stal en eisten dat een eerdere schikking die ze met hem daarover troffen, geannuleerd zou worden. Nu trekken ze hun klacht in. De tweeling gaat alsnog akkoord met de schikking van 65 miljoen dollar (ruim 45 miljoen euro) die ze in 2008 met Facebook waren overeengekomen. De voorbije jaren voerden ze een verbeterde strijd tegen Zuckerberg. Het Amerikaanse gerecht stelde hen al driemaal in het ongelijk. De tweelingbroers vonden later dat ze te weinig geld gekregen hadden, gezien de waarde van Facebook. Ze wilden langs gerechtelijke weg de regeling ongedaan laten maken en een groter bedrag opstrijken. Nu zien ze daar dus van af. Cameron en Tyler Winklevoss raakten beroemd door de film 'The Social Network'.

De randgemeente van schrijver dezes (Heule) komt in het nationale journaal ter sprake. Noch van de stad Kortrijk, noch van de provincie West-Vlaanderen mag er verkaveld en gebouwd worden op een lap grond alhier die zich onder hoogspanningskabels bevindt. Het zou om een primeur gaan met verstrekkende gevolgen. Er wordt een verband vermoed tussen hoogspanning en leukemie. En het zou Vlaanderen niet zijn of er moet alweer een kink in de kabel zijn: enkele kilometers verder, in Izegem, wordt er een crèche gebouwd op zo'n tien meter van een hoogspanningsmast. Een verkavelaar krijgt daar dus wel een vergunning, hoewel het om dezelfde hoogspanningslijn gaat. Kortrijk(-Heule) en Izegem zijn namelijk min of meer buurstedes.

Jeannie Longo pakte haar eerste titel in 1979. En er komt maar geen sleet op de inmiddels 52-jarige Franse wielrenster. Ze behaalt in het Franse Boulogne-sur-Mer haar 58e wielertitel. Dit keer is ze de beste in het Franse kampioenschap tijdrijden. Ze legt het 19 kilometer lange parcours af in 29'45", goed voor haar vierde opeenvolgende driekleur (de elfde in totaal) in het tijdrijden.

Het land van de goddelijke mythes en de bakermat van de democratie zit zwaar in nesten. De belangrijkste vakbonden in Griekenland roepen op tot een algemene staking op 28 en 29 juni. De staking valt samen met de stemming in het parlement over het Griekse besparingsplan dat Europa eist. Het is al de vierde algemene staking in Griekenland dit jaar tegen de zware besparingen die het land te slikken krijgt. De goedkeuring van het besparingsplan over de periode 2012-2015 is een voorwaarde voor het storten van een nieuwe schijf van 12 miljard euro door Europa. Die schijf is de vijfde van in totaal 110 miljard euro steun toegekend aan de Grieken door de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds. Op 3 juli moet tijdens een top van de eurolanden groen licht worden gegeven voor de uitbetaling van de miljarden. Het worden donkere dagen onder de grieksblauwe luchten. De goden (nou: de afgoden van de centen) laten het land in de steek.

Het Rwanda-Tribunaal in het Tanzaniaanse Arusha veroordeelt Pauline Nyiramasuhuko, de voormalige Rwandese minister voor Familie en Emancipatie. Ze krijgt een levenslange gevangenisstraf wegens haar rol in de massamoorden die in 1994 werden gepleegd in de Rwandese stad Butare. Ze krijgt de straf ook wegens het aanzetten tot verkrachtingen in Butare in het zuiden van het land. Haar zoon Arsène Shalom Ntahobali moet eveneens levenslang brommen. Het is voor het eerst dat een vrouw wordt veroordeeld wegens genocide. Tijdens de massamoorden, waarbij extremistische Hutu's de Tutsi-minderheid probeerden uit te roeien, speelde Nyiramasuhuko een belangrijke rol bij de misleiding van en moord op Tutsi's. Ze moedigde daarbij de moordenaars aan vrouwen te verkrachten vooraleer ze te doden. De volkerenmoord kostte volgens een schatting van de Verenigde Naties het leven aan ongeveer 800.000 mensen.

Meer blauw op straat. En wit. Maar het gaat nu even niet over de Griekse kleuren. In twaalf landen, waaronder België, Nederland, Mexico, de Verenigde Staten en Rusland, komen in totaal 4 617 mensen bijeen die als Smurf verkleed zijn. Het is immers Global Smurfs Day. Zo slagen ze er in met z'n allen het wereldrecord van 2 510 Smurfen uit het Guinness Book of Records te breken. In België verzamelen 267 Smurfen in het cinemacomplex Kinepolis Brussel. Het gaat om mensen van alle leeftijden, die met witte broek en schoenen ten tonele verschijnen. Ter plekke krijgen ze een witte Smurfenmuts en een blauw T-shirt. Ze worden ook gegrimed. Juryleden van het Guinness Book of World Records controleren ze op hun aanwezigheid en Smurfigheid. De Global Smurfs Day wordt georganiseerd naar aanleiding van de geboortedag van de Belgische striptekenaar Peyo (Pierre Culliford), op 25 juni 1928. De man overleed in 1992. Het betreft ook een promotiegelegenheid voor de komende release van de Smurfenfilm 'De Smurfen in 3D'.

De zorgeloze en verspillende levensstijl van de Grieken breekt het land zuur op. En heel Europa. De metro in Athene heeft airco; hij is gratis voor de vijf miljoen Atheners, maar veel pendelaars betalen er evenmin voor; voor meer dan 600 beroepen geldt de pensioenleeftijd van 50 jaar (waarna ze 95% van hun laatste inkomsten krijgen); ettelijke aantallen inwoners betalen te weinig of geen belastingen;

bij de failliete Griekse Spoorwegen liggen de lonen veel te hoog ... Men gebruikt in de berichtgeving over het aloude 'mooi Griekenland' nu onomwonden termen als 'hebzucht', 'fraude' en 'verspilling'. Een envelop met cash erin wanneer de belastingambtenaren aankloppen, zou nog altijd schering en inslag zijn. Met behulp van Google Earth (om privézwembaden te spotten als bewijs van rijkdom) en hotlines (om de kans te geven rijken aan te geven) wordt nu geprobeerd daar iets aan te doen. Maar het (gouden) kalf is natuurlijk al verdronken. Het blauw van Griekenland roept heden ten dage andere associaties op: blauwe boon, blauw oog, blauw van de kou, bont en blauw ...

De bezuinigingen in koopmanslandje Nederland zijn nog even van een andere orde. Beeldend kunstenaars en theatermakers 'bezetten' de binnenplaats van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Met die actie vragen ze aandacht voor de zorgwekkende positie van de kunstenaars in Nederland. Er volgt ook nog een 'Mars van de Beschaving' op Den Haag. De oproep volgt hieronder.

### ***Mars van de Beschaving***

*Zondag 26 juni en maandag 27 juni zullen kunstenaars en kunstliefhebbers in actie komen tegen alle onredelijke bezuinigingen in het land, en vragen daarbij zoveel mogelijk aandacht en achterban.*

### ***Groot landelijk protest***

*Een nachtelijke mars van Rotterdam naar Den Haag groeit uit tot groot protest op het Malieveld en eindigt op het Binnenhof. Alle verontruste Nederlanders worden opgeroepen om zich aan te sluiten. Het is tijd om samen een grens te trekken. Stop dit kabinet.*

***Zondag 26 juni 20.00 uur:*** De Mars vertrekt van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en komt ca. 3.00 uur 's nachts in Den Haag aan.

***Maandag 27 juni 3.00 tot 9.00 uur:*** Overnachtingsmogelijkheden in Den Haag.

***Maandag 27 juni 10.00 uur:*** De Mars wordt vervolgd vanaf het Spui in Den Haag.

***Maandag 27 juni 13.00 uur:*** Aankomst op het Malieveld. Vanaf hier trekt De Mars op naar het Binnenhof en eindigt rond 15.30 uur met een startschot voor aanhoudend protest tegen de kaalslag van dit land.

Brokkelt België meer dan ooit verder uiteen, we hebben toch een nieuwe tricolore koning: Philippe Gilbert wint in Hooglede het Belgisch kampioenschap voor wegrenners. Het is zijn 14de zege dit seizoen. Nu lonkt hij naar het geel van de Tour de France. Is hij naast eendagrenner ook driewekencoureur? Hij is alleszins een mens zonder kapsones. Het was nochtans snoeiheet in de viptenten.

Een oude afko sneuvelt. De West-Europese Unie blaast zijn laatste adem uit. Na 63 jaar valt het doek over de oudste economisch-militaire alliantie in het westelijke

halfgrond. De WEU is ouder dan de NAVO, maar ziet met de komst van het Verdrag van Lissabon al zijn bevoegdheden overgaan naar de Europese Unie. De beslissing om de unie te ontbinden dateert al van 2010. De West-Europese Unie is op 17 maart 1948 in het leven geroepen door het Verdrag van Brussel. Van vijf stichtende leden groeit de organisatie uit tot een alliantie van tien vaste leden (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Spanje, Griekenland, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk), aangevuld met achttien partnerlanden en 'observers'. Met de oprichting van de WEU beloven de stichtende leden in de begindagen van de Koude Oorlog mekaar militair te zullen bijstaan bij een externe aanval tegen een van ze. De komst van de NAVO speelt de WEU echter parten. Nu verdwijnt die.

De Republikeinse kandidate voor het Amerikaanse presidentschap Michele Bachmann schiet tijdens een televisie-interview een bok vanjewelste. Bachmann verwacht westernheld John Wayne met een gelijknamige seriemoordenaar. Nadat ze maandag in haar thuisplaats Waterloo (Iowa) haar ambitie voor het Witte Huis bekendmaakt, verkondigt ze op de zender FoxNews dat westernlegende John Wayne ook uit haar stad Waterloo afkomstig is. "Zijn geest leeft ook in mij", aldus Bachmann. De krant 'Los Angeles Times' weet echter beter en reageert: de bekende John Wayne uit Waterloo is eigenlijk John Wayne Gacy, een seriemoordenaar die in de jaren 70 meer dan dertig jonge mannen vermoordt en de lijken in zijn huis verbergt. De revolverheld John Wayne waarop Bachmann doelt, leefde in Winterset, weliswaar ook in Iowa, maar wel 160 kilometer zuidelijker.

En hoe is het inmiddels met een van de hoofdrolspelers van Het Jaar Elf? De Libische leider Muammar Kadhafi wordt eind juni langzaam maar steeds verder in het nauw gedreven, stellen onafhankelijke waarnemers. De opstandelingen naderen de Libische hoofdstad Tripoli. Men verwacht dat het aantal Kadhafi-getrouwen de komende dagen verder afneemt nu het Internationaal Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel tegen hem heeft uitgevaardigd.

In Zuid-Korea zijn er zo'n 600 boerderijen die honden kweken voor hun vlees. Vooral hondensoep is er een zomerdelicatesse. In een poging het imago van het vlees op te krikken, plant de Koreaanse Vereniging voor Hondenfokkers een festival, met een resem aan hondenvlees en bijhorende barbecues. Ook make-up en sterke dranken op basis van hond staan op het promotielijstje. Dat zal echter niet doorgaan, want er is een probleem gerezen voor de hondenhandel. In Seongnam, Zuid-Korea, is het festival dat hondenvlees promoot, afgeschaft na aanhoudende klachten van dierenliefhebbers. Daardoor slagen de organisatoren er niet in een passende zaal te huren voor hun hondse praktijken. De consumptie van hondenvlees in Zuid-Korea staat onder toenemende druk van activisten.

De zes bewoners van het Internationaal Ruimtestation ISS moeten even hun toevlucht zoeken tot de twee aan het complex hangende Sojoez-capsules. Er dreigt namelijk gevaar door botsing met ruimteschroot. De radar geeft aan dat onbekend ruimteschroot om 14.08 uur Belgische tijd op minder dan 300 meter van de

spacemeccano zou kunnen passeren. Dat gevaar is intussen geweken. Schuilen in een Sojoez is de standaardprocedure wanneer ruimteschroot binnen een bepaalde zone rond de spacemeccano zou passeren en wanneer het te laat is om uit te wijken. Maar er is dus geen impact gedetecteerd. De bemanning krijgt vier minuten later al opdracht het gewone werk te hervatten.

## HALFTIME

*Op slag van rust in het jaar onzes heren tweeduizend en elf krijgt schrijver dezes (SD) het onaangekondigde bezoek van de waarzegster Jezebel Malbien (JM). Het gesprek zoals het zich voordoet.*

*JM – Een zoon wordt het.*

*SD – Eh?*

*JM – Voor Carla: het wordt een zoon. Voor Nicholas dus ook.*

*SD – Ah, zo. Je valt wel met de deur in huis. Staat er anders nog wat te gebeuren in de tweede helft van 2011?*

*JM – Het is echt koffiedik kijken.*

*SD – Khaddafi?*

*JM – Geen fair trade. Moeilijk merk.*

*SD – Ik heb anders wel al een vat vol gemengde gevoelens. Wordt het jaar elf niet ...*

*JM – Het is niet omdat er nu achterwaarts wordt gejojgd dat men in de toekomst kan kijken.*

*SD – Tja, Rome is niet op één dag gebouwd, maar een tsunami, tornado, taifoen of eruptie hebben maar een mum van tijd nodig om op de geschiedenisites te komen.*

*JM – ... of in de geschiedenisboeken. Je hoeft je eigen medium niet zo te verdringen.*

*SD – Is er nog hoop voor de wereld, Jezebel Malbien?*

*JM – Op diverse terreinen zijn de grenzen al overschreden. Sommige zaken zijn onomkeerbaar. Maar de mens is als een rat: hij past zich aan. Stuur een rat naar een bal met verplichte stadskledij en twee generaties later al lopen de nazaten van die rat op hoge hakken. Enfin: de vrouwtjes toch.*

*SD – Het leven is een ratrace hé.*

*JM – Nochtans betekent elke seconde een eeuwigheid. Men beseft dit nog niet. De zogenaamde 'hemel' (maar ook 'hel') kan in een fractie van de tijd vervat zitten. Eenheden te over om te kiezen; allemaal ijdelheid. Het helpt niet de tijd te bedwingen door die om je pols te binden en in vele seconden, minuten en uren te verschilferen. Hier geldt niet: verdeel en (be)heers. Tijd bestaat niet; het is de mens die verandert, nou: veroudert. De eenheid is het ogenblik.*

*SD – De mens is niet de baas over de tijd? Hij (m/v) beschikt niet over de tijd?*

*JM – Hij/Zij is er het slachtoffer van. Nou: van een niet-bestaande tijd dus.*



*SD – Niets is dus echt eeuwig?*

*JM – Herinnering. Herinnering houdt de hele handel levendig en desgewenst 'eeuwig'. Wanneer de herinnering verdwijnt, is alles weg. De term 'eeuwigheid' is een vervolg op die domme wereldse ijdelheid. Men wil verdorie nog beloond worden ook, met een eeuwigdurend leven na het sterven. Hoe is het mogelijk.*

*SD – Is het daarom dat sommige dingen of zaken stil blijven staan?*

*JM – Zelfs kristal blijft niet in zichzelf gekeerd. Alles is ... afval.*

*SD – Er zijn al verschillende terminale data voor the world as we know him voorspeld. Ook in 11 ... eh ... vlak voor 12, het fameuze jaar waarin ...*

*JM – Alles kan eender welk ogenblik er de brui aan geven of ontploffen of geraakt worden. Vergeet 12. Leef in 11.*

*SD – Wat wens je mij dan op 31 december 2011?*

*JM – Een dag als geen ander. Zoals alle andere die zullen volgen.*

*SD – Dat is voorwaar een fraai staaltje van waarzeggen.*

*JM – Ik heet dan ook Jezebel Malbien hé.*

## **JULI**

Op de valreep van juni – juli krijgen de Belgische Spoorwegen met een van de zwartste dagen uit hun bestaan te maken. Door een 'uitzonderlijke samenloop van omstandigheden' (o.a. de plotse extreme hitte) loopt het treinverkeer op alle fronten in het honderd. Duizenden mensen, waaronder kinderen op schoolreis, stranden in een zinderende hitte in Vlaamse weiden. Het grootste euvel blijkt andermaal een gebrek aan communicatie te zijn. Zelfs de burgemeester van Gent wordt zo gebrekkig geïnformeerd dat hij de verkeerde maatregelen neemt. De driedledige structuur van de NMBS-Holding is daarenboven onwerkbaar. Het zwaard van Damocles hangt boven de hoofden van de drie ceo's.

Een vrouw aan 's werelds vetpotten. Christine Lagarde (Frans minister van Economische Zaken) wordt de grote baas van het IMF, ter vervanging van de gedesavoueerde DSK, die sneuvelt op de oneervolle velden van de geilheid. Christine Lagarde wordt drie uur lang ondervraagd door 24 mannen vooraleer ze officieel de functie krijgt. Daar heeft ze het wel even over, voor de verzamelde pers.

De overgang tussen de hoopvolle maanden juni en juli beleef ik zelf op een horecaterras in het West-Vlaamse stadje T. Voor mijn neus speelt zich de wekelijkse openbare markt af. Veel honden en hondjes nemen hun baasje mee naar dat strijperkje van kooplust, afprijzing, 'solden', 'koopjes', 'batjes', of hoe noem je al die onderhandelingen tussen vraag en aanbod? Bijgedachte: dit is Tunesië in het klein. Citaatje zo weggeplukt uit dit geroezemoes, een ene hondenbezitster tegen een andere: 'Ik heb twee kinderen, maar dit is mijn derde kind'. De kerktoerenklok slaat twaalf keren: nu mag en moet het hoogzomer worden. Vlak hierna detecteer ik ook

de volgende boodschap: *'More for less'*. *En danseuse* op een T-shirt van een mooie vrouw, frontaal. Een niet mis te verstane mededeling aan de mannen? Of een koopje? Eén zaak is zeker: ze stapt bestudeerd voorbij de goedgevulde terrassen. Andermaal besluipt me een bijgedachte: hoe meer tekst(en) op een T-shirt, hoe oninteressanter de drager ervan. Denk aan de sandwich(wo)man van weleer.

Zou het omgekeerde van de *mystery shopper* ook bestaan? Op de openbare markt ontwaar ik aan een kledingkraam om de haverklap dezelfde vrouw. Met intervallen van tien minuten komt ze telkens opnieuw keuren, passen en onderhandelen. Bij het opbreken van de marktkramen staat ze er weer ... maar kopen doet ze niet. Is ze lokaas voor anderen? Ingehuurd? Iemand van de koopmansfamilie zelf? Een ... *sympathy shopper*?

Als de trend van droogte en hitte aanhoudt, dan concurreert allicht het jaar 2011 met het illustere jaar 1976, althans wat weersomstandigheden betreft. Juni bood wel een afkoelende adempauze. Wie weet valt de volgende druppel hemelwater ook met het vallen van het blad ... Nefast voor akkers en weiden als wiegende zeeën natuurlijk ...

Geen woorden meer vuil aan maken. Wie nog een sigaret wil opsteken op café, moet dat sedert 1 juli buiten doen, op het terras of in een aparte rookkamer. Ook in cafés waar geen eten geserveerd wordt, mag er niet meer gerookt worden. Sinds middernacht geldt in de horeca in ons land een algemeen rookverbod. Commentaar alom.

Schrijver dezes stort zich vlak voor het grote 'uittochtweekend' op Vlaamse wegen. De grootste knelpunten zijn de werken aan het viaduct van Vilvoorde en de exodus naar de vakantielanden via Zaventem. In mijn auto ligt de helft van het manuscript van *Het Jaar Elf. Gemengde Gevoelens*. Prachtig leesvoer om het fileleed te verzachten. Ik ben immers op weg naar een uitgeverij in Leuven. Er komt wel een einde aan de verlichting. De verkeersminister heeft onlangs besloten iets te doen aan de lichtvervuiling. België is bij nacht een van de helderste plekken op aarde. Dat wordt nu gedimd. Gedaan met de Verlichting. Ik hoop dat dit mijn manuscript niet infecteert.

In twee ondergrondse kamers van een tempel in de Hindu-cultplaats Sri Padmanabhaswamy ontdekken vorsers een enorme schat van diamanten, robijnen, smaragd, goud en zilverwerk. De ruimtes zijn minstens 130 jaar ongeroerd gebleven. Volgens de krant Hindustan Time wordt de waarde op 500 miljard roepies (7,6 miljard euro) geraamd. Een andere schat: in Monaco wordt alles in gereedheid gebracht voor het huwelijk van Albert II met Charlene Wittstock. Geruchten over het zoveelste buitenechtelijke kind van Albert II overschaduwden 'de kus'. Of beschouwt hij het buitenbeentje als bruidsschat?

Hugo Chavez van Venezuela laat zich in Cuba tweemaal opereren. Hij worstelt met een kwaadaardige tumor en schijnt erg vermagerd te zijn. Hij blijft ook tegen zijn

gewoonte in lang weg uit 's werelds schijnwerpers. Met Dominique Strauss-Kahn gaat het iets beter. Een telefoontje gepleegd door het kamermeisje een dag nadat ze zou zijn aangevallen door DSK doet stevige twijfels rijzen. De vrouw belt een vriend in een gevangenis in Arizona en spreekt daarbij in 'een uniek Fulani-dialect' uit Guinea, waar ze vandaan komt. Na vertaling van het gesprek wordt de voormalige IMF-topman ontheven van zijn huisarrest. Volgens de onderzoekers zegt de vrouw in het gesprek dingen als "maak je geen zorgen, die figuur heeft veel geld, ik weet wat ik doe". *The New York Times* brengt dit nieuws na gesprekken met 'hooggeplaatste politiemensen'.

In de Vendée gaat de 98ste Tour de France van start. Wie houdt Alberto Contador uit het geel en belet hem zijn vierde eindzege? Het zal een goede klimmer moeten zijn, want deze Tour is op het lijf van de berggeiten geschreven.

Tricolore superman Philippe Gilbert wint alvast ook de eerste rit in de Tour. Misschien slaagt hij er onrechtstreeks in België weer aaneen te lijmen, zoals destijds koning Boudewijn dat deed, maar dan door te sterven.

De Servische tennisser Novak Djokovic verslaat in de finale op Wimbledon in vier sets de Spanjaard Rafael Nadal. "Dit is de mooiste dag van mijn leven. Het lijkt wel alsof ik nog steeds droom", getuigt hij. "Het was de beste graspartij die ik ooit heb gespeeld. Nadal versloeg me bij grote wedstrijden altijd. Nu is het me eindelijk gelukt." Nadal moet toegeven dat Novak Djokovic de betere speler is in de finale van Wimbledon.

Arlene is de eerste grote Atlantische orkaan van het seizoen. Hij (zij?) slaat toe in Mexico en veroorzaakt meteen veel leed. Volgens de Mexicaanse overheid vallen er minstens zestien doden, terwijl 300 000 mensen dakloos raken. De hoofdstad Mexico-City en omgeving worden geteisterd door hevige windstoten. Zware regenval zorgt voor aardverschuivingen. In Oaxaca, in het zuidoosten van het land, valt een dode wanneer een taxi met negen mensen aan boord door de modder wordt meegesleurd. Ook de populaire badstad Acapulco, gelegen aan de Stille Oceaan, deelt in de woede van Arlene.

Hugo Chavez herstelt in Cuba van een operatie waarbij een kankergezwel is verwijderd. Meteen is bekend geworden hoe het komt dat hij een tijdlang uit de media is verdwenen. Ondertussen houden duizenden Venezolanen een mars in het kader van tweehonderd jaar onafhankelijkheid van Spanje. Die manifestatie loopt uit op een grote steunbetuiging aan de herstellende president. De aanhangers van Chavez zwaaien met vlaggen en scanderen zijn naam. Op Twitter laat de geliefde rode leider Chavez weten dat hij 'zijn dagelijkse oefeningen doet en dat bad vol liefde ontvangt' van zijn aanhang.

J.K. Rowling zet haar ontdekker aan de deur. Christopher Little, een literair agent, schatte ooit het eerste manuscript van de schrijfster naar waarde. Rowling was toen allesbehalve rijk. Ondertussen heeft ze met de boeken en films van Harry Potter

ongeveer 530 miljoen euro verdiend. Na zestien jaar verbreekt ze de samenwerking. Ze kiest voor een voormalig werknemer van Little: Neil Blair. Die neemt zelf ontslag bij Christopher Little Literary Agency en richt zijn eigen bedrijf op: The Blair Partnership. Naar het schijnt zijn de spanningen tussen Rowling en Little hoog opgelopen. De ontslagen agent overweegt nu juridische stappen. Kon hij maar toveren ...

De gewezen Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic wordt in Den Haag uit het Internationaal Joegoslaviëtribunaal gezet, omdat hij de rechter blijft onderbreken. Mladic moet onder andere schuldig of onschuldig pleiten, maar ook dat weigert hij. Hij wordt tierend afgevoerd, nadat hij telkens tegen rechter Alphons Orië is ingegaan. Bij een ander tribunaal is de hoofdbeklaagde afwezig. In de Tunesische hoofdstad Tunis is de hoorzitting van het tweede proces tegen de voormalige president Zine el Abidine Ben Ali opgeschort. De advocaten van de verdediging trekken zich terug, nadat hun vraag voor uitstel verworpen wordt. Ben Ali, die gevlucht is naar Saoedi-Arabië, en reeds tot 35 jaar veroordeeld is, staat nu terecht voor illegaal drugs- en wapenbezit.

Correctie in verband met de onlangs ontdekte tempelschat in India. De waarde ervan wordt nu geraamd op 15,5 miljard euro. Het dubbele dus van wat voorheen is berekend. In drie veiligheidscordons beschermen gewapende manschappen nu de bewuste tempel in de zuidelijke staat Kerala. De kostbaarheden lagen 150 jaar onaangetroffen in vijf ondergrondse schuilplaatsen van de tempel die is gewijd aan de god Vishnu. De tempel werd eeuwen geleden gebouwd door de koning van Tranacore. De offers van gelovigen werden sindsdien in ondergrondse kamers bewaard.

Een fait divers in het jaar elf.

*'Prins Laurent trok in Monaco, bij het huwelijk van Albert en Charlene, ongewild de aandacht. De Belgische prins struikelde onder het oog van de camera's over de rode loper en viel. "Een plank onder het tapijt bewoog doordat een auto wegreed", verklaarde prinses Claire de val van haar echtgenoot.'*

En vijftig jaar geleden stapt Ernest Hemingway uit dit leven op aarde ... Op 2 juli pleegt hij zelfmoord in Ketchum, Idaho. Hij is dan 61 jaar. Een citaat van hem over Parijs, toen hij er in de jaren twintig woonde: *'If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast.'*

Volgens het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) worden de Lage Landen niet voor niets de vlinderonvriendelijkste regio van Europa genoemd. Op een nieuwe Rode Lijst zien we dat negentien vlindersoorten in Vlaanderen zijn uitgestorven. Daarnaast zijn er nog eens achttien vlindersoorten in gevaar (waaronder bruine eikenpage, argusvlinder, heivlinder) en zeven bijna in gevaar. De resterende drieëntwintig soorten worden niet in gevaar beschouwd. 'Met 66 procent van alle soorten in gevaar en/of uitgestorven scoort Vlaanderen ongeveer even slecht als

Nederland (68 procent) en net iets slechter dan Wallonië (61 procent)', aldus een woordvoerder. 'Vergeleken met de vorige Rode Lijst in 1999 zijn er vier soorten meer uitgestorven en doen twaalf soorten het slechter. Oorzaken zijn vooral de vermessing, een afname aan bloemen en de steeds verdergaande versnippering van het landschap.' Vooral soorten uit heiden (heivlinder), bloemrijke graslanden (veldparelmoervlinder) en grote bossen (rouwmantel) gaan blijvend achteruit. Gemengd gevoel hierbij: hoe zit het dan eigenlijk met de o zo trendy (aandacht voor) diversiteit? Geldt die misschien alleen maar voor de menselijke soort?

Het gerechtshof in Den Haag bepaalt dat de Nederlandse staat toch aansprakelijk kan worden gehouden voor de dood van drie moslimmannen in Srebrenica. De staat moet een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. In 2008 oordeelt de rechter nog dat alleen de Verenigde Naties verantwoordelijkheid hieromtrent kunnen dragen, omdat de 'Dutchbatters' in Bosnië onder VN-mandaat vallen. De nabestaanden gaan echter daarop in hoger beroep. Nu krijgen die gelijk. De moslimmannen werden door de Nederlanders overgedragen aan de Bosnische Serviërs. De troepen van de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic hebben ze vervolgens vermoord. Volgens het hof had 'Dutchbat' moeten voorzien dat de militairen van Mladic de mannen zouden vermoorden.

In Gent nemen 4 100 studenten (vooral meisjes) deel aan het toelatingsexamen voor de studies arts of tandarts. Hoewel tandarts een knelpuntberoep aan het worden is, kiezen de meeste deelnemers de optie 'arts'. Naar het schijnt slaagt 20% voor deze toelatingsproef.

#### *Interludium.*

*Bedenking van schrijver dezes naar aanleiding van de degradatie van Portugal tot rommelkredietstaat. Enkele decennia geleden wordt onder luid gejuich de Berlijnse Muur neergehaald. Dat luidt de doodsklokken voor het communisme. Met leedvermaak en leedwezen kijkt het Westen toe op deze doodstrijd. Pink Floyd ('The Wall') orkestreert de begrafenismis. Toch getuigen niet zoveel later veel Oostblokkers dat ze weer verlangen naar vroeger, dat ze het toen beter hadden en zich ook beter voelden. Nu is het de beurt aan het kapitalisme. Het vertoont scheuren en barsten alom. De VS ... Ierland ... Griekenland ... Portugal ... een domino-effect. En wie kijkt nu toe op het faillissement van het kapitalisme?*

We blijven even in het voormalige Oostblok. In Tsjechië dient de familie van een vermoorde man klacht in tegen de politie omdat de agenten de schedel van het slachtoffer gebruiken als een boekensteun. Het geraamte van de man is drie jaar geleden gevonden. Het onderzoek is echter afgesloten omdat het onmogelijk is om uit te maken hoe het slachtoffer overleden is en het lichaam niet geïdentificeerd kan worden. Nadat ze de schedel proper hebben gemaakt, gebruiken de agenten van de stad Volary die als boekensteun. Op het hoofd zetten ze zelfs een politiepet. Ze nemen foto's van het ornament en publiceren die op het internet. Onlangs slagen onderzoekers er echter in om met behulp van een nieuw computerprogramma

het slachtoffer te identificeren. De familie van het slachtoffer is geschokt nadat ze ontdekt dat de schedel gebruikt wordt als boekensteun. "Toen ik de spullen van mijn schoonbroer op het politiekantoor ging halen, zag ik dat de schedel op een plank stond naast een bierbeker en gebruikt werd als boekensteun. Het was weerzinwekkend", aldus een familielid van het slachtoffer.

In een opwelling (oprisping?) zo'n drie decennia geleden beweert schrijver dezes: 'Ik hou meer van boeken dan van mensen.' Dat blijkt ondertussen waar geworden te zijn. (Bewaarheid te zijn geworden?) Ik hou van een aantal personages uit 'De verborgen geschiedenis' van Donna Tartt (een tijd geleden, maar de liefde blijft). En nu hou ik ook in één klap van enkele personages uit 'Het grote misschien. Looking for Alaska' van John Green. Uitleg hoeft niet: in oorlog en letteren is alles toegestaan. Het geknetter is er, hoe dan ook. Anno 2011 betekent het lezen van een 'goed' boek en het bevatten van de daden, dingen en gedachten erin nog altijd een zeldzaam moment van intens genot. Want hoe meer er over boeken geluld wordt, hoe minder tijd er nog is om die te lezen. Het is zoals met mobiliteit: hoe meer mensen (auto)mobiel zijn, hoe minder mobiel ze worden.

Een 'tabloid' ligt onder vuur. Het schandaal rond de af luisterpraktijken van de Britse sensatiekrant News of the World breidt alsmaar uit. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou News of the World het ook gemunt hebben op familieleden van Britse gesneuvelde soldaten. Eerder worden de voicemails van bijvoorbeeld acteurs Hugh Grant en Sienna Miller, prinsen William en Harry en van politicus John Prescott afgeluisterd. De Britse premier David Cameron wil nu een publiek onderzoek naar het af luisteren door tabloid News of the World. Redacteuren van de krant luisteren in 2002 de voicemail van een vermist meisje af, waardoor haar familie onterecht denkt dat ze nog leeft. In 2005 hacken medewerkers van de tabloid ook de voicemails van nabestaanden van de slachtoffers van de terroristische aanslag in Londen. De premier is woest op de Britse tabloids die slachtoffers af luisteren. Hij wil zowel een onderzoek naar het af luisteren van de voicemail van het meisje als een breed onderzoek naar de handelswijzen van de Britse media. "We hebben het niet meer over het af luisteren van politici of publieke figuren, maar over slachtoffers van moord en terrorisme. Dit is walgelijk." De hele affaire geeft zelfs aanleiding tot een spoeddebat.

De EHEC-soap *goes on*. Egypte wuift alle verantwoordelijkheid voor een mogelijke besmetting van een lot fenegriek met de E.colibacterie weg. Dat lot is door de Europese Unie met de vinger gewezen voor de EHEC-epidemie. Het Egyptische ministerie van Landbouw heeft laten weten dat het geviseerde lot gedroogde fenegriekzaden reeds in november 2009 uitgevoerd werd, zodat het niet besmet kan zijn. En in een ziekenhuis in Rijsel zijn weer vier patiënten opgenomen in verband met de E.colibacterie. Er is een baby bij van zeven maanden. Het kindje lijdt aan het HUS-syndroom, dat 'hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met de E.colibacterie', aldus de regionale gezondheidsautoriteiten. Analyses moeten dit echter nog bevestigen en de precieze stam aangeven.

Met de lancering van de 135e en laatste bemande spaceshuttle op Kennedy Space Center volgt een klap voor de lokale bevolking. Het einde van de lanceringen kost duizenden mensen hun baan en het lokale toerisme honderden miljoenen dollars. Voor het toerisme betekenen de lanceringen immers kassa-kassa. Een gewone bemande ruimtevlucht trekt gemiddeld 250 000 mensen naar de streek rond Cape Canaveral, die ook wel de Space Coast wordt genoemd. Dat is binnenkort dus verleden tijd. En dat betekent ook: museumtijd.

Het zit er bovenarms op in België, nu de N-VA heftig 'neen' zegt op de voorstellen van scheikundige en politicus Elio di Rupo. Alleen het Vlaams Belang steunt Bart De Wever in diens onverzettelijkheid. De andere partijen vinden dat er minstens moet worden gepraat vooraleer er ja's of nee's vallen. Als er niet snel een regering komt, wordt België het mikpunt en de speelbal van de internationale financiële markten. Een citaat van een deskundige ter zake: *'Ik ben bezorgd over de impasse waar we met de regeringsvorming in zijn beland. Ik maak me echt zorgen over de reactie van de internationale markten. Als een bedrijf geen leiding meer heeft, is het zwak en zo wordt een land zonder regering ook gepercipieerd'*, zo preciseert de Belgische zakenman en lid van de raad van bestuur van Bekaert Baron Paul Buysse. *Volgens hem zal het argument dat we een regering in lopende zaken hebben die haar werk doet, voor het buitenland niet langer indruk maken.'*

De schandaalzondagskrant News of the World houdt ermee op als gevolg van een eigen schandaal. De krant komt in opspraak omdat journalisten massaal voicemail van Britten hackten. Voormalig hoofdredacteur Andy Coulson meldt zich nu zelf bij de politie in Londen voor verhoor. Die arresteren hem prompt. Hij zou er op de hoogte van zijn geweest dat medewerkers van News of the World telefoons afluisterden of zelfs betrokken waren bij de afluisterpraktijken. Coulson was tussen 2003 en 2007 hoofdredacteur van News of the World. Tot januari was hij een aantal maanden perswoordvoerder van premier David Cameron. Naar aanleiding van het schandaal heft uitgever Rupert Murdoch de krant op. Zondag 10 juli verschijnt de laatste editie.

De VN schat dat 8,8 miljoen mensen in de Oost-Afrikaanse droogtegebieden nood hebben aan water, voedsel en medische hulp. In het zuiden van Somalië en het noorden van Kenia is al een op de vier kinderen acuut ondervoed. De aanhoudende droogte in de Hoorn van Afrika treft vooral kleine kinderen. Volgens VN-kinderrechtenorganisatie Unicef zijn 1,8 miljoen kinderen onder de vijf jaar in de regio op aanvullende voorzieningen aangewezen. De regenval in mei bracht slechts een tijdelijke ommekeer met zich mee in de droogtegebieden van Somalië (waar ook aanhoudend geweld heerst), Djibouti, Noord-Kenia en Zuidoost-Ethiopië. De impact van de klimaatverandering is steeds meer voelbaar in de regio. Kinderen lijden daar het meest onder. Al maanden wijzen diverse VN-agentschappen, het Rode Kruis en andere hulporganisaties op een dreigende droogteramp. De donaties blijven tot nu toe echter onder de verwachtingen. De laatste jaren heeft de Hoorn van Afrika

twee opeenvolgende droge regenseizoenen gekend met één van de droogste jaren van de voorbije decennia in de landelijke gebieden tot gevolg.

9 juli 2011: Zuid-Soedan roept vandaag officieel zijn onafhankelijkheid uit tijdens een ceremonie in hoofdplaats Juba. Verschillende buitenlandse leiders wonen de ceremonie bij. Zuid-Soedan is hiermee de jongste natie ter wereld. James Wann Igga, chef van het Zuid-Soedanese parlement, kondigt de onafhankelijkheidsverklaring aan. Duizenden opgewonden inwoners zijn daar getuige van. Het christelijke zuiden is voortaan gescheiden van het islamitische noorden, na decennia van oorlog, waarbij miljoenen mensen om het leven komen.

België staat (ligt) andermaal in z'n blootje. Maar het is oké. Naaktfotoograaf Spencer Tunick is voor de tweede keer aan de slag in ons koninkrijkje. Aan het kasteel van Gaasbeek kiekt hij 800 naakte mensen. De honderden vrijwilligers (*sleeping beauties* met kussen) trotseren er enkele kouwelijke uren voor.

Huizen crisis in Groot-Brittannië. Schulden crisis in de VS. Zware ontploffingen op een marinebasis in Cyprus. Een bootramp op de Wolga. Renners met zware breuken door valpartijen uit de Tour. En het onooglijke Vlaanderen viert zijn nationale feestdag. Bart De Wever spreekt op het veld in Kortrijk waar de Slag van de Gulden Sporen ooit plaatsvond. Er is waarschijnlijk nog nooit zoveel volk komen opdagen voor zoiets in de Guldensporenstad. Mede de televisie heeft de man populair gemaakt. De volslanke onverzettelijke intelligente kerel scoort bij dik en dun, jong en oud, simpel en complex. Anders is het gesteld met de puur nationalistische partij Vlaams Belang. Die dunt verder uit. Niet alleen de dood van Marie-Rose Morel lijkt een breekpunt te zijn. Diverse kopstukken sympathiseren nu ook openlijk met de dissidente Gentse Belfortgroep (o.l.v. Francis Van den Eynde), die pleit voor een 'modernere' aanpak, meer aangepast aan de huidige tijden. De Antwerpse leiders horen dat niet graag. Op 11 juli stapt erevoorzitter Frank Vanhecke uit de partij. Ook de zoon van stichter Karel Dillen doet dat. Vlaams Belang van zijn kant ijvert momenteel ook voor een eigen vakbond. De VSV: de Vlaamse Solidaire Vakbond wil bij de sociale verkiezingen van volgend jaar het monopolie van de drie klassieke vakbonden ABVV, ACV en ACLVB aanvechten.

Europa incasseert een trap van de laars. De beurzen in Europa en de euro staan opnieuw op verlies, als gevolg van de onrust over de schulden van Italië. Het land sleept voor 1 600 miljard euro aan uitstaande schulden met zich mee. Alleen Japan en de VS hebben een hogere schuldenberg. Ook het Italiaanse staatspapier krijgt klappen. In Brussel duiken de bankaandelen weer diep in het rood. De Europese eenheidsmunt verliest terrein als gevolg van de onrust in de eurozone. De euro staat op het laagste niveau in zo'n twee weken. Er is spoedberaad gepland over de Europese schulden crisis.

Tijdens een dagje uit in Bredene aan de Vlaamse kust is er geen spoor te bekennen van de hangouderen die een tijd geleden kwalijk in het nieuws kwamen. Schrijver dezes kan ongestoord zijn gang gaan, niet nagefloten, uitgejouwd of aangevallen



door blikjesdronken zestigplussers die de openbare bankjes in parken en duinen bezetten. Misschien zijn ze opgegaan in de toeristische massa. Daarenboven tref ik een openbaremarktdag. Het is een mooie warme dag met strakke wind. Morgen deelt Celsius echter zichzelf weer door twee, na een algemene douche voor iedereen. Typisch Belgisch zomertje. We duiken zelfs weer even een herfstzomer in. Juli? Gemengde gevoelens.

Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de rating van Ierland tot 'rommel'. Ierland is daarmee het derde land uit de eurozone dat die status krijgt, na Portugal en Griekenland. Op de valutamarkt duikt de euro meteen na het nieuws van 1,40 dollar naar 1,3975 dollar. Komt ook België in het vizier van speculanten? De eurobeurzen boeren medio juli slecht. Spanje en Italië zijn de volgende mikpunten op de rommellijst. Ondanks geruststellende verklaringen van premier Letorme in verband met economische groei en begroting heerst er ten opzichte van het regeringsloze koninkrijkje aan de Noordzee wantrouwen. Minister van Financiën Reynders geeft dat ook toe. En ook de Belgische zomer (waarover hoge verwachtingen bestonden, gezien de voorbije zonnemaanden en droogteperiode) gaat even kopje-onder.

Elke zomer zit het er even bovenarms op in Noord-Ierland. Aanleiding voor de onrust zijn enkele jaarlijkse marsen van protestanten, die van start gaan op 12 juli. 'The Twelfth' vormt het hoogtepunt van het 'marsseizoen'. In katholieke buurten koken ze dan van woede. De protestanten vieren met hun Oranjemarsen namelijk een oude overwinning op de katholieken. Ze vinden het recht om optochten te houden ook bijzonder belangrijk. Soms trekt zo'n mars door een katholieke buurt. Dit jaar raken andermaal enkele honderden actievoerders slaags met de politie, een paar nachten op rij. De heethoofden gooien in het noorden van Belfast met benzinebommen, stenen en flessen naar agenten, die op hun beurt de waterkanonnen laten aanrukken. In het zuiden van de stad en in Londonderry zijn de rellen iets minder intens. In Belfast zijn al 22 agenten gewond.

Oh Fortuna. De recordjackpot van het kansspel Euro Millions is een feit. Een Brit kruist de correcte combinatie van vijf getallen en twee sterren aan en mag 185 miljoen euro op zijn bankrekening verwachten. De winnende combinatie: de getallen 17, 19, 38, 42 en 45, en de sterren 9 en 10. In rang 2 zijn er elf winnaars. Die verdelen een pot van 26 miljoen euro. Er is geen Belg bij deze 'kleine' winnaars. In rang 3 winnen er wel twee Belgen. Die ontvangen ieder 77 000 euro. De Britten lijken geluk te hebben in het spel. Ook het op een na hoogste bedrag dat ooit werd gewonnen met Euro Millions ging naar een Brit. Die won op 8 oktober 2010 129,8 miljoen euro. Het hoogste bedrag dat ooit door een Belg werd gewonnen, bedroeg 100 miljoen euro, op 9 februari 2007.

Een fraaie analyse van de huidige politieke toestand (vooral toegespitst op de N-VA) biedt Karel De Gucht. Het is niet de eerste keer dat hij 'zijn gedacht zegt', en daarenboven gelijk heeft ook. Een krantencitaat.

*Eurocommissaris Karel De Gucht (Open Vld) blijft bij zijn analyse dat N-VA-voorzitter Bart De Wever nooit in een federale regering zal stappen. "De N-VA wil een grote partij zijn en blijven, maar dat is niet combineerbaar met de deelname aan een regering", argumenteert De Gucht op de VRT-radio. Dat de andere partijen hun lot verbinden aan dat van de N-VA, noemt hij 'vaandelvlucht'. De liberaal hoopt dat CD&V alsnog overstag gaat. De Gucht ontwaart een duidelijke politieke strategie bij De Wever. "Hij wil drie partijen leeghalen en is daar aardig mee bezig." CD&V moet het afleggen op de communautaire flank, terwijl Open Vld plotseling voorstellen ziet opduiken die de liberalen zelf nooit hebben kunnen binnenhalen. En ook Vlaams Belang verliest volop stemmen aan De Wever en co. Maar net omdat alles binnenhalen niet kan in een regering, kiest N-VA volgens De Gucht voor de strategie om stemmen te ronselen en het gewicht van zijn partij te vergroten, eerder dan het land te besturen. Dat ontslaat de andere partijen echter niet van hun verantwoordelijkheid, oordeelt De Gucht. Hij is blij dat zijn partij nu toch zonder N-VA verder wil praten en hoopt "dat CD&V dat binnenkort ook doorheeft". Want een regering met N-VA zonder CD&V lijkt hem onmogelijk. Maar "het is toch niet omdat De Wever geen regering wil dat België geen regering mag krijgen".*

Een ander bedroevend resultaat van de Belgische impasse valt te bezichtigen in de nationale plantentuin van Meise. De directie organiseert zelfs een gratis bezoekdag om de extreme verloedering aan te kaarten. De plantentuin is door politieke heisa een vervallen schimmeltuyn geworden. De 'betaalstaking' is een vorm van protest tegen het feit dat exact tien jaar geleden werd beslist de Plantentuin over te hevelen naar de Vlaamse Gemeenschap, maar dat dat akkoord nog steeds niet is uitgevoerd. Knelpunt is dat Franstaligen de overdracht voor hun deel niet willen realiseren, tenzij ze de middelen krijgen om alles in orde te brengen. Ze koppelen ook andere voorwaarden aan de overdracht, die niet bij de oorspronkelijke afspraken horen. De Vlaamse regering heeft al vaak geprobeerd vooruitgang te boeken en druk te zetten op de Franse Gemeenschap, maar voorlopig stuit ze steevast op een 'njet van de Franstaligen. Tot vandaag weigert de Franse Gemeenschap het samenwerkingsakkoord te ondertekenen. Ondertussen doet de Vlaamse overheid toch al de meest dringende herstellingen. Dat is nodig om de waardevolle collectie aan planten die gedurende tientallen jaren is opgebouwd, niet verloren te laten gaan.

Het rommelt ook weer hevig in de VS. De Democraten en de Republikeinen raken het maar niet eens over het verhogen van het schuldplafond. Kredietbeoordelaar Moody's dreigt er intussen mee de rating van de Amerikanen te verlagen. Als de verhoging er niet komt, slaat de crisis toe. Die zal eveneens internationale gevolgen hebben.

Net zoals in 2008 krijgt het Indiase Mumbai weer moet bloedige aanslagen te maken. Het dodental staat op zeventien. Bij de georkestreerde aanslagen, waarvan een op een drukke markt, vallen ook 131 gewonden. De autoriteiten hebben nog geen idee wie er achter de terreur zit. Iedere mogelijke vijandige groepering wordt

nagetrokken. De Indiase minister van Binnenlandse Zaken Palaniappan Chidambaram is er van overtuigd dat het om een gecoördineerde terreuraanslag gaat. Na afloop van een spoedvergadering met de top van het leger en de veiligheidsdienst deelt hij mee dat India vastbesloten is 'te blijven werken, groeien en welvaarend te worden'. Premier Manmohan Singh roept de bevolking van Mumbai op kalm te blijven en eensgezindheid te tonen.

Ondertussen kwakkelt de Belgische zomer verder. We beleven zelfs enkele heuse herfstdagen, met alles erop en eraan. De zon is spoorloos; Heer Celsius heeft België (niet zo lang geleden nog 'het warmste plekje in Europa') in de steek gelaten. Bij het maandoverzicht over enkele weken zal het journaal in verband met de horeca aan zee weer de woorden 'steen' en 'been' boven mogen halen.

Ouderwets? Nou: piraterij in de wereld neemt almaar toe. De gewapende piraten worden ook steeds gewelddadiger en stoutmoediger. Dat blijkt uit een internationaal rapport van het IBM (International Maritime Bureau). Tijdens de eerste zes maanden van 2011 worden wereldwijd 266 aanvallen uitgevoerd. Voor dezelfde periode in 2010 bedroeg dat aantal 196. 60 procent van de aanvallen zijn toe te schrijven aan de Somalische piraten.

Ook Afghanistan zit in de bloedrode cijfers. Daar zijn er in de eerste helft van het jaar elf bijna 1 500 burgers omgekomen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in 2001. Onder andere in Kandahar komen alweer mensen om bij een aanslag op een moskee waar de broer van president Hamid Karzai wordt her-dacht. Die is onlangs ook vermoord, door een van zijn lijfwachten.

'Een manuscript brandt niet' – Michail Boelgakov, 'De meester en Maragarita'. Wat als schr. dezès Het Jaar Elf niet verkocht krijgt aan een uitgever? Doorwerken naar een (half) decennium toe? Gezien het actualiteitsgehalte overgaan tot spoedige digitale publicatie? Zal het jaar 2011 een scharnierjaar zijn of zal het hele volgende decennium (het tweede van de eenentwintigste eeuw) bepalend zijn voor de wereld aka Moeder Aarde? Een troost: de weduwe van Michail Boelgakov zoude jaren rond (censuur, afwijzende uitgevers) met het (nog onvolkomen, niet helemaal afgewerkte) manuscript van haar monddood gemaakte man. Het duurt inderdaad soms jaren voor ze licht en lucht aankunnen ... maar manuscripten branden niet. Anders hadden we bijvoorbeeld geen Bijbel, een verhalencompilatie waarin een zogenaamd goddelijke figuur ten tonele wordt gevoerd en waarvan de vele lezers los daarvan kunnen vermoeden: daar moet toen iets gebeurd zijn wat de wereld-geschiedenis haalt ... en bepaalt.

De Vlaamse leeuw is anno 2011 hevig aan het klauwen, maar zijn soort is wereldwijd met uitsterven bedreigd. De voorbije vijftig jaar is het aantal leeuwen in het wild sterk gedaald. In 1960 waren er nog 450 000 exemplaren, in 2010 nog maar 20 000. Als het aan dit tempo voortgaat, zijn er over vijftien jaar geen wilde leeuwen meer. In Afrika zijn de dieren snel aan het uitsterven. De mens vormt de grootste bedreiging. Diens territorium wordt alsmaar ruimer, zodat de leeuwen steeds

minder plaats hebben om te leven en te jagen. Bovendien worden veel te veel mannelijke leeuwen gedood tijdens safari's. Leeuwenbeenderen zijn de laatste jaren ook bijzonder gegeerd in de Aziatische volksgeneeskunde. De leeuwenbotten zijn vooral in trek sinds tijgerbeenderen steeds schaarser worden.

14 juli 2011 (o.a. de 'Quatorze') is de koudste in zijn serie sedert de metingen in 1833. In Ukkel staat Heer Celsius amper 14,3 graden toe. Dat is 1 graadje meer dan de 'warmste' dag in januari. Hoe gemengder (nou: verwarrender) kan een klimaat nog zijn?

En het wordt nog donkerder in een stuk van het koninkrijkje België. Vlaanderen telt 1 728 kilometer aan autosnelwegen. Op meer dan de helft daarvan zal het licht nu permanent gedoofd worden. Vanaf 15 juli wordt de verlichting op de Vlaamse autosnelwegen drastisch teruggeschroefd. De Vlaamse regering wil zo besparen en de lichtvervuiling inperken. Sommige stukken weg blijven wel permanent verlicht, zoals grote ringwegen en complexen van op- en afritten. Op de overige snelwegen die niet permanent in het donker gaan, wordt een dynamisch systeem ingevoerd. Bij druk verkeer (op spitsstroken), extreem weer, ongevallen of wegwerkzaamheden kan het licht daar opnieuw aan. Een gok: daar zal het licht zelden uitgaan.

De Venezolaanse president Hugo Chavez (die al twaalf jaar aan de macht is) doet er alles aan om de wereld te overtuigen dat hij niet zal aftreden omdat hij aan darmkanker lijdt. Zo zingt hij op straat Venezolaanse volksliederen in het bijzijn van honderden aanhangers. Hij heeft het ook over het jaar 2021, jaar waarin hij zich uit de politiek terug zou trekken. Hierdoor 'pest' hij ook zijn politieke tegenstanders, die volgens hem geen enkele kans maken hem bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar te verslaan. "Jullie zullen het vaderland Venezuela nooit meer regeren", aldus een overmoedige Chavez.

De Verenigde Staten hebben ongeveer 100 000 soldaten in Afghanistan en leveren daarmee het gros van de troepen van de internationale militaire coalitie. Die telt ongeveer 140 000 militairen. De eerste Amerikaanse soldaten keren medio juli terug van hun missie in Afghanistan. Een contingent van 650 militairen die gestationeerd waren ten noordoosten van de hoofdstad Kaboel verlaat het land en wordt niet vervangen. Eind juni kondigde president Barack Obama aan dat tegen de zomer van 2012 een derde van het Amerikaanse contingent uit Afghanistan wordt weggehaald. Het gaat over zo'n 33 000 manschappen.

Schieten de Amerikanen zichzelf in de voet? Een taaie groep Republikeinse Tea Party-leden in het Huis van Afgevaardigden houdt de VS - en bij uitbreiding de hele wereldeconomie - in een houdgreep. Ondanks alle waarschuwingen voor een financiële catastrofe weigeren ze elke verhoging van het schuldplafond goed te keuren. De Republikeinse toplui zitten met de handen in het haar. Oude krokodillen als Boehner en Senaatsfractieleider Mitch McConnell, die uit ervaring beter weten, zitten nu knap verveeld met hun backbenchers. "We hebben een aantal leden die simpelweg niet geloven dat ze ooit voor een hoger schuldplafond moeten

stemmen", erkent Boehner. Mitch McConnell beseft als geen ander hoe gevaarlijk dat is voor zijn partij. In een radio-interview zegt hij dat de Republikeinen hun eigen merk dreigen te vernietigen als de schuldenbom barst. "Plotseling zouden wij mede-eigenaar zijn van een slechte economie. Dat is een bedenkelijke positie, met een verkiezing voor de deur." De Tea Party zette zichzelf op de kaart tijdens de hete zomer van 2009, toen in Washington gedebatteerd werd over Obama's ziekte-hervorming. Overal te lande verstoorde ze toen meetings van Democraten die de ziekte-hervorming gingen verdedigen voor hun kiezers. Her en der daagden Tea party-sympathisanten daar zelfs gewapend voor op. Nu gijzelt die *'Hell no'*-fractie de Republikeinen in verband met het schuldplafond. Tegen de experts en de markten in, en samen met haar politieke geestesgenoten in het Huis, gelooft Michele Bachmann, Tea Party-kopstuk en presidentskandidate in de lift, niet dat een crisis dreigt als het schuldplafond niet verhoogd wordt. "Dat is simpelweg niet waar", beweert ze. Taaie tante toekomstige presidente?

In 2010 wint 'Benidorm bastards' de Gouden Roos, de meest prestigieuze Europese prijs voor amusementsprogramma's op televisie. De reeks kaapt ook twee prijzen weg op het World Media Festival in Hamburg. Nu zal het bekroonde verbor-gencameraprogramma binnenkort ook te zien zijn op de Britse openbare omroep BBC. Het succesformat rond de brutale oudjes die jongeren te grazen nemen, is in totaal al aan meer dan twintig landen verkocht. Enkele maanden geleden geleden kocht ook de Amerikaanse zender NBC, een van de grootste tv-stations van de VS, de rechten op het programma. Het wordt er gepresenteerd door Betty White, de 89-jarige actrice bekend van de tv-serie 'Golden girls'. Ook onder meer Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland, Griekenland, Israël, Zweden en Zuid-Korea hebben hun eigen versie van 'Benidorm Bastards'. Aan dat lijstje kunnen nu ook het Verenigd Koninkrijk en Australië toegevoegd worden.

Tournieuws in de marge. Er is ongewenst bezoek bij nacht geweest op de parking van Hôtel des Pyrénées in Ousse. Terwijl de renners en de staf van de ploeg Omega Pharma-Lotto van een welverdiende nachtrust genieten, rooft een stel on-verlaten een van de vipbusjes leeg. De dieven gaan aan de haal met een satelliet-ontvangstinstallatie en drie kleine flatscreens die het de vips mogelijk maken om de wedstrijd in de wagen te volgen. En op 15 juli wint de Belg Jelle Vanendert de koninginnenrit in de Pyreneeën.

Achter gesloten deuren ontmoeten Obama en de Dalai Lama elkaar in Washington. China reageert furieus op dat onderhoud. Volgens de Chinezen gaat het hier 'om een inmenging in interne aangelegenheden, worden de gevoelens van het Chinese volk gekwetst en de relaties tussen de VS en China beschadigd'. Dat valt te lezen in een mededeling van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Peking had al op voorhand opgeroepen om de ontmoeting te annuleren. China beschouwt de Dalai Lama als het gezicht van de Tibetaanse onafhankelijkheidsstrijd.

Hugo Chavez is andermaal naar Cuba afgereisd voor verdere medische behandeling, maar zijn land boert verder goed geolied. Het grootste deel van de Latijns-Amerikaanse olie, ruim 85 procent, bevindt zich immers in Venezuela. Sinds februari is de voorraad in de Venezolaanse bodem op 297 miljard vaten vastgesteld. De totale wereldvoorraad bedraagt 1,7 biljoen vaten. "Ik weet niet of het 85 procent is, maar de stijging van bewezen reserves betekent dat ons land nog vele decennia een van de vier of vijf belangrijkste spelers ter wereld blijft op het vlak van olie", zegt Nelson Martínez, directeur van PDVSA América, een afdeling van het staatsbedrijf Petróleos de Venezuela. Door recente vondsten beschikt Latijns-Amerika nu over een vijfde van alle olievoorraden ter wereld. Vaandeldrager is Venezuela, dat sinds februari het land met de grootste oliereserves ter wereld is. Sinds 2009 neemt het aantal olievondsten in de hele wereld toe met 20 procent. In Latijns-Amerika en de Caraïben bedraagt dat 40 procent. Alleen in het Midden-Oosten is meer olie te vinden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Latijns-Amerikaanse Organisatie voor Energie (Olae). Brazilië heeft de laatste jaren belangrijke onderzeese olievelden aan zijn Atlantische kust ontdekt, zoals het Tupi-olieveld in 2007, met mogelijk 33 miljard vaten, en het Jupiter-veld in 2008, met 12 miljard vaten. Daardoor bezit Brazilië 5 procent van de Latijns-Amerikaanse voorraden. De derde op de olielijst is Mexico. Dat ziet zijn bewezen voorraden de laatste vijftien jaar dalen, maar het beschikt nog altijd over 4 procent van de regionale voorraad. Ecuador volgt.

Ander 'wereldnieuws': een half miljoen kinderen (500 000) in de Hoorn van Afrika kunnen binnenkort door de hongerdood sterven. Het VN-kinderfonds Unicef beweert dat de hulp aan de regio wordt uitgebreid. Medio juli krijgen al twee miljoen kinderen in de Hoorn van Afrika voedselhulp. De huidige droogte en hongersnood in Somalië is volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN de 'ergste humanitaire ramp in de wereld'.

De storm rond News Corp, het mediabedrijf van Murdoch, is nog altijd niet gaan liggen sedert het af luisterschandaal door zijn boulevardkrant News of The World. Die krant wordt intussen opgedoekt en twee toplui binnen de groep nemen ontslag, maar de politiek blijft zich roeren. Labour-leider Ed Miliband wil de macht van het media-imperium van Rupert Murdoch aan banden leggen. Hij noemt de huidige mediaconcentratie ronduit 'gevaarlijk', zo zegt hij in een interview in de Britse krant The Observer.

Het Britse af luisterschandaal doet opnieuw een paar koppen rollen. Het is nu de beurt aan Rebekah Brooks, ex-hoofdredactrice van Murdochs schandaalkrant News of the World en een van de machtigste vrouwen van Engeland. Ze zou een spilfiguur zijn in het af luisterschandaal. Ze wordt verhoord in twee onderzoeken: een naar illegale af luisterpraktijken bij de krant en een tweede naar smeergeld dat aan politiemensen betaald zou zijn om informatie naar NOTW te lekken. Tevens volgt Paul Stephenson, hoofd van Metropolitan Police/NewScotland Yard. Ook James Murdoch, zoon van de machtige Rupert, prijkt als volgende kanshebber op de

lijst. Met het ontslag van Paul Stephenson (57) overstijgt het schandaal rond de Britse tabloid NOTW de mediasector. Stephenson, de baas van de Metropolitan Police, stapt op na onthullingen over een wellnessweekend van 12 000 pond dat NOTW voor hem betaald zou hebben. Stephenson beweert op een persconferentie dat zijn integriteit ongeschonden is, maar dat hij niet wil dat het onderzoek schade zou lijden door suggesties over zijn verwevenheid met NOTW. In Londen liggen de riolen liggen wijd gapend open en sperren hun stinkende muilen ...

### *Interludium*

*We zeggen en schrijven 18 juli 2011 ... enkele dagen voor de 'drache nationale' (spottende benaming voor de hevige regen die bijna elk jaar op 21 juli, de Belgische nationale feestdag, valt) ... dagenlang al regent het onverdroten ... en het duurt nog dagen ... loodgrijze luchten ... schuimende boomkruinen ... Heer Beaufort is grimmig aan het werk ... Heer Celsius collaboreert ... onophoudelijk jagen kuddes zwangere wolken voorbij of ejaculeren hun hemelwater met bakken tegelijk uit wat we verder nog weigeren 'hemel' te noemen ... meeuwen zoeken het binnenland op ... aan zee lopen norske mensen met dikke jassen aan ... auto's passeren op pletsende banden ... rioolputjes gorgelen ... bladergroen verschiet nu al tot een blekere tint ... dit moet een Belgische herfstzomer zijn ... beruchte jaartallen met gelijkaardige illustere slechte zomers worden ter vergelijking opgerakeld ...*

Ook in het jaar elf wordt geen enkele Belg in de adelstand verheven. De reden die het Paleis opgeeft: het gebrek aan een volwaardige regering. Koning Albert zal naar aanleiding van de nationale feestdag op 21 juli voor het tweede jaar op rij geen landgenoten in de adelstand verheffen. Omdat de regering nog altijd ontslagnemend is, vindt het Paleis dit nu niet wenselijk.

Een kort bericht over trouwen en huwen. In 2010 worden in het rijksregister 1 970 huwelijken geregistreerd tussen personen van hetzelfde geslacht. Het jaar daarvoor is dat 1 983. Het aantal huwelijken met lesbiennes stijgt vorig jaar evenwel opvallend van 959 tot 1 033, terwijl het aantal met homo's daalt van 1 024 tot 937.

Twintig jaar leden werd de Waalse PS-politicus André Cools vermoord. De schuldigen zijn gevat, veroordeeld, opgesloten en inmiddels weer vrijgelaten. Pino Di Mauro, die beschouwd wordt als de opdrachtgever van de moord op voormalig PS-voorzitter André Cools, is al meer dan een jaar voorwaardelijk vrij. Hij werd destijds veroordeeld voor het bewapenen van de gerekruteerde Tunesiërs die de moord moesten uitvoeren, maar ontkende altijd alle betrokkenheid. Ex-minister Alain Van der Biest, ook vaak genoemd in de onfrisse zaak, maar zijn onschuld staande houdend, pleegde zelfmoord. Van alle betrokken personen bij de moord op Cools zit niemand meer in de gevangenis.

De presidenten van Bosnië-Herzegovina, Kroatië en Servië samengekomen op de Kroatische Brijuni-eilanden. Het is de eerste keer dat dit gebeurt sedert de Balkanoorlog. Ze willen zich in de toekomst verder met elkaar verzoenen en de

grensconflicten oplossen. Bosnië-Herzegovina heeft drie presidenten. De moslim Bakir Izetbegovic, de Serf Nebojsa Radmanovic en de etnische Kroaat Zeljko Kom-sic liggen constant overhoop met elkaar. Bosnië, Kroatië en Servië willen alle drie lid worden van de EU. Van de landen uit het voormalige Joegoslavië is dat tot nu toe alleen maar Slovenië gelukt.

Wanneer de maan heel helder is en niet al te hoog aan de hemel staat, wanneer het voldoende donker is en de regen vanuit de tegenovergestelde richting van de maan komt, krijg je een maanregenboog. Het is een zeldzaam en uiterst verbluffend fenomeen. Het is zover in het Amerikaanse Yosemite Nationaal Park. De oogverblinde kleuren van een prachtige maanregenboog lichten de waterval op tijdens de nacht. Het Yosemite Nationaal Park is naast de Cumberland Falls in de Verenigde Staten, Waimea op Hawaï en de Victoria Falls op de grens van Zambia en Zimbabwe een van de weinige plaatsen ter wereld waar je een glimp kan opvangen van een maanregenboog.

Nog nooit is de politieke impasse in België zo groot geweest als nu. Dat wordt pijnlijk duidelijk in de aanloop naar de Nationale Feestdag. Binnenkort is het 21 juli, en de koning heeft nog geen idee van wat hij in zijn jaarlijkse speech moet vertellen. Op de website van de Belgische monarchie lijkt het alsof men er de Nationale Feestdag vergeten is ... Het rommelt ook intern in de Koninklijke keuken. Zorgenprins Laurent en prinses Claire hebben geen uitnodiging gekregen voor het Te Deum, het militaire defilé en andere officiële activiteiten van de Koninklijke familie naar aanleiding van de nationale feestdag.

En het rommelt ook verder in het Amerikaanse huishouden. Bank of America boekt het grootste kwartaalverlies in zijn geschiedenis. In het tweede kwartaal noteert de bank een verlies van 8,83 miljard dollar (6,22 miljard euro), tegenover 3,12 miljard dollar (2,2 miljard euro) winst een jaar eerder. De rode cijfers zijn verwacht, want er moest ook geld zijn om geschillen over rommelkredieten te regelen. Het aandeel van de bank verliest in het jaar elf al 27 procent en sluit voor het eerst sedert mei 2009 af onder 10 dollar.

Ten hemelschreiend is het, en de gevoelens hieromtrent zijn meer dan 'gemengd': de hittegolf in de VS, de kletsnatte herfstzomer in Europa en de extreme droogte in de Hoorn van Afrika. Water is kostbaar. Water wordt het nieuwe goud. Maar het veroorzaakt koorts en huiduitslag op de korst van Moeder Aarde. Het ontbreekt of het is er te veel. Het is te laat of het komt te vroeg. Het is te zoet of te zout of te zuur. Kan water niet doodgewoon water zijn? Voor iedereen van hetzelfde ... milde regen ... malse buien ... Er komt misschien een tijd dat we met Nieuwjaar een toast uitbrengen met puur water in plaats van cava, champagne of prosecco. En toch smelt de ijskap zienderogen ...

Het tijdperk van de ruimteveren of spaceshuttles is afgesloten. Het idee om een herbruikbaar ruimtevaartuig met raketmotor te bouwen stamt al uit 1954. Het is dus ouder dan het Apollo-maanproject. Toch geeft de Amerikaanse



ruimtevaartorganisatie NASA pas in de jaren 60 groen licht voor het project. Anders dan de kleine ruimtecabines van Mercury, Gemini en Apollo is de veel grotere shuttle herbruikbaar. Het tuig wordt gelanceerd als een raket, maar keerde als een zweefvliegtuig naar de aarde terug. Na zijn 33ste en laatste vlucht landt het ruimteveer Atlantis nu weer op aarde. Daarmee komt er na ongeveer dertig jaar een einde aan het tijdperk van de ruimteveren. De drie overblijvende shuttles worden na decennia van ruimtevluchten uit de vaart gekomen en verkocht aan musea. Eén Belg heeft ooit in een shuttle gevlogen: Dirk Frimout in 1992 in de Atlantis. Frank De Winne vloog twee keer met een Russische Sojoez naar het ISS. Een andere bekende inzittende is de pop Buzz Lightyear uit de film Toy Story, die in 2008 met de shuttle Discovery naar het ISS vliegt.

Nationale Feestdag in het koninkrijk België, dat druilerige driehoekje aan de Noordzee. 180 jaar geleden legt Leopold de eed af als eerste koning der Belgen. Het feest wordt op de vooravond van 21 juli ingezet met een volksbal in de Marollenwijk in Brussel. Prins Laurent en prinses Claire zijn bij de 15 000 mensen die komen dansen op het Vossenplein. Het is een feest met gemengde gevoelens: koning Albert II houdt een droevige maar ook boze toespraak in verband met de politieke impasse. Waarschijnlijk zou hij veel liever de politici de huid vol schelden. Houdt hij zich in teneinde zijn dotatie veilig te stellen?

De mythe van de volle maan is aan het tanen. Leeuwen en andere roofdieren vallen het liefst aan als het net volle maan is geweest. Dat blijkt uit een Afrikaans onderzoek. Volgens de onderzoekers moet hier mogelijk de oorzaak worden gezocht van de vele mythes die rond volle maan hangen. Ze bestudeerden vijfhonderd aanvallen van leeuwen op mensen tussen 1988 en 2009. De overgrote meerderheid daarvan vond plaats tussen zonsondergang en 22 uur de dag na een volle maan. Een mogelijke verklaring voor de bijzondere activiteit van de dieren is dat leeuwen het best jagen in het donker. Bij volle maan is de kans groot dat ze niets vangen en dus steken ze een tandje bij in de dagen daarna, als de maan pas laat op de avond verschijnt. Die bevindingen kunnen een nieuw licht werpen op de folklore rond volle maan. "Er heeft dus altijd een risico rond volle maan gehangen", concluderen de onderzoekers. "Op zich vormt ze geen risico, maar ze waarschuwt wel dat er een gevaarlijke periode aanbreekt."

De Europese Top redt Griekenland even uit het financiële moeras waarin het dreigt te verzuipen. Europese bazen José Manuel Barroso en Herman Van Rompuy mogen dan al opgeluchte en opluchtende verklaringen hierover de wereld in sturen, de echte motor van Europa wordt aangedreven door Duitsland en Frankrijk, met name door het duo Merkel-Sarkozy. Tegenwoordig is dat 'Merkozy', zoals ze ietwat smalend genoemd worden. Het is een verstandshuwelijk, waarbij ze elkaar houderig kussen als ze elkaar zien: het lijfelijke bruinverbrande gegrimde onderdeurtje en de stijve bleke vaalkleurig geklede kenau. Maar van echte vriendschap, zoals destijds tussen Kohl en Chirac, is geen sprake. Ze zijn door de geschiedenis tot elkaar veroordeeld.

De Noorse hoofdstad Oslo wordt opgeschrikt door een zware bomaanslag vlakbij het kantoor van premier Jens Stoltenberg. Er is sprake van zeven doden en tientallen gewonden. "Op straat liggen bloedende mensen", meldt een journalist van de openbare radio. "Er ligt overal glas. De chaos is totaal. De ruiten van alle omliggende gebouwen zijn opgeblazen." Kort na de aanslag schiet een man, vermoed als agent, vier jongeren dood op een jongerenbijeenkomst van de regerende Arbeiderspartij op een eilandje op dertig kilometer van Oslo. Daar zou de premier diezelfde dag nog een toespraak houden. Volgens de Noorse politie is er een verband tussen de twee incidenten. Getuigen hebben gezien hoe even voor de aanslag een voertuig aan grote snelheid door de wijk raasde.

Update van vorig bericht, een ochtend later: *'Bij de schietpartij op het eiland Utoeya nabij Oslo zijn zeker 80 doden gevallen. Dat heeft de politie zaterdagochtend op een persconferentie bekendgemaakt. Zo meldt het Noorse persagentschap NTB. Intussen is de verdachte schutter geïdentificeerd. Het zou gaan om een 32-jarige Noor. De man zou ook verantwoordelijk zijn voor de bomaanslag in Oslo waarbij zeven doden vielen. Uit wat de verdachte op het internet had gepost, kan worden afgeleid 'dat hij bepaalde politieke trekken heeft die naar rechts en tegen de islam neigen, maar het is te vroeg om te zeggen dat dit een motief was voor zijn daad', zei politiecommissaris Sveinung Sponheim op de openbare omroep NRK. De politie bevestigt dat ze een 32-jarige Noor had opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dubbele aanslag, maar weigert de naam Anders Behring Breivik, die in alle media wordt genoemd, te bevestigen.'*

Zoals België zich in een politieke impasse bevindt, zo happen de Verenigde Staten naar lucht wat financiën betreft. En het spel wordt uiteraard ook politiek gespeeld. De Republikeinen blazen het overleg met president Barack Obama over de verhoging van het schuldenplafond op. De president reageert geërgerd en plant nieuw topperleg om een situatie te vermijden waarbij de VS na 2 augustus niet meer aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Obama zegt dat hij de Republikeinen een 'buitengewoon correct' voorstel heeft gedaan en dat de Amerikanen geïrriteerd zijn door het onvermogen van het Congres om dit op te lossen. Dit klinkt allemaal erg 'Belgisch'...

We houden van lijstjes. Helaas volgt hieronder – naar aanleiding van de drama's in Oslo – een huiverlijst. Schr. dezes citeert letterlijk uit een krant (De Morgen: 'Vijf jaar dolle schutters').

*Opnieuw zorgt een idioot met een geweer voor een bloedbad. Een overzicht van de belangrijkste gelijkaardige incidenten van de afgelopen vijf jaar:*

*Maart 2005: in de Amerikaanse staat Minnesota schiet een leerling zeven andere scholieren dood voor hij de hand aan zichzelf slaat. Kort daarvoor had hij al twee van zijn grootouders omgebracht.*

*April 2007: een geestelijk gestoorde Zuid-Koreaan veroorzaakt 33 doden (inclusief zichzelf) bij een schietpartij op de Virginia Tech University in het Amerikaanse Blacksburg.*

*November 2007: acht doden, onder wie de directrice, bij een schietpartij op een school in het Finse Tuusula.*

*September 2008: op een school in het West-Finse Kauhajoki schiet een 22-jarige student negen medeleerlingen en een leraar dood, waarna hij de hand aan zichzelf slaat.*

*Maart 2009: in zijn voormalige school in het Duitse Winnenden schiet een jongeman negen scholieren en drie docenten dood. Op zijn vlucht vermoordt hij nog eens drie mensen. Vervolgens slaat hij de hand aan zichzelf.*

*Oktober 2009: een legerpsychiater doodt dertien mensen in de Amerikaanse militaire basis Fort Hood. De islamitische majoor zou zijn gepest door collega's.*

*Juni 2010: een Britse taxichauffeur schiet twaalf mensen en zichzelf dood in het Lake District. De normaal zo rustige vrijgezel kiest zijn slachtoffers kennelijk willekeurig uit.*

*Augustus 2010: in de Slowaakse hoofdstad Bratislava vallen zeven doden en dertien gewonden bij een schietpartij. De motieven van de 48-jarige schutter zijn onbekend. Hij pleegt zelfmoord.*

*Januari 2011: in Tucson in de Amerikaanse stad Arizona schiet een 22-jarige man zes mensen dood. Het Congreslid Gabrielle Giffords raakt zwaargewond.*

*April 2011: op een school in het Braziliaanse Rio de Janeiro schiet een man dertien mensen dood, terwijl 22 anderen gewond raken. De schutter pleegt zelfmoord.*

*April 2011: de Nederlander Tristan van der Vlis schiet zes mensen dood in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Hij pleegt zelfmoord.*

Daar moet nu dus Oslo 2011 aan toegevoegd worden: Anders Behring Breivik schiet 91 jongeren dood, verwondt er verschillende anderen op het Noorse eilandje Utoeya en wordt ook verdacht van de bomaanslag in Oslo met zeven doden als gevolg.

Zangeres Amy Winehouse, amper 27, is overleden. Ze wordt dood aangetroffen in haar flat in Londen, wellicht als slachtoffer van haar verslavingen. De naam van Winehouse prijkt nu ook op de imposante lijst van rocksterren die stierven op hun 27ste, zoals Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison en Kurt Cobain.

De Australiër Cadel Evans wint de Tour de France. Australië reageert euforisch. Het continent ziet geel omwille van 'King Cadel' ofte 'Our Hero'. Zijn geboortestad wil een brug naar hem noemen en er zijn al plannen voor een standbeeld. Meer

dan 10% van de kijkers (2,5 miljoen) heeft de slotrit op televisie gevolgd. Er gaan zelfs al stemmen op om de Tourzege van Evans te eren met een nationale feestdag ('Yellow Day'), maar de eerste minister haast zich om dat gerucht te ontcrachten. "Ik heb Cadell wel even aan de lijn gehad", zegt premier Julia Gillard. "We hebben ook gegrapt over de impact van zijn zege op de Australische economie. Ik zei dat iedereen maandag niet echt uitgeslapen op het werk zou verschijnen. Maar hij antwoordde me dat iedereen net meer energie zou krijgen."

Michel Cacoyannis, de regisseur van *Zorba the Greek*, overlijdt in Athene. Hij is 89 jaar geworden. De film, met Anthony Quinn in de hoofdrol, wordt een klassieker dankzij de muziek van componist Mikis Theodorakis. Hij krijgt drie Oscars. Beroemder nog dan de film is de filmmuziek van Mikis Theodorakis, met onder andere de aanstekelijke sirtaki. Cacoyannis maakt ook met *Atilla 74* (1975) een indrukwekkende politieke film, met het Grieks-Turkse Cyprusconflict als onderwerp.

Nog meer 'Noorwegen'. De politie in Noorwegen stelt het aantal slachtoffers van de dubbele aanslag van vrijdag bij naar 76. Een van de slachtoffers is de stiefbroer van de Noorse prinses. Bij de bomaanslag in het centrum van de hoofdstad Oslo komen 8 mensen omgekomen, en niet 7, zoals eerder werd gemeld. Op het eiland Utoya heeft Breivik 68 mensen doodgeschoten, en niet 86, zoals in de eerste schatting. De politie wijt de verwarring over het dodental aan moeilijkheden om aan informatie over het aantal vermisten te komen.

De hotelmeid die voormalig IMF-topman Dominique Strauss-Kahn beschuldigt van verkrachting in een New Yorks hotel praat voor het eerst met de pers. "Door hem word ik als een hoer behandeld", zegt ze. Strauss-Kahn zou Nafissatou Diallo gedwongen hebben tot orale seks. "Stop, mijnheer. Ik wil mijn werk niet verliezen", reageerde ze daarop. "Ik stond op. Ik was aan het spugen, rende de kamer uit naar de gang en ging niet terug. Ik was zo nerveus, ik was zo bang, ik wilde mijn job niet verliezen. Ik wil dat hij naar de gevangenis moet. Ik wil dat hij beseft dat er plaatsen zijn waar hij zijn macht of geld niet kan gebruiken", aldus het kamermeisje.

In Detroit overlijdt Robert Ettinger, bekend als de 'vader van het cryonisme': een proces waarbij lichamen worden ingevroren in vloeibare stikstof met de bedoeling (en de hoop) die later weer tot leven te wekken. Ettinger is 92 geworden en laat zichzelf ook invriezen. Medio jaren 60 krijgt hij bekendheid door de publicatie van zijn boek 'The prospect of immortality'. (Nederlandse versie: 'De diepvriesmens. Kunnen wij langer leven?') Daarin lanceert hij het idee dat mensen de dood zullen kunnen overwinnen door zich te laten invriezen. Ettinger, professor fysica, haalt hiervoor zijn inspiratie uit sciencefictionboeken. Hij schrijft er ook zelf. In 1976 richt hij het Instituut voor Cryonisme op. De beweging telt een 900-tal leden en heeft tot nog toe 106 mensen ingevroren. Ook Ettingers eerste en tweede vrouw zijn daarbij, samen met nog een honderdtal andere lichamen. Nu is het de beurt aan de oprichter zelf.

Bij de vloedgolf van vorig jaar stond ongeveer een vijfde van Pakistan onder water: alles samen een gebied groter dan Engeland. Zo'n 20 miljoen inwoners waren getroffen en duizenden Pakistanen kwamen om. Een jaar na datum blijkt de centrale overheid te weinig te hebben gedaan om een nieuwe ramp te voorkomen. Er bestaat geen waarschuwingssysteem voor overstromingen en er is amper beschermende infrastructuur gebouwd zoals dijken of kanalen. Bij het begin van het nieuwe regenseizoen dreigt nu andermaal een ramp. Het land is helemaal niet voorbereid op nieuwe zware moessonregens. Zo'n 5 miljoen Pakistanen leven momenteel aan de oevers van de Indus, die opnieuw dreigt te overstromen. Tienduizenden inwoners zijn nog steeds dakloos; miljoenen dreigen honger te gaan lijden omdat ze niet in staat zijn geweest gewassen te telen.

Cadel Evans wint de Tour de France met 1040 meter voorsprong op de nummer twee, Andy Schleck. De Tour-organisatie slaat aan het rekenen en vertaalt het tijdsverschil van 1'34" naar de afstand van ruim een kilometer. De legendarische onklopbare spurter Mark Cavendish wint zijn spurten dan weer met duimbreedtes en banddiktes ...

De wetenschap geeft de droevige of treurende mens gelijk: koekjes, gebak, chocolade en chips werken uitstekend tegen de blues. Amerikanen noemen het niet voor niets '*comfort food*': de emmer ijs die de wanhopige vrijgezel in kleffe series eenzaam op de sofa uitlepelt, een reepje troost in de vorm van chocola, een chipszak vol zelfmedelijden. The Gilmore Girls ... Bridget Jones ... "Dat mensen vaak naar bepaalde voeding grijpen wanneer ze niet goed in hun vel zitten, is al lang bekend", zegt een onderzoeker aan het Translational Research Center for Gastrointestinal Disorders (KU Leuven). "Nu blijkt dat die intuïtie ook wetenschappelijk klopt: vetzuren verminderen negatieve emoties." Die conclusie is gepubliceerd in het vakblad The Journal of Clinical Investigation. Een weetje om van te snoepen. Chocolade: een woord van troost. Het surrogaat voor ontstentenis. Sterke zoethouder in donkere dagen.

Er is weer wat leven na de dood. Een Italiaanse onderzoeker beweert dat hij tijdens opgravingen het graf van een van de twaalf apostelen van Jezus gevonden heeft. Het betreft de tombe van apostel Filippus. Een team van archeologen onder leiding van Francesco D'Andria doet momenteel opgravingen in de ruïnes van Hierapolis (Pamukkale, in de Turkse provincie Denizli). "Na jaren zoeken hebben we eindelijk de graftombe van Filippus gevonden. Dit is een belangrijke vondst voor het christendom en voor de archeologie", zegt D'Andria. Filippus verkondigde na de dood van Jezus Christus het geloof. Hij zou rond het jaar 80 een martelaarsdood gestorven zijn.

Normaal is september de wespenmaand. Door het warme weer in het voorjaar zijn de beestjes nu al massaal aanwezig. In de provincie Luik komt een 79-jarige man om na een aanval van een zwerm agressieve hoornaars. De hoornaar is de grootste en gevaarlijkste soort wesp die in België voorkomt. Hij heeft een langere angel

en beschikt over meer gif dan de 'normale' versie. De wespen zijn bovendien een stuk agressiever dan normaal. Ze vinden niet genoeg voedsel en vallen daardoor makkelijker mensen lastig. Doordat er zo vroeg op het jaar zoveel wespen zijn, is er een tekort aan voedsel. Wespen leven van de zoete substantie die hun larven afscheiden als ze aas te eten krijgen. Bij gebrek aan aas voor de wespenlarven, worden de insecten gelokt door de zoetigheden van mensen. In een wespennest zitten tot 500 wespen. Die moeten allemaal gevoed worden. Het is even komkommertijd ... In het holst van de zomer ... Dus is een lijstje maar weer eens op zijn plaats.

Dit is de top tien der eilanden, volgens reismagazine *Travel + Leisure*, door de lezers gerangschikt op basis van natuurlijke attracties, uitzicht, activiteit, eetgelegenheid, gastvrijheid en verhouding tussen prijs en kwaliteit van een verblijf.

1. Santorini, Griekenland
2. Bali, Indonesië
3. Cape Breton Island, Canada
4. Boracay, Filipijnen
5. Eilanden van het Great Barrier Reef, Australië
6. Sicilië, Italië
7. Big Island, Hawaï
8. Kauai, Hawaï
9. Maui, Hawaï
10. Galapagoseilanden, Ecuador

Een Engelstalig televisiekanaal in Rusland geeft commentaar op de politieke toestand in België. Volgens de zender dreigt het land uiteen te vallen. En dat zou wel eens een kettingreactie in Europa kunnen veroorzaken.

Het museum Dhondt-Dhaenens toont in de zomer van 2011 de collectie van de vroegere Kortrijkse industrieel Tony Herbert. De ontsluiting en presentatie van een deel van deze verzameling smeekt om een dergelijk onderdak. Het gaat immers om werk van zes bekende Vlaamse expressionisten. Tony Herbert (1902-1959) realiseerde de meest consistente verzameling Vlaams Expressionisme. Hij legde zich voornamelijk toe op het werk van Jean Brusselmans, Gust De Smet, Constant Permeke, Edgard Tytgat, Frits Van den Berghe en Rik Wouters. Tony Herbert was ook een invloedrijke promotor van hun kunst. De tentoonstelling brengt de belangrijkste schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen en archiefstukken uit deze

historische collectie opnieuw samen. Veel werken worden voor de eerste keer sinds lang publiek tentoongesteld. Vooral het werk van de te jonggestorven Rik Wouters valt bij schrijver dezes (al heel lang) in de smaak. Rik Wouters is blijkbaar de eerste Belgische kunstenaar die zich met een contract aan een galerie bindt (Galerij Giroux, Brussel).

De Britse televisiezender BSkyB is deels in handen van de omstreden mediatycoon Rupert Murdoch. Hij wil de zender graag volledig overnemen. Door het afluister-schandaal bij News of the World ziet hij van die plannen af. BSkyB heeft in het gebroken boekjaar 2010/2011 (dat eind juni afloopt) een winst gemaakt van 1,073 miljard pond (zo'n 1,23 miljard euro). De goede resultaten van het bedrijf tonen nu aan waarom Murdoch de zender zo graag in zijn bezit wou. Eigen schandaal, verdiende kwaal.

De Noorse massamoordenaar Breivik heeft op zijn Facebookpagina von Triers lievelingsfilm 'Dogville' op de derde plaats van zijn persoonlijke lijstje beste films gezet. In die film neemt een vrouw (Nicole Kidman), die door een gemeenschap is misbruikt, wraak door hen allemaal te vermoorden. Dat zint de Deense cineast Lars von Trier niet. Hij vindt het erg dat zijn film een mogelijke inspiratiebron is geweest voor de Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik. In een gesprek met de Deense krant Politiken haalt de Dogma-cineast ook uit naar extreemrechts in Denemarken, dat volgens hem gedeeltelijk voor het bloedbad in Oslo en Utoya verantwoordelijk is. 'De slotscène van de film heeft pijnlijke gelijkenissen met de schietpartij op Utoya', aldus von Trier. 'Mocht blijken dat 'Dogville' effectief een inspiratiebron is geweest voor Breivik, dan heb ik inderdaad spijt dat ik de film heb gemaakt.' Von Trier viseert in het gesprek vooral de DVP, de extreemrechtse Deense Volkspartij. Die houdt al tien jaar lang als gedoogpartner de centrumrechtse regering in Kopenhagen overeind. Volgens de filmmaker speelt de DVP handig in op de in Denemarken al jarenlang heersende islamofobie. De politieke lijn van de DVP 'stemt overeen met het ideeëngoed van Breivik'. Von Trier wil dat DVP-leider de verantwoordelijkheid van de partij voor de tragedie in Noorwegen toegeeft.

De DVP biedt prompt wederwoord door te verwijzen naar het schandaal dat von Trier op het jongste filmfestival in Cannes veroorzaakt door op onhandige wijze ironisch 'begrip' voor de figuur van Adolf Hitler op te brengen. DVP-woordvoerder Søren Espersen heeft het ook over 'een verklaard nazi', die bovendien ontaarde 'perverse films' maakt.

Het Filmfestival van New York opent dit jaar met 'Carnage', een film van Roman Polanski. 'Carnage' vertelt het verhaal van twee koppels. Zij ontmoeten elkaar nadat hun zonen op school gevochten hebben. Onder meer Christoph Waltz, Jodie Foster en Kate Winslet zijn te zien in de prent. De Frans-Poolse regisseur woont de première niet bij: er loopt nog altijd een aanhoudingsbevel tegen hem in de VS. De 77-jarige regisseur zou in 1977 seks hebben gehad met een 13-jarig meisje. Voor zijn proces volledig afgerond is, verlaat hij de VS. In 2005 wordt er een

internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. In 2009 wordt Polanski aangehouden op de luchthaven van Zürich en onder huisarrest geplaatst. Dat wordt later opgeheven. Zwitserland levert hem niet uit aan de VS. Het Amerikaanse gerecht wil de regisseur wel nog altijd vervolgen.

Big in Britain. In Groot-Brittannië ontdekt een wc-importeur letterlijk een gat in de markt. Sedert hij het gat van zijn toiletbrillen met dertien centimeter verbreedde, gaan de ronde Britse billen voluit voor de XXL-toiletbril. Sinds de extra grote toiletbrillen twee jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk op de markt kwamen, is de verkoop ervan er verdubbeld. Blijkbaar hechten de Britten veel belang aan comfort tijdens hun kleine en/of grote boodschap. Volgens de wc-importeur heeft het succes van XXL-toiletbril inderdaad te maken met de 'supersized ass' van de gemiddelde Brit. "Mensen worden steeds groter, breder en zwaarder", zegt de succesvolle zakenman. De toiletbril kan daarom tot 380 kilo dragen. In obesitasland Amerika kent de XXL-toiletbril al langer succes.

Het parket van Antwerpen treft de grootste minnelijke schikking ooit in de Belgische rechtsgeschiedenis. De zakenfamilie Hendrickx, stichter van de multinationale bedrijven Henrad en Henco, betaalt ruim 100 miljoen euro aan de Belgische staat. De familie geeft toe dat ze decennialang fraudeconstructies opzette, vooral om winsten verborgen te houden voor de fiscus. De omvang van de belastingfraude is volgens ingewijden vergelijkbaar met het mythische fraudedossier over de textielgroep Beaulieu. Het gerechtelijk onderzoek naar de fraude is opgezet met informatie van de Bijzondere Belastinginspectie. Het speurwerk van de Antwerpse recherche heeft constructies aan het licht gebracht met bankrekeningen in belastingparadijzen als Luxemburg en Liechtenstein. In de ogen van veel mensen is deze minnelijke schikking een schoolvoorbeeld van klassenjustitie. De rijken komen weer goed weg.

## **AUGUSTUS**

Het ware gelaat van de Syrische staat grijns- en grimlacht. Daar heerst een bloedige Arabische zomer. Op een van de bloedigste dagen sedert het begin van de volksprotesten in Syrië, zijn minstens 136 mensen om het leven gebracht. In proteststad Hama alleen al doodt het leger meer dan honderd mensen. 's Ochtends vroeg valt het leger met tanks de stad Hama vanuit vier verschillende richtingen aan. De militairen verwoesten de volksbarricades die de mensen hebben opgeworpen om zich te beschermen. Soldaten schieten lukraak op ongewapende burgers. In sommige delen van de stad worden water en elektriciteit afgesloten. Mensenrechtengroepen melden dat bij dat brutale geweld minstens honderd mensen omkomen. Tientallen anderen raken gewond, terwijl er niet voldoende medische voorzieningen zijn om de gewonden te verzorgen.



Op de valreep van 31 juli en 1 augustus, maar bovenal vlak voor deadline 2 augustus, licht president Barack Obama de pers in over de doorbraak in de politieke crisis rond de schuldlimiet.

*“Het Congres moet nog altijd stemmen hierover, maar ik kan aankondigen dat de leiders van de twee partijen en de twee kamers van het Congres een akkoord hebben bereikt dat het begrotingstekort zal verkleinen en een wanbetaling zal vermijden. Een wanbetaling die overigens vernietigende gevolgen zou hebben gehad voor onze economie.”*

De president geeft geen details over de kleine letters van het compromis, dat nog altijd door de Congresleden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat moet geraken. De overheidsuitgaven zullen naar het laagste peil zakken sinds president Eisenhower president was. Met het nieuws van een akkoord, dat meegedeeld wordt op het ogenblik dat de beurzen in Azië aan een nieuwe week beginnen, wil het Witte Huis vooral de financiële markten geruststellen.

Het Hongaarse parlement, gedomineerd door de rechtse Fidesz-partij van premier Viktor Orban, heeft een eerste stap gezet in het bestraffen van de vorige, socialistische regering wegens het oplopen van de overheidsschuld. Voor het geval de huidige wetgeving onvoldoende blijkt om de geviseerde politici te bestraffen, zijn ook plannen gemaakt om wetten aan te passen. Orbans partij beschikt in het parlement over een tweederde meerderheid en kan daardoor praktisch alles wat zij wil verwezenlijken. Zij heeft reeds wetten met terugwerkende kracht goedgekeurd in verband met speciale belastingen voor bedrijven en het betalen van uitkeringen aan ontslagen staatsambtenaren. Volgens Peter Szijarto, woordvoerder van premier Orban, is de opgelopen staatsschuld een ‘politieke misdaad’, begaan door de liberalen en socialisten die van 2002 tot 2010 aan de macht waren. Tijdens die legislaturen zou de staatsschuld van 53 tot 82 procent van het bruto binnenlands product zijn gestegen. Een speciale parlamentscommissie besluit unaniem dat de juridische mogelijkheden moeten worden afgetast om Orbans voorgangers Peter Medgyessy (2002-2004), Ferenc Gyurcsany (2004-2009) en Gordon Bajnai (2009-2010) voor de rechter te dagen. Desnoods moet de wetgeving ter zake maar aangepast worden, argumenteert Szijarto. Zelf ligt de regering-Orban in de EU onder vuur, onder andere wegens de omstreden mediawetten die hij invoerde. Verscheidene oppositiepartijen in Hongarije beschuldigen de regering-Orban er daarom van dat ze de elementaire principes van de rechtsstaat wil schenden met haar strafwetten met terugwerkende kracht.

Waar is de goeie ouwe nieuwe tijd van de beginjaren negentig, toen schrijver dezes tot tweemaal toe het land bereisde, dat hoopvol aan het opveren was met de blik vooral gericht op het Westen. Het straatbeeld en de winkelatalages leken zo uit de jaren vijftig in België te komen.

Tienduizend werklozen in Roemenië krijgen een gratis gsm en een kaart met beltegoed. De Europese Unie wil hen zo helpen bij hun zoektocht naar werk. Met de

gsm kunnen ze sneller bellen of gebeld worden als er werk is vrijgekomen. Het proefproject gaat door in twee Roemeense provincies; het wordt betaald door de Europese Unie. Het is een onderdeel van een groter project om de werkloosheid in het land te doen dalen.

Poes-obees Otto uit New Jersey is de dikste kat ter wereld. Naar mensenmaat uitgedrukt weegt hij 227 kilo. Dierenartsen zetten hem nu op dieet om zijn leven te redden. Zijn baasjes waren van plan hem met een spuitje uit zijn gewichtig leven te verlossen, maar de dierenarts kon hen overhalen om Otto een dieet te doen volgen. Wanneer hij in het ziekenhuis belandt, weegt hij meer dan 16 kilo. Er zijn er ondertussen al drie van af, maar heeft er nog drie te gaan. Als gevolg van zijn gewicht kampt het beestje al met artritis.

Nieuws van kapitaal belang uit de VS: er is eindelijk een schuldenakkoord. Maar niemand is tevreden. Zowel de Democraten als de Republikeinen doen water in hun wijn. De rijken blijven buiten schot; de middenklasse zal betalen ...

De Verenigde Staten krijgen het deksel op de neus door de uitspraken van de Venezolaanse president Chavez. Ze hadden die namelijk opgeroepen om zijn invloed bij Khadafi aan te wenden om de Libische leider ertoe te bewegen zijn macht af te staan. Enfant terrible Hugo spreekt echter opnieuw zijn steun uit voor kolonel Moammar al-Kadhafi. Volgens Chavez heeft de Nationale Transitieraad, die al door de grote westerse landen werd erkend, geen enkele legitimiteit. Hij zegt de Transitieraad niet te erkennen. Hij noemt de landen die 'een groep terroristen' erkennen 'hypocriet'. Het gedrag van de landen die de raad erkennen als vertegenwoordiger van het Libische volk en die Kadhafi weg willen, 'vernietigt de basis van het internationale recht', luidt het nog. 'Een dergelijk gedrag is heel gevaarlijk; morgen kan het de beurt zijn aan eender welke andere president.'

Wellicht zijn we van koninklijke, ja: goddelijke afkomst. Zwitserse genetici maken bekend dat de helft van de mannen van West-Europese afkomst verwant is aan de Egyptische farao Toetanchamon. De gemeenschappelijke voorouder moet uit de Kaukasus hebben gestamd, ongeveer 9 500 jaar geleden. De nazaten migreerden gelijk op met de verspreiding van de landbouw, die 7 000 jaar voor Christus inzette. Hoe het verband met Egypte precies ligt, is nog niet bekend. De wetenschappers van het in Zürich gevestigde genealogiecentrum iGENEA hebben voor hun onderzoek het DNA gereconstrueerd van Toetanchamon, die regeerde van 1333-1323 voor Christus en overleed op 19-jarige leeftijd. Toetanchamon blijkt te hebben behoord tot het zogeheten haplotype R1b1a2, net als 50 procent van de West-Europese mannen. Dat geeft aan dat ze een gemeenschappelijke voorouder hebben. De wetenschappers noemen het opvallend dat minder dan 1 procent van de tegenwoordige Egyptenaren hetzelfde haplotype deelt. Onder Franse mannen gaat het om 60 procent en onder Spanjaarden en Britten om zelfs 70 procent. De man met het gouden dodenmasker heeft wat nagelaten ...

Op woensdag 3 augustus beeft de aarde een beetje ter hoogte van het West-Vlaamse Veldegem. In 1938, toen de romancier Norbert Fonteyne (schrijver van o.a. Kinderjaren) er werd begraven, deed zich dat ook voor.

Een citaat uit Wikipedia: *'De aardbeving bij Zulzeke op 11 juni 1938 om 11.57 uur was de op een na sterkste aardbeving die in de 20ste eeuw op Belgisch grondgebied is waargenomen. Het epicentrum van deze vrij krachtige aardbeving werd in eerste instantie bij Zulzeke bepaald. Later werd de aardbeving opnieuw gelokaliseerd met behulp van de beschikbare seismogrammen. De nieuwe coördinaten wezen aan dat het epicentrum zich iets ten zuiden van Ronse op een diepte van 19 kilometer bevond. De aardbeving had een sterkte van 5,6 op de Schaal van Richter en een maximale intensiteit van VII op de 12-delige Schaal van Mercalli. Er volgden zes naschokken met hetzelfde hypocentrum, waarvan er twee met een sterkte van meer dan 4 op de Richterschaal. De aardbeving hield verband met het Londen-Brabantmassief, een tektonische structuur die het grootste deel van Vlaanderen omvat. De aardbeving veroorzaakte veel schade in Vlaanderen en werd gevoeld tot in Noord-Frankrijk, Noord-Nederland, het zuidoosten van Engeland, het westen van Duitsland en in Luxemburg. In Gent viel een hardstenen blok van circa 500 kilogram van de Sint-Jozefskerk en brak een zijtorentje van het Belfort. Er was schade aan kerken, kruisen of kapellen in Gijzegem, Kuurne, Munkzwalm, Rollegem, Strijpen, Wannegem-Lede, Westrozebeke en Zegelsem. In geheel België was er sprake van scheuren in muren en vernielde schoorstenen. Over het hele land werden meer dan 17 500 omgevallen schoorstenen geteld, waarvan 3 000 in Kortrijk. Er vielen tenminste twee doden: in Kruishoutem werd een werkmans verpletterd onder een omgevallen muur en in Sint-Amandsberg kwam een man met een handkar om het leven in een mede door de beving veroorzaakt ongeluk.'*

In Nieuw-Zeeland is een film van Alfred Hitchcock uit 1923 ontdekt. Het New Zealand Film Archive doet de vondst. Het gaat om de stille film 'The White Shadow' van de Britse regisseur Graham Cutts, een melodrama over twee zussen. Hitchcock werkt er aan mee als scenarist, chef decor, monteur en assistent-regisseur. Hij is dan 24 jaar. Het gaat eigenlijk om de helft van de film. De eerste drie spoelen van de film zijn teruggevonden in een verzameling oude filmrollen, die in de jaren negentig aan het filmarchief zijn overhandigd. De andere drie spoelen blijven onvindbaar.

Beu: de Belgische vrederechter Jan Nolf stapt op uit onvrede met Justitie. Yves Leterme is van plan de Belgische politiek te verlaten nadat de boulevardpers zijn amoureuze privéleven breed uitgesmeerd heeft. Hij schijnt al ijverig aan het solliciteren te zijn. Wellicht moet dat in zijn geval 'lobbyen' worden genoemd. Er is er wel één die wil aanblijven, terwijl schandaal na schandaal hem achtervolgt: Fernand Koekelberg. Het is bijna niet meer bij te houden. Nu weer dit: *'De Raad van State heeft het opschortende beroep verworpen dat gewezen politietopman Fernand Koekelberg tegen zijn schorsing had aangetekend. Dit heeft zijn advocate*

*bekendgemaakt. Koekelberg is niettemin kandidaat om opnieuw aan het hoofd van de politie te komen.'*

In Caïro begint het proces tegen ex-president Moebarak, zijn twee zonen en enkele politiefunctionarissen. Hij wordt beschuldigd van corruptie en de moord op meer dan 800 demonstranten. Op het proces verschijnt Moebarak achter tralies in een kooi, net als de andere beklaagden. Hij ligt in een bed; volgens zijn advocaat is hij zwaar ziek. Het vormt een historisch beeld voor de hele Arabische wereld.

Dieren in nesten. De dierenrechtenorganisatie Gaia voert actie tegen legbatterijen voor kippen. De campagne krijgt de naam 'boycot-cot' mee en bestaat uit fietssessies in verschillende Belgische steden. Gaia hoopt dat supermarktketens geen eieren uit legbatterijen meer gebruiken voor hun huisproducten. Ergens anders op deze blauwe planeet, op Kreta met name, voeren onverlaten een pelikaan dronken. Hij is er zo erg aan toe dat hij in coma aangetroffen wordt. De politie start een onderzoek. En in Russische restaurants worden beren tot vermaak van de gasten dronken gevoerd met wodka. De bevoegde minister zal maatregelen nemen. In Sint-Niklaas zijn een vijftigtal kois gestolen uit de vijver van een woning. De Japanse siervissen hebben elk een waarde van tussen de 1 000 en 4 000 euro.

Ook bij de menselijke soort moeten koppen rollen. De Japanse minister van Energie Banri Kaieda stuurt drie hoge ambtenaren wandelen. Zij moeten boeten voor de nucleaire ramp in Fukushima. "Ik zal nieuwe mensen het ministerie laten herbouwen", zegt Kaieda, die eerder beloofde zelf ook op te stappen. Wanneer hij dat doet, is nog onduidelijk. Het raakte bekend dat ambtenaren personeel aanspoorden om positieve berichten achter te laten op internetfora. Het ministerie van Kaieda is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van kernenergie, maar ook voor de promotie ervan.

Nog een bericht in verband met dieren, met name een 'kwakkel': Belgisch premier Yves Leterme zou helemaal niet van plan zijn uit de binnenlandse politiek te stappen. Eén zinsnede in een kwaliteitskrant, waarin het woord 'exit' figureerde, was blijkbaar voldoende voor het strovuur. Neen dus. In termen van Leterme: 'Geen commentaar'. Waar hebben we dat nog gehoord?

Het Amerikaanse wetenschapsblad Nature meldt dat wetenschappers aannemen onze aarde in een ver verleden twee manen telde, die uiteindelijk op elkaar zijn gebotst. De bevinding is het resultaat van de theorie dat de maan ontstaan is uit puin dat vrijkwam door meerdere botsingen tussen onze jonge aarde en veel kleinere planeten. Wetenschappers denken nu dat daarbij niet een, maar twee manen zijn ontstaan. De kleinere maan zou een massa hebben gehad van ongeveer een dertigste van de maan die we nu kennen.

Typisch voor de kant van de 'huidige' maan die naar de aarde is gericht, zijn de uitgestrekte vlaktes. De achterkant van het hemellichaam is veel rotsachtiger. De

korst is daar ook vijftig kilometer dikker. Een botsing miljarden jaren geleden met een kleinere maan zou die onregelmatige vorm kunnen verklaren.

De oudste vrouw in Europa is 114-jarige leeftijd overleden in Verona. De Italiaanse Venere Pizzinato wordt op 23 november 1896 geboren in Ala, een klein stadje in Noord-Italië, dat destijds tot het Oostenrijks-Hongaarse Rijk behoort. Pizzinato, die nooit kinderen krijgt, is de op twee na oudste mens ter wereld. De Amerikaanse Besse Cooper en de Japanse Chiyono Hasegawa, beiden 114, zijn net iets ouder.

De Deense regisseur Lars von Trier blijft het nieuws halen. Hij zal wellicht weer voor controversie zorgen: hij gaat echte seksscènes in zijn nieuwste film gebruiken. In 'Nymphomaniac' wordt de seksuele evolutie van een vrouw uit de doeken gedaan. Daartoe zal de omstreden regisseur echte seksscènes tonen. "Ik kan geen film maken over de seksuele evolutie zonder penetratie te laten zien", klinkt het. Hij benadrukt wel dat het geen pornofilm zal worden. Von Trier huurde eerder al pornoacteurs in om Willem Dafoe en Charlotte Gainsbourg te vervangen in 'Antichrist'. De regisseur viel tijdens het filmfestival van Cannes uit de gratie nadat hij zei Hitler te begrijpen.

In Florida lanceert een Atlas-V draagraket de sonde Juno naar de planeet Jupiter. Juno weegt 4 ton. Na aankomst in juli 2016 moet de sonde ongeveer een jaar rondom de gasgigant draaien, om zelfs tot op een hoogte van nauwelijks 5 000 km boven de wolke toppen te komen. Doordat Jupiter waarschijnlijk de eerst gevormde planeet van ons zonnestelsel is, kan de missie zodoende meer leren over de wording van de andere planeten.

En er zijn sporen van zout stromend water ontdekt op Mars ...

Wekenlang vliegen Democraten, Republikeinen en het Witte Huis elkaar in de haren omtrent het optrekken van het schuldenplafond. Enkele dagen na de deadline van 2 augustus – die nipt gehaald wordt – komt er nu een kredietverlaging: de Verenigde Staten is haar AAA-rating voor de eerste maal kwijt, en meteen haar poleposition op de wereldrangschikking. Het kredietratingagentschap Standard and Poor's (S&P) verlaagt de Amerikaanse kredietrating. De rating AAA, de hoogst mogelijke rating die er bestaat, wordt met één niveau verlaagd tot AA+. Het is het eerste grote agentschap dat die maatregel neemt. Het is ook voor het eerst in zijn 70-jarige geschiedenis dat S&P overgaat tot een verlaging van de rating van de VS. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft S&P hierbij een rekenfout van 2 000 miljard dollar gemaakt. China hakt er alvast stevig op in, als grootste schuldeiser van de Verenigde Staten. Via het officiële persagentschap Xinhua veroordelen de Chinezen met klem het Amerikaanse 'kortzichtige' politieke geruzie. Ze stellen ook de dollar als richtmunteenheid nu openlijk in vraag. Ze laten verstaan 'dat ze nu het volste recht hebben om van de Verenigde Staten te eisen dat er iets gedaan wordt aan het structurele schuldenprobleem van het land. Bovendien moet de Verenigde Staten er alles aan doen om de veiligheid van de Chinese dollarreserves te waarborgen.' Er is nog meer. China vindt dat er

internationale controle moet komen op de Amerikaanse dollar. Een nieuwe, stabiele en beveiligde richtmunteenheid zou ook een mogelijkheid vormen om een ramp, veroorzaakt door één enkel land, af te wenden. De heilige dollar heeft afgedaan ...

Een krant kopt: 'Eén voor twaalf voor België'. De Europese schuldencrisis doet het Belgisch financieel stelsel op zijn grondvesten daveren. Grote beleggers zeggen hun vertrouwen in staatspapier op. De beurs krijgt een klap van bijna 3 procent en Dexia verliest 4 miljard euro. De alarmbellen voor België:

- Brusselse beurs ziet in één dag 6,7 miljard euro verdampen;
- Renteverval met Duitsland stijgt tot 2,2 procent;
- Dexia slijkt historisch verlies van 4 miljard euro.

Een bloedrood lijstje dus, en de term 'recessie' duikt steeds meer en meer op.

In Oekraïne is voormalig eerste minister Joelia Timosjenko – de politica met de vlechtjeskrans om haar hoofd – ingerekend. Met veel machtsvertoon wordt ze weggebracht. Oleksander Toertsjino, de rechterhand van de politica, dreigt intussen met grootschalige betogingen tegen de regering. Timosjenko wordt beschuldigd van machtsmisbruik. Zelf zegt ze dat haar proces het werk is van haar rivaal Viktor Janoekovitsj, van wie ze de presidentsverkiezingen in 2010 nipt verloor. Joelia Timosjenko zou haar land een verlies van 135 miljoen euro hebben berokkend door een 'slecht' energiecontract af te sluiten met het Russische Gazprom.

De leiders van de G7-landen (VS, Duitsland, Japan, Frankrijk, Canada, Italië en Groot-Brittannië) staan onder druk om tot een gezamenlijke actie te komen in verband met de schuldencrisis en de evolutie van de financiële markten. Dat proberen ze via een 'conference call' van de ministers van Financiën in de nacht van 6 op 7 augustus. Er heerst daarna echter een absolute stilte. Zowel het Elysée als de Franse minister van Economie wensen het telefonisch overleg niet officieel te bevestigen. Bij de andere betrokken landen geldt totale discretie, maar het Italiaanse ministerie liet eerder al weten dat die telefoonconferentie rond middernacht zou plaatsvinden. De Europese Unie zou niet hebben deelgenomen aan de 'conference call'.

In maart kondigt de 76-jarige dalai lama aan de fakkel als politiek leider van de Tibetanen te willen doorgeven. Hij blijft wel spiritueel leider. Dat is nu gebeurd. Lobsang Sangay legt de eed af als premier van de Tibetaanse regering in ballingschap. Hij is de politieke opvolger van de dalai lama. De dalai lama leidt de ceremonie. Die vindt plaats in de Tsuglagkhang-tempel, het spirituele centrum van de Indische stad Dharamsala. Van daaruit is de Tibetaanse regering actief. De 43-jarige Sangay is eind april verkozen als opvolger. De jurist en expert in internationaal recht, die zelf nooit in Tibet heeft gewoond en in het noordoosten van India

werd geboren, zou als politiek leider nu veel zichtbaarder moeten zijn dan zijn voorgangers.

In het Londense multiculturele stadsdeel Tottenham is een 29-jarige man, vader van vier kinderen, door een politieagent doodgeschoten. Er volgen zware rellen, de ergste die de Britse hoofdstad in jaren heeft gekend. Die kennen uitbreiding: in verschillende wijken in Londen doen zich in de nasleep daarvan incidenten en plunderingen voor. De politie noemt die 'geïnspireerd' op de zware rellen die eerder de noordelijke wijk Tottenham teisterden. In Brixton, in het zuiden van de Britse hoofdstad, maken de politie en journalisten melding van plunderingen. Honderden mensen gaan met koopwaar uit een elektronikawinkel aan de haal en jongeren gooien voorwerpen naar de ordediensten. Andere wijken ondergaan eenzelfde lot. Een groep van een vijftigtal jongeren veroorzaakte ook schade in Oxford Circus, in het toeristische hart van Londen.

*'Dat het ratingbureau Standard & Poor's de rating van de Verenigde Staten (op vrijdag 5 augustus) verlaagt, voedt de vrees voor een zwarte beursdag op de eerste maandag. Ook de Europese schulden crisis blijft de markten beroeren. Economen roepen op kalm te blijven, maar de schrik voor een nieuwe recessie zit er stevig in.'*

Dat bericht domineert het hele weekend de media. Wat voor een week wordt het, de week voor 'de vijftiende'? Het Belgische parlement keert alvast vervroegd uit vakantie terug. Het kapitalisme davert op zijn grondvesten.

De gevreesde zwarte maandag blijft echter uit; afwisselend duiken de beurscijfers in het bloedrood, rood en roze. Soms wordt daardoor tijdelijk zelfs wat valse winst genoteerd. Doordat de Europese Centrale Bank obligaties van de eurozone inkoop, wordt het gevaar ietwat bezworen. Het slijk der aarde is een rare metgezel.

De rellen in Londen blijven aanhouden; de vonken slaan ook naar een vijftal andere steden over. Het betreft groepen jongeren die doelbewust op rooftocht trekken en her en der ook brandstichten. Om de 29-jarige man die eerder door de politie doodgeschoten werd, gaat het al niet meer: de herrieschoppers, plunders en brandstichters vertonen crimineel kopieergedrag. Dat verspreidt zich als een olievlek. Op het journaal zijn beelden van brandend Londen te zien; de toestand wordt vergeleken met de bombardementen van tijdens de oorlog. Zelfs de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland in het Wembleystadion in Londen gaat te wijten aan deze omstandigheden niet door.

Een straatinterview met een jonge gekleurde Londenaar gaf ongeveer dit statement mee: zolang de reclame en de media voorspiegelen dat iedereen een mooi huis en een chique auto moet en wil hebben, loopt de maatschappij dergelijke risico's op uitbarstingen. En het zal van de jongeren komen. Wat wil je?

In België gaat de uitverkoop van de voetbalgodjes maar door. Trainer Frank(y) Vercauteren (succesvol met de Belgische voetbalploeg Racing Genk tot nu toe)

vertrekt naar de ploeg Al Jazira, de landskampioen van Abu Dhabi. Sterspeler Romelu Lukaku is naar Chelsea FC verkast. Michel Preud'homme traint momenteel Al Shabab (Saudie-Arabië). Wie met lede ogen (maar soms wel met een dikke geldbuidel) achterblijft, zijn de Belgische clubs, trainers, managers, en bovenal: supporters. Het is zinloos geworden nog voor 'jouw' thuisploeg te supporteren. De sport is gesneuveld op de velden van het slijk der aarde.

Nutteloze informatie verpakt als weetje van de dag op 12 augustus op een internetsite: *de 60 centimeter grote Nieuw Zeelandse bergkea is een vogel die graag de rubberen strips rond autoruiten eet.*

Op 21 juli komen de eurolanden overeen om het noodfonds van de eurozone, EFSF (European Financial Stability Facility), meer bevoegdheden te geven. Het fonds zou bijvoorbeeld obligaties van noodlijdende landen kunnen opkopen of banken van extra kapitaal voorzien. De Duitse kanselier Angela Merkel gaat daar ook mee akkoord, maar krijgt het nu daardoor moeilijk. In haar eigen rangen steekt tegenwind op over dat akkoord. Volgens de Britse krant Financial Times dreigt er een revolte, zowel binnen haar eigen partij CDU als bij liberale coalitiepartner FDP. Sommige leden van haar partij hebben al opgeroepen tot een uitzonderlijk partijcongres om er te kunnen discussiëren over de eurozonestrategie. "De partij heeft het recht om betrokken te zijn bij zulke belangrijke beslissingen", luidt het. Ook de liberale fractie in Duitsland doet moeilijk. Een derde van de FDP-vertegenwoordigers stemde al tegen een permanent Europees stabilisatiemechanisme. Dat zou er vanaf 2014 komen, ter vervanging van de EFSF

Een krasse rock-'n-rollknar laat weer (letterlijk) van zich horen. Mick Jagger heeft de groep SuperHeavy opgericht en zingt op hun nieuwe album een nummer in het Sanskriet, een oude Indiase taal. Het Sanskriet was vroeger de lingua franca in India; de taal wordt nu alleen nog gesproken door een deel van de sociale Indiase elite. Het nummer 'Satyameva Jayate' ('Alleen de waarheid overwint') is de tweede single op het album. Naast Mick Jagger maken ook Dave Stewart (Eurythmics), Joss Stone, Damian Marley en de Indiase muzikant A.R. Rahman deel uit van de groep. (Diens muziek voor Slumdog Millionaire leverde hem in 2009 twee Academy Awards, een Golden Globe en een BAFTA-award op).

En de beurzen bibberen verder ... Op één dag tijd verzanden ze via een euforische opleving in een dieprood dal. Een Aziatische beursmakelaar pleegde reeds zelfmoord. Beurzen zijn niet alleen gevoelig voor feiten, maar ook voor geruchten. Woensdag 10 augustus is daar zo'n voorbeeld van:

*'Het mag duidelijk zijn dat de rust op de beurzen nog niet is weergekeerd. De markten reageerden bijzonder woelig op enkele geruchten die onterecht bleken. Zo was er veel vrees voor een mogelijke verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk en een mogelijk faillissement van Société Générale.'*

De dag erna gaan de beurzen echter alweer hoopvol in het groen.



## Interludium

*Ik – schrijver dezes, schr. dezes – ben er momenteel al van overtuigd dat het jaar elf een scharnierjaar wordt. Bijna elke week valt er nieuws te sprokkelen dat ook de wereldpers haalt – vaak schokkend. Ingrijpende gebeurtenissen vinden plaats. Beurzen bibberen; banken rammelen; landen en regimes worden dooreen gehud; stormen, overstromingen en droogtes houden lelijk huis; steden staan in brand; waanzin slaat toe op een piepklein eiland. Dit eerste jaar van het tweede decennium in de nieuwe eeuw van het verse millennium kent qua gekte en extremen zijn gelijke niet – alles meegerekend. Mocht ik dit lopende jaar van een ondertitel moeten voorzien, dan zou ik zeggen en schrijven: in gestrekte draf van YES WE CAN naar NO WE CAN'T. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het deed zich voor in 2011. 11 is inderdaad het 'narrengetal'.*

*Vandaag – medio 'oogst '11 – loop ik aan de Vlaamse kust. Er is zon; het waait stevig; het is 21°C; het zal zo gaan regenen. Ik zie droevige gezichten, depressieve kinderen en moegetergde gezinnetjes. De stranden hebben iets van woestijnen met enkele dapperen erin. De horeca heeft hoofdpijn en straks einde seizoen een kater. Voor velen kan het de doodssmak betekenen. Klimaat en economie: daar kun je niet tegenop. Wellicht valt er nog een positief nootje bij de Belgische fruitte-  
lers te horen (hoewel het momenteel internationaal flink hommeles is met fruit aan de Frans-Spaanse grens). Zo'n grillige herfstzomer moet toch voor iemand goed zijn? En, eindelijk, 'dankzij' de economische crisis, tanken we goedkoper. Nou: twee lichtjes aan het einde van de bewolkte zomertunnel: peren en benzine. Is een van de belangrijkste exportproducten van het koninkrijk België niet de peer? Tot zover dit schuinschrift ... AD 11-08-11 ... wanneer de wereld een bolwassing krijgt.*

Een adempauze in het jaar elf: de beurzen doen het plotseling weer beter, de BEL20 veert gezwind op, honderden jonge Britse reischoppers worden vervolgd en opgepakt (en daarbij zijn alle middelen goed: in Birmingham rijdt een mobiel reuzenscherf rond met beelden van de vernielers) en Engeland kent al enkele opeenvolgende rustige nachten.

Komt hij anno 2011 terug? De midirok, een populair kledingstuk in de jaren vijftig, verschijnt weer op de catwalk bij modeshows van toonaangevende ontwerpers. Het ziet ernaar uit dat de midirok ook bij het grote publiek ingang zal vinden. Hij komt tot halverwege de kuit en situeert zich dus tussen de mini- en maxirok in.

In Berlijn houdt men op 13 augustus om 12 uur een minuut stilte om de bouw van de Muur te herdenken, 50 jaar geleden. Tussen 600 en 700 mensen zouden hun vlucht poging vanuit de DDR naar West-Duitsland niet overleefd hebben. Ook voor hen is er een herdenkingsdienst. President Christian Wulff en bondskanselier Angela Merkel zijn allebei aanwezig. De vlaggen van de Rijksdag, het Duitse parlement, hangen halfstok; bussen houden ook even halt. President Wulff uit de hoop

dat de Muur nooit vergeten zal worden. "Het is onze verantwoordelijkheid de herinnering levend te houden en door te geven aan de volgende generaties."

In zijn nieuwe boek 'Sleeping With the Enemy: Coco Chanel's Secret War' schrijft journalist Hal Vaughan dat het Franse mode-icoon in de jaren 40 voor de Duitse inlichtingendienst heeft gewerkt. Baron Hans Gunther von Dincklage, haar minnaar, zou een Duitse agent zijn geweest en vertrouweling van Adolf Hitler en Joseph Goebbels. Daardoor kan Coco Chanel gedurende WOII geregeld in het Hotel Ritz in Parijs verblijven, hoewel de hoofdstad bezet is. Ze probeert ook weer in het bezit te komen van Chanel No. 5, dat ondertussen in Joodse handen is. Ze krijgt de codenaam Westminster, verwijzend naar een oude geliefde. Uiteindelijk vlucht ze naar Zwitserland. Ze keert later nog terug Parijs. Ze wordt nooit aangeklaagd en overlijdt in 1971.

Het is 15 jaar geleden dat de laatste slachtoffers van Marc Dutroux bevrijd worden. De zaak ontketent een storm in België. Sabine Dardenne wordt wekenlang opgesloten en misbruikt in de kelder van de pedofiel. Ze krijgt begin augustus het gezelschap van Laetitia Delhez. Haar ontvoering brengt de politie na heel wat speurwerk bij Marc Dutroux. Na de arrestatie van de misdadiger duiken vier andere slachtoffers op: de vermoorde Julie, Mélissa, An en Eefje.

Een zomerrecord medio augustus: er staat 789 kilometer file op de Franse wegen. En toch wordt er een Belg geflitst die 212 kilometer per uur rijdt. Hij krijgt 750 euro boete en rijverbod op Franse wegen.

De landen blozen niet meer; de steden zijn wormstekig; de eilanden zijn gevaarlijk: Jersey, een kroondomein van de Britse koningin voor de Franse kust, telt nauwelijks 90 000 inwoners. Het land maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk, en heeft een eigen regering en eigen wetten. Jersey kent bijna geen criminaliteit ... tenzij in het jaar elf. Het Kanaaleiland is in shock door een steekpartij die aan zes mensen het leven kost. Een Poolse man steekt in de hoofdplaats St Helier zijn vrouw, hun twee kinderen en zijn schoonvader dood. Ook een vriendin van de familie en haar kind worden door messteken omgebracht.

Er zijn binnenkort verkiezingen in Singapore, het kleinste land van Zuidoost-Azië. De naam van de winnaar is nu al bekend: Tan. De vier presidentskandidaten dragen namelijk allen dezelfde achternaam; het is er de meest voorkomende achternaam. De favoriet voor de opvolging van de huidige president Sellapan Ramathanathan Nathan is Tony Tan, voormalig vicepremier. De drie andere kandidaten zijn Cheng Bock Tan, Kin Lian Tan en Jee Say Tan. De Singaporese president bekleedt een hoofdzakelijk ceremoniële functie.

In het Nederlands-Limburgse Heel zijn begin jaren vijftig in een internaat voor mentaal beperkte jongens opvallend veel sterfgevallen geconstateerd. Ook in de instelling voor verstandelijk gehandicapte vrouwen Sint-Anna blijkt dit het geval te zijn. Onderzoek bij de voormalige gemeenten Heel en Panheel wijst dat uit. Bij Sint-

Anna overlijden tussen 1952 en 1954 zelfs meer jonge vrouwen dan dat er mannen overlijden in internaat Sint-Joseph. Justitie onderzoekt de dood van 34 jongens op dat internaat en 40 meisjes tijdens dezelfde periode in de katholieke instelling voor vrouwen. Het Openbaar Ministerie kreeg informatie over de zaak van de commissie-Deetman. Die commissie onderzoekt seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk.

De cijfers:

1952

St Joseph: 33 man waarvan 10 jonger dan 18

St Anna: 25 vrouw waarvan 9 jonger dan 18

totaal beide instellingen: 58 waarvan 19 jonger dan 18

Hele gemeente: 73

1953

St Joseph: 34 man waarvan 22 jonger dan 18

St Anna: 34 vrouw waarvan 16 jonger dan 18

Beide instellingen: 68 waarvan 38 jonger dan 18

Hele gemeente: 75

1954

St Joseph: 11 man waarvan 2 jonger dan 18

St Anna: 32 vrouw waarvan 15 jonger dan 18

Beide instellingen: 43 waarvan 17 jonger dan 18

Hele gemeente: 58

Wordt vervolgd?

Eindelijk eens iets origineels in 'het voetbal', dat vooral uit clichés opgetrokken lijkt te zijn. Frank Vercauteren stapt op als trainer van Racing Genk. En wel als volgt: na een match ter plaatse verrast de trainer zijn spelers met een toespraak in het luchthavengebouw van Tel Aviv. Hij deelt ze mee dat hij niet mee naar België terugvliegt en onmiddellijk vertrekt naar Istanboel. Van daaruit reist hij naar Abu Dhabi, waar hij Al Jazira zal trainen. Hij zet vier redenen op een rij voor zijn afscheid, waarvan de laatste over centen gaat. Nou. Dat moet een fraai tafereel geweest zijn.

Drama op het Pukkelpopfestival in Hasselt: door zwaar onweer (windhoos, hagel) vallen er vijf doden en een aanzienlijk aantal gewonden. Wellicht loopt het dodental nog op. 60 000 festivalgangers gaan terug naar huis. De ravage is enorm. Overal in het land gaat het tempeest tekeer. Er is alom wateroverlast.

Kolonel Khadaffi ... kolonel Jean Schramme ... colonel (Tom) Parker ... : drie kolonels op een rijtje. De eerste heeft op zijn minst een bedenkelijke reputatie; hij

schiet anno elf zijn eigen volk dood en wil van geen wijken weten. De tweede was huurlingenleider in Congo. Ondanks goede menslievende bedoelingen is er ook in dat geval soms wel stront aan de knikker. Na beschuldiging van een moord, waarvoor hij twintig jaar cel krijgt, verdwijnt hij spoorloos en sterft in Brazilië. De derde kolonel is Nederlander van geboorte (Andreas Cornelis (Dries) van Kuijk (Breda, 26 juni 1909 – Las Vegas, VS, 21 januari 1997), reist papierloos naar de Verenigde Staten en wordt er onder dat pseudoniem de manager van Elvis Presley. Over zijn lagelandenafkomst heeft hij het nooit of zelden. Hoewel hij wereldwijd wordt uitgeroepen als beste muziekmanager, valt er over zijn zaakjes op z'n zachtst gezegd een en ander te vertellen. De vraag die in me opwelt: waarom blijven die kerels zichzelf de graad van kolonel toekennen? Waarom bevorderen ze zichzelf niet? Klinkt 'kolonel' beter dan 'generaal'? Houden ze van deze net-niet-status? Generaal Khadafi ... generaal Schramme ... generaal Parker ... nee: inderdaad.

Ter hoogte van de Japanse prefectuur Fukushima doet zich andermaal een krachtige aardbeving voor, waarna tsunami-alarm voor de Stille Oceaan wordt afgekondigd. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of schade. De beving heeft een magnitude van 6,8 en gebeurt niet ver van de plaats die op 11 maart het drama in het nucleair park van Fukushima heeft veroorzaakt. Het epicentrum van de huidige beving bevindt zich in de Stille Oceaan, 80 km uit de kust. Het hypocentrum situeert zich 20 km diep. Er is gewaarschuwd voor een vloedgolf van een halve meter hoog in de kustgebieden van de prefectuur Fukushima en Miyagi. Uitbater Tepco van de atoomfabriek Fukushima laat weten dat er daar tot nu toe niets verontrustends is gevonden.

*Een uiterst vermoeide ober aan de Vlaamse kust brengt me terminaal sloffend mijn drankje. Boven het terras tapet muisgrijsheid het zwerk dicht. Mensen met herfstjassen aan overbevolken de horecabedrijven al van in de vroege voormiddag. Een horecavrouw hangt een mosselspandoek over de breedte van enkele ramen en jaagt zodoende op staande voet twee boze klanten weg, die eerder al boos waren omwille van de norske bediening door de ober. Zal het nu ook weldra gaan regenen?*

*Dichtbij situeert zich de bekendste vismijn van de kust. Vele steenworpen verder nemen de politici van het druilerige koninkrijkje België de draad van hun 'onderhandelingen' weer op. Telkens weer worden ze gefilmd en geïnterviewd door een horde mediamensen, alsof het echte helden betreft. Wat drijft ze tot deze uitzichtloosheid, dat valsdappere geglim- en gegrimlach, die duffe werklunches, de nachtelijke vergaderingen, de eindeloze repetitie van immer dezelfde moeë clichés? Veel centen leiden naar macht, schijnt het. Ze hebben momenteel geen macht. Ze zijn amechtig. Het moeten dus de centen zijn. Volgt dan de macht? Neen. Wie al meer dan een jaar tot geen vergelijk of consensus komt, wordt machteloos. Terug naar de kust. Vooraleer ik aan zand toe ben, geef ik me over aan de klassieker: mosselen. Dat spandoek heeft misschien zijn effect niet gemist. Maar ik verorber de lekkertjes wel in een ander horecabedrijf, inderdaad ook omwille van die ober plus panoramafnuikend spandoek. Het blijft echter zo muis-, ja: olifantengrijs*

*dat ik naderhand veroordeeld ben tot enkele koppen koffie in het hinterland. Ondertussen hoor ik in de auto op radio Culture drie Franse enthousiastelingen het proza van Ernest Hemingway loven en prijzen dat het bijna niet meer mooi is. Deze oorlogsliefhebber heeft met zijn journalistieke pen volgens het superlatievende trio de literatuur een bepalende en deugddoende zwik gegeven. Deze zomer memooreerde men ook zijn zelfdodingsdag, een halve eeuw geleden.*

*Schrijver dezes trekt zich tegen valavond terug in zijn stulp, om verder het jaar elf in de gaten te houden en daarvan gewag te maken. Vooraleer ik aan thuiskomst toe ben, moet ik me noodgedwongen overgeven aan een onvervalst donder-en-bliksemtempeest. Het 'doet zo lelijk' dat het mooi is. Ik detecteer hierbij tot tweemaal toe een voorwerp uit vervlogen tijden: een regenkapje. Zo'n ding veroorzaakt ondanks zijn bedoeling altijd haast. De vrouwen eronder (geen man torst dit ooit) laveren ijlings tussen de druppels door. Ook dit is het jaar elf, nou: de zomer.*

Ik moet even een eerder vermeld hoopgevend bericht in verband met de Belgische fruitteelt bijsturen. Het noodweer dat in de vooravond van 18 augustus over ons land trekt, heeft volgens de Boerenbond grote schade aangericht in de land- en tuinbouw en fruitteelt. Vooral de fruitteeltsector in Limburg en het Hageland is zwaar getroffen. Daar is minstens de helft van de peren- en appeloogst verloren gegaan. Die 'nieuwe' schade zou mee opgenomen moeten worden in de erkenning van het noodweer als nationale ramp. Het zijn barre tijden ... op alle fronten.

*One colonel down:* de dagen van Broeder Leider Moammar Mohammed al-Qadhafi zijn geteld. De rebellen lijken aan de winnende hand te zijn; ze naderen Tripoli. In Syrië, het andere land waar het momenteel hevig brandt, belooft tiran Assad verkiezingen in februari volgend jaar. Het regime van president Bashar al-Assad is volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton verantwoordelijk voor de dood van meer dan tweeduizend mensen. Duizenden zijn ook gevangen gezet.

Op zondag 21 augustus is het 100 jaar geleden dat de Mona Lisa op klaarlichte dag uit het Louvre in Parijs verdwijnt. Een dag later pas merkt schilder Louis Béroud dat het kunstwerk van Leonardo Da Vinci niet op zijn vertrouwde plaats hangt in de Salon Carré. Er zijn alleen wat ijzeren haakjes te zien. Béroud informeert daarom bij de bewaking. Die veronderstelt dat het doek even weg is om er foto's van te nemen. Enkele uren later constateert men dat het doek zich toch niet bij de fotografen bevindt. Het Louvre moet een week de deuren sluiten voor onderzoek. De speurders boeken geen succes. Het doek lijkt verloren. Tot een zekere Vincenzo Peruggia twee jaar later bij de lurven wordt gevat. De museummedewerker had zich voor de diefstal in een bezemkast verstoppt. Op de sluitingsdag slaagt hij er in de Mona Lisa naar buiten te smokkelen. Hij vindt dat het kunstwerk in Italië thuis hoort. Peruggia houdt het doek verborgen in zijn appartement. Daarna probeert hij het te verkopen aan de directie van het museum Galleria degli Uffizi in Florence. Hij valt meteen door de mand. De Mona Lisa onderneemt daarna nog een ereronde

door Italië vooraleer ze naar het Louvre terugkeert. De Italianen beschouwen Peruggia als een held. Hij moet dan ook maar enkele maanden naar de gevangenis.

De Arabische Liga veroordeelt de luchtaanvallen van Israël op de Palestijnse Gazastrook. Ze roept de Verenigde Naties op actie te ondernemen en de druk op te voeren zodat de aanvallen stoppen. Er is weer een escalatie van geweld in Zuid-Israël. Een aanval van Palestijnse militanten op een reeks voertuigen nabij Eilat kost acht Israëli's het leven. Daarop voert Israël een aantal aanvallen uit, waarbij naast de Palestijnse aanvallers ook Egyptische agenten om het leven komen. De voorbije dagen beschieten Israël en de Palestijnen elkaar voortdurend. Daardoor komen vijftien Palestijnen en één Israëli om. Een aantal raketten uit Gaza komen ook op Egyptisch grondgebied neer. Volgens een Egyptische veiligheidsfunctionaris is er sprake van een foutje: "Het lijkt erop dat ze bedoeld waren voor Israël." De Arabische Liga steunt de Palestijnse Autoriteiten in hun zoektocht naar internationale erkenning. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering (op 20 september) dienen de Palestijnen een verzoek in bij de Verenigde Naties om lid te worden. Het zal erom spannen of zij voldoende steun krijgen voor hun verzoek.

De vlucht van dieren voor het opwarmende klimaat gaat veel sneller dan men tot dusver aannam. Volgens een Britse studie verplaatst hun habitat zich drie keer sneller: gemiddeld 17 kilometer noord- of op het zuidelijk halfrond zuidwaarts per tien jaar. Dat blijkt uit een Britse studie waarin de effecten van de klimaatopwarming bij 2 000 diersoorten (vlinders, vogels, algen, zoogdieren) in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Maleisië worden beschreven. Diersoorten die aan de grootste opwarming zijn blootgesteld, hebben zich het verst verplaatst. De onderzoeksgegevens tonen dat er wel degelijk een verband bestaat tussen klimaatopwarming en verschuivende leefgebieden, iets wat tot dusver moeilijk bewezen kon worden. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld is er een vlinder die de voorbije 20 jaar 220 kilometer naar het noorden is 'verhuisd'; hij komt nu voor in het zuiden van Schotland.

Terwijl Libië zich aan het bevrijden is van het juk van Khadaffi, gaat het in Tunesië, de bakermat van de Arabische lentes en zomers, niet zo goed. Het uitblijven van hervormingen en van socio-economische vooruitgang en de vrees dat figuren uit de omgeving van de voormalige machthebber Ben Ali aan een tegenrevolutie werken, hebben de voorbije maanden tot stakingen en protesten geleid in Tunis en omliggende steden. Het vertrouwen in de overgangsregering van premier Beji Caid Essebsi kalft af. Zeven maanden nadat de dictator Zine el-Abidine Ben Ali verrassend snel verdwijnen moest, hebben veel Tunesiërs geen goed oog meer in de omwenteling die ze op gang brachten. De Jasmijnrevolutie, die ook het startschot gaf voor opstanden in een hele reeks andere Arabische landen, dreigt volgens hen te verwelken. Zo wijst een enquête uit dat amper nog 24 procent van de Tunesiërs in een positieve toekomst voor het land gelooft. In Sidi Bouzid, de stad waar de opstand begon, wantrouwt zelfs meer dan 62 procent van de respondenten de richting die de Jasmijnrevolutie nu uitgaat. Weinig Tunesiërs laten zich ook effectief registreren met het oog op verkiezingen.

Een rechter in Manhattan seponereert de aanklachten tegen de voormalige IMF-topman Dominique Strauss-Kahn. Procureur Cyrus Vance van Manhattan trekt zijn aanklachten tegen de man in. Rechter Michael Obus komt tegemoet aan het verzoek van de procureur om de Fransman buiten vervolging te stellen. DSK wordt door een kamermeisje beschuldigd van verkrachting, maar hij wordt niet vervolgd. De vrouw is inmiddels al te vaak op leugens betrapt, zo luidt het. "De openbare aanklager heeft een vrouw het recht ontzegd op gerechtigheid in een verkrachtingszaak", reageert meester Kenneth Thompson, de advocaat van het kamermeisje. Meester Thompson had eerder gevraagd om Cyrus Vance van de zaak te halen en een speciale aanklager aan te stellen. Op die eis werd niet ingegaan. Alweer een zaak die op gemengde gevoelens wordt onthaald.

De Amerikaanse oostkust krijgt te maken met een aardbeving van 5,8. In de Amerikaanse hoofdstad ontstaat door de beving een scheur in het Washington Monument. Het is voor onbepaalde tijd gesloten voor het publiek. Een andere beving in Libië: in de hoofdstad Tripoli nemen de opstandelingen het bolwerk Bab al-Azizyah van dictator Mouammar Kadhafi volledig in. Na uren lange gevechten kunnen ze er hun vlag hijsen. Vermoedelijk houdt Kadhafi zich ergens in een bunker in het complex schuil. Voorlopig is er nog geen spoor gevonden van de kolonel, noch van zijn zonen.

Steve Jobs treedt af als ceo van Apple, het Amerikaanse technologieconcern dat hij in 1976 oprichtte met zijn vriend Steve Wozniak. Hij blijft wel voorzitter en raadgever. Dit is zijn ontslagbrief.

*'Aan de Raad van Bestuur van Apple en aan de Apple gemeenschap: Ik heb altijd gezegd dat als er ooit een dag zou komen waarop ik niet meer zou kunnen voldoen aan de verplichtingen en verwachtingen als ceo van Apple, ik de eerste zou zijn om dat naar buiten te brengen. Helaas is die dag nu gekomen. Ik treed hierbij af als ceo van Apple. Ik wil graag dienen, als de Raad van Bestuur het goeddunkt, als Voorzitter van de Raad, als directeur en als werknemer van Apple.*

*Wat betreft mijn opvolger, ik adviseer met kracht dat we ons opvolgingsplan uitvoeren en Tim Cook benoemen als ceo van Apple. Ik heb er alle vertrouwen in dat Apple's mooiste en meest innovatieve dagen nog moeten komen. En ik verheug me erop toe te zien op en bij te dragen aan succes in een nieuwe functie. Ik heb sommige van de beste vrienden van mijn leven gemaakt bij Apple, en ik bedank jullie allemaal voor de vele jaren waarin ik aan jullie zijde heb mogen werken.*

*Steve'*

300 000 jaar lang regeren de Neanderthalers (ingeweken vanuit Afrika) de wereld vanuit Europa. Plotseling worden ze uitgeroeid. Tot voor kort is hun verdwijning een groot raadsel, maar wetenschappers van de universiteit van Cambridge zijn tot de conclusie gekomen dat onze voorouders uit Afrika massaal naar Europa trekken

en er de Neanderthalers onder de voet lopen. Zo pikt de moderne mens (de 'homo sapiens') de dorpen en het voedsel van de Neanderthalers in. Zo'n 40 000 jaar geleden verdwijnt de laatste Neanderthaler door die evolutie van de aardbodem. Heel lang denken experts dat de homo sapiens dankzij zijn hogere intelligentie (bv. op het gebied van jachttechnieken) de bovenhand haalt op de primitieve Neanderthalers. Nu blijkt echter dat 'we' de oermensen gewoon wegvaagden. Nog 'oud' nieuws: in het zuidwesten van Saoedi-Arabië zijn sporen ontdekt van een 9 000 jaar oude beschaving: de al-Maqar-beschaving. Die kenmerkt zich onder meer door de domesticatie van paarden en balseming van doden, 'op een totaal andere manier' dan de procedés die tot dan bekend zijn. De vicevoorzitter van het Departement voor Musea en Antiquiteiten in Saoedi-Arabië meldt nog: "Deze ontdekking maakt duidelijk dat de paarden meer dan 9 000 jaar geleden voor de eerste keer gedomesticeerd werden op het Arabisch schiereiland. Vorige studies gingen ervan uit dat de domesticatie van paarden in Centraal-Azië nog maar 5 000 jaar oud was".

Een krantenkop eind augustus: *'Irene verlamt oostkust VS'*. Barack Obama roept zijn landgenoten aan de oostkust op om zich voor te bereiden om mogelijk een van de hevigste orkanen die de regio ook bereikt heeft. In New York laat burgemeester Michael Bloomberg verplicht 370 000 mensen evacueren uit lagergelegen gebieden. Dat is nooit eerder gebeurd in New York. Ook het openbaar vervoer met bussen en de metro wordt stilgelegd. In grote delen van de stad - inclusief het financiële district van Wall Street - worden dammen met zandzakjes opgetrokken. Er wordt gehamsterd; veel mensen proberen ook via de laatste vluchten de stad te verlaten. Ook zes andere staten aan de oostkust roepen omwille van de 'historische orkaan' de noodtoestand uit: North Carolina, Maryland, Virginia, Delaware, New Jersey en Connecticut. In totaal worden 85 miljoen mensen bedreigd door Irene. In de hoofdstad Washington worden ook maatregelen getroffen. Een herdenkingsplechtigheid voor Martin Luther King is onder meer uitgesteld tot september.

Het Duitse blad Bild kiest Johann Wolfgang von Goethe als 'grootste Duitser aller tijden'. Een onderzoeksinstituut vraagt in opdracht van de krant aan 2 000 Duitsers wie zij als hun 'grootste landgenoot ooit' zien. De naam van schrijver Goethe (°1749) valt het vaakst. Hij is bekend van het boek 'Die Leiden des jungen Werthers', het verhaal over een jongen die zich volledig door zijn gevoelens laat leiden. Goethe is ook wetenschapper, toneelschrijver en filosoof. Op plaatsen twee en drie prijken respectievelijk de naoorlogse bondskanselier Konrad Adenauer en Albert Einstein. Gemengde bedenking: wie zou de meest bekende Duitser 'ooit' ter wereld zijn?

In Pakistan is de nummer twee van het terreurnetwerk al-Qaïda op 22 augustus door een Amerikaanse drone uitgeschakeld. Dat deelt een (anonieme) hoge Amerikaanse verantwoordelijke mee. Atiyah Abd al Rahman wordt gedood in het stamengebied van Waziristan. De man heeft nauwe contacten met Osama bin Laden net voor die in mei in Pakistan door een Amerikaanse elite-eenheid wordt gedood.



Volgens dezelfde bron betekent de dood van Rahman een harde klap voor het terreurnetwerk.

Na een hongerstaking van dertien dagen eet anticorruptiemilitant Anna Hazare uit India weer. Hij stemt ermee in om een einde te maken aan zijn hongerstaking omdat het Indiase parlement zijn corruptiebestrijdingsplan wil steunen. Voor het oog van duizenden aanhangers drinkt de 74-jarige Hazare in New Delhi een glas kokosmelk met honing. Hij neemt voorlopig genoegen met de parlementaire belofte, "maar het is een halve overwinning. Volledige winst komt nog".

Tijd voor nog een lijstje. Met (alweer) gemengde gevoelens betreffende het bijvoeglijke naamwoord 'sexy'.

De top drie van de sexy mannenberoepen

1. Pilot
2. Militair
3. Brandweerman/barman

De top drie van de sexy vrouwenberoepen

1. Stewardess
2. Model
3. Secretaresse

In het boek 'Sarko m'a tuer' van Gérard Davet en Fabrice Lhomme zegt een rechter die onderzoek deed naar de politiek-financiële schandaalaffaire Bettencourt dat een getuige gezien heeft hoe de Franse president Nicolas Sarkozy zich geld liet overhandigen bij de L'Oréal-miljardaire voor zijn verkiezing in 2007. In het boek zegt de van de zaak gehaalde rechter Isabelle Prévost-Desprez 'geraakt' te zijn geweest door de 'angst (van getuigen) om in een proces-verbaal te praten over Nicolas Sarkozy'. Dat blijkt uit uittreksels die in de Franse pers gepubliceerd worden. Een van de getuigen vertrouwt Prévost-Desprez toe dat Sarkozy geld kreeg, maar wil dit niet laten opnemen in een proces-verbaal. In de herfst van 2010 wordt Prévost-Desprez dan van de zaak gehaald na een notoir conflict tussen haar en de procureur van Nanterre, Philippe Courroye, die met Sarkozy nauwe contacten onderhoudt. "Het was nodig om me met alle middelen van de zaak te halen. Ze moesten van mij af", zo wordt de magistrate geciteerd. Ze is nu vicevoorzitter van de rechtbank van Nanterre.

## SEPTEMBER

De schoolbellen luiden. Nieuwe griffels, schone leien. Tienduizenden leergierigen stappen, fietsen en rijden vandaag, vastgebonden aan hun rugzak, naar hun onderwijsbiotopen. Minister van Onderwijs Smet blaakt van de plannen, maar de

waakhonden waarschuwen hem in verband met financiën en haalbaarheid van bepaalde vernieuwingen. De 'beloofde' staking in het kleuteronderwijs heeft hij alvast kunnen afwenden. Het komt er nu op aan dat hij zijn eigen beloftes nakomt. Er wordt ook alom gedigitaliseerd. De verzuchting 'papierwerk' zal binnenkort toch vervangen moeten worden.

Diezelfde Sarkozy van daarnet is op 1 september de gastheer van een conferentie over de toekomst van Libië. De internationale gemeenschap legt vandaag in Parijs de fundamenten voor het nieuwe Libië. Het vrijgeven van geblokkeerde Libische tegoeden staat bovenaan op de agenda. Maar ook de rol van de wereld de volgende maanden in de wederopbouw van het land komt aan bod. Vertegenwoordigers van ruim 60 landen en een reeks internationale instellingen verzamelen in Parijs voor de zogenaamde Conferentie van de Vrienden van Libië. Het doel van de bijeenkomst is duidelijk: de overgangperiode in Libië organiseren en voorkomen dat het land na de val van het regime van kolonel Muammar Khadaffi ten prooi valt aan chaos, plunderingen en interne conflicten, zoals dat in Irak het geval was na de val van Saddam Hoessein in 2003. Om het in septembertermen uit te drukken: men heeft zijn lesje geleerd.

Vandaag beleeft de gloeilamp van 60 watt zijn einde. Die verdwijnt uit de handel. De afgelopen jaren mochten al geen gloeilampen van 100 en 75 watt meer verkocht worden. Op 1 september van volgend jaar krijgen de gloeilampen de definitieve doodsteek toegediend. Dan verdwijnen ook de exemplaren met een vermogen van 25 en 40 watt. Vanaf dan mogen er geen gloeilampen meer verkocht worden in Europa.

België is ook een slechte leerling in de Europese klas. Maar premier Yves Leterme (CD&V) ontkent dat de Europese Commissie van plan is om België officieel aan te manen snel een volwaardige regering te vormen. Le Soir bericht dat Europa zo'n regering nodig acht om belangrijke socio-economische maatregelen te nemen. De Europese Commissie is haar geduld aan het verliezen. Volgens die krant is de commissie zelfs zinnens om ons land een officiële waarschuwing te geven: België heeft dringend een volwaardige regering nodig die de nodige hervormingen doorvoert om ons land economisch gezond te houden. Is de premier hardhorig of hardleers? Moet hij de ezelsoren op?

Schrijver dezès verwonderde zich in de jaren negentig van de vorige eeuw tot tweemaal toe over de eetgewoontes van de Hongaren. Vanaf 1 september is in Hongarije een omstreden taks op zeer gezouten of gesuikerde producten (koekjes, drankjes, voorverpakte taarten) van kracht. Die wordt de 'chipsbelasting' genoemd. De nieuwe belasting moet ongeveer 74 miljoen euro in de lade van de Hongaarse staat brengen. De regering van Viktor Orban wil met de taks ook iets doen aan de voedingsgewoonten van de Hongaren, die nog altijd veel vetstoffen, suiker en zout gebruiken. In tegenstelling tot het aanvankelijke plan zullen traditionele Hongaarse producten, zoals saucissen, salami, bloedworst en spekproducten niet extra belast worden.

President Assad van Syrië blijft zijn opstandige volk vermoorden, elke dag opnieuw. Zijn troepen schieten boudweg op de demonstranten. Daarom voert de Europese Unie nu een embargo op de import van Syrische olie in. Zo willen de Europese landen de druk op het regime van president Bashar al-Assad opvoeren. De aankoop, import en vervoer van olie en andere petroleumproducten uit Syrië wordt verboden. Het embargo zou impact moeten hebben op het regime, dat al maanden op hardhandige wijze probeert een protestbeweging in de kiem te smoren. Europa koopt 95 procent van de olie die Syrië uitvoert. Dat komt neer op een kwart tot een derde van de inkomsten van het land. Voor Europa zelf betekent dat echter peanuts. Mogelijk komt er later ook nog een verbod op Europese investeringen in de Syrische oliesector.

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA zou minstens acht keer terreurverdachten voor ondervraging naar Libië hebben overgebracht; de Britse evenknie MI-6 (evenknie van de CIA) zou telefoonnummers hebben opgespoord ten behoeve van de Libiërs. Dat blijkt uit documenten die journalisten en mensenrechtenactivisten aantreffen in de kantoren van de vroegere Libische geheime dienst in Tripoli. Libië was berucht voor zijn folterpraktijken.

Alweer een 'grootste' geval van diamantfraude. Honderden Belgen hebben meer dan een miljard dollar verborgen bij het Zwitserse filiaal van de Britse bank HSBC. Vooral de Antwerpse diamanthandel is hierin betrokken. De BBI (Bijzondere Belastinginspectie) heeft 170 diamantairs in het vizier, voornamelijk te situeren in de Joodse gemeenschap, op enkele Indiase families na. Die informatie staat op een lijst die eind 2009 wordt gestolen van een voormalige werknemer van het Zwitserse filiaal. Die lijst belandt vervolgens bij de Franse autoriteiten. In 2010 wordt de BBI ingelicht over de Belgische namen op de lijst. Daarop prijken onder meer de absolute top van de Diamond Square Mile, drie huidige toplui van de Antwerp Diamond Bourse en de voorzitter van de Antwerpsche Diamantkring terug te vinden.

De Brusselse Beurs telt nog 116 aandelen. Na een exit van Omega Pharma zal het aantal van 1871 geëvenaard worden. Sinds de eeuwwende zijn ruim tachtig aandelen van de gereguleerde tabellen van de Beurs verdwenen. Een handvol Belgische bedrijven is in de plaats gekomen. Het absolute topjaar is 1929, met 959 Belgische noteringen. Sindsdien gaat het snel bergaf.

De klokkenluidersite WikiLeaks pakt andermaal uit met een kwart miljoen Amerikaanse ambtsberichten. Daarin staan ook de privételefoonnummers van de Nederlandse koningin en toppolitici. The New York Times, The Guardian en Der Spiegel nemen deze keer afstand van de onthullingen. Volgens de kranten kan de publicatie grote gevolgen hebben. Politieke dissidenten en Amerikaanse informanten lopen door de gevoelige informatie groot gevaar in landen met een autoritair regime, zoals Rusland en China. Eerder werkten de kranten met WikiLeaks mee.

Het World Risk Report van de Verenigde Naties berekent welke landen het sterkst bedreigd worden door een natuurramp. Nederland prijkt hierbij wereldwijd op de 12de

plaats. Het scoort heel hoog in drie van de vijf soorten dreigingen: stormen, overstromingen en stijging van de zeespiegel. Dat heeft met één ding te maken: (te veel) water. Als de huidige opwarming van het klimaat zich doorzet, zijn onze noorderburen over pakweg negentig jaar de klos. Maar dat geldt ook voor een groot stuk van Vlaanderen. België doet het behoorlijk goed. We behoren tot de veiligste landen wereldwijd en we zijn 12de op de Europese lijst. Dat moet wel met een korrel zout genomen worden, want het hoger gelegen en kustloze Wallonië trekt ons risico naar omlaag. We scoren ook beter dan onze noorderburen omdat we een relatief kleine kustlijn hebben in verhouding tot de rest van het land.

Aardbevingen en droogte vormen de twee andere natuurrampen. De eilandstaatjes Vanuatu en Tonga zijn kennelijk de gevaarlijkste plaatsen ter wereld, tenminste wat natuurgeweld betreft. De Filipijnen staan derde, Costa Rica vierde en Japan vijfde. Opvallend: de Afrikaanse landen situeren zich ergens midden op de lijst. Dat betekent jammer genoeg dat aldaar mens en maatschappij eigenlijk de grootste oorzaken van ellende en rampspoed zijn.

De cijfers weerspiegelen alleen het risico dat landen lopen om getroffen te worden. Ze zeggen niks over de mate waarin een land zich daartegen wapent, of hoe goed het kan reageren wanneer het met een natuurramp te maken krijgt.

Er is een tekort aan psychiaters in Vlaanderen. De verloning blijkt te laag te zijn in vergelijking met andere doktersberoepen. Weinig studenten kiezen nog voor een dergelijke opleiding. Er komen na zo'n herfstzomer als die van het jaar elf nochtans veel depressies op de Vlaamse mens af.

De eerste volle week van september stormt en regent het om de haverklap. Er is vooralsnog helemaal geen sprake van een indian summer. Schrijver dezes neemt straks in Lille, Frankrijk het vliegtuig naar Marokko voor een dikke week Maghreb. Weg de waiende boomkruinen van Vlaanderen en de percussie van regen op veluxramen.

Waar zit de kolonel? De Libische rebellen beweren dat de laatste harde kern van Khaddafi's vertrouwelingen het land uit is gevlucht. Een konvooi van een tweehonderdtal militaire en niet-militaire voertuigen uit Libië rijdt maandagavond door het noordoosten van Niger. De zwaarbewapende Libische militairen rijden verder in de richting van Niamey, de hoofdstad van Niger, een rit van ongeveer 950 kilometer door de woestijn. Het konvooi (geëscorteerd door het Nigerese leger) zou geleid zijn door een man met de Nigerese nationaliteit die deel uitmaakt van de Toeareg, een nomadisch Berbervolk dat in het Saharagebied woont. De man zou een rebellenleider zijn die in het verleden meermaals steun heeft gekregen vanuit Libië bij opstanden van de Toeareg. Khaddafi blijft populair in gebieden waar de Toeareg in de meerderheid zijn. De ex-leider staat daar bekend om zijn vrijgevigheid en zijn steun aan de Toeareg in hun strijd voor autonomie. Andere geruchten: de man zou op weg zijn naar Burkina Faso. Nog andere geruchten: Khaddafi is gezond en wel in Libië en heeft er nog steeds veel macht en invloed. Dat wordt dus weer een Osamaspelletje.

Een lijstje dat gemengde gevoelens opwekt.

Het aantal overvallen (gewapenderhand) op Belgische apotheken.

2008: meer dan 200

2009: 199 (14% minder dan in 2008)

2010: 171 (9,8 % van de 1 743 geregistreerde gewapende overvallen in België)

2011: 105 na een halfjaar. Een status quo in vergelijking met 2010. Prognose voor het hele jaar: 170.

Japan blijft dit jaar niet gespaard. De balans na de doortocht aldaar van tyfoon Talas: meer dan 100 doden en vermisten. Het gaat om de ergste ramp van dit type in meer dan 30 jaar. De tyfoon trekt over het westen van het eiland en veroorzaakte overstromingen en grondverschuivingen, waardoor huizen en andere gebouwen worden meegesleurd. Het gaat om de dodelijkste tyfoon in Japan sinds oktober 1979. Dan vallen er 115 doden.

In Australië mogen leerkrachten straks niet langer de tijdsaanduidingen 'Before Christ' ('voor Christus') en 'Anno Domini' ('na Christus') gebruiken in de les. De jaartelling op basis van het leven van Jezus maakt plaats voor de steeds meer gebruikte termen 'Before Common Era', 'Before Present' en 'Common Era'. De Gregoriaanse kalender, die rekt vanaf de geboorte van Christus, blijft er wel gelden. De aanpassing stuit op veel kritiek. De anglicaanse aartsbisschop Peter Jensen noemt het een 'absurde poging om Christus uit de menselijke geschiedenis te schrijven'. Ook oppositiewoordvoerder Christopher Pyne noemt het voorstel beschamend. Door de hevige commotie zal de regel niet dit schooljaar, maar pas later ingevoerd worden.

In de Sint-Germanuskerk in Tienen wordt op woensdag 7 september onder massale belangstelling afscheid genomen van televisiecoryfee Tony Corsari. Die verliest de strijd tegen de grote K. De ereburger van de Vlaams-Brabantse gemeente is 84 geworden. Hij blijft onlosmakelijk verbonden met legendarische programma's uit het steentijdperk van de BRT-televisie (Belgische Radio en Televisie). Nonkel Bob en Tante Terry (bijgestaan door Kraakje) waren er voor de jeugd; Tony Corsari entertainde de ex-kinderen.

Tien jaar geleden: 9/11.

In Nederland, omgeving Nijmegen, beeft de aarde even. Er is geen schade.

In het westen van Rusland komen bij een vliegtuigongeluk 43 spelers en stafleden van een professioneel Russisch hockeyteam om het leven. Een Nederlands correspondent reageert in NRC als volgt: *'Er stort hier vrijwel dagelijks een vliegtuig neer. Vorige maand in Archangelsk was het de hele directie van een fabriek die omkwam. Nu is het extra opvallend, want er zit een heel ijshockeyteam in van een grote stad als Jaroslavl, met enkele beroemdheden. Er zal natuurlijk een dag van nationale rouw komen voor de hockeyers.'*

Schrijver dezes vertoeft een week in de winderige en bijwijlen nevelachtige baai van Agadir, Marokko, medio september. Op zowel Al Jazeera als Euronews zie ik beelden uit Egypte: 'no comment', 10/09/11. Het zijn onrustwekkende beelden uit Caïro, zoals aan het begin van dit gedenkwaardige jaar. Er blijkt iets loos te zijn in de verhoudingen tussen Turkije, Israël en Egypte. Uiteraard zijn er ook de verplichte 9/11-beelden 'ten years after'. Interessant hoe vlug iets geschiedenis wordt. Ik verneem ook dat na Inge Vervotte premier Yves Leterme de Belgische politiek verlaat voor een functie in de OESO: bye bye Belgium. De Bank of America schrapt 10 000 banen en op de US Open winnen Sam Stosur en Novak Djokovic hun finale van Serena Williams en Rafael Nadal. Een weekje wereldnieuws à la CNN of BBC World News ...

Marokko: schuttingen en zwerfvuil alom. Er zijn ook de sardienen en de oases. En het wereldgevoel in het Atlasgebergte. Mochten echter in de souks de verkopers de (buitenlandse) voorbijgangers niet zo op het vel zitten, dan zou de Marokkaanse economie misschien wat beter draaien. Je holt hoorndol weg van de vele winkeltjes en boetiekjes.

De Afghaanse ex-president Burhanuddin Rabbani (71) komt in zijn huis om het leven door een zelfmoordaanslag. Van 1992 tot 1996 is Rabbani president. Dat is hij ook een korte periode in 2001, wanneer hij een overgangsregering leidt na de val van het talibanregime. Daarna gaat hij in de oppositie, tegen de huidige president Karzai. Hij is ook de voorzitter van de Afghaanse Hoge Raad voor de Vrede, die probeert om tot vredesbesprekingen te komen met de taliban. Er vallen zes doden bij de kamikazeaanval.

Ook de belastingparadijzen Andorra (een dwergstaatje in de Pyreneeën met 85 000 inwoners) en Monaco nemen maatregelen om de staatskas te saneren en de crisis te lijf te gaan. "De traditionele sectoren van onze economie stagneren in het beste geval", verklaart minister-president Toni Martí van Andorra. "Bij de overheidsfinanciën zijn we na jaren van tekorten met 825 miljoen euro aan een limiet gekomen." Het vorstendom aan de Côte d'Azur wil strikte begrotingsdiscipline. Monaco hoopt binnen drie jaar het begrotingstekort volledig te hebben teruggedrongen en voert bezuinigingen door in onder meer gezondheidszorg, sociale diensten, veiligheid en ambtenarenlonen. Vanaf 2012 wil het vorstendom een vennootschapsbelasting invoeren, waarna in 2013 de btw hervormd wordt.

In een Ikea-warenhuis in Dresden wordt op 11 juni een springtuig tot ontploffing gebracht. Twee klanten raken lichtgewond. Eind mei doen zich ook gelijkaardige aanslagen voor in filialen in België, Frankrijk en Nederland. Nu blijkt dat de Zweedse meubelketen wordt afgeperst na die reeks aanslagen. Een woordvoerder: "We werken in verschillende landen met de politie samen. De bedreigingen van de afperser doen zich niet in een bepaald land voor, maar zijn gericht tegen Ikea in het algemeen", klinkt het. "We nemen die bedreigingen zeer ernstig". De veiligheidsmaatregelen in de winkels zijn sinds de aanslagen wel duidelijk opgevoerd.

Sinds het uitbreken van de Arabische revolutie zijn al ongeveer 26 000 Tunesiërs en 28 000 mensen van andere nationaliteiten aangekomen op het Italiaanse eilandje Lampedusa. Vaak riskeren ze hun leven door op gammele bootjes de oversteek te wagen. 12 mensen lopen er nu verwondingen op bij een betoging. Migranten protesteren er tegen de gebrekkige opvang, maar botsen met de politie. De spanning op het kleine eilandje, waar vluchtelingen uit Noord-Afrika naartoe komen om Europa binnen te raken, loopt op. Door de grote instroom van vluchtelingen is er een schrijnend gebrek aan plaats in opvangcentra; de levensomstandigheden gaan er zienderogen achteruit. Een asielcentrum is in brand gestoken om te protesteren tegen de opgelegde uitwijzing van migranten door de Italiaanse politie. Ook de plaatselijke bewoners mengen zich in de debatten en bekogelen de migranten met stenen. Cameraploegen delen in de klappen.

Tijd voor een leuk cursief bericht, zo uit de krant geplukt.

*De wolf is na meer dan 110 jaar afwezigheid terug in België. Dit keer is het geen mysterieuze Waaslandwolf die nooit duidelijk kon worden gefotografeerd, maar een echte wolf. De ploeg van het VRT-programma Dieren in Nesten, met presentator Chris Dusauchoit, slaagde erin unieke beelden te maken van een wolf die van een kadaver eet en het wegsleept naar het bos. De opnamen werden op 4 augustus gemaakt met een onbemande camera in het Waalse Gedinne. 'We wilden absolute zekerheid dat het om een wolf ging', zegt Dusauchoit. 'Daarom toonden we de beelden aan Europees wolvenexpert Eric Marboutin en die bevestigt. Het is een jong dier dat de roedel heeft verlaten en op zoek is naar een territorium. Mogelijk komt hij uit Duitsland of Frankrijk, maar deze vaststelling toont vooral aan dat het goed gaat met onze natuur. Het dier heeft duidelijke ruimte om zich te bewegen en schuil te houden.'*

Het assisenproces tegen de Belgische seriemoordenaar Ronald Janssen (40) uit Loksbergen begint met de selectie van twaalf juryleden uit 120 kandidaten. Er worden vijf vrouwen en zeven mannen gekozen. Een duidelijk vermagerde Ronald Janssen is aanwezig op de eerste procesdag. Hij wil niet in beeld gebracht worden. Hij eist het verbod op eender welke beelden van hemzelf (foto's, tekeningen). Ander gevangenisnieuws: Michèle Martin, medeplichtige en ex-vrouw van seriemoordenaar Marc Dutroux, wordt niet voorwaardelijk vrijgelaten.

In België slagen de acht onderhandelende partijen en formateur Elio Di Rupo er eindelijk in om het eens te worden over de hervorming van de financieringswet. Na een vergadering van bijna 20 uur komt er witte rook uit de schouw van de Wetstraat 10. Alle partijen zijn tevreden over het akkoord. Hier en daar valt zelfs het woord 'historisch'. Het akkoord voorziet een fiscale autonomie voor de deelstaten van bijna 11 miljard euro. Daarnaast wordt nog een reeks bevoegdheden overgeheveld, zoals de kinderbijslag en delen van het gezondheids- en arbeidsmarktbeleid. De fiscale autonomie en de bevoegdheidsoverdrachten zijn samen goed voor 17 miljard euro.

En alweer vertrekt er eentje uit de actieve Belgische politiek. Sp.a-senator Frank Vandenbroucke neemt op 1 oktober ontslag uit de Senaat. Hij zal zich voor honderd

procent concentreren op enkele wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het domein van sociale en werkgelegenheidspolitiek, naast een beperkte lesopdracht. Hij zal geen gebruik maken van de uittredingsvergoeding, en neemt ook ontslag uit de gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem. Vandenbroucke, nooit sant in eigen partijland, wordt wel geprezen omwille van zijn intelligentie, sérieux en rechtlijnigheid. De 'kleine kantjes' worden hem daardoor vergeven.

In de Spaanse regio Catalonië worden de laatste stierengevechten gehouden. In de arena van Barcelona komt daarmee een einde aan een eeuwenoude traditie. Alle tickets zijn in recordtempo uitverkocht; op de zwarte markt zijn ze vijf keer zo duur. Catalonië is de eerste regio op het Spaanse vasteland met een verbod. In 2010 hadden activisten zo'n 180 000 handtekeningen verzameld om het wetsvoorstel op de agenda te krijgen. Op de Canarische eilanden zijn stierengevechten al sinds 1991 verboden. De populariteit van stierenvechten in Spanje neemt af. Ruim dertig jaar geleden vond zo'n 46 procent van de Spaanse bevolking het stierenvechten de moeite waard om naar te kijken, maar uit een recent onderzoek blijkt dat dit nog 28 procent bedraagt. In Spanje is het stierenvechten goed voor een jaarlijkse omzet van 2,5 miljard euro. Het biedt 200 000 mensen werk.

Volgens deskundigen verliezen de striphelden Suske en Wiske lezers. De voorbije zestien jaar hebben ongeveer driekwart van hun fans afgehaakt. De reden: de geestkinderen van wijlen Willy Vandersteen zijn tegenwoordig wat oubollig. In Nederland houden Suske en Wiske beter stand. Twee derde van de 1,2 miljoen albums die jaarlijks verkocht worden, gaat namelijk naar het buitenland. In eigen land voelen Lambik & co de hete adem van Jommeke in de nek. Die verlaat elk jaar vlot een miljoen keer de stripwinkel of het warenhuis. Sus en Wis kampen met nog een ander probleem. Zijn ze voor de jeugd te oubollig, dan is de verjongingspoging door de opvolgers van Vandersteen en Paul Geerts niet bijzonder geslaagd. Hierdoor haken ook de dertig- en veertigplussers en de stripverzamelaars af.

Eind deze maand begint het proces rondom de dood van Michael Jackson. De juryleden krijgen alvast de foto van het dode lichaam van de muzikster te zien. Even later is die al op het internet te vinden. In het proces tegen de 58-jarige hartspecialist Conrad Murray, de vroegere arts van Jackson die verdacht wordt van nalatigheid, toont de procureur een foto van de dode popster op een brancard aan de aanwezige juryleden. Wie nog twijfelt over de dood van de popster, wordt dan geconfronteerd met de harde realiteit.

Schrijver dezes zetelt eind september alweer op een marktterras in het stadje T. Het is geen indian summer, maar een onvervalste zomer. Celsius gunt ons vandaag 30 en meer graden. Daar hebben we in juli en augustus alleen maar van kunnen dromen. Op het radiojournaal hoor ik het bericht dat iedereen op stang jaagt: na jarenlang kafaiaans uitstelgemanoeuvreer in een grote fraudezaak wordt 'Boer Clerck' van tapijt-gigant Beaulieu niet vervolgd of veroordeeld en krijgt hij daarenboven een beduidende schadevergoeding. Een regelrechte klap voor de kop van de belastingbetaler. Justitie



en Financiën schieten alweer te kort. Betekent onderstaand krantenbericht iets of is het alweer een haastsussertje?

*'De procedures in de fraudezaak tegen de textielgroep Beaulieu zijn nog niet stopgezet. Dat heeft federaal minister van justitie Stefaan De Clerck gezegd in een reactie op mediaberichten dat de Belgische staat geen beroep heeft aangetekend tegen een eerdere beslissing van een rechter in Kortrijk, die aangegeven had dat de procedure tegen het bedrijf te lang heeft aangesleept. Hoofdverdachte Roger De Clerck, oprichter van Beaulieu, kreeg daarbij van de rechter een schadevergoeding van 22 500 euro toegevoegd. Het onderzoek naar de fraude sleepte meer dan twintig jaar aan. De raadsman van de Belgische staat wijst er echter op dat de Kortrijkse rechter in zijn vonnis duidelijk heeft gesteld niet bij machte te zijn om een einde te maken aan een strafprocedure. De raadsman stelt dat de weg naar een strafproces dus openblijft. De fiscus eist in het dossier 400 miljoen euro achterstallige belastingen.'*

Valt u ook de gelijkenis in de schrijfwijze op?: Roger De Clerck – Stefaan De Clerck.

Twee dagen na een al blokkeren Griekse manifestanten de toegang tot het Griekse ministerie van Financiën. Zo verhinderen ze dat inspecteurs van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds er de boeken komen doorlichten. Die inspecteurs van de zogenaamde 'trojka' zijn al in Athene. Het team kan dus de gebouwen niet binnen waar het verwacht wordt: het ministerie van Financiën en het Griekse bureau voor de statistiek. De inspecteurs van de trojka moeten nagaan of de draconische besparingsmaatregelen door Griekenland voldoende zullen zijn in het licht van een nieuwe schijf noodhulp. Die is voor Griekenland noodzakelijk om een wanbetaling te vermijden.

## **OKTOBER**

Het kapitalisme ligt onder vuur. Twee weken lang al protesteren demonstranten van 'Occupy Wall Street' in New York. De activisten hebben het gemunt op de ongelijkheden in het economische en financiële systeem, zoals de toenemende armoede en de macht van de banken. Honderden mensen worden opgepakt wanneer ze proberen de Brooklyn Bridge (de verbinding tussen Brooklyn en Manhattan) over te steken tijdens een protestmars (1 500 man sterk) tegen het financiële systeem. Een verkeersinfarct is onder andere het gevolg.

Alweer een record in het jaar elf: nog nooit was het op 1 oktober zo warm in België als dit jaar. In september waren de temperaturen ook 'abnormaal hoog', zo meldt het KMI. Heer Celsius gaat in het jaar elf echt wel stevig vreemd.

In Mexico pakt het leger 117 politieagenten op. Ze worden verdacht in dienst te staan van de drugskartels. Speciale eenheden slaan toe in het gebied van de grootstad Monterrey in het noorden van het land. Alleen al in Apodaca arresteren ze 85 verdachten. In Mexico wordt de slechtbetaalde politie beschouwd als corrupt en geïnfiltreerd door criminele bendes. Bijna dagelijks worden ergens in het land agenten schuldig bevonden. In september zijn al zo'n honderd agenten in de stad Santa Catarina opgepakt. In de drugsoorlog waarin de kartels elkaar bestrijden om de bovenhand te verkrijgen in bepaalde landsdelen, komen elke dag tussen de twintig en de zeventig mensen om het leven. Sinds eind 2006, wanneer president Felipe Calderón de criminelen de oorlog verklaart en de strijdkrachten inzet tegen de drugskartels, vinden ruim 40 000 mensen de dood.

De Syrische oppositie vormt in het Turkse Istanboel een Nationale Raad. Doel van dat orgaan is de opstand tegen het regime van president Bashar al-Assad te sturen. Bovendien wil de Raad, die voorlopig door Sorbonne-professor Burhan Ghalijun wordt geleid, de protestbeweging naar een internationaal niveau tillen. Ghalijun: "Het gaat ons erom een gemeenschappelijk front te vormen om iets te ondernemen tegen de dagelijkse bloedbaden. De Syrische demonstranten hebben de bescherming van de internationale gemeenschap nodig." Sinds het begin van de protestgolf in maart zijn er al verschillende 'Overgangsraden' gevormd, die echter niet door alle oppositiegroepen worden erkend. Met het oog op het toenemend geweld in Syrië slaan de verschillende groepen, van liberalen tot islamisten, nu de handen in elkaar. Ook de in Syrië verboden Moslimbroederschap is nu lid van de nieuwe Raad.

De rook verdwijnt steeds meer om onze hoofden. Er is weer slecht nieuws voor rokers in Engeland: sigarettenautomaten zijn er vanaf nu verboden. Wie tabakswaaren in automaten aanbiedt of reclame maakt voor automaten riskeert aanzienlijke boetes tot 2 500 pond (momenteel zo'n 2 910 euro).

Ook het vet kalft af. Gezondheid alom. De Deense regering heft een vettaks op producten die onverzadigde vetten bevatten. Natuurlijk wordt hierdoor de staatskas vetter. En betaalt de verstokte vooraf al zijn ziekenhuisfactuur. Vandaar dat vele andere landen deze primeur nauwgezet in de gaten houden. Er gaan anderzijds ook stemmen op om gezond voedsel goedkoper te maken: een grotere appel bijvoorbeeld zou minder moeten kosten. Schrijver dezes signaleerde eerder al de Hongaarse 'chipsbelasting', maar wat vet betreft hebben de Denen de primeur.

Tussen het begin van de winter en eind maart is volgens onderzoekers 40 procent van de ozonlaag verdwenen: tien procent meer dan het grootst gemeten verlies tot nu toe. Het ozonverlies boven de Noordpool is zo groot dat voor het eerst sprake is van een gat in de ozonlaag. Op een hoogte van ongeveer twintig kilometer is tachtig procent van de ozon verdwenen. Het is ongewoon lang koud geweest op die hoogte en dan zijn de chemische stoffen die de ozon afbreken op hun sterkst.

Dan maar de ruimte in, op zoek naar gezondheid. Op de zuidpool van de asteroïde Vesta torent een berg van ongeveer twintig kilometer. Dat is ruim twee keer hoger dan

de Mount Everest, de hoogste berg op aarde. Het is de Amerikaanse sonde Dawn, die sinds juni in een baan rond Vesta draait, die de ontdekking doet. De berg is gepresenteerd tijdens een wetenschappelijk congres in Nantes, Frankrijk. De vulkaan Olympus Mons op Mars is met bijna 22 kilometer de hoogste berg in ons zonnestelsel. De berg op Vesta, die pas ontdekt werd en nog geen naam heeft gekregen, is bijna even hoog.

Dexia zit diep in de puree. Er is een lawine van mails en telefoons van ongeruste klanten en beleggers in de kantoren en oproepcentra van de Frans-Belgische bank. Op de beurs kleurt Dexia bloedrood. "De mensen zijn ongerust. We proberen hen gerust te stellen", aldus een woordvoerder van Dexia. Nou. Ze benadrukt dat de activiteiten van Dexia Bank België geen enkel probleem ondervinden. De Dexia-woordvoester herinnert ook aan de stabiliteit van de aandeelhouders en aan het engagement van de Belgische en Franse Staat voor een garantie. De Belgische en Franse minister van Financiën, Didier Reynders en François Baroin, bevestigen dat hun land klaarstaat om Dexia een staatswaarborg te geven. De waarborg zou de activa kunnen beslaan die de Frans-Belgische bank wil afstoten bij de creatie van een zogenaamde 'bad bank'.

De Munt in Brussel valt in de prijzen. Het Duitse vaktijdschrift *Opernwelt* roept De Munt uit tot 'Opernhaus des Jahres'. Het is de eerste keer dat een niet-Duitstalig huis de prijs krijgt. Sinds 1994 kiest een jury van 50 internationale critici aan het eind van elk artistiek seizoen het 'Operahuis van het jaar'. In het Jahrbuch kunnen cultuurjournalisten de beste producties, premières, regie, decors, zangers, orkesten, koren en operahuisen kiezen voor het operaseizoen 2010-2011. Voor deze vermelding als 'beste operahuis' is de gezamenlijke beslissing nodig van de voltallige pers die in heel Europa voor *Opernwelt* schrijft.

Steve Jobs overlijdt aan kanker. Hij wordt 56 jaar. Wanneer Steve Jobs in 1997 terugkeert naar het bedrijf is het aandeel van Apple al meer dan 9 000 procent gestegen. Op 24 augustus van 2011 neemt hij ontslag als CEO om gezondheidsredenen. De beleggers reageren grillig. De maand na zijn ontslag stijgen de aandelen met 7 procent en meer; daarna vallen ze terug tot het eerdere niveau. In Frankfurt zakt het aandeel 1,9 procent; in de Duitse elektronische handel valt het aandeel 2,5 procent terug. Het gaat volgens een deskundige ter zake om een schokreactie: "In zijn positie als visionair denk ik dat hij de dingen organiseerde en ik denk dat de nieuwe CEO het bedrijf goed zal leiden."

Tomas Tranströmer wint de Nobelprijs Literatuur. De Zweedse dichter (80) is in zijn thuisstad Stockholm bekroond met de prestigieuze literatuurprijs. "We zijn overweldigd", laat zijn woordvoerder weten. "Voor veel medewerkers van uitgeverij Bonniers is dit de mooiste dag uit hun leven." De jury heeft voor Tranströmer gekozen "omdat hij ons met zijn compacte, heldere beelden een frisse toegang tot de realiteit geeft". Voor het eerst sinds lang heeft een van de echte favorieten het gehaald. Het is ook de eerste keer in 37 jaar dat de Zweedse Academie voor een auteur van eigen bodem kiest.

Het tweede weekend van oktober krijgt in de kranten de klimatologische waardering 'typisch Belgische herfst grand cru'.

In het Sint-Elisabethpark in Koekelberg (een beschermd site) zijn tientallen 'indignados' of Spaanse verontwaardigde pleinbezitters opgepakt door de politie. Een harde kern van ze weigert te verhuizen naar een gebouw dat door de HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel) is aangeboden. De indignados komen te voet uit Spanje en andere landen om een week te debatteren over economische wereldproblemen.

Wie de kliffen van Cornwall bezoekt, blijft best op een veilige afstand. Toevallige passanten zien hoe een groot stuk klif de zee instort. De kliffen langs de zuidkust van Engeland zijn onderhevig aan erosie, waardoor af en toe grote stukken afbreken en in zee verdwijnen. In de Filipijnen eisen voorbijtrekkende tyfoons een tol van meer dan honderd doden en tienduizenden daklozen. In het koninkrijkje België is een onvervalste herfst ingetreden.

Klokkenluiders stellen op televisie de graaicultuur en het favoritisme van de Hasseltse politie aan de kaak. Burgemeester Hilde Claes reageert (te laat) met excuses en nieuwe maatregelen. Daardoor ligt ze zelf zwaar onder vuur, uiteraard vooral vanwege de CD&V. Ondertussen probeert ontslagnemend premier Yves Leterme Dexia-België te redden, na een amper twee uur durende vergadering met zijn Franse collega. Een drukke Belgische zondag ... En de dag daarna blijkt inderdaad dat België 'een bank heeft gekocht'. Alleen ziet het plaatje er niet zo fraai uit als de premier ons voorspiegelt. De belastingbetaler is wel degelijk de dupe van vetbetaalde bankiers die in de fout gingen (twee- à driemaal zelfs al) en van 'rommel' in Frankrijk. We kopen een koe die de vorm en de inhoud van een paard van Troje aanneemt. Dexia in 'veilige' staatshanden? De spaarders gered? Wacht maar!

Kijk wat religie doet met mensen. En verwonder u andermaal over het in één zin/context samen voorkomen van de woorden/begrippen 'religie' en 'geweld'. Citaat uit een internetkrant.

*'Na de jongste religieuze rellen in de straten van Caïro is het aantal doden opgelopen tot 26. De politie en ziekenhuizen meldde dat het bij de dodelijke slachtoffers gaat om 22 christelijke demonstranten en vier soldaten. Voor het Koptisch ziekenhuis in het centrum van de stad, waar de meeste slachtoffers van het nachtelijke geweld naartoe werden gebracht, protesteerden vandaag opnieuw duizenden Kopten. Volgens ooggetuigen staken ze een politievoertuig in brand. Na de rellen van het voorbije weekend worden 197 gewonden nog in stedelijke ziekenhuizen behandeld. Meer dan 150 anderen liepen lichte verwondingen op. Soldaten en moslimknokploegen leverden tijdens de nacht straatgevechten met leden van de Koptisch-orthodoxe Kerk, die tegen de discriminatie van christenen hadden gedemonstreerd. Nieuwszender al-Arabiya berichtte dat de Egyptische militaire raad de regering heeft opgeroepen om een onderzoekscommissie te vormen om de juiste oorzaken van het geweld te achterhalen. Na de bloedige schermutselingen waarbij vuurwapens, molotovcocktails, stokken en*

*stenen werden gebruikt, pakte de politie dertig verdachten op. De militaire raad controleert het land sinds president Hosni Moebarak in februari uit de macht werd gezet.'*

In Brussel begint op 24 oktober het eerste asbestproces in België. Het gaat om het burgerrechtelijk proces van Françoise Jonckheere (die in 2000 stierf aan asbestkanker) tegen de industrieel Eternit. Françoise Jonckheere is een zogenaamd omgevingslachtoffer van de Eternitfabriek van Kapelle-op-den-Bos, waar asbestcement werd geproduceerd. Zijzelf werkte nooit in de fabriek. Haar echtgenoot Pierre Jonckheere werkte er bijna dertig jaar lang als ingenieur. Hij stierf in 1987 aan mesothelioom (longvlieskanker), een ongeneeslijke vorm van kanker die door asbest wordt veroorzaakt. Volgens ABEVA (Vereniging van Asbestslachtoffers in België) vallen er in België elk jaar naar schatting 800 asbestdoden. Mesothelioom kan tot dertig jaar na het inademen van de asbestvezels uitbreken.

De Amerikanen Thomas J. Sargent en Christopher A. Sims, winnaars van de Nobelprijs voor Economie 2011, beweren dat de schuldencrisis in de eurozone vanuit economisch standpunt eenvoudig op te lossen valt: via het begrotingsfederalisme. Het probleem is het politieke aspect van de zaak. Tijdens een persconferentie in Princeton in de Amerikaanse staat New Jersey zegt Sargent dat de eurozone de weg moet volgen die de Verenigde Staten bewandelden om de begrotingscrisis op te lossen na de onafhankelijkheid in 1776. De dertien stichtende staten van de VS beslisten toen om hun geloofwaardigheid te herstellen door hun begrotingen te verenigen. Dat gebeurde in de grondwet van 1787. Ook zijn collega Sims pleit daarvoor: "De eurozone moet een manier moet vinden om de begrotingsperikelen te delen en de bevoegdheid voor de begrotingen te verbinden aan de Europese Centrale Bank (ECB), wil de euro een kans op overleven maken."

Het veilinghuis Nate D. Sanders in Los Angeles verkoopt een brief van Albert Einstein uit 1939 waarin de geleerde waarschuwt voor het 'vreselijke gevaar van de nazi's'. De verkoopprijs: bijna 14 000 dollar. De brief brengt daarmee twee keer meer op dan geschat werd.

Bij ArcelorMittal Luik sneuvelen 581 jobs: 361 arbeiders en 220 kaderleden. De warme lijn in het Luikse staalbekken wordt gesloten. Van de 581 bedreigde werknemers zijn er 500 met een contract van onbepaalde duur en 81 met een tijdelijk contract. Een regelrechte dolkstoot in het hart van Wallonië, dat ArcelorMittal altijd in goede en in kwade dagen (financieel) heeft gesteund. Dit is ook België: ArcelorMittal blijkt minder dan €500 (!) belastingen betaald te hebben ...

Zaterdag 15 oktober wordt in navolging van de Occupy Wall Street-beweging in de hele wereld geprotesteerd tegen bankiers, beleggers en politici. In honderd steden in meer dan tachtig verschillende landen komen economische protestanten op straat. In Rome komt het tot rellen. De betogers vinden dat bankiers, beleggers en politici de wereldeconomie verwoesten en miljoenen mensen in de armoede storten. De Occupy Wall Street-beweging is in september in New York in het leven geroepen. Intussen is die beweging - onder meer dankzij sociaalnetwerksites - uitgegroeid tot een globaal

protest. In Brussel trommelen de (vooral Spaanse) 'indignados' 6 500 protestmarcheerders op. Die nemen met fluitconcerten voor elke bank die ze passeren de inha-ligheid van bankiers en beleggers op de korrel.

In 2005 overlijdt in Nederland Hendrikje van Andel-Schipper op 115-jarige leeftijd. Ze is echter niet zoals elke andere 100-plusser: ze is heel alert, zit vol grapjes en heeft ook nog belangstelling voor politiek. Dat blijkt uit een onderzoek enkele jaren voor haar dood. Ze wordt dan vergeleken met een krasse 60- tot 70-plusser. Na haar dood schenkt de vrouw haar lichaam aan de wetenschap. De Amsterdamse onderzoeker Henne Holstege onderwerpt de genen van de oudste Nederlandse ooit aan een gron-dig onderzoek, en komt tot de conclusie dat die 'zeer bijzonder' zijn: de genen van Hendrikje beschermden haar tegen dementie.

Op een zonovergoten zondag medio oktober is het wereldwijd verzetdag tegen ex-treme armoede. Het thema dit jaar: kinderarmoede. In Vlaanderen bundelen vier mi-nisters de krachten om kinderarmoede terug te dringen. Coördinerend minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten geeft toe dat de Vlaamse kinderarmoedecijfers zorg-wekkend zijn, 'zelfs alarmerend'. In 1997 werd 4 procent van de kinderen bij ons ge-boren in een gezin met een armoederisico. In 2009 is dat cijfer verdubbeld tot 8,3 pct, of één op de twaalf kinderen. "Dat kunnen we als Vlaamse regering niet tolereren, dat is een hypotheek op de toekomst, zegt Lieten. Uit onderzoek blijkt dat de leeftijd tussen nul en drie jaar cruciaal is voor de toekomstige sociale, intellectuele en emotionele ontwikkeling van een kind. Vandaar dat aan die doelgroep ondersteuning wordt gebo-den. Minister Lieten bundelt de krachten met haar collega's Jo Vandeurzen (Welzijn), Freya Van den Bossche (Sociale economie) en Pascal Smet (Onderwijs). Samen voor-zien ze 800 000 euro om kwetsbare gezinnen met jonge kinderen van advies en on-dersteuning te voorzien.

PS Voor een alleenstaande ligt die armoedegrens op een inkomen van 973 euro per maand. Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen ligt de armoedegrens op 2 044 euro. Daarnaast blijkt uit de statistieken dat het armoedecijfer in Wallonië met 17,7 procent nog altijd een pak hoger ligt dan in Vlaanderen (10,4 procent). Ook blijken vrouwen (15,2 procent) nog altijd vaker onder de armoedegrens te leven dan mannen (13,9 procent). Andere kwetsbare groepen zijn alleenstaande ouders (35,3 procent) en 65-plussers (19,4 procent).

Een nieuw raadsel rond Vincent Van Gogh, na dat van het afgesneden oor. De schilder zou zich op 27 juli 1890 niet zelf in de borst hebben geschoten met een pistool. Hij is dan 37 jaar. In 'Van Gogh: The Life' publiceren de auteurs Naifeh en White Smith de resultaten van tien jaar onderzoek naar de dood van de schilder. Volgens de Britse krant The Independent zou dat onderzoek uitwijzen dat Vincent Van Gogh het slacht-offer is van een 'schietongeval'. De auteurs hebben het over 'een derde partij' die betrokken is. "We hebben aanwijzingen dat Van Gogh toevallig is aanbeland op de plaats van een dodelijk schietincident. Er waren ook twee jongens én een slecht func-tionerend pistool." Tot nog toe is aangenomen dat Vincent Van Gogh op een

'verkeerde' manier uit het leven probeert te stappen. Ervan uitgaande dat zijn hart onder zijn linkertepel ligt, schiet hij daar een kogel door zijn lichaam om een einde te maken aan de pijn die hij lijdt door zijn zenuwziekte. Zijn doodstrijd duurt echter nog twee dagen. Wanneer hij sterft, is zijn broer Theo bij hem.

In juni 2006 overmeesteren Palestijnse extremisten de Israëlische soldaat Gilad Shalit bij de grens met de Gazastrook. Hij is een verlegen korporaal, die vooral oog heeft voor computer, tv en basketbal. Door zijn gevangenschap groeit hij uit tot een beroemdheid. Na ruim vijf jaar laat de Palestijnse Hamas-beweging de korporaal vrij. Hamas laat hem gaan in ruil voor de vrijlating van 1 027 Palestijnen. Shalit zegt in een eerste interview te hopen dat deze ruil de samenwerking tussen Israël en de Palestijnen zal bevorderen. Voor Israël is de nu 25-jarige Shalit een belangrijk symbool. Hij is de eerste militair in 26 jaar tijd die levend uit Palestijnse gevangenschap komt. Israël streeft er steeds naar om haar militairen terug naar huis te halen, tegen elke prijs.

Griekenland ligt andermaal op apegapen. Reusachtige betogingen, stakingen en schermutselingen verlammen het land. Jongeren raken slaags met de politie. Taxi-eigenaars protesteren tegen de liberalisering van hun handel. De betogers komen op straat tegen een nieuwe reeks besparingsmaatregelen die donderdagavond in het parlement zou worden goedgekeurd. De Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds eisen die maatregelen van Griekenland om het land van het faillissement te redden.

Een internationaal team van onderzoekers stippelt voor het eerst uit hoe beleidsmakers de uitdagingen van de klimaatverandering kunnen aangaan. Politici moeten oog hebben voor langetermijnoplossingen en maatregelen zoveel mogelijk inbedden in het algemene beleid, luidt het. In 2010 krijgt de wereld met meer dan 850 natuurrampen af te rekenen die door hevige neerslag, stormen of droogte worden veroorzaakt. De schade die al dat natuurgeweld aanricht, bedraagt meer dan 94 miljard euro. Om te vermijden dat het onheil in de toekomst nog grotere proporties aanneemt, moeten beleidsmakers dringend meer rekening houden met de klimaatverandering. De nadruk moet hierbij komen te liggen op het proces, niet op de oplossing. "Klimaatverandering is niet alleen een milieuzak", oordeelt men. "Regeringen moeten er nu mee beginnen klimaatrisico's in te calculeren in hun plannen en beleid voor alle sectoren, van stadsontwikkeling tot de bescherming van kustgebieden en bos- en landbouw, waterbeheer en stroomproductie." Participatie is belangrijk, benadrukken de auteurs van het rapport: "Als we de gemeenschappen die het hardst getroffen worden door de klimaatverandering betrekken bij de besluitvorming, helpt dat om de aanpassingen die nodig zijn beter te definiëren en prioriteiten te leggen. Uiteindelijk wordt op die manier ook de duurzaamheid van projecten gewaarborgd."

België is sinds deze week opnieuw diplomatiek aanwezig in Libië. De consul is gisteren vertrokken, zo kondigt ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) aan in de bevoegde Kamercommissie. Zo gauw de Belgische ambassade in Tripoli volledig hersteld is (inbrekers zijn er tijdens die woelige maanden aan

het werk geweest), reist ook de ambassadeur zelf opnieuw af. En de gevluchte kolonel blijft alsnog spoorloos ...

De Thaise premier Yingluck Shinawatra houdt een emotionele toespraak voor journalisten, waarin ze toegeeft dat de overstromingen in het land de regering hebben overweldigd. Ze smeekt zelfs om genade van de media en roept op tot solidariteit in het hele land om het water te bestrijden. De hoofdstad Bangkok dreigt volledig onder te lopen. Waar de tien miljoen inwoners heen moeten, is nog niet duidelijk. Als de stad onder water loopt, is het risico groot dat er nieuwe slachtoffers zullen vallen. Tot nog toe hebben de overstromingen al meer dan 300 levens geëist in heel Thailand. De bevolking kan de verwarrende communicatie van de regering allerminst smaken en reageert steeds bozer. Uit een plaatselijke opiniepeiling blijkt dat 87 procent van de ondervraagden de informatie van de overheid niet meer vertrouwt.

Pikant is dit detail in deze hedendaagse tijden al helemaal niet meer: van de Europese beeldende kunsten is de Vlaamse die met het hoogste gehalte aan naakt, nou: écht naakt.

Breaking news: net als Saddam Hoessein weleer is kolonel Khadafi gevonden in een put. In Sirte, zijn thuisstad. Hij is gewond aan beide benen. 'Niet schieten! Niet schieten!' roept hij in zijn donkerste uur. Even later zijn beelden te zien van een dode kolonel. Hij heeft een kogelwonde in het hoofd. Blijkt ook dat hij een pruik draagt.

Moordenaar, verkrachter, folteraar en leraar Ronald Janssen moet levenslang de cel in. Dat heeft de Tongerse assisenjury beslist. Als hij eventueel vervroegd vrij zou kunnen jkomen, wordt hij nog tien jaar ter beschikking gesteld van de regering. Met deze straf luistert de jury naar wat het openbaar ministerie gevorderd heeft. Janssen verliet de zaal met een brede glimlach.

De Tunesische interimpresident Foued Mebazaa kondigt zijn definitieve vertrek uit het politieke leven aan van zodra het parlement een nieuwe president benoemt. In Tunesië vinden verkiezingen plaats. "Ik zal de resultaten van de verkiezingen erkennen, om het even wie ze wint en om het even welke kleur de meerderheid in het toekomstige parlement heeft", zegt Mebazaa. "Ik zal de macht overdragen aan degene die door het parlement benoemd wordt als nieuwe president van de republiek. De verkiezingen kunnen politieke verrassingen opleveren, want het zijn de eerste pluralistische en democratische verkiezingen sinds de revolutie." Die (jasmijn)revolutie begin dit jaar betekent het einde voor Zine el Abidine Ben Ali, na 23 jaar. De islamisten van Ennahda zijn nu de grote favorieten bij de verkiezingen. "Ik heb vertrouwen in de gematigdheid van het Tunesische volk en van zijn leiders", besluit Mebazaa. "Ik ben optimistisch over de toekomst van Tunesië en het verloop van de verkiezingen."

Steven Spielberg is even in Brussel voor de presentatie van The Adventures of Tintin, met de Belgische 'reporter' Kuifje in de hoofdrol. Spielberg (en zijn kompaan Jackson) slagen erin om met hun 'performance capture'-aanpak het universum van Hergé in beweging en tot leven te brengen. Performance capture (een procedé dat ook in Avatar



wordt gebruikt) is een hoogtechnologische en gesofisticeerde hybride vorm van 'live-action' en digitale animatie. Het illustreert en demonstreert op magistrale wijze de combinatie van realisme en verbeelding die zo essentieel is in het werk van Hergé. Steven Spielberg scoort hiermee duidelijk weer. Hij krijgt er een Belgisch ereteken voor.

### ***Weekendflashes***

Een zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije kost het leven aan meer dan vierhonderd mensen. Er zijn ook meer dan duizend gewonden.

Carla Bruni en Nicolas Sarkozy hebben een ovenwarme dochter: Giulia. De papa kan niet bij de geboorte aanwezig zijn, want ...

... die moet op de Eurotop in Brussel zijn, waar geprobeerd wordt om de euro te redden en de Europese banken te herkapitaliseren.

Ongeslagen voetbalploeg Club Brugge sneuvelt in de laatste minuten op het veld van KV Kortrijk, op een boogschot van de woning van schrijver dezes.

De eerste vrije verkiezingen in Tunesië veroorzaken een massale opkomst.

Voor de burgerlijke rechtbank in Brussel start in de laatste week van oktober het eerste asbestproces in België.

Het Wereldkampioenschap rugby 2011 is de zevende editie van dit rugbytoernooi voor landenteams. Het wordt van 9 september tot 23 oktober gehouden in Nieuw-Zeeland. Twintig landen strijden om de Webb Ellis Cup in 48 wedstrijden verspreid over 44 dagen. Titelverdediger is Zuid-Afrika. Thuisland Nieuw-Zeeland wordt voor de tweede keer wereldkampioen door, in een herhaling van 1987, Frankrijk in de finale te verslaan.

De financiële situatie van Griekenland is veel dramatischer dan de euroministers van Financiën dachten. Athene heeft minimaal 252 miljard euro aan noodleningen van de andere eurolanden nodig om een faillissement af te wenden. Worstcasescenario is zelfs 444 miljard euro. Daarmee zou het Europees noodfonds voor zwakke eurolanden in één klap leeg zijn.

Ondertussen zijn we met zeven miljard op deze blauwe ondermaanse plek. Dat deze plek blauw kleurt door het vele water, wordt nog versterkt door uitgestrekte overstromingen in Thailand. In Bangkok staan de straten blank. De verwachtingen omtrent het bruto nationaal product dalen er zelfs zeer sterk door.

Terwijl alom een nakende horrorwinter voorspeld wordt, is de euro 'gered'. De toplui van de Eurozone hebben in Brussel een noodfonds opgewaardeerd (de 'bazooka' van 1 000 miljard €), de Griekse schuldenlast gehalveerd en de banken verzocht kapitaalcrachtiger te worden. Er weerklinken allemaal leuke getallen, ware het niet dat hier ook veel virtueels achter schuilgaat. De beurzen (ook Wall Street) reageren alvast gezwind en opverend.

De Britse krant The Guardian ontwikkelt een module waardoor je (n.a.v. de zevenmiljardste mens op aarde deze maand) te weten kunt komen de hoeveelste jijzelf was toen je geboren was. Wat schrijver dezes betreft: op maandag 6 juli 1953 waren er 2 605 029 253 aardbewoners. Nu dus 7 miljard.

Onverwachte en zware sneeuwstormen teisteren het noordoosten van de Verenigde Staten. In sommige streken ligt de sneeuw tot een halve meter hoog. Drie mensen komen om. Meer dan twee miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Tientallen vluchten zijn afgelast.

Eind oktober kondigt de Griekse premier aan dat hij een referendum wil organiseren over de besparingen die Europa oplegt. De helft van de Griekse schuld is intussen weggevlakt, nou: kwijtgescholden. Blijkt nu echter ook dat er in Griekenland valse pensioenen werden uitbetaald, aan dode mensen. Het gaat om een miljardencijfer.

Tegen de wil in van de Verenigde Staten neemt de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (Unesco) Palestina als volwaardig lid op. Tijdens de algemene vergadering in Parijs stemmen 107 lidstaten voor, waaronder België. Er zijn 14 tegenstemmen. 53 landen onthouden zich. Om het lidmaatschap te bekrachtigen, moeten de Palestijnen de Unesco-statuten nog ratificeren. Voor de financiering van de Unesco houdt die beslissing echter een groot gevaar in. De Verenigde Staten zouden nu kunnen stoppen met het betalen van hun bijdrage. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is het de Amerikaanse regering wettelijk verboden organisaties te financieren die de Palestijnen als lid aanvaarden. Het dichtdraaien van die geldkraan zou voor de VN-organisatie een ramp zijn. De Verenigde Staten zijn momenteel met een aandeel van 22 procent (voor Japan en Duitsland) de grootste financiers van de Unesco.

Oktober eindigt klimatologisch zacht en lenteachtig, reeds badend in de okerschakeringen. Bladerdeeg vult de bladkorven of wervelt over straten en pleinen. Althans: in het landje van schrijver dezes.

## **NOVEMBER**

Een van de eerste nieuwsfeiten van november (met uitzondering van het wereldkraakel over waar nu precies de zevenmiljardste aardbewoner is geboren, en wie dat is): de schulden crisis in Europa heeft een eerste groot slachtoffer geëist op Wall Street. MF Global Holdings, dat handel voert in waardepapieren, heeft bij het gerecht in New York bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers, het zogenaamde 'Chapter 11'. Het bedrijf is dus virtueel failliet, maar kan voorlopig wel nog voortwerken zonder achternagezeten te worden door schuldeisers. The New York Times signaleert echter ook dat honderden miljoenen dollars toevertrouwd door klanten uit de MF Global Holdings-

boeken verdwenen zijn. Dat zou kunnen betekenen dat het geld op een onwettige wijze gebruikt is. Waarom denk ik hier spontaan aan Dexia en zijn weldoervoede bazen?

Door de aankondiging van het Griekse referendum over de opgelegde besparingen en het reddingsplan (begin 2012) kelderen de Europese beurzen. Ze duiken diep in het rood. Hier bij ons is Dexia het grootste slachtoffer. Verdiende loon? Wie maalt erom, buiten de duizenden gedupeerden? En, kijk nou: de Griekse minister van Financiën is met buikpijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook al zo'n lijvig baasje. Ofte (wel)gesteld lichaam. Ondertussen schraapt de Danske Bank tweeduizend banen. Tokio en New York incasseren ook meppen.

Naarmate het jaar elf vordert en zijn einde nadert, koestert schr. dezes meer en meer sympathie voor de wereldwijde Occupy-gedachten. Wrangheid ten aanzien van de banken en hun apostels wint veld. Het kapitalisme sneuvelt, en hoe. Hebzucht wordt in al zijn lelijkheid zichtbaar. IJdelheid en bedrog worden aan de schandpaal gezet.

Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo publiceert een speciaal nummer na de verkiezingen in Tunesië. De redactielokalen worden echter vernield door een aangestoken brand nadat een molotovcocktail naar het gebouw gegooid wordt. In dat speciale nummer 'viert' de krant (voor de gelegenheid getiteld Charia Hebdo, met de profeet Mohammed als hoofdredacteur) 'de overwinning' van de islamistische partij Ennahda in Tunesië. Vind de dader(s)?

Amerikaanse wetenschappers ontdekken het verloren gewaande velddagboek van de beroemde Afrikareiziger David Livingstone en ontcijferen via moderne lichttechnieken de amper leesbare tekst. Het dagboek (geschreven met bessenkleurstof op een oude editie van een Londense krant) werpt een nieuw licht op een belangrijke episode uit de reizen van de Schotse zendeling: het bloedbad in het plaatsje Nyangwe in het huidige Congo. Livingstone is in 1866 in Afrika op zoek naar de bronnen van de Nijl. Het is zijn vierde ontdekkingsreis op het continent. De tocht kent vele tegenslagen. Plaatselijke handelaren hinderen hem, zijn voorraden worden gestolen en Livingstone zelf loopt cholera op.

Alweer tijd voor een lijstje. Het is november: een rouwlijstje.

Luisteraars van de Belgische radiozender Studio Brussel beschouwen Kurt Cobain van Nirvana als hun 'meest gemiste artiest'. Freddie Mercury, de frontman van Queen, strandt op de tweede plaats. Jim Morrison van The Doors wordt de nummer drie. Ian Curtis (Joy Division) en Jeff Buckley vervolledigen de top vijf.

Een Japans parlamentslid drinkt een glas water dat afkomstig is uit de kerncentrale van Fukushima om te demonstreren dat de procedure om het radioactieve water te desinfecteren werkt. Op de Japanse televisie zien de kijkers hoe een zenuwachtige Yasuhiro Sonoda het gefilterde water drinkt. Sonoda, secretaris van de regering, besluit tot zijn vreemde heldendaad nadat journalisten hem maar blijven bestoken met vragen over de veiligheid in het gebied rond de kerncentrale van Fukushima.

De voltallige Griekse legertop moet gedwongen ontslag nemen. Dat voedt geruchten over een verijdelde staatsgreep, ook in de wereld van haute finance. Er zijn alleszins grote spanningen tussen de conservatieve generaals en de sociaal-democratische regering over het besparingsbeleid, dat ook de machtige militairen pijn zal doen. Zowel de stafchef van de generale staf, de hoofden van land-, lucht- en zeemacht als een tiental hoge officieren worden vervangen door militairen die de huidige PASOK-regering van premier George Papandreou gunstig gezind zijn. De beslissing is genomen na een bijeenkomst van de politiek samengestelde regeringsraad voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Sussende Griekse berichten hieromtrent worden maar half geloofd.

Wordt vervolgd: het referendum over de financiële redding van Griekenland zal waarschijnlijk op 4 december plaatsvinden. De Griekse premier George Papandreou zegt dat het referendum moet gaan over de vraag of Griekenland bij de eurozone moet blijven. Wel vindt hij het te vroeg om over de precieze vraagstelling te beslissen. Papandreou stelt wel duidelijk dat het referendum niet alleen over het reddingsplan moet gaan, maar ook over het Griekse lidmaatschap van de eurozone. Hij benadrukt een positief antwoord te verwachten van het Griekse volk over het Europese reddingsplan voor het land. 'Ik geloof dat de uitkomst positief zal zijn', klinkt het. Binnen zijn eigen partij heerst onenigheid over de wenselijkheid van zo'n referendum. Voelt de premier zijn politieke einde naderen en koopt hij tijd en geloofwaardigheid? De Europese leiders hebben zich al uitdrukkelijk uitgesproken over dit Griekse drama: geen referendum, of de Grieken tuimelen in de armoede. Over de Europese Top in Cannes (die de toekomst voor ogen had) valt nu de schaduw van dit Griekse drama.

Het Britse ministerie van Defensie werkt aan de voorbereidingen van een Amerikaans-Britse aanval op Iran. De mobilisatie komt er kort voor de publicatie van een rapport van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) over het kernprogramma van Iran. Wat er in dat rapport zal staan, is nog niet duidelijk. Britse bronnen melden dat eruit zou blijken dat Iran nog steeds doorgaat met het verrijken van uranium, ondanks alle internationale controlemechanismen.

Ter gelegenheid van de Dag van de Eenheid komen in Moskou duizenden nationalisten op straat. Racisme en xenofobie winnen opvallend terrein in Rusland. Tijdens de 'Russische mars' worden slogans gescandeerd als 'Rusland voor de Russen, Europa voor de blanken' en 'Glorie aan de Russische natie'. De manifestanten hekelen de naar hun mening te hoge overheidsbijdragen voor de Kaukasus, een arme, onstabiele en overwegend islamitische regio. Volgens de politie nemen zo'n 7 000 mensen deel aan de betoging. Dmitri Demoesjkin, een van de organisatoren van de mars, gewaagt van 25 000 aanwezigen.

De jaarlijkse Vlaamse Boekenbeurs in Antwerpen is een ware Kookboekenbeurs geworden. Er staan lange files voor de signeerstands van de televisiekoks die een boek hebben gepubliceerd. De pure literaire schrijvers zien dit alles met lede ogen aan.

Mogen ze blij zijn met zoveel passerend volk of moeten ze de verko(o)k(k)ing van 'hun' Boekenbeurs betreuren?

Honderdduizenden moslims komen op de negende dag van de hadj naar de woestijnplaats Mina ten zuiden van Mekka. Daarna trekken ze naar de berg Arafat. De pelgrims overnachten eerst op de Vlakte van Arafat in witte tenten. Op de eerstvolgende zondag volgt dan Aid al-Adha, het islamitische offerfeest. Dan gaan ze terug naar Mina, waar ze drie dagen verblijven. Daar vindt ook de symbolische steniging van de duivel plaats. Het betreft hier de grootste menselijke samenkomst ter wereld: 2,5 miljoen moslims. De pelgrimstocht naar Mekka, de belangrijkste heilige plaats van de islam, is een van de vijf zuilen van de islam, die elke gelovige eens in zijn leven verplicht moet ondernemen indien hij in goede gezondheid verkeert en over de nodige middelen beschikt

De Griekse premier Papandreou verlaat het zinkende schip. Een regering van 'nationale eenheid' wordt in het vooruitzicht gesteld. Griekse drama's. Remember de steenrijke reder Onassis en het kolonelsregime. Arm Griekenland.

De Val van het Romeinse Rijk. Een ander heerschap staat op het punt in het stof te bijten. Schrijver dezes citeert.

*'Het leek er even op dat Euronext Brussel samen met de meeste andere Europese beurzen alweer diep in het rood zou gaan. Het gerucht dat de Italiaanse premier Silvio Berlusconi op het punt staat af te treden, behoedde de koersen echter voor verder onheil. Rond het middaguur noteerden de Europese beurzen op zowat 2 procent verlies. Maar toen luidde het dat Berlusconi eerstdaags zijn functie van eerste minister zal neerleggen. Prompt veerden de beurzen op. Duidelijker kunnen de beleggers niet maken dat ze vinden dat de dagen van de omstreden premier meer dan geteld zijn. Berlusconi ontkent de geruchten echter, en veel hoop dat hij zal luisteren naar de verzuchtingen van de beleggers is er niet echt.'*

Bokslegende Joe Frazier overlijdt in Philadelphia aan de gevolgen van kanker. Een maand geleden is er in een ziekenhuis in Philadelphia leverkanker vastgesteld bij de 67-jarige Amerikaan. Frazier is twee keer wereldkampioen bij de zwaargewichten. In 1971 verslaat hij Cassius Clay-Mohammed Ali in Madison Square Garden, New York, in 'The Fight of the Century'. Een wereldprimeur: hij is de eerste die van Ali wint. Frazier kan amper vier wedstrijden lang genieten van de eer als wereldkampioen. In 1973 verliest hij de titel aan George Foreman, die maar twee ronden nodig heeft om Frazier zes keer horizontaal te doen gaan.

Zijn er marsmannetjes of aliens? Het Witte Huis wil het idee van buitenaardse wezens in een ver sterrenstelsel niet uitsluiten. Er is echter geen bewijs dat die aliens contact hebben gezocht met het menselijke ras. Dat ongewone bericht zendt een medewerker van het Witte Huis vandaag de wereld in.

*'Er is geen bewijs voor het bestaan van buitenaardse wezens. Ook is er geen bewijs dat buitenaardse wezens contact hebben gezocht met het menselijke ras. En er is*

*geen reden om aan te nemen dat de Amerikaanse overheid, of iemand anders, bewijs voor buitenaards leven achter gehouden heeft*', aldus Phil Larson, die in het Witte Huis over het heelalbeleid gaat. Het Witte Huis is verplicht om met een verklaring te komen nadat twee publieke petitieën daarom gevraagd hebben. Volgens een nieuw beleid van het Witte Huis moet bij elke publieke petitie met meer dan 5 000 handtekeningen binnen de 30 dagen officieel gereageerd worden.

Een onderzoek van de Britse denktank Demos brengt weinig verrassende zaken aan het licht. Extreemrechts is binnen de Europese Unie aan een opmars bezig. Het gedachtegoed vindt vooral weerklank bij een toenemende groep mannen jonger dan 30 jaar.

*'Terwijl talrijke Europese landen zich focussen op hun economie, kondigt een andere vertrouwenscrisis zich aan. In heel Europa voelt de jeugd zich in de steek gelaten door de traditionele partijen.'* (Jamie Bartlett, schrijver van het Demos-rapport). Het rapport heeft het over streng nationalistische gevoelens, waarbij vooral immigratie en islamisme geïsoleerd worden. De studie baseert zich op een enquête via sociaalnetwerksite Facebook bij meer dan 11 000 sympathisanten van 14 extreemrechtse groeperingen in elf Europese landen, waaronder België. Ook het Vlaams Belang past in dit rijtje. Het islamisme wordt volgens Demos als een bedreiging opgevat. *'Terwijl antisemitisme de extreemrechtse partijen in het begin van de 20ste eeuw verenigde, is nu islamofobie de verenigende factor in het begin van de 21ste eeuw'*, aldus Thomas Klau van de Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen. De Europese burgers hekelan ook de globalisering, die de rechten van de arbeiders vernietigt. *'Ze hebben het vertrouwen in hun regering, de Europese instellingen en het gerechtelijk systeem verloren. In hun ogen verliezen de klassieke politieke partijen het contact met de realiteit en zijn ze niet in staat om de dagelijkse problemen aan te pakken.'*

Silvio Berlusconi overleeft de cruciale stemming over het budget van 2010. De oppositie onthoudt zich van stemming, waardoor het budget wordt aangenomen. Maar de stemming bewijst wel dat Berlusconi de meerderheid in het parlement kwijt is. Normaal gesproken is zo'n stemming een formaliteit, maar nu is het lot van de premier eraan verbonden. Berlusconi blijft alleen maar voorlopig aan omdat de oppositie niet meestemt.

Ryanair lacht met de ouwe playboy. De Ierse luchtvaartmaatschappij alludeert in een advertentie op de seks- en corruptieschandalen van Il Cavaliere. *'Beste Berlusconi, hier een andere mogelijkheid om met Ryanair te ontsnappen'*, kopt de advertentie op de Italiaanse website van Ryanair, met daaronder *'Enkele reis vanaf 9,99 euro'*.

Ernstig nieuws. Het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) meldt dat 'schurkenstaat' Iran zeker tot 2010 aan een kernbom heeft gewerkt. Het gevolg van dat vrijgegeven rapport zou een oorlog tegen Iran kunnen betekenen, en wel in de nabije toekomst. Het IAEA meent dat het land al kernladingen kan maken voor middellange- en langeafstandsraketten, met een bereik van 2 000 kilometer. Dat betekent dat de Israëlische steden Tel Aviv en Jeruzalem onder vuur kunnen worden genomen, net als doelen in Saoedi-Arabië, Turkije en Jordanië. Iran heeft er ooit al eens mee bedreigd

Israël van de kaart te vegen. Washington pleit alvast voor meer sancties tegen Teheran.

Heet van de naald op een herfstwoensdagnacht: exit Silvio Berlusconi. De 'kus des doods' krijgt hij van zijn bondgenoot Umberto Bossi. 'Silvio, zet een stap opzij', zei die, net voor de premier zijn meerderheid verloor in het parlement. Berlusconi sluit een deal: hij blijft aan tot na de stemming over het besparingsplan. Die stemronde vindt voor eind november plaats, maar kan worden versneld. Daarna is het voor Berlusconi afgelopen. En zie: de beurs van New York sluit met een duidelijke winst. Beleggers reageren positief op het nieuws dat de Italiaanse premier ontslag zal nemen zodra het parlement het door de Europese Unie gevraagde pakket besparingsmaatregelen heeft goedgekeurd.

Op 11 november verzamelen op initiatief van auteur David Van Reybrouck 1 000 burgers in Tour & Taxis Brussel om deel te nemen aan de G1000. Er wordt (per tafel van telkens tien personen) gediscussieerd over sociale zekerheid, welvaart en immigratie. De bedoeling van de G1000: met de wijsheid van de massa het politieke debat zuurstof geven. Deze burgertop wordt later nog gevolgd door een G32. Die mensen (gesteund door experts) werken dan tegen april de voorstellen uit tot beleidsaanbevelingen.

De actualiteit verslijt vlug. Een cliché als een kathedraal met duivenstront op: wat gisteren nog nieuws was, is vandaag oud. Of, in het betere geval: 'vintage'. Het jaar elf hobbelt naar zijn einde toe. Schrijver dezes gebruikt met voorbedachten rade het werkwoord hobbelen. De laatste dagen doemen namelijk steeds meer bobbel, bulten, haarspeldbochten en obstakels op. Er doen zich drama's voor in de Eurozone. Het kapitalisme (eufemisme voor hebzucht?) ligt op apegapen. De zo bejubelde euro (herinnert u zich nog het begrip 'ecu'?) zou wel eens een kort leven van pakweg een decennium beschoren kunnen zijn. De clown Berlusconi tuimelt van zijn plastic voetstuk. Italië krijgt een trap van zijn eigen laars, nadat Ierland, Portugal en Griekenland ook al op hun kont gedonderd zijn. Nu krijgen de beleggers België in het vizier. Het kleine druilerige koninkrijkje krijgt medio november een Europese reprimande: aan dat begrotingstekort moet iets gedaan worden. Ondertussen probeert Jean-Luc Dehaene achter gesloten deuren in het parlement nog enkele meubelen te redden van het zwalpende Dexia. Het wekt allemaal niet zo'n fraaie indruk. Ik herhaal het woord: hebzucht. Europa hangt vooralsnog met te losse cement aaneen om het hoofd te kunnen bieden aan een crisis die het op zijn grondvesten (geld, macht, politiek) doet daveren. Europa hangt als een bokser in de touwen. Het geloof in de traditionele partijen is weg, want ook het geld is verdampt. Het worden gevaarlijke tijden.

Paus Benedictus XVI ontvangt Herman Van Rompuy in de bibliotheek van het pauselijk paleis. In een onderhoud van twintig minuten met de voorzitter van de Europese Raad toont de kerkvorst zich ongerust over de grote problemen die de Europese Unie doormaakt. Volgens een mededeling van de Heilige Stoel verloopt het gesprek in een hartelijke sfeer. Benedictus en Van Rompuy wisselen van gedachten over de

internationale situatie en de bijdrage die de katholieke Kerk wenst te leveren aan Europa. Ook de promotie van de mensenrechten en de vrijheid van religie zijn ter sprake gekomen.

En de herfst van het jaar elf: hij luiert lekker voort (dixit een krantenkop). Okeren weelde alom. Watervallen van gefilterd zonlicht. Bomen die zich langzaam ontkleden. Bladeren die bedachtzaam hun bomen verlaten. Een ware compensatie voor die rotzomer, wat weermannen en –vrouwen daarover ook mogen beweren.

De Vlaamse Diabetes Vereniging waarschuwt: één miljoen Belgen hebben suikerziekte of dreigen de ziekte te krijgen als ze hun levensstijl niet veranderen. Onderzoekscijfers van de FOD Volksgezondheid staven dit. De FOD heeft sinds anderhalf jaar een project in twaalf ziekenhuizen. Iedereen die in een van die ziekenhuizen terecht komt, wordt automatisch gescreend op diabetes. De resultaten zijn onthutsend. Het gaat vooral om diabetes van het type 2, een sluimerende ziekte die tot hart- en vaatziekten, blindheid en nierproblemen kan leiden. Je loopt vooral risico als je niet genoeg beweegt, met overgewicht kampt en ouder wordt. Uitgerekend die drie factoren komen steeds vaker voor: de bevolking wordt steeds ouder, we bewegen met z'n allen minder, en het aantal mensen dat te dik is, stijgt constant.

De Italiaanse premier Silvio Berlusconi is opgestapt. President Giorgio Napolitano begint nu gesprekken over de snelle vorming van een noodregering van technocraten. Vertraging kan het zwaar schuldbelaste eurocrisisland niet verdragen. Favoriet om Berlusconi op te volgen, is vroeger eurocommissaris Mario Monti. Die krijgt al heel vlug een formatieopdracht.

Jarenlang kunnen in Duitsland enkele extreemrechtse terroristen moorden, aanslagen plegen en banken beroven. Ze maken minstens tien slachtoffers en vele gewonden. De Duitse veiligheidsdiensten hebben het over 'de ergste nazidreiging sinds Hitler'. Het land reageert geschokt. Tijdens de eerste helft van het decennium 2000-2010 executeren Uwe Mundlos (38), Uwe Böhnhardt (34) – die zelfmoord plegen na een mislukte bankoverval annex brandstichting; ze schieten elkaar door het hoofd – en hun vriendin Beate Zschäpe (36) acht Turken, één Griek en een Duitse politieagente. De slachtoffers zijn vooral kebabverkopers. De daders schieten hen meestal met een pistool recht in het gezicht. Ze filmen de lijken en verwerken die beelden in een propagandafilm, waarin ze spotten met hun slachtoffers. Hun doel: het 'Vierde Rijk' installeren. De drie neonazi's beroven ook veertien banken. Ze plegen minstens één bom-aanslag; die doet zich in 2004 in een Turkse wijk in Keulen voor, waarbij 22 gewonden vallen. Er is ondertussen een vierde man aangehouden in deze zaak. Er lopen ook sporen terug naar eind jaren negentig. Tot eenieders verbijstering blijkt een van de daders informant voor de politie geweest te zijn. En de anderen stonden onder politio- neel toezicht ...

'We zijn geleerd ... ' (zeggen ze hier). Vlaanderen (nou: de betrokken wegenminister) gaat de winter in met een recordvoorraad aan strooizout. Momenteel ligt er in de lods- sen van het agentschap Wegen en Verkeer 42 000 ton zout. Dat is 10 000 ton meer



dan bij de start van de vorige (probleem)winter. In Kortrijk zal een proefproject lopen met pekels op de fietspaden. Maar krijgen we weer zo'n gepekeld winter? Terwijl België nu echt wel in het vizier van de beleggers komt en medio november al tot de problemlanden wordt gerekend?

De 68-jarige voormalige eurocommissaris Mario Monti (opvolger van Berlusconi, als hoofd van een technische regering in Italië) deelt mee dat hij vastbesloten is vergaande ingrepen door te voeren. Hij kondigt ook aan dat hij als premier wil aanblijven tot de volgende geplande verkiezingen in 2013. Mario Monti is klaar om de nieuwe regering en het financiële programma te presenteren waarmee hij het vertrouwen van de financiële wereld in Italië wil herstellen. Hij verzekert zich in de dagen na het aftreden van Silvio Berlusconi van belangrijke steun van de politiek, het bedrijfsleven en de vakbonden. Nu moeten ook nog beide kamers van het parlement hun vertrouwen in Monti's plannen uitspreken.

En Syrië blijft ondertussen een dodelijk land voor betogers: er sneuvelen er tot zeventig per dag door kogels van politie en leger.

Einstein krijgt een correctie. Wetenschappers van de Europese Organisatie voor Kernonderzoek (CERN) constateren andermaal dat het minuscule deeltje neutrino sneller gaat dan het licht. Het CERN komt afgelopen september al tot die conclusie. De ontdekking botst dan echter op wereldwijd wantrouwen, want ze ondermijnt de relativiteitstheorie van Albert Einstein: niets is sneller dan het licht, dat 300 000 kilometer per seconde aflegt. De juistheid van de metingen wordt in vraag gesteld. Ook Stephen Hawking, de bekendste natuurkundige ter wereld, pleit voor extra experimenten en verduidelijkingen. Intussen is dat gebeurd. De onderzoekers sturen opnieuw (via een ietwat gewijzigd experiment) neutrino's van Genève naar een laboratorium in het Italiaanse San Grasso. De deeltjes leggen de ondergrondse afstand van 732 kilometer opnieuw nanoseconden sneller af dan de snelheid van het licht.

Novembermist palmt de Lage Landen in. De wereld wordt weer kleiner. De Goede Man is met zijn gekleurde medemensen, de zg. 'knechten', weer in het land aangekomen, op een boot, of, ergens anders, op een moto. Zijn paard, Slechtweervandaag, komt over het land, want, dixit enkele kinderen: 'Anders wordt het zeeziek', en 'Er groeit geen gras op een boot'. De Sint komt uit het halffailiete Spanje. Dat is dus niet echt goed nieuws voor de rest van de Eurozone. Pakjesavond wordt heel wat minder. Ook de Belgische schoentjes zijn heden ten dage nauwe schoentjes. Ze knellen. De regering van lopende zaken port bij monde van premier Leterme de onderhandelaars wel aan om dringend werk te maken van een en ander en op te schieten, maar het algemeen gevoel is dat het kalf al verdrongen is. Ook de in vele media druk aangekondigde G1000 sorteert niet het verhoopte effect. Integendeel. Partijloos elaboreren en baderen over bijvoorbeeld een nieuwe Belgische vlag zet geen zoden aan de dijk. 'Probeer de politieke partijen zelf te bezetten, in te palmen en te injecteren met verse ideeën', luidt de tegenboodschap. 'Welja: koop een partijkaart en werk vandaaruit, vanuit het systeem'. Werkbare voorstellen zijn er alsnog niet uit de G1000 gekomen.

Nee, maar 'initiatiefnemers' Francesca Vanthielen en David Van Reybrouck verschijnen wel om de haverklap uitvoerig in beeld. *Mediageil*, wordt geopperd. Schrijver dezes heeft van in den beginne al gemengde gevoelens in verband met die G1000. Overigens dagen er op de bewuste dag maar een dikke 700 deelnemers op. Het voetvolk dat door de BV'tjes is opgetrommeld. Bijna als een omgekeerd alibi: ja, ik moet hier wel degelijk in Tour & Taxis Brussel als hoofdman de show runnen om het land te redden; ik kan momenteel nergens anders zijn; het is mijn opdracht en mijn roeping. Ja, ik ben nu eenmaal de woordvoerster van deze interessante beweging, ik kan onmogelijk .... blablabla. Schakel de tv uit, en ze bestaan niet meer, de BV's, ofte de TV's: TelevisieVlamingen. Bekend omdat ze bekend zijn. Soms haat ik dit landje als de ziekte. Soms heb ik zin om de tricolore aan de gevel te hangen.

Het Belgische gerecht identificeert honderd nog levende pedofiele geestelijken, waarvan het merendeel in Vlaanderen woont. De feiten zijn verjaard, maar het federale parket maakt de identiteiten van de pedofiele geestelijken over aan de diverse lokale autoriteiten. Die moeten ervoor zorgen dat er geen nieuwe slachtoffers vallen. De namenlijst is het resultaat van de inbeslagnames tijdens Operatie Kelk (de gerechtelijke actie met de omstreden huiszoekingen in onder meer het aartsbisschoppelijk paleis en bij de commissie-Adriaenssens) en van diverse nieuwe getuigenissen van slachtoffers die ondertussen ook naar buiten zijn gekomen met hun verhaal.

Na zeven jaar van socialistisch bewind trekken de Spanjaarden naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat gebeurt op zondag 20 november, een historische dag: het is de sterfdag van generalissimo/el Caudillo Francisco Franco in 1975. De verkiezingen in Spanje worden overal in Europa met argusogen gevolgd. Het land ligt immers in de vuurlinie van de economische crisis. Het ziet ernaar uit dat de conservatieven van Mariano Rajoy zullen winnen. Vele linkse kiezers zijn helemaal niet tevreden over hoe Zapatero de crisis (niet) heeft aangepakt. Zijn tweede ambtstermijn is dan ook ingekort.

In Egypte vallen doden bij nieuwe rellen op het befaamde Tahirplein in Caïro. Enkelen komen door verstikking om, nadat de ordetroepen traangas inzetten om de manifestanten te verdrijven. Op het Tahirplein heerst andermaal chaos. De oproerpolitie probeert het plein te ontruimen, maar slaagt daar niet in. De manifestanten eisen dat het leger de leiding over het land overdraagt aan een verkozen regering.

In het Griekse Thessaloniki wordt een muur uit de 4de eeuw voor Christus op een speciale manier het slachtoffer van de Griekse crisis. Niet omdat er geen geld is om de muur in ere te houden. Of dat de stenen gebruikt worden om woningen van te bouwen. Nee: omdat betogers stenen van de muur gebruiken om naar de politie te gooien. De gemaskerde manifestanten zijn gefilmd door een lokale tv-zender terwijl ze de stenen verwijderen. Ze protesteren tegen de besparingsmaatregelen die Griekenland moeten redden. Minstens 15 000 mensen komen in Thessaloniki (de tweede grootste stad van het land) op straat om hun ongenoegen te uiten.

Saif al-Islam, zoon van de voormalige Libische leider Moammar Kadhafi, is in het zuiden van Libië opgepakt door ex-rebellen. Hij heeft aan zijn arrestanten gevraagd om hem te doden. Libië wil hem zelf berechten. Er wordt internationaal overleg gepleegd daarover.

Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine en zijn echtgenote keren zichzelf via hun bedrijf Qué Pasa? in 2010 een eenmalig dividend uit van 882 353 euro. 'Festivalgangers krijgen hun ticket niet terugbetaald omdat er geen geld zou zijn, maar de aandeelhouders kregen wel een pak dividend. Dat is een schande', kaart Luk Van Biesen, boekhouder en voormalig Open Vld-Kamerlid, aan in de krant Het Laatste Nieuws. Mahassine wijst erop dat Qué Pasa? in 2010 voor het eerst sinds de oprichting in 1996 een eenmalig dividend uitbetaalt. En dat hij in het rampjaar 2011 volstrekt gratis werkt voor Pukkelpop. Tja ...

Nog een ramp: de Griekse schulden crisis neemt hallucinante proporties aan. De schuldenberg is tot eind september toegenomen tot 360,3 miljard euro. Dat bedrag komt overeen met 165,3 procent van het Griekse bruto binnenlands product (bbp). Dat maakt het Griekse ministerie van Financiën bekend in Athene. Daarnaast is de rente gestegen tot een duizelingwekkende 25,6 procent. In België bijvoorbeeld zijn er al alarmsignalen omdat de drempel van de vijf procent overschreden is. En dan zijn er nog de onheilspellende werkloosheidscijfers: 18,4 procent van de actieve Griekse bevolking zit zonder job: een stijging met bijna de helft op een jaar tijd. Van de zowat tien miljoen Grieken zijn er meer dan 900 000 werkloos. Meer dan ooit dreigt dan ook het Griekse bankroet. De sociale onrust en het straatprotest nemen hand over hand toe.

De stad Luik is kandidaat voor de organisatie van de Wereldtentoonstelling in 2017. Dit is voorgesteld op de algemene vergadering van het Bureau International des Expositions (BIE) bij de Oeso in Parijs. Minister van Financiën Didier Reynders is er aanwezig om de Luikse kandidatuur een duwtje in de rug te geven. Naast Luik is ook Astana, de hoofdstad van Kazachstan, kandidaat om de Wereldtentoonstelling te organiseren. De BIE, een intergouvernementele organisatie met 157 lidstaten, beslist op 22 november 2012 welke stad de Wereldtentoonstelling 2017 mag onthalen. De Luikse kandidatuur geniet de steun van het volk. Meer dan 33 000 ingezamelde handtekeningen moeten dat hardmaken. Ook de Belgische overheden scharen zich eensgezind achter de stad. De geografische ligging en de toegankelijkheid van Luik, de integratie van de kandidatuur in een ontwikkelingsproces en de steun van de bevolking vormen de belangrijkste troeven van het project, dixit de directeur-generaal van Liège Expo, Jean Christophe Peterkenne.

Google lanceert de Belgische versie van Street View. Met die functie van Google Maps kun je virtueel door de straten wandelen. Wagens en fietsen van Google rijden daarvoor al vanaf maart 2009 maandenlang door alle Belgische straten om 360 graden foto's te nemen. In andere landen volgde op de lancering van Street View steeds flink wat commotie, vooral dan wat privacy betreft. Gezichten en nummerplaten van

geparkeerde auto's zijn in de Belgische versie dan ook onherkenbaar gemaakt. Denk maar aan de rosse buurten ...

Een ouwe knar verdwijnt van het toneel. De Jemenitische president Ali Abdullah Saleh ondertekent na maandenlang getreuzel een plan voor een vreedzame machtsoverdracht. Saleh regeert al 30 jaar met ijzeren hand in Jemen.

Hahaha! Naar aanleiding van Thanksgiving in de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president een speech. Obama stoot heel wat gelovigen - zeker de Republikeinse - voor het hoofd door het woord 'God' niet uit te spreken. 'God' wordt wel eens smalend het belangrijkste woord in de Amerikaanse politiek genoemd. Een president besluit zijn speech vaak met "May God bless you and may God bless the United States of America". Deze keer kiest Obama voor "Heb een prachtige Thanksgiving". Heel wat Republikeinen spuwen na de speech meteen hun gal op het internet. Ze hebben het over een 'belediging'; God niet noemen zou 'on-Amerikaans' zijn. Obama spoelt de 'blunder' door aan tafel. Op het menu: kalkoen, macaroni, aardappelpuree en ham.

In Marokko worden parlementsverkiezingen georganiseerd. Ruim 13 miljoen Marokkanen kiezen uit dertig partijen. Het zijn de eerste verkiezingen sinds koning Mohammed hervormingen doorgevoerd heeft. Die hervormingen komen er nadat afgelopen voorjaar grote groepen demonstranten de straten bezetten in de Marokkaanse steden. De 20 Februari Beweging, die de protesten organiseert, roept nu op om de verkiezingen te boycotten omdat de hervormingen niet ver genoeg gaan. Volgens hen worden de echte problemen van het land, zoals de corruptie, de armoede en de slechte gezondheidszorg niet aangepakt.

25 november 2011 is het de jaarlijkse e-mailloze vrijdag. We worden dan verondersteld om af te kicken van onze eventuele mailverslaving. Dit jaar viert e-mail officieel de 40ste verjaardag. E-mailloze vrijdag is al een tijdje een begrip geworden. In sommige Amerikaanse bedrijven als Intel en Deloitte mogen werknemers die laatste vrijdag van november zelfs geen elektronische post gebruiken. 'No-mail' heet dat. Nou.

Standard & Poor's (S&P) verlaagt de Belgische kredietscore van AA+ naar AA, met een negatieve outlook. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg gaat het om de eerste ratingverlaging door S&P's voor ons land in bijna dertien jaar. Formateur Elio Di Rupo en zes partijvoorzitters pikken ijlings en noodgedwongen de draad van de onderhandelingen weer op. Volgens S&P weegt de politieke onzekerheid op de kredietwaardigheid van ons land. Hoewel de huidige interimregering wel maatregelen neemt, heeft die niet het mandaat om fiscale en structurele hervormingen door te voeren, zegt Standard & Poor's. Het laatste weekend van november is cruciaal voor België, dat volgens een financiële krant 'virtueel failliet' is.

De NASA lanceert de grootste Marsjeep ooit vanop Cape Canaveral in Florida. Een Atlas-5 draagraket brengt de robotjeep Curiosity 'op de hoogte' om zijn 570 miljoen km lange traject naar Mars in te zetten. De Curiosity moet in augustus 2012 landen in een krater bij de evenaar van Mars. De robot, MSL of Mars Science Laboratory, zal 23

maanden in de Marsbodem zoeken naar organische materialen als basis voor leven. Daartoe heeft het rijdende lab (gewicht 900 kilogram) tien instrumenten aan boord.

Hoera: het koninkrijkje België heeft eindelijk een begroting, na meer dan 500 dagen. Te laat, zoals eerder gemeld, We zijn aangeschoten wild op de financiële markt. En nu nog een regering ...

Aan de vooravond van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo breken nog zware onlusten uit, maar bij het opengaan van de stembureaus is de rust grotendeels teruggekeerd. Toch zien we op het journaal alweer gedode en gewonde mensen. Elf kandidaten, onder wie de 39-jarige Joseph Kabila, doen een gooi naar het presidentschap. Bijna 20 000 kandidaten ambiëren een van de 500 zitjes in het nationale parlement. Uittredend president Kabila is de grote favoriet om zichzelf op te volgen. Een van zijn bekendste tegenstanders is de 78-jarige Etienne Tshisekedi, die de verkiezingen van 2006 boycot, en na drie jaar medische ballingschap eind 2010 terugkeert naar Congo. Het gaat, na 2006, om de tweede verkiezingen sinds de onafhankelijkheid in 1960 van het Centraal-Afrikaanse land, dat zo'n 80 keer groter is dan België.

Groot-Brittannië ligt eind november plat. Tienduizenden werknemers uit de publieke sector komen op straat om te betogen tegen de besparingen en hervorming van het pensioensysteem. De vakbonden roepen op tot een nationale stakingsdag, waardoor scholen, ziekenhuizen en andere openbare diensten niet functioneren. De pensioenleeftijd in de publieke sector wordt opgetrokken van 60 naar 66 jaar, maar volgens de bonden zullen de werknemers ondanks langer werken en meer betalen, slechtere pensioenen krijgen.

## DECEMBER

We duiken de donkere dagen in. Met een regeerakkoord voor België. Maar er doemt ook stakingsrumoer op. Radioman Koen Fillet kan na 327 dagen eindelijk zijn baard afscheren, nu er een regering komt.

De val van een Romeins rijkje: de Vlaamse SP.a (ex-)topman Steve Stevaert neemt ontslag uit al zijn functies. Een combinatie van problemen in zijn privé- en beroepsfeer doen hem van zijn voetstuk tuimelen. Hij is 57 en neemt het woord 'pensioen' in de mond. Hoe zullen we hem herinneren? Van de gratis bussen in Hasselt? Van het optelsommetje  $1 + 1 = 3$ ?

Aan het einde van het jaar elf, een berichtje tussendoor. Nou!

*'De meltdown die in de kerncentrale van Fukushima volgde op de aardbeving en tsunami, is waarschijnlijk veel erger dan aanvankelijk werd gedacht. Zo zou er slechts 37 centimeter beton van de vloer zijn overgebleven, die oorspronkelijk een meter dik was.'*

Happy New Year.

En het wordt ook menens in Europa. Een tweede citaat.

*'Het is één minuut voor twaalf en daarom van het hoogste belang dat er op korte termijn een daadkrachtige aanpak van de eurocrisis komt. Dat is de beste manier om vertrouwen te herstellen in een sterk en verenigd Europa', zo schrijven directeuren van grote ondernemingen in een open brief die vandaag in het Financieele Dagblad staat.'*

Schrijver dezes krijgt samen met enkele miljarden aardbewoners te horen dat het schrikkeljaar 2012 een nijpend crisisjaar zal zijn. Vaker ook dan vroeger zijn Getuigen van Jehova zichtbaar in het straatbeeld. Ze komen het einde van de wereld aankondigen, van deur tot deur. Het heeft geen zin meer gezondheid te kweken door zeewier en seitan te eten, gewapend met de Bijbel of een bijbel. Deze blauwe ondermaanse plek is aan het vergaan.

Bij het veilinghuis Heritage Auctions in Dallas, Texas is iets minder dan 390 000 dollar betaald voor het notitieboekje waarin gezagvoerder James Lovell van de mislukte Maanmissie Apollo-13 berekeningen maakte om alsnog naar de Aarde te kunnen terugkeren. Het boekje telt 70 bladzijden. Het omvat aantekeningen in inkt en met potlood. Ze dateren van enkele uren nadat Lovell de beroemde woorden "Houston, we have a problem" had uitgesproken. Een zuurstoftank van de Apollo-capsule was ontploft. Met veel inspanningen, ingewikkeld rekenwerk, vindingrijkheid en oplossingen ad hoc raakten de drie ruimtewandelaars toch nog thuis, zonder te landen op de maan.

Een onderwijzeres in het dorp Nanuet, New York, haalt zich de toorn van de hele gemeenschap op de hals. Ze vertelt een klasje van 7- en 8-jarigen zonder verpinken dat de Kerstman niet bestaat. Zo flapt de onderwijzeres het er tijdens een les over de Noordpool uit: "De Kerstman bestaat niet! Het zijn jullie ouders die cadeautjes kopen en die onder de kerstboom leggen, niet die malle man met een baard en een arrenslee". De ouders van de kinderen willen hun onderwijzeres intussen roosteren als een kastanje. "Een zuurpruim, een pretbederfster", zo beschrijft de New York Post de onderwijzeres. "Ze heeft Kerstmis verknald voor die kinderen, ze moet gestraft worden".

Na het bezoek van de Sint tijdens het eerste weekend van december vergaderen tijdens de nacht van zondag op maandag de grote mensen in Brussel. Er moeten ministerposten worden toegekend. Communautair geraakt men er andermaal moeizaam uit. Er is zelfs sprake van een Duitstalige minister, om de Vlamingen te paaien, want de premier is hoe dan ook Franstalig (en gebrekkig Vlaamstalig): Elio I. Even verderop, in Rusland, wordt een nieuw parlement verkozen. Gesjoemel alom. Er mogen maar zeven partijen meedingen. Meer dan een miljoen verdachte volmachten zouden de ronde doen. Het duo Poetin-Medvedev houdt gewoon een stoelendans. Maar het blaazen van Poetin begint te tanen, o.a. in Moskou.

Terwijl de nieuwe ministers van de regering-Di Rupo I de eed afleggen bij de koning, is er een rumoerige en vrij gewelddadige betoging van Congolezen in Brussel. Thema:

fraude bij de verkiezingen in het thuisland. Aanhangers van oppositieleider Etienne Tshisekedi raken slaags met die van president Joseph Kabila. Brandende auto's in het straatbeeld in de Matongéwijk in Elsene.

Onrust her en der op deze blauwe plek in het heeal. Congo blijft gevaarlijk onrustig na frauduleuze verkiezingen. Rusland maakt de grootste protestgolf in twintig jaar mee: anti-Poetin. In tientallen steden wordt betoogd tegen idem dito frauduleuze verkiezingen. Ook de staatstelevsie toont er (eindelijk) beelden van. Syrië blijft op zijn eigen burgers vuren met scherp. De recessie in Europa is ongeveer een feit. En Groot-Brittannië isoleert zich verder van Europa. Cameron gaat Thatcher achterna en verklaart uitdrukkelijk dat zijn eiland niet gebaat is bij de voorgestelde Europese begrotingsmaatregelen. Andermaal 'splendid isolation'? De euro lijkt aan een zijden draadje te hangen. Een ruime meerderheid van de Britten meent dat hun premier David Cameron gelijk heeft om dwars te liggen tijdens de voorbije Eurotop. Dat blijkt uit een peiling van de krant Mail on Sunday. Van de Britten is 62 percent van mening dat Cameron het bij het rechte eind heeft, terwijl slechts 19 percent vindt dat hij ongelijk heeft. Een nog groter aantal van de Britten (66 percent) wil bovendien een referendum over de banden tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. Eenzelfde aantal vindt dat Londen haar relaties met Brussel moet heronderhandelen.

Op de Place Saint-Lambert in het centrum van Luik, waar net een kerstmarkt aan de gang is, zijn granaten gegooid en is in het wilde weg geschoten. Er vallen vier doden (o.a. toevallige voorbijgangers plus de dader) en 123 gewonden, waaronder enkele ernstig. Er breekt paniek uit; enige tijd wordt gezocht naar andere mogelijke daders. De omgekomen dader van de aanslag de 33-jarige Nordine Amrani. De man uit Luik is geen onbekende voor de politie. Hij heeft alleen gehandeld; er is geen verband met een lopend banditismeproces in het Luikse gerechtsgebouw. Het is voorlopig gissen omtrent het motief. De man heeft een drugs-, zedendelict- en wapenverleden en zat daarvoor al vier jaar in de gevangenis. Hij blijkt een wapenfreak te zijn. Maar er is ook sprake van een ontsnappingspoging. Hypothese: wraak op Justitie. Paniek en verwarring alom.

Wetenschappers van het Europese onderzoekscentrum CERN in Genève zijn mogelijk het Higgs-deeltje op het spoor. Ze vinden nieuwe aanwijzingen over het bestaan van het deeltje. De Britse natuurkundige Peter Higgs voorspelt het bestaan van het boson meer dan veertig jaar geleden als verklaring waarom atomen massa hebben, net als al het andere in het universum. Het deeltje is cruciaal om het universum te begrijpen, maar tot nu toe is het nog nooit waargenomen. Een sprankeltje kersthoop aan het eind van het amechtige apegapende jaar elf?

Nadat een in Kortrijk studerende student dood teruggevonden wordt in Oostenrijk (een geval van zelfdoding), verdwijnen nog twee andere studenten. Een epidemie? Schrijver dezes herinnert zich flauwvallende bakvissen aan cola-automaten in middelbare scholen. Ook dan doet zich een 'golf' voor. Alom wordt flauwgevallen na het drinken van schoolcola. Maar hoe zit het nu met die spoorloze studenten?

De Verenigde Staten dragen de laatste van hun 505 militaire basissen die ze in Irak hebben over aan dat land. Dat gebeurt een dag na een ceremonie in Bagdad. Het betekent het einde van negen jaar omstreden militaire aanwezigheid in Bagdad. Op 20 maart 2003 drongen de Amerikaanse strijdkrachten Irak binnen, om het regime van Saddam Hoessein omver te werpen. Die is sindsdien gevat en berecht. Op een bepaald moment waren er 170 000 Amerikaanse soldaten in het land aanwezig.

Hevig verzet tegen Kabila. Op de Brusselse Kleine Ring betogen zo'n 1 000 Congolezen tegen de herverkiezing van de Congolese president Joseph Kabila. Achteraf komt het tot gewelddadige confrontaties met de ordediensten. Ook cameraploegen vormen het mikpunt van geweld. De betogers verwijten de pers dat ze niet objectief berichten over de toestand in Congo. De politie pakt 83 relschoppers op.

Er zullen de laatste dagen van het jaar elf spontane stakingsacties uitbreken als minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zijn pensioenhervorming niet snel en grondig bijstuurt. Honderdduizenden mensen zullen namelijk tot 10 procent van hun pensioen verliezen. 'Er dreigt sociale actie die we niet meer kunnen controleren', zegt vakbondsman Rudy De Leeuw (ABVV). De syndicaten zijn in alle staten. Op de hoofdkwartieren van ACV, ABVV en ACLVB is alarmfase rood afgekondigd. 'We hebben het overleg alle kansen geboden, maar na de jongste provocatie van Van Quickenborne sluit ik niet uit dat er dit jaar nog stakingsacties komen', aldus Marc Leemans, voorzitter van de christelijke bond ACV. 'Wat de regering nu doet is onverantwoord.' In de openbare sector wordt medio december een algemene stakingsdag gehouden tegen de plannen van de regering om het pensioenstelsel te hervormen. De spoorbonden kondigen als eerste al aan dat het treinverkeer dan wordt stilgelegd.

Bij gewelddadigheden in het stadscentrum van Kaïro zijn waardevolle boeken en historisch belangrijke, originele documenten in rook opgegaan. Ze zijn voor een deel afkomstig uit de tijd van de Franse Egypte-expeditie onder Napoleon Bonaparte (1798-1801). Het gebouw van het Wetenschappelijk Egyptisch instituut is volgens de lokale media getroffen door brandbommen. Vrijwilligers helpen om 30 000 van de in totaal 196 000 boeken uit de bibliotheek van het instituut te redden.

Vaclav Havel is overleden. De dissidente toneelschrijver en vader van de 'fluwelen revolutie' in 1989 is de laatste president van Tsjecho-Slowakije en de eerste van Tsjechië. Eigenlijk is hij tegen de splitsing van zijn land. Hij is de internationaal erkende held die mee het communisme ten val helpt. Havel is een sleutelfiguur bij de omwentelingen in Europa rond 1990, die ook het einde van de Koude Oorlog betekenen. Charta 77 is van 1977 tot 1992 een beweging voor de verdediging van de mensenrechten in Tsjechoslowakije. De belangrijkste grondleggers zijn Václav Havel, Ludvík Vaculík, Jiří Hájek, Jiří Dienstbier en Pavel Kohout.

Gemengde gevoelens. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is overleden. Zijn jongste zoon, Kim Jong-Un, is aangeduid als de volgende president. Officieel geboren op 16 februari 1942 is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il zaterdag om 00.30 uur Belgische tijd overleden aan een 'ernstig hartinfarct en een hartaanval' in zijn gepantserde



luxetrein buiten de hoofdstad Pyongyang, zo meldt het officiële Noord-Koreaanse persbureau KNCA. Op 28 december wordt hij begraven. De man maakte van Noord-Korea het meest gesloten land ter wereld. Een krantencitaat dat de gemengde gevoelens verwoordt: *‘Kim Jong-il, de kleine enigmatische man met de grote bril, leidt zijn land 17 jaar met ijzeren vuist. De Noord-Koreaanse leider wordt vereerd door het volk, omdat hij hen dat verplicht, maar verguisd in het Westen wegens de continue nucleaire dreiging die rond hem hangt. De cultus zal met zijn dood niet verdwijnen, de dreiging mogelijk evenmin.’*

De monumenten sneuvelen blijkbaar. Maar wat een, nou, ‘diversiteit’: de verlegen dissident-president-toneelacteur Havel en de ijzeren hein, ‘*geliefde leider*’ of ‘*generaal*’ Kim-Jong-il.

Het 10 000ste faillissement van het jaar in ons land is een feit. Dat meldt het economisch informatiebureau Graydon Belgium. Nooit eerder kennen we zoveel faillissementen op jaarbasis. Volgens Graydon kijken we tegen het jaareinde aan tegen 10 200 à 10 300 bedrijven in bankroet. Vorig jaar, een recordjaar, waren er al 9 581 faillissementsuitspraken.

***Het Jaar Elf ... 2011 verdient ofwel helemaal geen of net wel hoofdletters. Was het een belangwekkend jaar of een flutjaar? Het antwoord hangt af van de verschillende invalshoeken waarmee je '11 bekijkt. Eigenlijk zou ik graag dit journaalboek door laten lopen tot Het Jaar Twaalf, maar de tijd ontbreekt me. 2012 krijgt ongetwijfeld de stevige repercussies te verwerken van zijn voorganger. Dat zou dus HET JAAR TWELF kunnen worden.***

***Onheilsprofeten dateren anno 2012 de ondergang van this world as we know it. Nou, lezeres, lezer: heeft u – net als schr.dezes – al niet geruime tijd het onmiskenbare gevoel dat Het Jaar Elf alras een doemjaar werd? Maand na maand? Revolutie na revolutie? Rating na rating? Top na top? Gesprek na gesprek? Ramp na ramp? Bank na bank? Staat het goddeloze hiernamaals ons te wachten?***

***Ik sluit hierbij.***

***Het motto van het jaar 2011 luidt alleszins: ‘Een bank achteruit’. Schrijver dezès wenst u vrede op deze wrede aarde.***

***En – hopelijk – geen voorlopig Nieuwjaar.***

***Wel voorspoedig.***

***Dat de wensclichés bewaarheid mogen worden.***

***PS De waarzegster Jezebel Malbien uit Halftime had het dus mis. Het werd een dochter.***

~~EINDE~~